



Mededelingenblad De Hoofdhof Berkum

Jaargang 69, nummer 5
Verschijnt eenmaal per maand
december 2022/januari 2023

DE HOOFDHOF BERKUM

predikant:	ds. J.M. Rohaan-Bisperink, Boogmakerstraat 27, 8043 AP Zwolle dsmarijnrohaan@gmail.com	tel. 06-53203778
kerkelijk bureau:	mw. K. Helder-Corporaal, Erasmuslaan 29, 8024 CT Zwolle phelder@home.nl	tel. 038-4533084
kerkgebouw:	Kerkweg 26, 8024 AN Zwolle hoofdhof@gmail.com	tel. 038-4535045
koster:	mw. T. van Well, Aureliavlinder 36, 8016 HB Zwolle	tel. 038-4214706
scriba:	dhr. J. Neuteboom, Herfter Esweg 1, 8026 RH Zwolle scriba@hoofdhof.nl	tel. 038-3377727
administrateur:	dhr. W. van der Meulen, meulen.wvd@gmail.com	tel. 06-18441966
internet:	www.hoofdhof.nl	
geestelijke verz.		
Berkumstede:	mw. C. Pilon	tel. 038-2001100

KERNTEAM PASTORAAT

Voor pastorale ondersteuning kunt u contact opnemen met de coördinator mw. D. Lips-Makken, tel. 06-42841201.

OPHAALMOGELIJKHEID VOOR KERKDIENT

Indien u niet in staat bent op eigen gelegenheid de kerkdienst te bezoeken, dan bestaat de mogelijkheid opgehaald te worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw wijkdiaken of met Jan Visscher (diaconie), tel. 06-48246470.

KERKTELEFOON

Als u overweegt een abonnement op de kerktelefoon te nemen en u wilt eerst voorlichting, vraag dan uw diaken of ouderling of neem contact op met dhr. W. Hornstra, Glanerbeek 17, tel. 453 71 45 of met dhr. H. Kooijker, Fivel 3, tel. 06-12046348.

LITURGIE GROOT LETTERTYPE

Wilt u in de dienst gebruikmaken van de liturgie met een groter lettertype, dan kunt u deze vinden in de hal.

BANKREKENINGNUMMERS

Voor de Kerk:	PGB De Hoofdhof	NL71 RABO 0377 3508 93
Collectebonnen:	PGB De Hoofdhof	NL50 RABO 0313 5432 16
Voor de Diaconie:	Diaconie PGB De Hoofdhof	NL58 RABO 0387 3804 42
Voor de ZWO:	ZWO Commissie PGB De Hoofdhof	NL05 RABO 0373 7109 92
Voor de Jeugd:	PGB De Hoofdhof	NL71 RABO 0377 3508 93
	o.v.v. Voor het Jeugdwerk	

KERKDIENTEN *)**Zaterdag 24 december**

21.00 uur Hoofdhof
Organist
Muzikale medewerking

Muzikale Kerstnacht

ds. Marijn Rohaan
Jan Post
Erik Westerink, trombone

Zondag 25 december

10.00 uur
Organist
Muzikale medewerking
1^e Collecte

Eerste Kerstdag

ds. Marijn Rohaan
Gert de Jong
Marjet Zijlstra en Sascha Raaijman
ZWO: Een beter leven voor vluchtelingkinderen in Griekenland
Voor de Kerk
Oppasdienst en Kindernevendienst

2^e Collecte

Jeugd

Zondag 1 januari 2023

11.00 uur

Organist
1^e Collecte
2^e Collecte
Jeugd

mw. Laura Wevers
Gert de Jong
Voor de Kerk
Voor de Jeugd
Oppasdienst

Zondag 8 januari

10.00 uur
Organist
1^e Collecte

ds. Marijn Rohaan en ds. Trees van Montfoort
Robert Helder
Voor de Diaconie / Ziekenhuispastoraat
Universitair Medisch Centrum Groningen
Voor de Kerk
Jeugdkerk
Oppasdienst

2^e Collecte

Jeugd

Zondag 15 januari

10.00 uur
Organist
1^e Collecte
2^e Collecte
Jeugd

ds. Ries Nieuwkoop uit Zwolle
Jan Post
Voor de Kerk
Voor de Diaconie / Steunfonds Bartimeüs
Oppasdienst en Kindernevendienst

Zondag 22 januari

10.00 uur
Organist
1^e Collecte
2^e Collecte
Jeugd

ds. Johan Otten uit Meppel
Gert de Jong
PKN: Ondersteuning gemeenten
Voor de Bloemen
Oppasdienst en Kindernevendienst

Zondag 29 januari

10.00 uur

Organist

Muzikale medewerking

1^e Collecte2^e Collecte

Jeugd

15.00 uur Berkumstede H.A.

Organist

Collecte

Maaltijd van de Heer

ds. Marijn Rohaan

Robert Helder

Het Hoofdhofkoor o.l.v. Johannes Dijkstra
Voor de Diaconie / De Voedselbank Zwolle

Voor de Kerk

Oppasdienst en Kindernevendienst

ds. Marijn Rohaan

Robert Helder

Voor de Diaconie / De Voedselbank Zwolle

*) De diensten worden ook uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl

BIJ DE DIENSTEN*Gastpredikanten*

In het ochtendgebed van 1 januari a.s. hoopt stagiaire Laura Wevers (laura.wevers@windesheim.nl) voor te gaan. Laura Wevers studeert HBO Theologie en levensbeschouwing aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle en loopt sinds 18 september jl. stage bij De Hoofdhof.

Zondag 15 januari a.s. hoopt ds. Ries Nieuwkoop (1943) uit Zwolle, tel. 465 01 55, de dienst te leiden. Ds. Nieuwkoop heeft de gemeenten Balk en Zwolle gediend. Hij is sinds april 2005 met emeritaat.

Op zondag 22 januari a.s. is ds. Johan Otten uit Meppel de voorganger. Ds. Otten is sinds 2019 predikant in Meppel.

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder

STRIJD ZONDER OGEN!

Dit is de titel van een boekje over het leven van ds. René Mynkong, de blinde predikant die de laatste jaren al een paar keer is voorgedaan in De Hoofdhof.

René heeft een indrukwekkend leven achter de rug. In het pas verschenen boekje van ds. Jaap van Slageren met de titel Kameroengangers (2022) zijn ook enkele bladzijden aan René en Lovelyn Mynkong gewijd.

Op 19 maart staat René weer op het rooster als gastpredikant bij ons in De Hoofdhof. Daarom leek het mij goed om in het Hoofdhofblad een paar keer een stukje te schrijven over het aangrijpende leven van René Mynkong, om zo meer begrip te krijgen voor deze bijzondere man.

In januari deel 1, in februari deel 2 en in maart deel 3.

Deel 1 over René Mynkong

René Mynkong is afkomstig uit de Kameroense regio Yabassi, een gebied gekenmerkt door brede rivieren en een uitgebreid oerwoudgebied. Als jongen wist René daar heel goed de weg te vinden.

Hij kende elk weggetje en maakte met vriendjes dagtochten door het dichte struikgewas. Tot op een dag dat hij merkte dat hij niet meer goed kon zien waar hij liep. De kwaal verergerde tot hij bijna niets meer kon zien en hij zich realiseerde dat hij door rivierblindheid was getroffen.

Het lag niet in zijn aard om daar in te berusten. Hij zocht genezing bij de reguliere gezondheidszorg en bij de inheemse geneeskunst.

Toen dat geen soelaas bood zocht hij de oorzaak van zijn kwaal in kwade geesten die hem niet goed gezind zouden zijn. Zo verdacht hij de vrouw van zijn overleden vader van hekserij. Kortom de blindheid die hem was overkomen bracht hem in een wanhopige toestand en hij deed enkele mislukte pogingen tot zelfmoord.

Tot in 1994 zijn leven in een nieuw licht kwam te staan.

Wordt vervolgd in februari.

Hans Veenema

kerk in actie

ZWO COLLECTE / 25 DECEMBER, 1^E KERSTDAG

Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland

Vluchtelingen, die na een levensgevaarlijke reis Griekenland weten te bereiken, krijgen niet het welkom waar ze op hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele tenten, blootgesteld aan kou en honger. Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang.

Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen direct na aankomst en ze helpt bij het invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er leerzame en ontspannende activiteiten, en kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak.

In Athene ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er taal- en computerlessen, krijgen medische



zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen met voedselpakketten en onderdak.

Met de opbrengst van de kerstcollecte steunt u de vluchtelingenkinderen in Griekenland en andere Kinderen in de Knel-projecten. Helpt u mee?
Hartelijk dank!

Namens de commissie ZWO, Ineke Neuteboom-Visser

KERK MET STIP

Wat is ook alweer 'Kerk met Stip'?

Binnen de gevangenis muren is er elke zondagmorgen kerk. Deze diensten worden trouw bezocht door een deel van de gedetineerden.

In elk opzicht lijken deze vieringen op de kerkdiensten buiten de muren, inclusief het moment van koffiedrinken met een praatje na de dienst.

Soms is het voor de bezoekers een eerste kennismaking met geloven en kerk, maar regelmatig worden ook ervaringen met geloof en kerk 'van vroeger' weer opgefrist.

Gesprekken met de geestelijke zorg, het meemaken van de vieringen en de ervaring dat er kerkvrijwilligers zijn die op zondagmorgen voor de koffie zorgen en een praatje willen maken, doet bij gedetineerden de hoop gloren dat er misschien toch een toekomst is.

Straks, als de straf uitgezeten is.

Maar de realiteit is weerbarstig. Als mensen weer terugkeren in hun oude sociale omgeving is de kans op terugval reëel. De drempel om zomaar een kerk binnen te stappen is hoog.

Daarom zijn er 'Kerken met Stip'.

Dit zijn geloofsgemeenschappen die zich bereid verklaard hebben om ex-gedetineerden welkom te heten en hun een plek geven binnen hun kerk. Een plek om weer mee te kunnen doen aan het gewone leven.

De Hoofdhof heeft Maaïke Broeksema, diaconaal pastor van de gevangenis in Zwolle, afgelopen zomer te gast gehad. Zij heeft ons verteld over het belang van 'Kerken met Stip', we hebben vragen kunnen stellen.

Dat was de theorie, nu de praktijk.

De Kerkenraad heeft op haar vergadering van 12 december jl. besloten dat De Hoofdhof voortaan Kerk met Stip wil zijn. Wij willen immers dat iedereen zich welkom mag weten bij ons.

Of en hoe vaak een beroep op ons gedaan zal worden..... de praktijk zal het leren.

Desiree Lips

VAN DE DIACONIE

In de maand januari 2023 doet de diaconie een beroep op u voor de volgende collectes:

Zondag 8 januari a.s. / Ziekenhuispastoraat Universitair Medisch Centrum Groningen

De eerste collecte van deze zondag bestemmen we voor het werk in het Medisch Centrum waar veelal patiënten verblijven die ernstig ziek zijn en daardoor te maken hebben met levens- en geloofsvragen. Ze zijn vaak ver van huis, ver van familie en vrienden en op afstand van de vertrouwde omgeving. Vaak kan de eigen predikant niet komen vanwege de afstand tussen de eigen woonomgeving en het UMCG. De geestelijke verzorgers van het UMCG verlenen aan hen bijstand.

Zondag 15 januari a.s. /Steunfonds Bartimeüs

De tweede collecte van deze zondag zal bestemd worden voor het werk van het Bartimeüsfonds. Voor alle mensen die slechtziend of blind zijn.

In de viering zal de heer Fred Hissink, voorlichter en ervaringsdeskundige bij het Bartimeüsfonds uitleg geven bij de collecte. Na de viering zal hij aanwezig zijn om persoonlijke vragen te kunnen beantwoorden.

Zondag 22 januari a.s. / Bloemen

Zondag 29 januari a.s. / De Voedselbank Zwolle

De eerste collecte tijdens de viering van de Maaltijd van de Heer is bestemd voor de Voedselbank.

De Voedselbank wordt gerund door een groot aantal vrijwilligers. Momenteel zijn veel mensen aangewezen op het verstrekken van een voedselpakket. Bij de huidige stijgende energieprijzen en kosten voor levensonderhoud zullen de komende maanden meer mensen een beroep gaan doen op de Voedselbank.

Vieringen Maaltijd van de Heer, zondag 29 januari 2023

Zowel in de Hoofdhof als in Berkumstede vieren wij de Maaltijd van de Heer. In Berkumstede begint de viering om 15.00 uur en ds. Marijn Rohaan zal voorgaan in beide vieringen. U bent van harte welkom.

*Namens de Diaconie,
Miny Veenema, tel. 06-48945700*

VERANTWOORDING DIACONIE

Er zijn geen wijzigingen meer gekomen in de collecte-opbrengsten tot 13 november en van 20 november t/m 11 december.

Op zaterdag 19 november is voor de laatste keer door de Ichthuskerk en onze Hoofdhof een Boekenmarkt gehouden ten behoeve van het Vluchtelingenwerk in Pakistan.

De opbrengst van deze markt is € 357,46 geweest, echter er was nog een klein bank- en kassaldo aanwezig vanwege eerder gehouden markten, dit bedrag is nu toegevoegd aan deze opbrengst zodat het eindbedrag nu is vastgesteld op € 570,01.

De opbrengst van de collecte gehouden op 20 november voor Stichting de Bondgenoot gaf een bedrag te zien van € 282,89, daarnaast is voor hetzelfde doel nog € 15,00 ontvangen, zodat het totaal nu kan worden vastgesteld op € 297,89.

Op 27 november is gecollecteerd voor het project van Kerk in Actie in Colombia. De opbrengst is € 203,80, te verhogen met een gift van € 10,00 is totaal € 213,80.

Via de bankrekening van de kerk is in de achterliggende periode nog een gift ontvangen van € 10,00 voor de Bloemen.

Voor zover het een bestemmingscollecte betreft, wordt de opbrengst van een dergelijke collecte, zoals gebruikelijk, afgerond naar € 350,00 en naar de betreffende bestemming overgemaakt.

Dankzij uw hulp kan de Diaconie opnieuw haar taak blijven vervullen, nl. omzien naar elkaar, waarvoor namens de voltallige leden van de Diaconie weer hartelijk dank.

*Met vriendelijke groet,
Jan Visscher, penningmeester*

UIT DE GEMEENTE

Op 11 december, derde Advent, deed ik een oproep aan de gemeente om niet te blijven verlangen naar wat is geweest, en wat een historisch uitzonderlijke periode in de Europese geschiedenis bleek te zijn, maar trouw te blijven in het priester zijn: een minderheid die kerk en religie blijft dragen, en als ziekenhuis of restaurant, beschikbaar blijft voor een grote groep daarbuiten.

Grote kerkgroei is in West-Europa niet te verwachten in het huidige heersende klimaat, waar een groot gevoel der noodzakelijkheid van geloof ontbreekt. Maar eigenlijk was het in de Europese geschiedenis altijd al het patroon dat een actieve minderheid de religie mogelijk maakte voor een meerderheid daarbuiten. 'Plaatsvervangende religie' noemt godsdienstwetenschapper Grace Davie dat. Wij mogen een hoopvolle en geïnspireerde gemeenschap zijn, met een kostbare boodschap waar wij uit leven en uit delen. En leert Kerst ons niet juist, dat in het kleine en kwetsbare, Gods grootheid zich openbaart?

Kerst

De afgelopen weken was het al een beetje Kerst in de Hoofdhof! De bewoners van het Prunuspark hadden een prachtige Kerstviering in de kerk op 11 december. Ook de kinderen van Land van Verwondering vierden die middag al hun Kerstfeest. We hoorden het verhaal van Kerst aan de hand van prachtige kunstplaten. En er bleek best veel te zijn in dat verhaal wat we nog niet wisten.. zoals waarom Jozef en Maria met Jezus moesten vluchten naar Egypte....



Geloven in glas

Het is fijn dat de creatieve avond 'Geloven in Glas' door kan gaan op woensdag 6 februari. Er zijn voldoende deelnemers! Hebt u altijd al eens willen werken met glas? Er is nog ruimte voor extra mensen. Je kunt je aanmelden bij Ab Kasper.



Leesgroep

De lees- en gespreksgroep gaat in januari weer verder met een nieuw boek. We hebben gekozen voor een boek van Jonathan Sacks.

We hopen dat hij ons handvatten geeft om betekenis te geven aan het Bijbelboek Leviticus. Iedereen is van harte welkom om mee te doen, of een keer te komen kijken of het iets voor jou/u is.

'Leviticus', Boek van het Heilige, van Jonathan Sacks is het derde deel uit zijn serie Verbond en Dialoog.

De volgende donderdagmorgens komen we bij elkaar:

19 januari - 2 februari - 16 februari - (hertussen zit de voorjaarsvakantie)

9 maart - 23 maart

Bij enkele diensten



*Zaterdagavond
24 december 21:00 uur*

*Muzikale Kerstnachtdienst in de
Hoofdhof*

*We vieren samen met muziek en
kerstzang de geboorte van Christus*

Op *24 december a.s.* is de Muzikale Kerstnacht in de Hoofdhof. Het is een samenkomst met veel Kerstzang, gebed en een Kerstverhaal, waar de Ichthuskerk van harte voor is uitgenodigd.

We zijn blij dat Eric Westerink en Jan Post ons zullen begeleiden bij het zingen van de vele prachtige Kerstliederen.

Om 21.00 uur hopen we u te begroeten, en na de dienst is er chocolademelk en glühwein.

Op *25 december a.s.* om 10.00 uur vieren we Kerst met de hele gemeente.

We ronden het project rond de voormoeders af.

Marjet Zijlstra en Sascha Raaijman zingen/spelen een lied, en Gert de Jong

begeleidt onze dienst. De kinderen zullen in de nevendienst naar het

Kerstverhaal kijken van de zandtovenaar. Neem je mobiel mee naar de kerk, want we spelen een Kahoot-quiz over de Voormoeders. Meedoen kan met de telefoon.

Op 1 januari a.s. om **11.00 uur** beginnen we het nieuwe jaar met een morgengebed. Vóór de dienst is er koffie, en kunnen we elkaar de beste wensen toewensen. Laura Wevers gaat dan voor.

Voor 8 januari a.s. heeft de Werkgroep Groene Kerk mw. Trees van Montfoort bereid gevonden om samen met ds. Marijn Rohaan voor te gaan. Trees van Montfoort schreef het boek 'Groene Theologie' en ontving daarvoor in 2019 de prijs voor het Beste Theologische boek. Na de dienst is er onder haar leiding een nagesprek over de dienst onder het genot van een kopje koffie.

Er is redelijk wat verwarring over de aanvangstijden geweest. Gelukkig stond de koffie klaar voor wie iets eerder waren.



Kerstwens

Ik wens u heel gezegende kerstdagen toe, en een goed begin van het nieuwe jaar.

Dat we de hoop, het licht, en het verlangen vasthouden elke dag van ons leven, door Jezus Christus!

Deze afbeelding van Annemieke Rebel is afgebeeld op één van de kerstkaarten van Amnesty International.

De warmte van de moeder, de kwetsbaarheid van het kind, en de dienstbaarheid van de ezel, spreken mij en hopelijk ook u, aan.

ds. Marijn Rohaan



ACTIE 'DE HOOFDHOF HELPT!'

Met de actie 'De Hoofdhof helpt' vragen we uw aandacht voor hulp aan mensen die door de stijgende energiekosten niet meer in hun dagelijkse levensbehoeften kunnen voorzien.

In ons diaconaal beleidsplan wordt onze diaconale missie aangeduid met 'Omzien naar elkaar'

Met deze actie 'De Hoofdhof helpt!' willen we daar concreet handen en voeten aan geven.

Oproep aan gemeenteleden van de Hoofdhof

Als Diaconie van de Hoofdhof vragen wij u om een financiële bijdrage te doneren om zodoende hulp te kunnen geven aan:

- 1) onze gemeenteleden en
- 2) overige inwoners van Berkum.

De betreffende hulp zal bestaan uit een (tijdelijke) bijdrage om te voorzien in leefgeld ofwel in de eerste levensbehoefte.

Bankrekening Diaconie De Hoofdhof

Uw bijdrage kunt u overmaken op het rekeningnummer:
 NL58RABO0387380442 t.n.v. Diaconie Hoofdhofgemeente,
 o.v.v. 'De Hoofdhof helpt!'

Hulp vragen

Hebt u hulp nodig of kent u gemeenteleden en/of inwoners van Berkum voor wie de kosten voor dagelijks levensonderhoud onbetaalbaar dreigen te worden, neem dan contact op met de Diaconie van de Hoofdhof:
 Miny Veenema: e-mail minyveenema@gmail.com of tel.: 06-48945700
 Aart Schippers: e-mail aaschippers@ziggo.nl of tel.: 038-4536880

Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een gesprek om samen te bekijken in hoeverre de Diaconie financiële ondersteuning kan bieden. Omdat het hier gaat om een tijdelijke tegemoetkoming kunnen wij tevens adviseren en/of verwijzen naar instellingen die langdurige ondersteuning kunnen bieden met betrekking tot de eerste levensbehoeften.

*Met vriendelijke groet,
 Miny Veenema,
 voorzitter Diaconie de Hoofdhof*

ONTMOETINGSCAFÉ

In de afgelopen maanden oktober, november en december hebben we de eerste drie bijeenkomsten van het Ontmoetingscafé gehad.

In oktober en november hadden we een gezellige groep van gemeenteleden van zowel de Ichthus als van de Hoofdhof in huis.

Op 9 december zat het Nederlandse voetbal ons wat dwars, maar was er toch een kleine maar fijne groep in de aangepaste jeugdruimte.

Gezien de reacties is er alle reden om deze openstelling voor de beide gemeenten in het nieuwe jaar voort te zetten. Om het voor een ieder gemakkelijk te houden hebben we gekozen voor de *2e vrijdag van elke maand*. Dus voor 2023 zijn dat dus voorlopig:

13 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei

Alle avonden bent u vanaf 21.00 tot 23.00 uur van harte welkom in de jeugdruimte van de Hoofdhof. Deze avonden zijn bedoeld voor zowel jong als oud. Om kennis te maken of bij te praten

Tegen een billijke prijs is er een drankje aanwezig en voor een bijbehorend hapje wordt gezorgd.

Dus alle reden om eens binnen te lopen. We hopen dat meer mensen de weg naar onze ontmoetingsruimte kunnen vinden.

De gastechtparen, die u bij toerbeurt zult aantreffen, heten jou en u van harte welkom.

*Namens de gastdames en -heren,
Kees Willemstein*

THEOLOGISCH EETCAFÉ

Samen aan tafel en met elkaar in gesprek. Dit seizoen bieden verschillende kerkgebouwen te Zwolle ruimte en tijd.

Het thema is 'De zeven werken van barmhartigheid'.

Weet je welkom op woensdag 11 januari in de Sionskerk! Deze keer is Bert Pierik, beheerder van begraafplaats Bergklooster, gast aan tafel om met mede-etters in gesprek te gaan over 'de doden begraven'.

Eet, luister en praat mee! Weet je welkom, maar geef je van te voren op!

Dag/tijd: woensdag 11 januari 18:00-19:30 uur; inloop vanaf 17:30 uur

Plaats: Sionskerk

Kosten: € 7,50 pp incl. maaltijd

Aanmelden: Uiterlijk zondag 8 januari via eetcafepknzwole@gmail.com

Gastvrouw: ds. Hélène Evers

Informatie: dshevers@sionskerkzwole.nl

MIDWINTERHOORNBLAZERS IN BERKUM

Op woensdagmiddag 4 januari spelen 4 winterhoornblazers in Berkum



Deze vlijtbloazers mogen spelen tussen de eerste zondag van Advent en Driekoningen (6 januari).

Dit mooie houten blaasinstrument is vaak gemaakt van berkenhout of wilgenhout en is een traditioneel muziekinstrument uit Gelderland en Overijssel.

Woensdagmiddag 4 januari organiseert De Open Kerk van De Hoofdhof om 15.00 uur een bijzondere activiteit. De start is in de hal van De Hoofdhof.

Families of groepjes mensen gaan samen op zoek naar de winterhoornblazers die op diverse plekken in Berkum staan te spelen. Als groepje gaan ze samen met de midwinterhoornblazer op de foto.

Die foto sturen ze vervolgens naar beamer.hoofdhof@gmail.com



Wanneer het groepje alle vier blazers heeft gevonden, lopen ze terug naar De Hoofdhof waar ze nog een lekker warm drankje kunnen nuttigen en kunnen genieten van de ingestuurde foto's.

Mensen die liever in de kerk blijven om te genieten van orgel- of pianospel kunnen op 4 januari genieten van het spel van Joke van der Zee, echtgenoot van ds. Siebren van der Zee. Zij zal die middag gaan spelen voor mensen die niet gaan wandelen en bij terugkomst zal Joke van der Zee spelen wanneer de foto's van de Midwinterhoornwandeling worden vertoond.

Van harte aanbevolen om mee te doen deze eerste Open Kerk-middag in 2023.

Namens de Open Kerk, Hans Veenema



HOOFDHOF – OPEN KERK

Iedere woensdagmiddag zijn de deuren van De Hoofdhof open om binnen te lopen, om kunst te bekijken, maar muziek te luisteren of een kaarsje aan te steken.

Er is een stilteruimte voor meditatie en gebed.

Hieronder het rooster tot eind januari 2023 (wijzigingen voorbehouden).

28 december	15.00 - 16.30 uur	Presentatie Vakantieweken van het Vakantiebureau door Hans en Miny Veenema
4 januari	15.00 - 16.30 uur	Familiemiddag met Midwinterhoornblazers (buitenactiviteit). Lees verder bij Midwinterhoornblazers op pagina 22. Joke van der Zee op vleugel in de kerk
11 januari	15.00 - 16.30 uur	Dory van der Veen op vleugel
18 januari	15.00 - 15.45 uur	Gert de Jong op orgel en vleugel
	15.45 - 16.30 uur	Henk Hoeksema op vleugel
25 januari	15.00 - 15.45 uur	Ton Wismeijer op vleugel
	15.45- 16.30 uur	Fred Pals op orgel

WORKSHOP "GELOVEN IN GLAS"

Wil je meedoen aan een workshop glasfusion?

In het glasatelier van Marian Torenbeek in de bossen van Hellendoorn gaan we met glas aan het werk. We gaan proberen uit te beelden wat geloven voor ons betekent. Dat kun je op allerlei manieren vorm geven: een symbool, een afbeelding of gewoon een gevoel dat je met kleuren en vormen tot uitdrukking brengt.

We gaan zelf stukjes gekleurd glas snijden en op een onderplaatje leggen. Vervolgens wordt het in de oven samengesmolten en kan het in een standaard worden gezet of worden opgehangen. Het is mooi als we elkaars gedachten en verhalen tijdens de avond kunnen delen.

De workshop wordt gehouden op woensdag 8 februari 2023 van 19.00 tot 22.00 uur. Er is ruimte voor maximaal 10 personen.

Kosten: € 35,00 (exclusief standaard) te betalen tijdens de workshop. Wil je meedoen? Je kunt je nog aanmelden door een mailtje te sturen naar Ab Kasper kasperzwolle@gmail.com

Ab Kasper



Op 13 november hebben meer dan 125 gasten kunnen genieten van het concert waar onder andere Stabat Mater van Pergolesi ten gehore werd gebracht.

Enkele reacties:

Adembenemend.

Een liefhebber van deze muziek gaf aan dat hij veel Stabat Mater uitvoeringen had gehoord, maar dat dit toch wel de mooiste was.

Mooier compliment kunnen wij niet krijgen.

Voor de pauze werd het aanwezige publiek getraakteerd op werken van Grieg, Franz Liszt en Gabriel Fauré, waarin je kon wegdromen door de fantastische klanken en composities.

Muziek met een Plus wenst u allen mooie en gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2023 met veel muziek.

Op 15 januari 2023 hopen wij u weer te mogen begroeten op het concert van La CliQue.

Een viertal meiden uit Zwolle, die van mooie liedjes houden. Liedjes met prachtige melodieën of met een pakkende tekst.

U kent ze vast wel. Van Rob de Nijs, Boudewijn de Groot, Abba en vele anderen.

Eens een keer iets heel anders dan u van ons gewend bent maar.... zeker de moeite waard om het nieuwe jaar samen te beginnen.

Terug naar de herinnering uit uw jeugd, lekker mee neuriën of zacht meezingen maar vooral genieten.

Wij hopen u dan ook te mogen begroeten op ons concert van 15 januari 2023 om 15.00 uur in de Hoofdhof.

U kunt de kaarten ad € 15,00 bestellen via onze website www.muziekmeteenplus.nl of aan de kassa voor het concert.

*Namens het bestuur welkom.
Andries Westerholt, Peter van Zwieten, Peter Bareman,
Jaap Drupsteen en Jaap Wagteveld*

OOST-EUROPA NIEUWS

Aan het begin van 2023 kijken we terug op een bewogen jaar.

- We denken aan Willeke, de vrouw van Jan Flokstra en aan Gerry van Berkum die vrij onverwachts overleden. Een groot verlies.
- De Russische inval in Oekraïne op 24 februari veranderde de wereld. We stuurden een bemoediging naar bisschop Zán. Hij mailde ons destijds ook een bemoediging, vlak na het neerhalen van het vliegtuig MH17 boven Oekraïne. In het kerkblad heeft u kunnen lezen hoe wij via betrouwbare contacten hulp konden bieden: onze ingezamelde kleding werd naar gemeentes langs de grenzen van Oekraïne gebracht. Gemeenteleden hielpen vrouwen en kinderen liefdevol de nabije grenzen over. Ze hielpen met hulppakketten, dekens en kinderwagens, vingen hen op in verwarmde tenten waar ze hun mobieltjes konden opladen en regelden vervoer en verblijf. We ondersteunden stichtingen die noodhulp in Oekraïne brengen of ter plaatse aankopen. Of die de gaarkeuken van de baptistengemeente in Vinnitsa hielpen bevoorraden.
- We konden helpen met het bezorgen van KOENprogramma's en kindermateriaal in de 90 gemeentes die een Vakantie Bijbel Week organiseerden (de armen hebben geen geld om met hun kinderen te vluchten of voor zo'n vakantieweek). Ds. István Molnar mailt: "Maar wij hopen dat onze God ons behoedt." Olga Lanko uit Wit Rusland: "Niet te geloven dat de ziektes niet genoeg waren voor de mensen, nu nog de oorlog... Om verschillende redenen kan ik niet meer schrijven of zeggen..."
- In Subotica, Servië, is, mede dankzij uw bijdragen, een houten overkapping gebouwd op het plein voor de kerk. Ook konden we een aantal predikanten een leerboek bezorgen.
- Onderwijs aan Romakinderen in Servië en Roemenië is en blijft nodig.
- Er was ook iets te vieren: op 19 november werd in de Pieterskerk in Utrecht een herdenkingsdienst gehouden van 300 jaar Hongaarse erediensten in Nederland.
- Tot slot: in 2023 hopen we met uw hulp weer een aantal projecten financieel te kunnen ondersteunen. Giften zijn welkom op NL26RABO0413550745 t.n.v. Protestantse Gemeente Zwolle-commissie Oost Europa.

*Uw commissie Oost-Europa,
Dineke Rohaan, Herman Lammersen en Jan Flokstra*

VAN DE KUNSTCOMMISSIE

Gedurende de maanden januari, februari en maart 2023 kunt u genieten van de mooie werken van Hans van der Maar.

Hij schrijft:

“Een aantal jaren geleden heb ik ontdekt dat het creëren van schilderijen op verschillende ondergronden mij veel plezier en ontspanning geeft.

Gestart als autodidact in 2013 schilder ik sindsdien in het winterseizoen in groepsverband in het wijkcentrum de Bolder van de wijk Aa-landen in Zwolle. Hier leer ik onder leiding van een docent beeldend kunstenaar het toepassen van verschillende technieken.

Ik schilder met acrylverf, landschappelijk, wolken en zee, abstract, kortom alles wat mij inspireert.

Van de ontspanning, die het schilderen mij geeft, kan ik erg genieten.

En het geeft mij plezier en voldoening, dat ik ook anderen kan laten genieten van mijn werk.

De afgelopen jaren exposeer ik een enkele keer mijn werk in een wijkcentrum, kerkgebouw of verzorgingstehuis. Voor een overzicht zie hiervoor mijn website.

Met het bekijken van mijn werk in de Hoofdhof in Berkum wens ik u veel plezier.

Lijkt het u leuk om een schilderij van mij in bezit te hebben of wilt u meer weten, neem dan vrijblijvend contact met mij op.”

Hans van der Maar

E-mail info@vandermaar.nl

Website: Hans van der Maar/schilderijen www.vandermaar.nl

*Namens de kunstcommissie,
Jan Flokstra*



MIDWINTERNACHTWANDELING

*Van station Kampen naar Zwolle op vrijdag 30 december 2022
Start om 19.00 uur bij station Kampen (voor wie wil opstappen bij station
Zwolle Stadshagen, 18:51 uur)*

Dit jaar wordt er weer een 'Midwinternachtwandeling' georganiseerd langs de prachtige dijk van Kampen via Wilsum naar Zwolle. Met onderweg een mooi verhaal, een stiltewandeling, de natuur, de lichtjes in het donker, je medewandelaars, en muziek van een blazersensemble en van midwinterhoornblazers .

In Veecaten staan we even stil bij de Mariakapel van de familie Henk en Diny van Dam.

In de stal van de familie Jos en Erica Poppe, Zalkerdijk 24, is er warme chocolademelk en glühwein.

We vragen een kleine bijdrage voor de onkosten. Het resterende bedrag wordt geschonken aan de Kerstactie van Kinderen in de Knel voor de kinderen in de Griekse vluchtelingenkampen. Iedereen is welkom, neem gerust medewandelaars mee.

In verband met de inkoop graag even opgeven met hoeveel mensen je mee gaat doen, stuur een mail aan:
annezweers@kpnplanet.nl ovv 'wandeling'

Van harte welkom!
Alvast goede kerstdagen,

Anne Zweers

PS

Het is donker, koud en een wandeling van ongeveer 13 kilometer.

We zijn met de tussenstops ongeveer drie uur onderweg.

Denk dus aan je veiligheid, hesjes en lampjes, warme kleding en goede schoenen.

COLLECTE-OPBRENGSTEN

Hieronder de opbrengsten van collecten vanaf 20 november t/m 11 december 2022, de koffiepote, een gift voor de Bloemen en de opbrengst van de Boekenmarkt:

20-nov	Kerk	€ 274,35
20-nov	Diaconie	€ 282,89
27-nov	Diaconie	€ 203,80
27-nov	Kerk	€ 116,50
04-dec	ZWO / Kerk in Actie / Libanon, Irak, Jordanië	€ 305,50
04-dec	Jeugd	€ 172,10
11-dec	Diaconie	€ 163,05
11-dec	Kerk	€ 146,70
19-nov	Opbrengst Boekenmarkt	€ 357,46
29-nov	Gift Bloemen	€ 10,00
13-dec	Koffie	€ 51,70

Hartelijk dank voor alle bijdragen!

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 bonnen á € 2,00 (€ 40,00), 20 bonnen á € 1,00 (€ 20,00) en van 20 bonnen á € 0,50 (€ 10,00). Graag opgave van het aantal vellen per waarde.

Bestellingen vanaf € 50,- door overboeking op de Rabobankrekening van de kerk: IBAN: NL50 RABO 0313.5432.16 t.n.v. "Hoofdhofgemeente inzake collectebonnen", waarna u de bonnen krijgt thuisbezorgd.

GEBRUIK VAN DE HOOFDHOF: RESERVEREN!

Iedereen die gebruik wil maken van ruimte in De Hoofdhof, dient tevoren bij onze beheerder (hoofdhof@gmail.com) te controleren of er ruimte beschikbaar is en vervolgens te reserveren

*Kernteam Beheer en Financiën,
Gerard Gerritsen*

MICHAËLSVIERINGEN IN GROTE KERK ZWOLLE

aanvang 17.00 uur

In de reeks zondagen in januari, die tot de Epifanie worden gerekend, staat telkens één lied centraal. Meestal uit het *Liedboek 2013*, waarmee acht kerkgenootschappen zich hebben verbonden.

Ook kan gekozen worden uit het *Liedboek van 1973* of uit *Zingend geloven*.

Hoeveel geloofsleer een lied ook kan bevatten, expliciet of impliciet, we zingen niet een dogmatiek of theorie, we zingen ons mogelijke geloof en vertrouwen.

- 8 januari Michaëlsviering Lied 522, voorganger ds. Nelleke Eijgenraam
- 15 januari Michaëlsviering Lied 517, voorganger ds. Bert Aalbers
- 22 januari Michaëlsviering Lied 518, voorganger ds. Jan Doelman
De cantorij zingt 'Hoe helder staat de morgenster'
van Philipp Nicolai.
- 29 januari Michaëlsviering Vesper, Lied 532,
voorgangers ds. Harm Bousema en Harry Steenbergen

Christa van Stappen



In het licht van Gods Zoon, brengt Hij in kleinheid
Zijn grootheid dichtbij.

Sela

EEN GOED BEGIN IN 2023

Om in 2023 goed te beginnen hebben de wijkteams van de Hoofdhof een gezamenlijke lunch georganiseerd op 8 januari 2023.

Na de morgendienst die om 10.00 uur begint en het gezamenlijk koffiedrinken willen wij om 12.30 uur beginnen met de lunch.

Het zou heel fijn zijn als u met ons mee wilt lunchen.

U kunt zich hiervoor opgeven door u in te schrijven op de intekenlijsten in de hal of te bellen met Coby Bartels.

Haar telefoonnummer is 06 111 77 141.

U bent van harte welkom en neem gerust iemand mee.

De voorbereidingsgroep van de wijkteams

Nieuwjaarsgedicht

Het nieuwe jaar – een boek, nog ongelezen;
de inhoud aan de Schrijver slechts bekend.

Voor wie door 't licht van Hem wordt onderwezen,
wordt 't nieuwe boek een kostbaar document.

Het nieuwe jaar – sla 't boek maar rustig open.

Want blad voor blad wijst Hij ons aan.

En wie met Hem het jaarboek wil doorlopen,
die zal de inhoud nimmer misverstaan.

Het nieuwe jaar – geloven, bidden, hopen.

En elke bladzij achter Jezus aan.

Jelly Verwaal

AGENDA

24-12	Kerstzangviering, de Hoofdhof	21.00 uur
24-12	Kerstnachtdienst, Grote Kerk	22.00 uur
25-12	1 ^e Kerstdag, viering jong en oud, de Hoofdhof	10.00 uur
28-12	Open Kerk	15.00 - 16.30 uur
30-12	Midwinternachtwandeling, start station Kampen	19.00 uur
04-01	Open Kerk - Midwinterhoornblazers, Berkum	15.00 uur
08-01	Jeugdkerk in de jeugdruimte, Hoofdhof	10.00 uur
08-01	'Een goed begin', gezamenlijke lunch, De Hoofdhof	12.30 uur
08-01	Michaëlsviering/Vesper, Grote Kerk	17.00 uur
09-01	Vraagmoment gemeenteleden aan voorzitter kerkenraad	19.00 - 19.30 uur
09-01	Kerkenraadsvergadering, De Hoofdhof	19.30 uur
11-01	Open Kerk	15.00 - 16.30 uur
11-01	Theologisch Eetcafé, Sionskerk	18.00 - 19.30 uur
13-01	Ontmoetingscafé, Jeugdruimte de Hoofdhof	21.00 uur
15-01	Muziek met een Plus, de Hoofdhof	15.00 uur
15-01	Michaëlsviering, Grote Kerk	17.00 uur
18-01	Open Kerk	15.00 - 16.30 uur
19-01	Lees- en gesprekskring, de Hoofdhof	09.30 - 11.30 uur
22-01	Meet & Eat, Lichtbeeldenroute Zwolle, verzamelen bij de Hoofdhof,	vanaf 18.30 uur
22-01	Michaëlsviering, Grote Kerk	17.00 uur
25-01	Open Kerk	15.00 - 16.30 uur
29-01	Michaëlsviering / Vesper, Grote Kerk	17.00 uur
08-02	Workshop "Geloven in Glas", Hellendoorn	19.00 - 22.00 uur
10-02	Ontmoetingscafé, Jeugdruimte de Hoofdhof	21.00 uur

KOPIJ DE HOOFDHOF

Het volgende kerkblad verschijnt op 2 februari 2023 en bevat gegevens over de maand februari 2023.

U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 CA, tel. 45 47 233 tot **uiterlijk maandag 23 januari 2023.**

De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com