



Mededelingenblad De Hoofdhof Berkum

Jaargang 66, nummer 8
Verschijnt eenmaal per maand
april 2020

DE HOOFDHOF BERKUM

predikant: ds. J.M. Rohaan-Bisperink,
Boogmakerstraat 27, 8043 AP Zwolle
dsmarijnrohaan@gmail.com tel. 06-53203778

kerkelijk bureau: mw. K. Helder-Corporaal,
Erasmuslaan 29, 8024 CT Zwolle
phelder@home.nl tel. 453 30 84
tel. 453 50 45

kerkgebouw: Kerkweg 26, 8024 AN Zwolle
hoofdhof@gmail.com

koster: mw. T. van Well,
Aureliavlinder 36, 8016 HB Zwolle tel. 421 47 06

scriba: dhr. J. Wagteveld,
Eikenlaan 37, 8024 CA Zwolle
jaapwagteveld@hotmail.com tel. 454 72 33

administrateur: dhr. W. van der Meulen,
w.meulen@home.nl tel. 06-18441966

internet: www.hoofdhof.nl

geestelijke verz.
Berkumstede: dhr. B. Dingjan tel. 038-2001100

KERNTEAM PASTORAAT

Voor pastorale ondersteuning kunt u contact opnemen met de coördinator
mw. D. Lips-Makken, tel. 06-42841201.

OPHAALMOGELIJKHEID VOOR KERKDIENTST

Indien u niet in staat bent op eigen gelegenheid de kerkdienst te bezoeken, dan bestaat de mogelijkheid opgehaald te worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw wijkdiaken of met Jan van der Meulen (diaconie), tel. 4542083.

KERKTELEFOON

Als u overweegt een abonnement op de kerktelefoon te nemen en u wilt eerst voorlichting, vraag dan uw diaken of ouderling of neem contact op met dhr. W. Hornstra, Goudplevierstraat 61, tel. 453 71 45 of met dhr. H. Kooijker, Fivel 3, tel. 420 22 85.

LITURGIE GROOT LETTERTYPE

Wilt u in de dienst gebruikmaken van de liturgie met een groter lettertype, dan kunt u deze vinden in de hal.

BANKREKENINGNUMMERS

| | | |
|------------------|--|------------------------|
| Voor de Kerk: | PGB De Hoofdhof | NL71 RABO 0377 3508 93 |
| Collectebonnen: | PGB De Hoofdhof | NL50 RABO 0313 5432 16 |
| Voor de Diaconie | Diaconie PGB De Hoofdhof | NL58 RABO 0387 3804 42 |
| Voor de ZWO: | Diaconie Geref. Kerk De Hoofdhof o.v.v. Voor de ZWO | NL05 RABO 0373 7109 92 |
| Voor de Jeugd: | PGB De Hoofdhof o.v.v. Voor het Jeugdwerk | NL71 RABO 0377 3508 93 |
| Voor de Vleugel: | PGB De Hoofdhof o.v.v. Actie Vleugelslag | NL71 RABO 0377 3508 93 |

KERKDIENSTEN

Zondag 5 april

9.30 uur
Organist
1^e Collecte
2^e Collecte

Palmpasen - online dienst*

Ds. A. Pietersma uit Zwolle
Robert Helder
Voor de Diaconie
Voor de Jeugd

Vrijdag 10 april

19.30 uur
Organist

Goede Vrijdag - online dienst*

Ds. J.M. Rohaan
Gert de Jong

Zaterdag 11 april

21.00 uur
Organist

Stille Zaterdag - online dienst*

Ds. J.M. Rohaan
Jan Post

Zondag 12 april

9.30 uur
Organist
1^e Collecte
2^e Collecte

Pasen – online dienst*

Ds. J.M. Rohaan
Gert de Jong
Voor de Kerk
Voor de Diaconie / Kerk in Actie
Toekomst kansarme kinderen in India

Zondag 19 april

9.30 uur
Organist
1^e Collecte
2^e Collecte

onder voorbehoud besluit ministerie

Ds. L.H. Woord uit Almere
Robert Helder
Voor de Diaconie/Voedselbank Zwolle
Voor de Kerk

Zondag 26 april

9.30 uur
Organist
1^e Collecte
2^e Collecte

onder voorbehoud besluit ministerie

Ds. L.A. Burggraaff uit Zwolle
Gert de Jong
Voor de Kerk
Voor de Diaconie / Vakanties met aandacht

*Online diensten worden uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl
Voor gemeenteleden is het niet mogelijk om in de dienst aanwezig te zijn.

BIJ DE DIENSTEN

Gastpredikanten

Op zondag 5 april a.s., Palmпасen, hoopt ds. Ale Pietersma uit Zwolle, tel. 454 33 81, **in de internetdienst** voor te gaan. Ds. Pietersma was tot zijn emeritaat, april 2013, voorganger van de Open Kring in Stadshagen. Hij heeft eveneens de gemeenten Dirkshorn en Veenendaal gediend. De geboortedatum van ds. Pietersma is 9 april 1948.

In de dienst van zondag 19 april a.s. is mevrouw ds. L.H. Woord uit Almere, tel. 0527-253 2727 de voorganger. Zij is sinds 2013 predikant/geestelijk verzorger.

Zondag 26 april a.s. kunt u ds. Lily A. Burggraaff uit Zwolle, tel. 453 29 33, als voorganger verwachten. Ds. Burggraaff is geboren op 12 augustus 1955. Vanaf februari 2005 tot september 2018 was zij predikant van onze Hoofdhofgemeente. Daarna is zij met emeritaat gegaan. Voor Berkum heeft zij de gemeenten Gauw-Terzool, Dokkum, Barneveld en Leerdam gediend.

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder

**kerk
in actie**

ZWO-COLLECTE 12 APRIL

Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst (India)

In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen.

Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden.

Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool.

Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze eigenwaarde hebben.

Met Pasen collecteren we voor dit werk, zodat jaarlijks bijna 4.000 kinderen een betere toekomst krijgen.

Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collecte in onze kerk of via een gift op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Paascollecte.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

*Namens de ZWO-commissie,
Ineke Neuteboom-Visser*

VAN DE DIACONIE

Als diaconie hebben we gemeend enkele collectes van maart door te schuiven naar april. In deze maand doet de diaconie ook een beroep op u voor de volgende collectes:

Zondag 5 april a.s. / Eigen diaconie

Vandaag is de collecte bestemd voor de eigen diaconie.

Zondag 19 april a.s. / De Voedselbank in Zwolle

Graag vragen we uw aandacht voor de Voedselbank in Zwolle. Zie de tekst in dit blad onder vermelding *Inzamelingsactie voor de Voedselbank*.

Zondag 26 april a.s. / Vakanties met aandacht

Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2700 mensen, die niet meer gemakkelijk op vakantie kunnen, van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben.

Tijdens deze vakanties staan ruim 1500 ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen.

Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor.

Kerk in Actie steunt het werk van Het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie.

Diaken Jan van der Meulen heeft over 'Vakanties met Aandacht' geschreven in het februari- en het maart-nummer van De Hoofdhof.

*Namens de diaconie,
Miny Veenema, tel. 06 48945700*

VERLENGING INZAMELINGSACTIE VOEDSELBANK ZWOLLE

De diaconie gaat ook in de maand april de inzamelingsactie voor de Voedselbank voortzetten. Juist in deze crisisperiode zijn er in Zwolle mensen die onze hulp hard nodig hebben. Er zijn veel vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de Voedselbank. De Voedselbank is afhankelijk van particulieren en leveranciers die producten beschikbaar stellen, en daaraan is momenteel een groot tekort.

U kunt de producten zodra het weer mogelijk is meenemen naar de kerk en deponeren in de aanwezige mand. Te denken valt aan lang houdbare en gezonde producten zoals: houdbare melk, groente in pot of blik, pasta, rijst, peulvruchten in pot of blik, soep in blik en koffie.

Zolang de corona-maatregelen van kracht zijn raden wij u aan om vooral geld te schenken. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL58RABO 0387 3804 42 van de diaconie van de PGB De Hoofdhof met de vermelding: 'ten behoeve van de Voedselbank'.

De diaconie zal er zorg voor dragen dat de meegebrachte producten en de financiële bijdrage bij de Voedselbank terecht komen. Samen zetten we onze schouders onder deze actie! Alvast hartelijk dank!

*Namens de diaconie,
Miny Veenema,
tel. 06 48945700*

PAASGROETENACTIE 2020

Voor het schrijven van de kaarten van de Paasgroetenactie van Kerk in Actie zal worden gezocht naar een andere oplossing.

*Namens de diaconie,
Barend ten Have en Anne Schippers*

VERANTWOORDING DIACONIE

Tijdens de dienst gehouden op 9 februari 2020 is er gecollecteerd voor de eigen diaconie, de opbrengst van deze collecte is geweest € 172,95.

Op 16 februari is er gecollecteerd ten behoeve van Kerk in Actie afd. Werelddiaconaat, en dan speciaal voor een project in Kameroen. De opbrengst van deze collecte is € 159,25 geweest, en samen met de ZWO is er door de diaconie voor dit doel € 350,00 overgemaakt naar Kerk in Actie.

Voor Kerk in Actie is op 23 februari gecollecteerd voor Het Binnenlands Diaconaat, voor hulp aan mensen zonder papieren, opbrengst € 145,96.

Ook voor dit project heeft de diaconie een bedrag overgemaakt van € 350,00 naar Kerk in Actie.

Op 5 maart jl. ontving de diaconie een verzoek van Kerk in Actie om financiële steun ten behoeve van de vluchtelingen die op het eiland Lesbos in Griekenland verblijven.

In de diaconievergadering van 12 maart is besloten om € 350,00 uit de eigen middelen van de diaconie hiervoor vrij te maken, en daarnaast een bedrag van € 1.000,00 op te nemen uit het Geer Kuipers Fonds (legaat) zodat totaal € 1.350,00 voor dit doel is overgemaakt.

Tenslotte heeft de bij u inmiddels welbekende Stichting Present uit Zwolle, de diaconie verzocht om financiële ondersteuning voor haar actie Zomerpakketten in Zwolle, ten behoeve van kinderen die niet op vakantie kunnen om wat voor reden dan ook.

Voor dit doel heeft de diaconie € 250,00 overgemaakt ter ondersteuning van deze actie.

Wat een voorrecht om samen met u deze ondersteuning te kunnen verlenen zowel dicht bij huis als ook buiten onze eigen (lands-) grenzen.

Heel veel dank daarvoor.

*Jan Visscher,
penningmeester*

MIJ, EEN EZEL

Ik sta met moeder aan de muur
gebonden bij de oude schuur
en hier is dan mijn gouden uur:
- de Heer heeft me nodig!

Mijn ogen worden groot en diep,
ik loop te dromen of ik sliep,
ik weet alleen, dat iemand riep:
- de Heer heeft je nodig!

Een vreemde Hand, Die mij betast,
een zware en toch lichte Last,
mijn wank'le stap wordt sterk en vast:
- de Heer heeft me nodig!

De massa juicht en dringt me voort,
een lange weg, een grote poort,
ik heb alleen dit Woord gehoord:
- de Heer heeft je nodig!

Ik ben nog dom en jong en pril,
ik ga de wegen, die hij wil,
ik sta aan 't eind gewillig stil:
- de Heer had me nodig!

En loopt mijn leven krom of recht
en word ik later wijs of slecht,
ééns werd het tegen mij gezegd:
- IK heb jou nodig!

VAN DS. MARIJN ROHAAN

Kwetsbaarheid

Door Corona zijn we ineens heel hard gestoten op de kwetsbaarheid die we als mens altijd al hebben gehad. We waren ons er alleen niet zo bewust van...Ook in het verleden waren er infectieziekten, zoals de Spaanse Griep. Ook toen werden mensen in krantenberichten opgeroepen niet samen te komen. Maar zelf hebben we daar geen actieve herinneringen aan, en dat maakt deze situatie zo nieuw.

De afgelopen weken hebben we geprobeerd om verstandig te blijven en ons niet te laten meevoeren door angst of paniek. Door de aanvullende maatregelen wordt het toch steeds lastiger om niet bezorgd te worden. De stroom van berichten van de media, de vele activiteiten die niet doorgaan, hamsteraars in de supermarkt, het raakt aan je gevoel. We doen er goed aan om de adviezen van het RIVM steeds goed ter harte te blijven nemen, en ondertussen (telefonisch of door middel van praktische hulp) goed naar elkaar te blijven omzien. Graag onderstreep ik opnieuw de uitnodiging om vooral niet te schromen om te bellen met uw scriba/ouderling/diaken/predikant.

Ik hoop dat, als deze moeizame tijd weer achter ons ligt, we ook oog zullen krijgen voor het positieve dat de epidemie heeft gebracht. Nieuwe kennis en inzichten. Een hernieuwd besef van hoe kwetsbaar we allemaal zijn, en hoezeer we met elkaar verweven zijn, en hoe hard we elkaar nodig hebben. Een besef ook van onze afhankelijkheid van God, de dragende kracht onder ons bestaan. Want wat ons ook overkomen kan, uit zijn hand vallen we niet.

De afgelopen periode lazen we met elkaar uit Exodus. Verhalen over het volk in de woestijn. Onverwachts zijn we daar deze 40-dagentijd heel letterlijk zelf in beland. Een periode van eenzaamheid, bezinning, en op onszelf teruggeworpen worden.

Allerlei gedachten gaan door je heen, of komen op je toe. Is deze epidemie een teken? Een straf van God? Het is een vraag die online veelvuldig gesteld is. Ik vond herkenning in de woorden van Paul Sanders, universitair docent Oude Testament, die hij schreef in zijn PThUblog, en die ik graag met u deel. (zie verderop in deze Hoofdhof "God en het Coronavirus")

Bij de diensten

Op donderdag 12 maart heeft de kerkenraad in navolging van het advies van het RIVM en het ministerie besloten dat de diensten tot 31 maart 2020 geen doorgang kunnen vinden. De gezondheid van onze gemeenteleden gaat vóór alles, en we hebben te maken met een kwetsbare doelgroep. Daarom is ook gekozen om alle andere activiteiten voor deze periode af te gelasten. U heeft hier over allemaal een brief thuis ontvangen. Direct bleek ook hoe moeilijk het is om contact te onderhouden met alle gemeenteleden. Met uw medewerking hebben we een up to date database kunnen maken met daarin alle e-mailadressen van gemeenteleden, zodat we ook tussendoor via de mail u op de hoogte kunnen houden van actuele ontwikkelingen. Ook op de website www.hoofdhof.nl kunt u altijd de meest actuele informatie vinden. Gemeenteleden die geen mailadres hebben zullen per brief op de hoogte worden gebracht.

Op zondag 22 maart hadden we onze eerste internetviering. Het was fijn om zo met elkaar verbonden te zijn en samen te vieren! Achteraf kregen we ook veel reacties en berichtjes van mensen, waarvoor dank.

Oproep: stuur uw foto

Om ook in de komende weken verbonden te zijn, de volgende oproep: maak met je telefoon een fotootje/selfie van hoe je thuis meeviart, en stuur deze naar jaapwagteveld@hotmail.com. Dan laten we ze op Paasmorgen zien op de beamer, en wordt het een dienst van iedereen.

Internetvieringen zijn geen gewone diensten op afstand. Ze vragen er ook om op een andere manier te luisteren en te vieren. Hoe, dat moeten we samen nog gaan onderzoeken en ondervinden. Maar Trouw geeft in de krant van zaterdag 21 maart vast een paar tips:

- Ga er echt voor zitten, luister niet tussen de bedrijven door.
- Steek een kaars aan naast de laptop of pc, zo markeer je het moment.

We gaan proberen om de diensten in de Stille Week in aangepaste vorm via internet uit te zenden op Goede vrijdag, Stille Zaterdag en Paasmorgen.

De dienst van Witte Donderdag zal helaas komen te vervallen, omdat avondmaal vieren niet mogelijk is.

We kijken uit naar mooie internetvieringen, en we hopen dat het mogelijk blijft om zo te blijven uitzenden.

Een bemoedigende groet,

Ds. Marijn Rohaan

PAASACTIVITEITEN IN DE HOOFDHOF

Alles onder enig voorbehoud....



Het thema van de diensten in de Stille Week is:

Op weg naar de vrijheid

Goede Vrijdag

10 april, 19.30 uur

We volgen Jezus' Kruisweg.

Tijdens de dienst op Goede Vrijdag zullen de Kruisweg-staties van Jan Toorop getoond worden.

Deze kruiswegstaties hangen in de St. Bernulphuskerk in Oosterbeek. Dat de originele staties nog in de St. Bernulphuskerk hangen is een wonder op zich. In de zomer van 1944 besloot het kerkbestuur om de staties in een kluis van een bank op te bergen. In september 1944 speelde zich ook in Oosterbeek de "Slag om Arnhem" af. Na "De Slag" werd het gehele gebied geëvacueerd. Vanuit de Betuwe werd het dorp steeds beschoten. Duitsers en Nederlanders roofden, vernielden en bevuilden de bezittingen in de huizen en gebouwen. Niets bleef gespaard. De kluis van de bank lag echter onder het puin en geen van de rovers heeft daar erg in gehad.

Toorop schilderde en tekende de staties van 1916 tot 1919 in opdracht van mevrouw De Bruyn, waarvoor hij f 500,00 (= € 226,00) per statie ontving. Jan Toorop werkte aan deze staties in Oosterbeek en in Domburg op Walcheren. In de staties zijn portretten van goede vrienden van hem te ontdekken. Toorop was een weergalozes tekenaar, een verbluffende colorist, een alles durvende opbouwer van het grootse monumentale. Drie dingen vallen ons bij dit werk op: de artistieke, klare bouw van elk tafereel met zijn simpele, maar grootse lijnen, het kleurenstelsel en de fijne afwerking en detailbehandeling. De Christusfiguur domineert op elk tafereel.

Op zijn heilig aangezicht ligt gewijde ernst, rust en waardigheid, de lichtschijs der Goddelijkheid.

Stille Zaterdag 11 april, 21.00 uur

Intocht van het licht - doopgedachtenis.

Paaszondag 12 april, 9.30 uur

Een muzikale dienst voor jong en oud.

Stuur je foto of selfie van hoe jij meeviert achter de pc naar

jaapwagteveld@hotmail.com

Alle diensten zijn voorbereid door de Paascommissie.

Muzikale medewerking wordt verleend door Amicanto.

Voorganger is ds. Marijn Rohaan.

Ds. Marijn Rohaan

GEBED VOOR EEN PANDEMIE (auteur onbekend)

Mogen wij, voor wie dit slechts ongemakkelijk is,
hen die in levensgevaar zijn niet vergeten.

Mogen wij, die niet in een risicogroep vallen,
hen die het meest kwetsbaar zijn niet vergeten.

Mogen wij, die de luxe hebben thuis te kunnen werken,
hen die moeten kiezen tussen hun gezondheid beschermen
en de huur betalen niet vergeten.

Mogen wij, die de flexibiliteit hebben
voor onze kinderen te zorgen als de scholen dichtgaan,
hen die geen opties hebben niet vergeten.

Mogen wij, die onze reizen af moeten zeggen,
hen die geen veilige plek hebben om heen te gaan niet vergeten.

Mogen wij, die onze financiële buffer kwijtraken
in het tumult van de economische markt,
hen die helemaal geen buffer hebben niet vergeten.

Mogen wij, als we thuis neerstrijken voor quarantaine,
hen die helemaal geen thuis hebben niet vergeten.

Terwijl angst ons land in de greep houdt,
laten wij kiezen voor geloof, hoop en liefde.

In deze tijd waarin we elkaar niet fysiek
kunnen omhelzen, laten we manieren vinden
om Gods liefdevolle omhelzing te zijn voor onze burens. Amen.

KNUTSEL JE EIGEN PALMPAASSTOK

Op zondag 5 april is het Palmpasen. Helaas gaat de Palmpasenoftocht van de kinderboerderij naar Berkumstede niet door.

Voor deze zondag kun je wél thuis zelf een Palmpasenstok maken. Of je kunt de onderdelen van de Palmpasenstok thuis bespreken.

De Palmpasenstok vertelt namelijk het hele

verhaal van de gebeurtenissen in de Goede Week. En elk onderdeel van de palmpaasstok heeft een symbolische betekenis:



Buxustakjes: staan symbool voor de palmtakken waarmee de mensen langs de weg stonden toen Jezus Jeruzalem binnentrok. Deze takjes kunnen mee naar huis gegeven worden om achter het kruisbeeld te steken. Daar blijven ze zitten tot Aswoensdag volgend jaar. Ze zijn symbool voor eeuwig leven.

Houten kruis: verwijst naar wat er op Goede Vrijdag zal gebeuren met Jezus, die zal sterven aan het kruis. Op Palmzondag weten de mensen dat nog niet; dan is het nog feest. Het kruis is nu nog verborgen onder de versiering.

Versiering (crêpepapier): benadrukt het feestelijke karakter van de intocht van Jezus in Jeruzalem.

Broodhaantje: verwijst naar het Laatste Avondmaal (het brood) en de haan zelf is de haan die straks, wanneer Jezus gevangengenomen is, zal kraaien als Petrus Jezus zal hebben verloochend. Ook verwijst de haan naar de paasmorgen, de ochtend van de Verrijzenis. De haan is de eerste die de paasmorgen begroet. Het broodhaantje wordt pas met Palmpasen op de stok gezet.

Slingers van rozijnen of krenten: verwijzen naar de wijn van het Laatste Avondmaal. 12 rozijnen verwijzen naar de 12 apostelen.

Pinda's: aan de stok zouden 30 pinda's gehangen kunnen worden die verwijzen naar de 30 zilverlingen die Judas krijgt voor het verraden van Jezus.

Citroen of sinaasappel: verwijst naar de spons met zure wijn waar Jezus van mocht drinken.

Eieren: zijn een teken van nieuw leven, en verwijzen zo naar de verrijzenis.

Weggeven: Na de viering in de kerk is het traditie om je palmpaasstok weg te geven aan iemand die wel een beetje hoop kan gebruiken. Bijvoorbeeld aan iemand die ziek is, eenzaam of oud is en daarom niet meer thuis kan wonen.

bron: www.kinderwoorddienst.nl

BERICHT VAN DIACONAAL PLATFORM ZWOLLE

Zwolse ouderen die door de coronacrisis weinig tot geen contact hebben met de buitenwereld, kunnen terecht bij de Samen Ouderen Kletslijn. Ouderen kunnen hierheen bellen wanneer ze hun verhaal kwijt willen of omdat ze behoefte hebben aan een gezellig praatje. Even de stem horen van een ander geeft vaak alweer voldoende plezier om de dag door te komen.

De kletslijn is te bereiken op 088 - 201 12 50 van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur. Vrijwillige kletsmaajors zitten voor de ouderen klaar met een luisterend oor of juist voor een gezellig praatje. Dit is een initiatief van 'Zwolle-Doet'.

Ook is bereikbaar 24 uur per dag De Luisterlijn 0900-0767. Wanneer je pijn hebt of ergens over piekert; op de momenten dat je je alleen voelt of juist blij. Zij geven je even dat steuntje in de rug. De hulp is vrijblijvend en anoniem.

KAARTENACTIE VOOR GEVANGENEN

In Zwolle staat een Penitentiare Inrichting (PI), een 'gevangenis'. Daarin verblijven een paar honderd personen. Bij het isolement waarin ze al verblijven, krijgen ze door de corona-crisis minder bezoek en zijn er minder ontmoetingsmomenten. Dat maakt hun alleenzijn en het gevoel van eenzaamheid nog groter.

In samenwerking met de geestelijk verzorgers van de PI organiseren we een kaartenactie. Dat de gevangenen weten dat we hen niet vergeten en zo onze verbondenheid met hen uitdrukken. Om hen te bemoedigen in hun situatie.

Doe een (of meerdere) leuke kaart(-en) met een bemoedigingstekst in een enveloppe en stuur die naar het onderstaande adres. De geestelijk verzorgers zorgen dan voor de verspreiding ervan. Let op: onderteken de kaart ALLEEN MET JE VOORNAAM. Kaarten met volledige namen moeten helaas weggegooid worden.

PI Zwolle, t.a.v. Geestelijke Verzorging

Huub van Doornestraat 15, 8013 NR Zwolle

PAASMORGEN

Gij hebt het licht geroepen,
uw eerste woord
dat alle woorden voorafgaat –
en zie, het was goed!
daarom zoeken wij uw aangezicht
om wat niet goed, niet gaaf is
en met uw goede schepping vloekt:
het gebroken leven,
de verdampde hoop,
de verloren liefde,
het vergoten bloed,
de betraande ogen.

Gij houdt uw schepping gaande
in Jezus uw Zoon:
het was avond, het was morgen:
een derde dag –
en zie, het was goed!
daarom vallen wij uw lastig
met onze teleurstelling,
onze eenzaamheid en doodsangst
onze korte blik, ons ongelooft.

Gij, die uw schepping zult voltooien,
houd onze wereld aan uw hart
en beschijn haar
met de nooit ondergaande zon
van uw erbarmen.

Sytze de Vries



Muziek met een Plus

MUZIEK MET EEN PLUS IN DE HOOFDHOF

We begonnen het vorige bericht met de aanhef "Soms zit het even tegen". Het concert in februari moest vanwege de storm Ciara op het laatste moment worden afgelast. Maar we hadden nog niet kunnen bedenken wat er daarna nog op ons af zou komen.

Het musical theaterconcert op zondag 8 maart dreigde afgezegd te worden omdat Silencio Pinas, een van de drie solisten zijn stem een dag eerder kwijtraakte. Gelukkig konden we na uitgebreid overleg het concert toch door laten gaan, zij het met een aangepast programma. Hanneke Engels en Miriam Venema hebben een geweldig alternatief programma laten zien, dat terecht door het publiek zeer gewaardeerd werd. Een compliment voor beiden is zeer op z'n plaats!

En toen kwam de coronacrisis.....

De voorbereidingen voor de Meezing-Johannes op 29 maart waren in volle gang. De repetities waren begonnen, de persberichten uitgestuurd, de online ticketverkoop opgestart, enz. enz.

Toen kwam de aankondiging dat alle activiteiten met meer dan 100 mensen geen doorgang mochten vinden. Daarmee kwam ook helaas meteen een einde aan het concert op 29 maart. Ondanks de teleurstelling bij velen is er veel begrip voor deze beslissing.

We zijn met Musica Vocalis overeengekomen om de Meezing-Johannes een jaar later uit te voeren. Op dit moment is daarvoor nog geen datum vastgesteld.

Ons laatste concert in dit seizoen op 10 mei a.s. gaat voorsnog door. Maar extra maatregelen om de coronacrisis te bezweren kunnen ook dit concert nog onmogelijk maken. We houden u uiteraard op de hoogte.

We hopen voor u en ons allen op betere tijden en dat we u in de nabije toekomst weer mogen begroeten bij Muziek met een Plus in De Hoofdhof.

*Namens het bestuur,
Ab Kasper*

PAASJUBEL

Aan alles komt een eind...

Zo'n twintig jaar geleden heeft een groepje mensen uit de (toen nog) drie Berkumse kerken een Paasjubel georganiseerd op de ochtend van Tweede Paasdag met de bedoeling samen Paasliederen te zingen. Het eerste lied, wat op de Paasjubel klonk, was al die jaren: 'Daar juicht een toon, daar klinkt een stem'.

Er is altijd met veel enthousiasme gezongen. Daar zijn we dankbaar voor.

Daarnaast gaf het koffiedrinken na afloop gelegenheid voor goede ontmoetingen tussen de Berkumse kerkgangers. We sluiten nu de periode van de Paasjubel af. Paasliederen zullen op een of andere manier vol vreugde blijvend worden gezongen. Hartelijk dank aan ieder die al die jaren op de één of andere manier een bijdrage heeft geleverd. Ook dank aan iedereen die is gekomen om mee te zingen.

Henk Hoeksema, Gijs Krol, Alice Tanis, Greetje Westra

VAN DE KUNSTCOMMISSIE

Hester Schaapman schrijft:

"Mijn leven lang ben ik, Hester Schaapman, gefascineerd geweest door kleur, kunst en creativiteit.

Na mijn opleiding tot activiteitenbegeleidster heb ik nog verschillende schildercursussen gevolgd. Maar tenslotte heb ik mij als autodidact ontwikkeld in het maken van textielschilderijen.

Ik was op zoek naar een liturgisch onderwerp. En de tentoonstelling van de litho's van Chagall in 2014 in de Sionskerk heeft me geïnspireerd tot het maken van deze twaalf doeken met als onderwerp "De twaalf stammen van Israël".

Ik maak eerst een schets met potlood op het doek. Daarna ga ik schilderen met acrylverf. Vervolgens bewerk ik het met de naaimachine en borduurgaren.

Ik hoop dat u geniet van mijn werk in de kerk gedurende de maanden april tot en met juni."

Voor meer informatie kunt u kijken naar de website

hesterschaapman.exto.nl

of via de mail hesterschaapman@hotmail.com.

Namens de kunstcommissie, Jan Flokstra

GOD EN HET CORONAVIRUS

13 maart 2020

<https://www.pthu.nl/Bijbelblog/!/33411/god-en-het-coronavirus>

Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Bijna overal ter wereld worden mensen ziek. Vooral oudere mensen met een zwakke gezondheid komen te overlijden. De onrust neemt toe. Waar loopt dit op uit? En hoe kun je het verklaren? Natuurlijk, er wordt geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek naar het virus. De manier waarop het zich verspreidt wordt goed in de gaten gehouden. En er wordt gezocht naar middelen die het aan banden kunnen leggen. Hopelijk helpt dat.

Bijbel

Meer in de marge gebeurt er ook iets anders. Gelovigen vragen zich af of God er ook iets mee te maken heeft. Ze leggen de Bijbel naast hun krant en trekken conclusies. Zo schreef het Reformatorisch Dagblad het coronavirus eerder deze week toe aan God: *“Christenen belijden dat ziekte en gezondheid hun niet toevallig overkomen. Niet corona heerst, maar God regeert. Het coronavirus is slechts een tweede oorzaak, een middel in Gods hand. Hij zendt ziekte zoals ooit de plagen in Egypte, om de mens tot inkeer te brengen.”* De een zal zo iets serieus nemen. Anderen – ook gelovigen – verbazen zich erover. Het past toch niet bij ons moderne wereldbeeld om te geloven dat God opzettelijk ziektes veroorzaakt? Als God bepaalt dat mensen ziek worden, heeft het toch ook geen zin om onderzoek te doen en om ziektes te bestrijden? Ook al ben ik een liefhebber van de Bijbel, ik voel er niet voor om de verspreiding van het coronavirus te verklaren met een beroep op de Bijbel. En juist vanwege de inhoud van de Bijbel schrijf ik het virus ook niet aan God toe. De Bijbel is een veelzijdig boek. En juist die veelzijdigheid maakt het onmogelijk om simpele antwoorden te geven.

Jezus

Volgens het Nieuwe Testament verzet Jezus zich tegen bepaalde gangbare gedachten. Er werd snel gedacht dat mensen tegenslagen aan zichzelf te wijten hebben. In Jeruzalem was een toren ingestort en daarbij kwamen achttien mensen om. Jezus merkt dan op: *“Denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen?”* (Lukas 13:4)

Bijzonder is ook de confrontatie met iemand die blindgeboren is (Johannes 9). Jezus' leerlingen vragen: *“Hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?”* Jezus' antwoord is zo duidelijk als maar kan: *“Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden.”* Met andere woorden: God wil helemaal niet dat deze man blind is. Hij legt zich er ook niet bij neer dat hij blind is. Dat wordt des te duidelijker als Jezus hem even later zijn gezichtsvermogen (terug)geeft.

God als oorzaak

Het is waar: in het Oude Testament wordt God gezien als de oorzaak van allerlei onverklaarbare verschijnselen. Of het nu ging om uitzonderlijke droogte, extreem noodweer of ernstige ziektes – God was er verantwoordelijk voor. Hij wilde de mensen bijvoorbeeld straffen. Als de ellende je vijanden trof, wilde Hij je kennelijk juist helpen. In de buurlanden van Israël was het niet anders: ook daar werd al het onverklaarbare toegeschreven aan de goden. Heel interessant om dat te ontdekken. Maar dankzij de opkomst van de natuurwetenschappen kunnen wij er niet meer zo tegen aankijken.

Tien plagen

Dan nu die tien plagen. God stuurt ze af op de Egyptenaren, omdat de Farao de Israëlitische slaven de vrijheid niet gunt. God verandert water in bloed, hij stuurt massa's kikkers, muggen en steekvliegen, het vee wordt getroffen door de pest, de Egyptenaren krijgen zweren, er volgen vernietigend noodweer, een sprinkhanenplaag en diepe duisternis, en ten slotte doodt God alle eerstgeborenen (Exodus 7–12). Maar voordat we het coronavirus hiermee vergelijken, moeten we wel goed lezen. Wat in dit verhaal centraal staat is niet Gods behoefte om te straffen. Alles staat juist in het teken van zijn liefde voor mensen in de knel: voor zijn onderdrukte volk.

En ja, het gaat er zeker over straffen. Maar die worden zo beschreven, dat je ze nauwelijks anders kunt zien dan als fictie. Sommige beginnen als Mozes zijn staf optilt, of ze eindigen onmiddellijk als hij daar op verzoek van de Farao om bidt.

En wonder boven wonder treffen ze steeds wel de slechte Egyptenaren, maar geen enkele Israëliet. Dat aan het einde alleen de eerstgeborenen sterven is niet minder wonderlijk.

Van mij mag u concluderen dat het bij de verspreiding van het coronavirus precies hetzelfde gaat. Dan hebben de getroffen en hun ziekte verdiend. Ik concludeer liever dat dit verhaal laat zien dat God een einde wil maken aan kwaad, onrecht en onderdrukking. De meeste lezers zien dat gelukkig net zo. En dat maakt het verhaal zo immens populair.

Bezinning

Natuurlijk: het coronavirus dwingt ons om onze manier van leven tegen het licht te houden. Wie weet welke lessen er nog uit getrokken zullen worden. De Bijbel dringt ons gelukkig geen voorwetenschappelijk wereldbeeld op. Hij stimuleert ons juist om ons te bekommeren om de slachtoffers. Het virus aan banden leggen hoort daarbij. En omdat ons eigen bestaan nu eens in het geding is, nemen we ons het grote leed elders in de wereld hopelijk meer ter harte.

*Paul Sanders,
Universitair docent Oude Testament*

VAN DE OOST-EUROPA COMMISSIE

Zoals u allemaal ongetwijfeld weet waart het coronavirus rond. Veel geplande zaken gaan niet door. De kerken zijn gesloten, vergaderingen worden afgezegd, enzovoorts.

Helaas gaat de reis naar Roemenië, Servië en Hongarije in Oost-Europa ook niet door. Met pijn in ons hart hebben we de reis moeten annuleren.

We vonden het als Oost-Europa Commissie niet meer verantwoord om als groep naar en in die gebieden te reizen. Eenieder had het al verwacht maar was, begrijpelijk, ook teleurgesteld maar wel begripvol hierover. Hopelijk kunnen we volgend jaar die reis maken.

We realiseren ons dat de gezondheid van onze deelnemers veel belangrijker is dan de geplande reis. We wensen eenieder veel sterkte in deze roerige tijden.

*Namens de Oost-Europa Commissie:
Herman Lammersen, Dineke Rohaan,
Gerry van Berkum en Jan Flokstra*

THE PASSION IN BERKUM

In verband met het Coronavirus gaat de jaarlijkse kruiswandeling in de Stille Week niet door.

Wel worden de drie kruisen geplaatst in de Struinwaard. Deze kruisen blijven de gehele

paasperiode in de Struinwaard staan (tot 14 april). In die periode kunt u de kruisen op eigen gelegenheid bezoeken.



*Namens de werkgroep 'Kerk in de wijk',
Ineke Neuteboom-Visser*

COLLECTE OPBRENGSTEN

Hieronder de vermelding van de collecteopbrengsten in de afgelopen maand.

Het is een korter lijstje dan gewoonlijk, doordat we op zondag 15 maart geen kerkdienst meer konden houden.

Natuurlijk kunt u uw gaven voor de aangekondigde collecten nog kwijt door over te maken op de bankrekeningen van Kerk en/of Diaconie, zoals voor in het mededelingenblad vermeld. Die bestemmingen rekenen op onze steun, dus van harte aanbevolen!

| | | |
|----------|----------------------------|----------|
| 23-02-20 | Kerk | € 142,60 |
| 23-02-20 | Diaconie | € 145,96 |
| 01-03-20 | Kerk in Actie - Golfstaten | € 142,40 |
| 01-03-20 | Jeugd | € 122,00 |
| 02-03-20 | Koffie | € 45,14 |
| 08-03-20 | Kerk | € 205,06 |
| 08-03-20 | Bloemen | € 128,22 |
| 16-03-20 | Koffie | € 9,60 |

Collectebonnen

- Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 bonnen à € 2,00 (€40,00), 20 bonnen à € 1,00 (€20,00) en van 20 bonnen à € 0,50 (€10,00). Graag opgave van het aantal vellen per waarde.

Bestellingen vanaf € 50,00 door overboeking op de Rabobankrekening van de kerk: NL 50 RABO 0313.5432.16 t.n.v. "Hoofdhofgemeente inzake collectebonnen", waarna u de bonnen krijgt thuisbezorgd. Levertijd is maximaal 3 weken.

Gerard Gerritsen, College van Kerkrentmeesters

AGENDA (dit alles onder groot voorbehoud)

| | | |
|-------|--------------------------------------|-----------|
| 24-04 | Hoofdhofcafé, de Hoofdhof | 21.00 uur |
| 27-04 | Meditatiegroep, consistorie Hoofdhof | 19.30 uur |



DUURZAME TIP VAN DE MAAND

**Bonnetje mee? Liever niet!
Kassabonnen horen niet
bij het oud papier,
maar bij het restafval.**

**KOPIJ DE HOOFDHOF**

Het volgende kerkblad verschijnt op 30 april 2020 en bevat gegevens over de maand mei 2020.

U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 CA, tel. 45 47 233 tot **uiterlijk maandag 20 april 2020**

*De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren via e-mail: **jaapwagteveld@hotmail.com***