



Mededelingenblad De Hoofdhof Berkum

Jaargang 70, nummer 8
Verschijnt eenmaal per maand
april 2024

DE HOOFDHOF BERKUM

predikant: ds. J.M. Rohaan-Bisperink,
Boogmakerstraat 27, 8043 AP Zwolle
dsmarijnrohaan@gmail.com tel. 06-11739149

kerkelijk bureau: mw. K. Helder-Corporaal,
Erasmuslaan 29, 8024 CT Zwolle
phelder@home.nl tel. 038-4533084

kerkgebouw: Kerkweg 26, 8024 AN Zwolle tel. 038-4535045
hoofdhof@gmail.com

koster: mw. T. van Well,
Aureliavlieder 36, 8016 HB Zwolle tel. 038-4214706

scriba: dhr. J. Neuteboom,
Herfter Esweg 1, 8026 RH Zwolle
scriba@hoofdhof.nl tel. 038-3377727

administrateur: dhr. W. van der Meulen, tel. 06-18441966
meulen.wvd@gmail.com

internet: www.hoofdhof.nl

WAT TE DOEN

bij verhuizing, geboorte, huwelijk of mededeling van overlijden?

Bij geboorte, huwelijk of mededeling van overlijden kunt u contact opnemen met ds. Marijn Rohaan, tel. 06-11739149; dsmarijnrohaan@gmail.com. Bij afwezigheid van de predikant kunt u bij mededeling van overlijden contact opnemen met Desiree Lips, tel. 06-42841201. Geef uw verhuisbericht en andere wijzigingen ook alstublieft door aan het Kerkelijk Bureau: Klazien Helder, Erasmuslaan 29, 8024CT Zwolle, tel. 038-4533084, 06-40503273, phelder@home.nl

OPHAALMOGELIJKHEID VOOR KERKDIENTST

Indien u niet in staat bent op eigen gelegenheid naar de kerkdienst te komen, dan bestaat de mogelijkheid opgehaald te worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met Jan Visscher, tel. 06-48246470.

BANKREKENINGNUMMERS

Kerk:	PGB De Hoofdhof	NL71 RABO 0377 3508 93
Collectebonnen:	PGB De Hoofdhof	NL50 RABO 0313 5432 16
Diaconie:	Diaconie PGB De Hoofdhof	NL58 RABO 0387 3804 42
ZWO:	ZWO Commissie PGB De Hoofdhof	NL05 RABO 0373 7109 92
Jeugd:	PGB De Hoofdhof	NL71 RABO 0377 3508 93

o.v.v. Voor het Jeugdwerk



KERKDIENTEN

De diensten worden ook uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl

Zondag 24 maart

9.30 uur
Organist
1^e Collecte
2^e Collecte
Jeugd

Palmzondag

ds. Marijn Rohaan
Robert Helder
Missionair werk/Paasverhaal voor heel Nederland
Voor de Diaconie
Oppasdienst en Kindernevendienst

Maandag 25 maart

19.30 uur Ichthuskerk Vesperdienst

Dinsdag 26 maart

19.30 uur Ichthuskerk Vesperdienst

Woensdag 27 maart

19.30 uur Ichthuskerk Vesperdienst
Muzikale medewerking Het Hoofdhofkoor o.l.v. Johannes Dijkstra

Donderdag 28 maart

19.30 uur Hoofdhof Witte Donderdag - Maaltijd van de Heer
Organist ds. Marijn Rohaan
Robert Helder

Vrijdag 29 maart

19.30 uur Hoofdhof Goede Vrijdag
Organist ds. Marijn Rohaan
Gert de Jong
Muzikale medewerking Het Hoofdhofkoor o.l.v. Johannes Dijkstra

15.00 uur Berkumstede
Voorganger
Pianist

Maaltijd van de Heer
ds. At Kramer
Ton Wismeijer

Zaterdag 30 maart

21.00 uur Hoofdhof
Organist
Muzikale medewerking

Stille Zaterdag

ds. Marijn Rohaan
Gert de Jong
Amicanto



Zondag 31 maart

9.30 uur
Met medewerking van

Organist
1^e Collecte
2^e Collecte

Jeugd

Eerste Paasdag

ds. Marijn Rohaan
Zandkunstenares en
Gerben Grotenhuis (saxofoon)
Robert Helder
Voor de Kerk
Voor Diaconie/Diaconale Stichting
Gevangenenzorg Zwolle
Oppasdienst en Kindernevendienst

Zondag 7 april

9.30 uur
Organist
1^e Collecte
2^e Collecte
Jeugd

mw. Desiree Lips
Robert Helder
Voor de Diaconie
Voor de Kerk
Oppasdienst en Kindernevendienst

Zondag 14 april

9.30 uur
Organist
1^e Collecte

2^e Collecte
Jeugd

mw. Petralijn Hellinga
Robert Helder
ZWO / Rwanda:
Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
Voor de Kerk
Oppasdienst en Kindernevendienst

Zondag 21 april

9.30 uur
Organist
Muzikale medewerking
1^e Collecte
2^e Collecte
Jeugd

ds. Marijn Rohaan
Gert de Jong
Perspectief met het project 'Spirit of Love'
Voor de Kerk
Voor de Diaconie/Stichting Voedselbank Zwolle
Oppasdienst en Kindernevendienst

Zondag 28 april

9.30 uur
Organist
1^e Collecte

2^e Collecte
Jeugd

ds. Bert Aalbers uit Zwolle
Robert Helder
Voor de Diaconie /
Schipper mag ik ook eens varen?
Voor de Kerk
Oppasdienst
Voor de kinderen van de basisschool hangt er
een tasje met materialen in de hal

BIJ DE DIENSTEN

Gastpredikanten

Mw. Desiree Lips-Makken (1955) uit Berkum/Zwolle, tel. 06-42841201 zal voorgaan in de dienst van zondag 7 april a.s.. Mevrouw Lips is in onze gemeente Coördinator van het Kernteam Pastoraat. Tot 2016 heeft zij als kerkelijk werker in de Protestantse Kerk van Meppel gewerkt.

De dienst van zondag 14 april a.s. zal worden geleid door mw. Petralijn Hellinga (1969) uit Zwolle, tel. 420 41 61. In onze gemeente voor velen van u geen onbekende. Zij heeft een preekconsent voor het gehele kerkverband.

Op zondag 28 april a.s. hoopt ds. Bert Aalbers (1946) uit Zwolle voor te gaan. Ds. Aalbers heeft eerder de gemeenten Halle, Epe en Maarssen gediend. Tevens was hij een aantal jaren docent aan Ned. Bijbel Instituut, Hogeschool Theologie Utrecht. Sinds 2010 is ds. Aalbers met emeritaat.

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder

UIT DE GEMEENTE

Op zondag 17 maart had Muziek met een Plus een hoogtepunt. Onder leiding van Martien Hovestad werd het Requiem van John Rutter ten gehore gebracht. Alle kaarten waren uitverkocht. Het was prachtig om te zien hoe de koormuziek van John Rutter mensen van alle leeftijden in een project bijeenbrengt en inspireert!

Bij Land van Verwondering hebben we op 10 maart jl. stilgestaan bij Biddag, bij het cadeau van Gods schepping, en bij alles wat er groeit en bloeit. We hebben getuiniert in de kerktuin en met producten pizza gebakken en lekker gegeten.

Met de Kerkenraad hebben we afscheid genomen van Joke Hoekstra en Fokje Duursema tijdens een gezellig etentje. Elkaar informeel ontmoeten en samen iets leuks doen is heel belangrijk. Het bouwt de verbinding van waaruit we ons kerkenraadswerk weer kunnen doen. En ditmaal namen we daarbij ook afscheid. Vier jaar blijkt te zijn omgevlogen!

Op 10 maart was de thema-dienst over Vrijheid, voorbereid door D-Vote en Anne Verhart samen met ds. Marijn Rohaan. Het was een inspirerende dienst waarin de betekenis en de oorsprong van gospel werd verbonden aan het levensverhaal van Harriet Tubman en de Bijbelse boodschap. D-Vote hoopt deze dienst op meer plekken ten gehore te brengen, en zij zijn daarvoor te boeken. Weet u een gemeente die dat graag zou willen, geef de naam dan zeker door.

Op maandagmorgen 18 maart was er weer een inloopmoment in de kerk in het kader van 'omdraaipastoraat'. Meestal komt er een klein groepje gemeenteleden naartoe. Een ieder kan zelf inbrengen over welk onderwerp hij/zij zou willen spreken. Er is geen sprake van een voorbereide gespreksgroep o.i.d., we kijken samen waar behoefte ligt om het over te hebben. De ene keer is dat het gewone leven, een andere keer een dieper gesprek. We kunnen ook een afspraak maken voor een één op één gesprek. Een laagdrempelig contactmoment met ds. Marijn Rohaan is het doel.

Op 22 april zal de Denktank haar bezinnende werk presenteren tijdens de vergadering van de Grote Kerkenraad.

Heel erg bedankt Johan Meeske, Bert Pierik, Jantine Kramer en Marc van der Meulen voor de inspirerende en open gesprekken die jullie hebben gevoerd over de toekomst van de kerk.

Veel dank ook aan de voorbereidingscommissie die de Paasdiensten heeft voorbereid. De plannen worden ontvouwd voor u/jou in dit Mededelingenblad.

Meeleven met

In de afgelopen periode waren er weer jubilea om te vieren, maar zorgen om gezondheid waren er ook.

Mocht jij/u iets hebben waar jij/u graag voorbede voor zou willen laten doen, maak dan gebruik van het Voorbedeboek dat altijd voor de dienst klaar ligt op de sta-tafel in de hal. Of geef het door aan iemand van het pastorale team.

Achter de schermen zijn al mooie "buurtjes" gevormd. Als alle voorbereidingen klaar zijn, zullen we de gemeente meenemen hoe je in je eigen buurtje een keer kunt kennismaken. Want als je elkaar kent, en weet wie er bij de Hoofdhof hoort, dan kun je ook betrokken zijn bij elkaar en meeleven. Daar hopen we een bijdrage aan te leveren als pastoraal team.

Bij enkele diensten

Op 24 maart begint de Stille Week met Palmzondag. Voorganger is ds. Marijn Rohaan en de kinderen zijn om 9.30 uur welkom in de kerk om een mooie Palmpasenstok te maken. Natuurlijk is er ook weer een optocht door de kerk. Opgeven voor het maken van een Palmpasenstok is nodig en kan bij Jennifer Diepman, jenniferdiepman@gmail.com

Op 21 april a.s. hebben we opnieuw een bijzondere dienst, het koor Perspectief uit Heerenveen neemt ons mee in hun inspiratie, onder de naam "Spirit of Love".

We gaan daarmee al een beetje onderweg naar Pinksteren....

Het Kernteam Eredienst heeft het koor bereid gevonden om hun project nog één keer ten uitvoer te brengen.

Tijdens het Inspiratiefestival op Terschelling hoorden we er mooie verhalen over. We laten ons verrassen.

Op zondagmorgen 14 april komt de groep twintigers/dertigers van de Verdiepende Geloofsgesprekken bij elkaar om met ds. Marijn Rohaan samen een dienst voor te bereiden.

De bedoeling is dat deze dienst op 2 juni zal plaatsvinden.

Bij de Stille Week en Pasen

Dit jaar gaan we samen met de Ichthuskerk onderweg naar Pasen. In de Stille Week zijn er Vespers en zijn er vieringen die zijn voorbereid door de gezamenlijke voorbereidingscommissie. Gemeenteleden van de beide kerken zullen meewerken aan de uitvoering van de diensten. Elke avond staat er een kruiswoord van Jezus centraal.

De Vespers hebben een ingetogen karakter. Je komt iedere avond in stilte binnen, er klinkt Taizé-muziek. In de dienst een lezing, een meditatie, een aantal liederen en een stilte.

Op woensdag zal het Hoofdhofkoor medewerking verlenen aan de Vesper.

Op woensdagavond zal ook de Paaswandeling plaatsvinden die georganiseerd wordt door Kerk in de Wijk. Vertrek om 18.30 uur vanaf de parkeerplaats van Berkumstede.

In de viering op Witte Donderdag vieren we de Maaltijd van de Heer. Dit doen we in een grote kring. Voor wie liever niet lang staat, zijn er stoelen in de kring. Jezus toont ons op Witte Donderdag wat dienstbaarheid is, en hoe wij ook elkaar kunnen dienen.

Het kruiswoord bij die dag is: Ik heb dorst!

Op Goede Vrijdag klinkt uit de Bijbel de lezing van de lijdensweg en het sterven van Christus. "Het is volbracht!" In Jezus' lijden, klinkt het lijden van heel de wereld mee. Wij bidden voor de wereld die verhardt, ons zoveel zorgen baart, en voor de minsten van de mensen, die de klappen

zo vaak moeten opvangen. Het Hoofdhofkoor zal zingen. In stilte en in het donker van de nacht van de dood, verlaten we de kerk.

Op Stille Zaterdag is de Paaswake met de intocht van het Licht, een gang door de schriften en met de doopgedachtenis. In Gods handen bevelen wij ons leven. Amicanto zal zingen.

Op Paasmorgen vieren de beide kerken hun eigen Paasmorgendienst. In de Hoofdhof krijgen we bezoek van de Zandkunstenares. Zij neemt ons mee in het verhaal van de Opstanding van Jezus. De Levende spreekt ons aan! De kinderen gaan in de nevendienst ook bezig met zand. Het wordt een vrolijke viering waarin we heerlijk Paasliederen zullen zingen. Gerben Grotenhuis speelt saxofoon.

Op Paasmorgen mag u/jij weer een **bloem meenemen** om het kruis dat in de Stille Week in de kerk heeft gestaan, te transformeren in een bloeiend kruis.

We hopen samen op een gezegende Paastijd!

*Hartelijke groeten,
ds. Marijn Rohaan*

OMDRAAIPASTORAAT OF BEHOEFTE AAN GESPREK?

Ds. Marijn Rohaan zal regelmatig een morgen in de Hoofdhof aanwezig zijn voor ontmoeting en gesprek. Via de wekelijkse nieuwsbrief zullen datums en tijdstippen worden doorgegeven.

Heeft u behoefte aan een bezoekje, een gesprek of zomaar even bijpraten, dan kunt u/jij contact opnemen met één van de ambtsdragers of predikant om een afspraak te maken. U/jij mag zelf een keuze maken. Onze contactgegevens staan hieronder vermeld:

ds. Marijn Rohaan, tel. 06-11739149 / dsmarijnrohaan@gmail.com

Desiree Lips, tel. 06-42841201 / desireelips@kpnplanet.nl

Alice Tanis, tel. 06-12030013 / alice-tanis@planet.nl

Miny Veenema, tel. 06-48945700, / minyveenema@gmail.com

Madeleen Wagteveld, tel. 06-38197766 / mcjwagteveld@outlook.com

Stille Week 2024
 Ichthuskerk en Hoofdhof

ONVOORWAARDELIJKE *liefde*

Maandag 25 maart	19.30 uur	Vesperdienst	Ichthuskerk
Dinsdag 26 maart	19.30 uur	Vesperdienst	Ichthuskerk
Woensdag 27 maart	18.30 uur	Wandeling / The Passion	Berkumstede parkeerplaats
Woensdag 27 maart	19.30 uur	Vesperdienst	Ichthuskerk
Witte Donderdag 28 maart	19.30 uur	Maaltijd van de Heer	Hoofdhof
Goede Vrijdag 29 maart	19.30 uur	Kruismeditatie	Hoofdhof
Stille Zaterdag 30 maart	21.00 uur	Paaswake	Hoofdhof

Paasmorgen Zondag 31 maart

9.30 uur Hoofdhof voorganger ds. Marijn Rohaan, met medewerking van de zandkunstenaars.

9.30 uur Ichthuskerk voorganger: ds. At Kramer

VAN DE DIACONIE

Tijdens de komende zondagen doet de Diaconie een beroep op u voor de volgende collectes:

Zondag 31 maart a.s. / Diaconale Stichting Gevangenezorg Zwolle

De Stichting stelt zich ten doel om (ex)-gedetineerden ondersteuning te bieden vanuit het netwerk van kerken en organisaties in de regio Zwolle. Door de inzet van vrijwilligers biedt de Stichting gedetineerden steun en hulp bij praktische zaken en bij de terugkeer in de samenleving.

Zondag 7 april a.s. / Eigen Diaconie

Zondag 21 april a.s. / Stichting Voedselbank Zwolle

“Oog voor voedsel, Hart voor mensen”.

De Voedselbank in Zwolle en omgeving verstrekt wekelijks voedselproducten aan mensen die te weinig geld hebben om deze te kopen.

De Voedselbank bevindt zich aan de George Stephensonstraat in Zwolle en de organisatie bestaat volledig uit vrijwilligers. Zij maken de voedselpakketten klaar in kratjes. Donaties zijn hard nodig. Zowel bedrijven als particulieren, maar ook de kerken in Zwolle leveren een grote bijdrage.

Zondag 28 april a.s. / Stichting Schipper mag ik ook eens varen?

“De Jonathan” gaat weer varen. De Stichting heeft de beschikking over het schip “De Jonathan”. Het schip biedt de mogelijkheid vaartochten te maken met gasten met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. De boot ligt aan de kade in Hasselt.

Vieringen Maaltijd van de Heer

Op Stille Donderdag 28 maart, vieren we in De Hoofdhof de Maaltijd van de Heer. Dit doen we zo mogelijk staande in een kring.

Goede Vrijdag, 29 maart, vieren we de Maaltijd van de Heer in Berkumstede. Hier bent u ook van harte welkom.

Deze viering zal zittend plaatsvinden.

De Paaskaars

Tijdens de viering op Goede Vrijdag zal de Paaskaars gedooft worden en uitgedragen worden.

De nieuwe Paaskaars zal op Stille Zaterdag binnengedragen worden.

Op de nieuwe Paaskaars staat de Levensboom afgebeeld.

De Levensboom heeft in de Bijbel meerdere symbolische functies.

De christelijke Openbaring van Johannes noemt “een nieuwe hemel en een nieuwe aarde”, een heilige stad Jeruzalem die vanuit de hemel neerdaalt. In het midden van de stad staat een levensboom.

In het Bijbelboek Spreuken staat de boom symbool voor Wijsheid.

*Namens de diaconie,
Miny Veenema, tel. 06 48945700*

VERANTWOORDING DIACONIE

Met betrekking tot de in maart vermelde verantwoording eerst even een aanpassing voor wat betreft de Bloemencollecte gehouden op 11 februari jl. De opbrengst van deze collecte dient verhoogd te worden met € 2,50 en komt nu op € 159,40.

Ook de collecteopbrengst voor de Stichting Vluchtelingenwerk, gehouden op 4 februari jl., kan met € 2,50 worden verhoogd, het nieuwe bedrag is nu € 213,65.

Op 18 februari was de collecte bestemming uw eigen Diaconie. Na telling was de opbrengst € 143,80.

Op 25 februari jl. is er gecollecteerd ten behoeve van de Stichting 't Hoefijzer in Zwolle Zuid. De opbrengst van deze collecte gaf een bedrag te zien van € 223,30.

Voor de Commissie Oost-Europa is op 3 maart een collecte gehouden. De opbrengst van deze collecte is € 194,45 geweest.

Tot slot is er in deze periode, namens een jarige, nog een gift gedaan van € 10,00.

Zoals te doen gebruikelijk bij een bestemmingscollecte wordt, wanneer de opbrengst minder is dan € 350,00, het bedrag aangevuld tot eerder genoemd bedrag en overgemaakt naar de betreffende bestemming.

Wederom is de Diaconie u dankbaar voor de door u geleverde financiële bijdragen, waardoor wij met elkaar ondersteuning kunnen geven aan deze stichting en commissie.

*Met vriendelijke groet,
Jan Visscher, penningmeester*

ZWO ZENDINGSCOLLECTE 17 APRIL

Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening in Rwanda

Veel daders van de genocide in Rwanda zijn inmiddels terug uit de gevangenis. Maar hoe kunnen buren en kerkleden elkaar ooit weer vertrouwen?

Rwandese kerken trainen hun pastors in traumahulp en verzoeningswerk. Ze organiseren 'Lichtgroepen' waar slachtoffers en daders elkaar ontmoeten en weer leren samenleven.



Zeventig procent van de jonge Rwandese bevolking heeft de genocide niet meegemaakt. Hun probleem is gebrek aan werkgelegenheid. Ook voor hen wil de kerk er zijn. Ze biedt de jongeren praktische training aan, die hun kansen op werk vergroot. Want deze jonge generatie is de hoopvolle toekomst van Rwanda.

Met uw gift steunt u het programma Zending van Kerk in Actie en kan de Rwandese kerk jongeren en getraumatiseerde mensen een steun in de rug geven.

Van harte aanbevelen.

Namens de commissie ZWO, Ineke Neuteboom-Visser

"WAT MIJ HIER BRENGT"

Wat mij bezielt om weer ouderling te worden.

In navolging van onze scriba neem ik in deze rubriek de vrijheid om iets te vertellen over wat de kerk voor mij betekent, en waarom ik ja heb gezegd toen Joke Hoekstra mij in december vroeg of ik haar wilde opvolgen als voorzitter van de Kerkenraad.

Ik ben geboren in 1966 en groeide op in Ermelo, in een gereformeerd gezin en in een omgeving, waarin geloof en kerk vanzelfsprekend waren. Voor het eten werd gebeden, na de maaltijd werd uit de Bijbel gelezen en gedankt. Je kreeg het geloof dus bijna letterlijk met de paplepel ingegoten. Op school leerde je uit het boekje 'Naam en Feit' belangrijke Bijbelse namen en verhalen en oefende je het Lied van de Week, dat op zondag gezongen werd in de kerkdienst.

Mijn vader was af en toe een paar jaar ouderling, mijn moeder ging naar de Vrouwenvereniging. Over wat het geloof nou precies voor hen betekende werd niet veel gesproken, maar je voelde wel dat het belangrijk en oprecht was en richting gaf aan hun leven.

Toen ik in Amsterdam geneeskunde ging studeren werd ik lid van Ichthus, een evangelische studentenbeweging. In kringen van ongeveer 8 personen deden we elke dinsdagavond bijbelstudie, en ook tijdens de zomerse zeilkampen was je intensief bezig met je persoonlijke geloof.

Ik vond het mooi om te zien hoe mensen uit allerlei christelijke windstreken op verschillende manieren vorm en inhoud aan hun geloof gaven. Toch heb ik nooit de behoefte gehad om naar een andere kerk over te stappen. Ik ben gewoon te sterk verknocht geraakt aan de protestantse vormen, bewoordingen en liederen.

Bij Ichthus leerde ik Aafke kennen. Ook zij komt uit een 'goed gereformeerd gezin'. Samen vonden we eerst in de Oranjekerk in de Pijp, toen in Deventer in de Open Hof, en vanaf 2002 in de Hoofdhof gemeentes waar we ons snel thuis voelden en met plezier meededen. In 2008 werd ik ouderling, en 12 jaar heb ik de taken van vicevoorzitter, coördinator pastoraat en wijkouderling vervuld.

Eén van onze dochters heeft wel eens opgemerkt 'dat papa eigenlijk twee banen had, één in het ziekenhuis en één in de kerk', maar zo zwaar heb ik het zelf nooit ervaren. Toch was het goed om in 2020 af te treden als ouderling en een paar jaar wat meer afstand te nemen.

Toen de coronapandemie uitbrak had ik het voorrecht om met de andere zangers van Amicanto bij de diensten in de kerk aanwezig te mogen zijn. Het deed mij des te meer beseffen hoe belangrijk de wekelijkse kerkdienst voor mij is. De ontmoeting, de bijbelse woorden, de muziek, de liturgische rituelen, ze bepalen me steeds weer bij de essentie van mijn bestaan. Het geloof is voor mij geen verstandelijk beredeneren, laat staan bediscussiëren, maar een diep gevoelde emotie. Het gebeurt me steeds vaker dat ik door iets in de dienst zo geraakt wordt, dat de tranen over mijn wangen rollen. Mijn dochters zien het soms en kijken bezorgd of het wel goed met me gaat, maar gelukkig zijn het meestal vreugde-tranen in plaats van tranen van verdriet.

Zo werd ik eind vorig jaar ook geraakt door een preek van ds. Otten, waarin hij o.a. zei dat je niet alleen moet kijken wat de kerk jou biedt, maar ook wat jij de kerk te bieden hebt. Toen me een paar weken later gevraagd werd of ik voorzitter van de Kerkenraad wilde worden, viel dat verzoek als het ware in een gespreid bedje en hoefde ik er niet erg lang over na te denken.

Dat wil niet zeggen dat ik niet mijn vragen en twijfels heb. Ik zie natuurlijk wel dat de kerk terrein verliest in de samenleving. Maar ik zie ook een samenleving waarin mensen zoeken naar zingeving, naar verbinding, een samenleving waar de kerk nodig is en verschil kan maken. Ik zie dat onze eigen gemeente kleiner wordt, maar ik zie ook nog steeds mensen die zich met hart en ziel inzetten voor die gemeente. Ik zie hoe onze gemeente vergrijsst, maar ook dat ze blijft zoeken naar manieren om ook jongere generaties aan te spreken. Ik zie hoe de twee kerken in Berkum niet de verschillen benadrukken, maar willen kijken naar wat ze verbindt, en van daaruit steeds meer toenadering zoeken.

En zo blijf ik hoop houden voor de toekomst. Misschien wel tegen beter weten in, maar is dat niet precies waar het in de Bijbel en in het geloof steeds weer om gaat?

Ik mag vertrouwen op de woorden die we aan het begin van elke kerkdienst uitspreken: dat God niet loslaat wat zijn hand begon.

Vanuit dat vertrouwen ben ik weer ouderling geworden en zie ik mijn taak: een hele klus, maar geen 'mission impossible'.

Theo Zijlstra



KRUISWANDELING

In de Stille Week, op de woensdag avond 27 maart, is er een kruiswandeling voor jong en oud.

Deze wandeling heeft als thema: *Op weg naar het Paasfeest!*

Verzamelen om 18.30 uur op de parkeerplaats van Berkumstede.

De deelnemers vertrekken om 18.45 uur richting de Struinwaard, via het Nobelpad. We dragen een kruis met ons mee, 'look-a-like The Passion', bekend van tv.

Onderweg ontmoeten de deelnemers zeven personen, die elk één van de zeven kruiswoorden zullen spreken die Jezus Christus sprak voor Hij de kruisdood stierf.

Aangekomen bij de Struinwaard zal het kruis geplaatst worden bij de twee kruisen, die daar al staan en zingen we een lied.

Na afloop zijn de deelnemers uitgenodigd om deel te nemen aan de Vesper in de Ichthuskerk.

De Struinwaard kan drassig zijn na langdurige regen, aangepast schoeisel is dan aan te raden! Bij hoog water zal deze wandeling niet doorgaan.

Kijk voor het laatste nieuws altijd op www.hoofdhof.nl.

Deze wandeling wordt georganiseerd door de Commissie Kerk in de wijk.

*Namens de Commissie Kerk in de wijk,
Ineke Neuteboom-Visser*



“SPIRIT OF LOVE”

Op 21 april om 9.30 uur, verwelkomen wij in onze dienst het koor PERSPECTIEF. Dit koor bestaat al ruim 25 jaar. Met meer dan 60 enthousiaste leden is het koor verbonden aan de Protestantse Gemeente in Heerenveen. Eerdere projecten: zoals de musicals Noömi in 2009, Grenzeloos in 2017 en het Osloproject Messiah in 2019-2022 trokken vele bezoekers.

Over “SPIRIT OF LOVE”

Wat geeft ons inspiratie, “spirit”, de Geest?

Die vraag was het startpunt van het koorproject ‘Spirit of Love’.

In dit vijf kwartier durende programma komen zeven bronnen van inspiratie voorbij met korte (persoonlijke) verhalen, beelden en vooral veel muziek. Niet alleen de inspiratiebronnen zijn heel divers, maar ook de liederen. Het koor switcht van religieuze muziek naar popmuziek en van een verstillend gebedslied naar swingende gospel.

Sommige liederen nodigen uit tot meezingen. Het hele programma, op deze zondag als kerkdienst geprogrammeerd, zet de bezoeker aan het denken: wanneer ervaar ik de Spirit of Love?

*Namens Kernteam Eredienst,
Marion Nijenhuis*



HOOFDHOF – OPEN KERK

Elke woensdagmiddag van 15.00-16.30 uur

WELKOM IN DE KERK

In de hal hangen expressionistische kunstwerken van Roeli Rumscheidt.

- 27-03 Ontmoeting in de hal van de kerk en van 16.00 uur - 16.30 uur presentatie leerlingen muziekschool o.l.v. Tijmen Posthoorn.
- 03-04 Gerda Dekker vertelt over haar bijzondere leven aan de Doornweg en bij het Haersterveer.
- 10-04 Op de vleugel in de kerkzaal speelt Ton Wismeijer liederen om mee te zingen. Zingt u mee?
- 17-04 Op het orgel in de kerkzaal speelt Leo van den Boomgaard. In de hal wordt aan bloemschikken gedaan.
- 24-04 Een interessante lezing door Bert Jan Hartman over Frits de Zwerver (alias ds. Slomp) georganiseerd vanuit de beide kerken in Berkum, Ichthus en De Hoofdhof. Inloop vanaf 14.30 uur. Op de vleugel speelt Dory van der Veen.

ONTMOETINGSCAFÉ

Vrijdag 12 april 2024 is het Ontmoetingscafé vanaf 21.00 uur weer geopend.

Goed om te weten dat het KOC 2x in de maand vergadert. (Het KOC is het 'Kernteam OntmoetingsCafé', maar dat vermoedde iedereen al wel) Ze neemt haar taken en verantwoordelijkheid serieus. Op de laatste bijeenkomst stond het 'vestigingsklimaat' van het Ontmoetingscafé geagendeerd. Daarbij becroop ons het gevoel dat we tegen een typisch kantelmoment aanliepen. Je kent dat wel.

Want waar lopen we als KOC en onze gasten tegenaan?

- De entree is gelegen in een bepaald sociaal onveilige hoek.
- Een gewoon café is al veel eerder open dan 21.00 uur.
- Het café is slechts 1x per maand geopend. Voor de echte kroegenlopers onder ons geeft dat ontwenningverschijnselen.
- Er is niet eens een simpel bakkie koffie te krijgen aan het begin van de avond (of je moet je thermosfles meenemen).
- Een tosti ham/kaas is al helemaal not done, vanwege brandgevaar.
- Ook niet een kop erwtensoep in de winter.
- Pinnen kan niet.
- Er wordt geen dansmuziek gedraaid.

- Een polonaise lopen vanwege bijvoorbeeld een verjaardag is levensgevaarlijk.
- Je mag niet dronken het café verlaten.

Als KOC zijn we er eens voor gaan zitten. Gewoon de probleemstelling ('vestigingsklimaat') eens 'out of the box' benaderen. Met iets 'out of the box' benaderen laat je de toehoorder of lezer fijntjes weten dat jouw werk- en denkniveau net iets hoger ligt.

We wilden de vraag beantwoorden of we wel of niet in Nederland moeten blijven met ons Ontmoetingscafé. Of gaan we ons – met het oog op de continuïteit – eventueel vestigen in het buitenland? Bijvoorbeeld in Friesland of Zeeland? De bereikbaarheid lossen we simpel op. We kunnen onze gasten een all inclusive busreis (retour) aanbieden met de 'Ichthushof Tours'. De bus van de 'Ichthushof Tours' is uitgerust met chauffeur, **Comfort Class** zitplaatsen en (!) koffie-/thee voorzieningen.

Enfin, we zijn er nog niet uit. In de kantlijn van dit beraad hebben we voorlopig wel een eenvoudig aantrekkelijk nieuw aanbod ontwikkeld voor onze café-gasten. We hebben wijn ingekocht bij *Ilja Gortig* (wie kent hem niet?) met dopamine. Wat duurder dan normaal, maar dan heb je ook wat. Je verlaat het café op 12 april gegarandeerd helemaal dronken van geluk en noteert in de roes tegelijk de datum van het volgend Ontmoetingscafé, nl. 10 mei a.s.

Dan gaan we het natuurlijk hebben over Europapa en Euromama.

Anne en Aart Schippers

INFORMATIEAVONDEN EN PROEFLESSEN

Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden

Op de dinsdagen 2 juli en 3 september zijn er om 19.30 uur informatie-avonden over de driejarige cursus Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden (TVG) voor de regio IJsselland, voor iedereen die geïnteresseerd is in geloof en theologie.

Belangstellenden mogen ook op 9 en 16 april meelopen met de cursus om te proeven of ze die zouden willen volgen.

U bent toeschouwer bij de gewone les, er is dus geen aangepast programma voor de belangstellenden. Het aantal plaatsen is beperkt, daarom vóór 6 april opgeven via kjcoenen@gmail.com.

De informatie en de lessen worden gegeven in de Broederkerk aan de Broederstraat 16 in Kampen.

De cursus start weer op dinsdag 17 september 2024. Aanmeldingen bij Karel Coenen: kjcoenen@gmail.com. Zie ook www.tvgijsselland.nl .



Muziek

met een Plus

MUZIKALE VERRASSINGEN!

OPERA REBELS

*met duetten en aria's uit bekende opera's en musicals
op zondag 14 april om 15.00 uur*



Het gezelschap Opera Rebels, mezzosopraan *Roza Herwig* en sopraan *Ana Balestra* en pianist *Julius Backer*, neemt het publiek mee in een magische wereld vol verhalen.

Ze brengen een programma vol prachtige duetten en aria's uit opera's en musicals, waaronder bekende klassiekers zoals "I could have danced all night" uit *My Fair Lady*, de "Barcarolle" uit *Contes des Hoffman* van Offenbach en muziek uit de "West Side Story" van Bernstein en "Così fan tutte" van Mozart.

Daarnaast komen muzikale verrassingen en verborgen pareltjes voorbij. Trek je mooiste jurk aan of juist je trainingspak, want alles kan bij opera en musical, vinden de Opera Rebels.

Ga ervoor zitten en geniet!

Tickets zijn online te bestellen op: www.muziekmeteenplus.nl/kaarten

Live concert € 16,50.

Livestream via YouTube € 7,50.

Ticket aan de kassa € 16,50; Jongerenkaart t/m 16 jaar € 7,50.

Dit is alweer het laatste concert van dit seizoen.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.muziekmeteenplus.nl of op de site van de Hoofdhof.

Wij kijken naar u uit op zondag 14 april in De Hoofdhof en verwelkomen u graag.

*Het bestuur: Peter van Zwieten, Peter Bareman,
Jaap Drupsteen, Andries Westerholt en Jaap Wagteveld*

BERICHTEN VAN HET KERNTTEAM BEHEER EN FINANCIËN

2024



Actie Kerkbalans 2024

In een vorig Hoofdhof-blad hebben wij u op de hoogte gesteld van het aantal reacties op de Actie Kerkbalans 2024 en van het totaal aan toezeggingen.

Er zijn naderhand nog een paar toezeggingen ontvangen, waardoor we op de volgende eindresultaten uitkomen (afgerond).

Toezeggingen: VVB: € 116.000 (begroot € 115.000)
 Diaconie: € 16.000 (begroot € 12.150) en
 ZWO: bijna € 12.000 (begroot € 12.000).

Hartelijk dank voor het werk van alle vrijwilligers en hartelijk dank voor al uw toezeggingen!!

We moeten wel beseffen dat er door het jaar heen mutaties in het ledenbestand plaatsvinden, waardoor de opbrengst jaarlijks iets achterblijft t.o.v. de vooraf aangekondigde toezeggingen.

Daarom hebben we die € 116.000 als VVB ook zeker wel nodig, samen met de nog niet ingestuurde toezeggingen.

Ben je het formulier kwijt, stuur dan een mailbericht naar de administratie (meulen.wvd@gmail.com).

Zonnepanelen

In de afgelopen week zijn de oude zonnepanelen, op het dak van de bijzalen, vervangen. We hebben 12 jaar kunnen profiteren van de opbrengst van deze panelen. We waren één van de eerste kerken met zonnepanelen, dankzij een aantal gemeenteleden die ze bekostigd hebben. Daarvoor nog een keer onze dank.

Het is niet uit beleefdheid o.i.d., maar de panelen hebben hun economische leeftijd bereikt. De opbrengst van de oude panelen liep terug, terwijl nieuwe panelen meer dan 2x zo veel stroom leveren als deze oude panelen.

Samen met het onderhoudsteam zijn de oude panelen verwijderd en de nieuwe panelen geïnstalleerd.

*Kernteam Beheer en Financiën,
 Gerard Gerritsen / Wim van der Meulen*

COLLECTE-OPBRENGSTEN

Hieronder de actuele opbrengsten van de collecten vanaf 7 januari 2024 (stand per 11 februari); voor eerder gehouden collecten zijn geen nieuwe bijdragen ontvangen:

04-feb	Diaconie / Vluchtelingenwerk Zwolle	€ 213,65
04-feb	Kerk	€ 171,20
11-feb	ZWO / Noodhulp vluchtelingen Griekenland	€ 246,05
11-feb	Bloemen	€ 159,40
18-feb	Kerk	€ 149,00
18-feb	Diaconie	€ 143,80
25-feb	Diaconie / St. 't Hoefijzer Zwolle	€ 223,30
25-feb	Jeugd	€ 153,60
03-mrt	Kerk	€ 140,30
03-mrt	Diaconie / Commissie Oost Europa	€ 194,45

Er zijn ook bedragen ontvangen voor de volgende bestemmingen:

- Gift voor de Kerk: € 1.000,00
- Verkoopopbrengst van stoelen: € 450,00
- Gift voor het Hoofdhofblad: € 70,00
- Giften voor de koffie op zondag: € 41,00
- Gift voor het Verjaardagsfonds: € 10,00

Hartelijk dank voor alle bijdragen!

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 bonnen á € 2,00 (€ 40,00), 20 bonnen á € 1,00 (€ 20,00) en van 20 bonnen á € 0,50 (€ 10,00). Graag opgave van het aantal vellen per waarde.

Bestellingen vanaf € 50,- door overboeking op de Rabobankrekening van de kerk: IBAN: NL50 RABO 0313.5432.16 t.n.v. "Hoofdhofgemeente inzake collectebonnen", waarna u de bonnen krijgt thuisbezorgd.

GEBRUIK VAN DE HOOFDHOF: RESERVEREN!

Iedereen die gebruik wil maken van ruimte in De Hoofdhof, dient tevoren bij onze beheerder (hoofdhof@gmail.com) te controleren of er ruimte beschikbaar is en vervolgens te reserveren

*Kernteam Beheer en Financiën,
Gerard Gerritsen*

MICHAELSVIERINGEN

Grote Kerk Zwolle, aanvang 17.00 uur

- 24-03 Vesper, voorganger ds. Iemke Epema
 29-03 **22.00 uur** voorganger s ds. Nelleke Eijgenraam
 31-03 Pasen, Lucaspassie deel 2, m.m.v. de gehele Michaëlsantorij.
 07-04 Vesper, voorgangers Robert Kanning en Harry Steenbergen

In alle vieringen werken enkele leden van de Michaëlsantorij mee o.l.v. cantor-organist Toon Hagen.

Christa van Stappen



GROENE KERK - DUURZAME TIP

Tips voor milieuvriendelijk tuinieren

- kies voor planten en struiken die voedsel en schuilplaats zijn voor nuttige insecten en dieren.
- kies voor planten en struiken die niet te veel water nodig hebben.
- met bloemen help je vlinders en insecten.
- probeer eens om zelf compost te maken.
- tuingereedschap kun je prima delen met burens of kennissen, of tweedehands kopen.

AGENDA

24-03	Michaëlsviering, Vesper, Grote Kerk	17.00 uur
27-03	Kruiswandeling vanaf parkeerplaats Berkumstede	18.30 uur
29-03	Michaëlsviering, Goede Vrijdag, Grote Kerk	22.00 uur
31-03	Michaëlsviering, Lucaspassie, Grote Kerk	17.00 uur
03-04	Open Kerk	15.00 - 16.30 uur
07-04	Land van Verwondering, de Hoofdhof	15.00 - 16.30 uur
08-04	Moderamenvergadering, de Hoofdhof	20.00 uur
10-04	Open Kerk	15.00 - 16.30 uur
12-04	Ontmoetingscafé, de Hoofdhof	21.00 uur
14-04	Muziek met een Plus, de Hoofdhof	15.00 uur
17-04	Open Kerk	15.00 - 16.30 uur
22-04	Kerkenraadsvergadering, de Hoofdhof	19.30 uur
24-04	Open Kerk	15.00 - 16.30 uur

KOPIJ DE HOOFDHOF

Het volgende kerkblad verschijnt op 2 mei 2024 en bevat gegevens over de maand mei 2024.

U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 CA, tel. 45 47 233 tot **uiterlijk maandag 22 april 2024.**

*De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren via e-mail: **jaapwagteveld@hotmail.com***