



Mededelingenblad De Hoofdhof Berkum

Jaargang 71, nummer 8

Versijnt eenmaal per maand
april 2025

DE HOOFDHOF BERKUM

predikant: vacant

kerkelijk bureau: mw. K. Helder-Corporaal,
Erasmuslaan 29, 8024 CT Zwolle
phelder@home.nl tel. 038-4533084

kerkgebouw: Kerkweg 26, 8024 AN Zwolle tel. 038-4535045
hoofdhof@gmail.com

koster: mw. T. van Well,
Aureliavlied 36, 8016 HB Zwolle tel. 038-4214706

scriba: dhr. J. Neuteboom,
Herfter Esweg 1, 8026 RH Zwolle
scriba@hoofdhof.nl tel. 038-3377727

administrateur: dhr. W. van der Meulen,
meulen.wvd@gmail.com tel. 06-18441966

internet: www.hoofdhof.nl

WAT TE DOEN

bij verhuizing, geboorte, huwelijk of mededeling van overlijden?

Bij geboorte en huwelijk kunt u contact opnemen met Johan Neuteboom, scriba@hoofdhof.nl , tel. 038-3377727.

Bij mededeling van overlijden kunt u contact opnemen met Desiree Lips, tel. 06-42841201.

Geef uw verhuisbericht en andere wijzigingen door aan het Kerkelijk Bureau: Klazien Helder, Erasmuslaan 29, 8024CT Zwolle, tel. 038-4533084, 06-40503273, phelder@home.nl

BANKREKENINGNUMMERS

Kerk:	PGB De Hoofdhof	NL71 RABO 0377 3508 93
Collectebonnen:	PGB De Hoofdhof	NL50 RABO 0313 5432 16
Diaconie:	Diaconie PGB De Hoofdhof	NL58 RABO 0387 3804 42
ZWO:	ZWO Commissie PGB De Hoofdhof	NL05 RABO 0373 7109 92
Jeugd:	PGB De Hoofdhof	NL71 RABO 0377 3508 93
	o.v.v. Voor het Jeugdwerk	

KERKDIENSTEN

De diensten worden ook uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl

Zondag 30 maart

09.30 uur

Organist

1^e Collecte2^e Collecte

Jeugd

4^e zondag Veertigdagentijd

ds. Bert Aalbers uit Zwolle

Robert Helder

Voor de Diaconie / IntermeZZo Zwolle

Voor de Kerk

Oppasdienst en Kindernevendienst

Zondag 6 april

09.30 uur

Organist

1^e Collecte2^e Collecte

Jeugd

5^e zondag Veertigdagentijd

mw. Sarianne van Dalen uit Zwolle

Martin van Heerde

ZWO / Kerk in Actie

de kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten

Voor de Kerk

Oppasdienst en Kindernevendienst

**Zondag 13 april**

9.30 uur

Organist

1^e Collecte2^e Collecte

Jeugd

Palmzondag

dhr. Henk Brouwer uit Rouveen

Robert Helder

Diaconie / Rode Kruis Zwolle

Voor de Kerk

Oppasdienst

Kindernevendienst / Palmpassen-stokken versieren

Maandag 14 april

19.30 uur Ichthuskerk

Vesperdienst

Dinsdag 15 april

19.30 uur Ichthuskerk

Vesperdienst

Woensdag 16 april

19.30 uur Ichthuskerk

Vesperdienst

Donderdag 17 april

19.30 uur Hoofdhof
Organist

Vrijdag 18 april

19.30 uur Hoofdhof
Organist

15.00 uur Berkumstede
Voorganger

19.30 uur Ichthuskerk

Zaterdag 19 april

21.00 uur Hoofdhof
Organist
Muzikale medewerking

Zondag 20 april

9.30 uur
Muzikale medewerking

Organist
1^e Collecte
2^e Collecte
Jeugd

Zondag 27 april

9.30 uur
Organist
1^e Collecte
2^e Collecte
Jeugd

Zondag 4 mei

9.30 uur
Organist
1^e Collecte
2^e Collecte
Jeugd

Witte Donderdag - Maaltijd van de Heer

ds. Marijn Rohaan uit Zwolle
Gert de Jong

Goede Vrijdag

mw. Desiree Lips
Robert Helder

Maaltijd van de Heer
ds. At Kramer

Viering Heilig Avondmaal

Stille Zaterdag

mw. Desiree Lips
Robert Helder
Jongerenband

Eerste Paasdag

mw. Desiree Lips
Het Hoofdhofkoor
o.l.v. Johannes Dijkstra
Martin van Heerde
Voor Diaconie / Vakanties met aandacht
Voor de Kerk
Oppasdienst en Kindernevendienst



ds. Hilde van der Zwaag uit Wildervank

Gert de Jong
Diaconie / Bloemen
Voor de Kerk
Oppasdienst

Er is geen kindernevendienst. Kinderen
mogen een tasje uit de hal meenemen de kerk in.

ds. Rein Bos uit Harderwijk

Robert Helder
Diaconie / Kerk in Actie / Noodhulp Soedan
Voor de Kerk
Oppasdienst

Er is geen kindernevendienst. Kinderen
mogen een tasje uit de hal meenemen de kerk in.

BIJ DE DIENSTEN

Gastpredikanten

De dienst van zondag *30 maart a.s.* zal worden geleid door ds. Bert Aalbers (1946) uit Zwolle. Ds. Aalbers heeft eerder de gemeenten Halle, Epe en Maarssen gediend. Tevens was hij een aantal jaren docent aan Ned. Bijbel-Instituut, Hogeschool Theologie Utrecht.

Sinds 2010 is ds. Aalbers met emeritaat.

Mw. Sarianne van Dalen (1977) uit Zwolle hoopt zondag *6 april a.s.* voor te gaan in de dienst. Mw. van Dalen is al een aantal jaren (klooster)coach en spreekster. Zij verzorgt (s)preekbeurten bij Groot Nieuwsradio, in kerken, op vrouwen- en mannendagen en/of op conferenties. Daarnaast schrijft zij boeken. Binnenkort verschijnt haar derde boek 'Een nieuwe dag'.

Op Palmzondag, *13 april a.s.*, zal de dienst worden geleid door dhr. Henk Brouwer (1945) uit Rouveen. Dhr. Brouwer woont sinds 2009 in Rouveen. Zijn werkzame leven lag in de zakelijke ondernemers-sector. Op latere leeftijd heeft hij theologie gestudeerd en in 2000 werd hij aangesteld als pastor van de Geref. (PKN) Kerk van Lippenhuizen-Hemrik-Wijnjewoude, tot 2014. Daarna verleende hij nog bijstand bij de Geref. Kerk de Bron, Staphorst-Rouveen. Dhr. Brouwer heeft een preekconsent.

In de Stille Week, op *17 april a.s.*, Witte Donderdag, vieren we de Maaltijd van de Heer. Onze oud-predikant, ds. Marijn Rohaan, hoopt voor te gaan.

Ds. Hilde van der Zwaag-Visscher uit Wildervank (1962) zal de dienst leiden op zondag *27 april a.s.* Sinds 2018 is ds. Van der Zwaag predikant in Wildervank. Daarvoor heeft zij gestaan in Genderingen, Biddinghuizen en Halsteren.

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder

EEN ONGELOFELIJK VERHAAL

Als ik dit schrijf is het begin maart. We hebben net de warmste voorjaarsdag ooit gemeten achter de rug. Mensen komen weer naar buiten, genieten volop van de zon en van elkaar. Genieten van de natuur die op zulke dagen extra haar best lijkt te doen!

Klazien heeft me gevraagd om een (soort van) bezinning te schrijven voor in het Kerkblad. En dus zit ik hier, achter mijn laptop, te bedenken wat ik kan zeggen over Pasen. Het belangrijkste feest van de kerk en tegelijk het moeilijkste feest van de kerk. (Vind ik in elk geval)

Want blijdschap en dankbaarheid bij de geboorte van een (kerst)kind is voor veel mensen buiten de kerk ook goed invoelbaar. En ook het Pinksterfeest, als we de Heilige Geest verwelkomen in ons leven, is nog wel uit te leggen aan anderen. Immers veel van ons hebben wel eens het gevoel gehad van “Eureka, ik heb het gevonden, nu snap ik het”

En dat “het” kan dan van alles zijn. Een lastig probleem op je werk of eindelijk snappen hoe je een app op je telefoon kunt laten doen wat jij wilt dat hij doet.

Maar Pasen? Opstaan uit de dood? Niemand is toch ooit teruggekomen, dat geloof je toch zeker zelf niet? En het is ook een ongelofelijk verhaal! Maar... wat is dan eigenlijk niet te geloven?

Dat Jezus is opgestaan uit de doden?

Dat er leven mogelijk is voorbij onze levensgrenzen?

Dat Gods liefde voor de mensen zo groot is, dat Hij ons leven en lijden wilde delen. Dat Hij er wil zijn in ons leven en sterven en dat heeft laten zien in het leven, sterven maar vooral in de opstanding van Jezus?

Persoonlijk geloof ik dat laatste. Gods liefde is zo groot dat we steeds opnieuw mogen beginnen. Ook als we fouten hebben gemaakt en mensen onrecht hebben aangedaan. Maar ook ons eigen lijden (groot of klein) wordt niet vergeten.

De apostel Thomas mocht de wonden van Jezus aanraken. De wonden waren niet als vanzelf verdwenen na de opstanding van Jezus.

De littekens blijven, maar ze hebben geen rol meer in het nieuwe leven. We hoeven fouten en verdriet uit het verleden niet meer met ons mee te torsen als we opnieuw mogen beginnen.

Dat is genade, onverdiende liefde. Dat is voor mij de betekenis van Pasen.

Desiree Lips



STILLE WEEK & PASEN IN BERKUM

SAMEN
OP WEG
NAAR HET
LICHT

- 14 april Vesper 19:30** Ichthuskerk
- 15 april Vesper 19:30** Ichthuskerk
- 16 april Vesper 19:30** Ichthuskerk
- 17 april Maaltijd van de Heer 19:30** Hoofdhof
- 18 april Goede Vrijdag 19:30** Ichthuskerk en Hoofdhof
- 19 april Stille Zaterdag 21:00** Hoofdhof
- 20 april Pasen kerkdienst 09:30** Ichthuskerk en Hoofdhof

Van harte welkom bij de vieringen,
namens de Hoofdhof en de Ichthuskerk

UIT DE GEMEENTE

Vooruitzien naar Pasen

In de weken voor Pasen is er druk gewerkt aan de vieringen in de Stille Week. De vespers en de vieringen in de Ichthuskerk en de Hoofdhof tijdens de week voorafgaand aan Pasen helpen ons om ons voor te bereiden op het belangrijkste en moeilijkste feest van de kerk: de opstanding van Jezus Christus.

Elke dag is er een moment van bezinning. Een goede gelegenheid om met elkaar na te denken over de manier waarop Pasen betekenis heeft of krijgt in ons leven.

Blijft het een mooi verhaal uit een ver verleden of inspireert Pasen ons om óók in ons eigen leven in de 21^e eeuw te handelen op basis van het vertrouwen dat God vasthoudt en nooit los zal laten 'het werk van zijn handen'?

Dán kan Pasen ook voor ons gaan leven!

Van maandag t/m woensdag zijn er vespers in de Ichthuskerk.

Deze vespers hebben een ingetogen karakter. We zullen zingen, bidden en lezen en samen stil zijn.

Op Witte Donderdag vieren we in de Hoofdhof de Maaltijd van de Heer. We doen dit staande in een grote kring, waarin iedereen zich welkom mag weten. Voor wie liever niet zo lang staat, staan er stoelen in de kring. Wij gedenken de laatste maaltijd die Jezus hield met zijn leerlingen, waarin Hij hun opdroeg om er voor elkaar en voor de wereld te zijn.

Op Goede Vrijdag gedenken we in de Hoofdhof het sterven van Jezus aan het kruis. In zijn lijden en sterven klinkt het lijden van de hele wereld mee. We zijn dankbaar dat Jezus deze weg voor ons heeft willen gaan, we bidden voor de wereld waarin nog zoveel pijn en verdriet aanwezig is. Voor wie liever vasthoudt aan de kerkelijke gewoonte om op Goede Vrijdag de Maaltijd van de Heer te vieren, is er Heilig Avondmaal in de Ichthuskerk.

Op Stille Zaterdag vieren we in de Hoofdhof de Paaswake met de intocht van het Licht, een gang door de Schriften en met de doopgedachtenis. In Gods liefde zijn wij geborgen, de duisternis heeft het Licht niet in haar macht kunnen houden.

Op Paasmorgen vieren de beide kerken hun eigen Paasmorgendienst. Blijde en vreugdevolle diensten waarin we mogen vieren: Jezus Christus is opgestaan.

In de Hoofdhof zal het Hoofdhofkoor zingen en mag iedereen een bloem van huis meebrengen om het kruis, dat in de Stille Week in de kerk is geplaatst, te veranderen in een bloeiend kruis.

We hopen dat bij deze samenkomsten veel belangstelling zal zijn uit beide geloofsgemeenschappen, immers samen ons geloof vieren is goed.

Iedereen is van harte welkom in beide kerken!

Kringgesprekken

Samen zingen, bidden en lezen in de vespers en vieringen.

Samen spreken over wat ons beweegt, wat en hoe we geloven, kan in de kringgesprekken die zijn georganiseerd.

Voor de kringgesprekken/gespreksgroepen van Ichthuskerk en Hoofdhof in de 40-dagen-tijd zijn er ongeveer 18 aanmeldingen. Er zijn drie groepjes gevormd die op een ochtend, middag of avond samen zullen komen. Het is fijn dat gemeenteleden van de beide kerken met elkaar in gesprek gaan over wat en hoe ze geloven en hoe dit in het dagelijkse leven vorm krijgt.

Zo leren de leden uit beide kerken elkaar niet alleen in het dagelijkse leven beter kennen, maar begrijpen we ook steeds een beetje meer wat de ander beweegt en gelooft.

Beroepingscommissie

De profielschets voor de nieuwe predikant is bekend gemaakt in de gemeente via de Nieuwsbrief en het kerkblad van afgelopen maart. Hier zijn geen protesten of bezwaren op binnengekomen, dus vertrouwen we erop dat de profielschets gedragen wordt door de gemeenteleden.

Als de classis haar toestemming heeft gegeven voor het beroepen van een 50% predikant, kan de vacature worden opengesteld en het zoeken naar en vinden van een nieuwe voorganger in gang gezet worden.

Wat de toekomst brengen moge..... voor Ichthuskerk en Hoofdhof

Zondag 6 april wordt de nieuwe predikant van de Ichthuskerk, ds. Marten van Benthem, bevestigd. Een afvaardiging van de kerkenraad van de Hoofdhof zal daarbij aanwezig zijn.

Wij wensen hem Gods zegen toe in deze nieuwe standplaats en wensen hem en zijn gezin een goede tijd toe in de Ichthuskerk-gemeente.

Tegelijk hopen wij dat hij zijn plek zal vinden op de weg van verdere samenwerking van Hoofdhof en Ichthuskerk.

Maandag 24 maart jl. was er weer een gezamenlijke vergadering van de kerkenraden van beide kerken.

Meeleven met....

Wekelijks kunt u in de Nieuwsbrief lezen over het wel en wee van onze gemeenteleden. Het is heel fijn dat er zoveel kaartjes worden gestuurd naar mensen die wel een hart onder de riem kunnen gebruiken. Een aardig kaartje kan zoveel moed en blijdschap brengen als je ziek bent.

Met elkaar meeleven in vreugde en verdriet maakt een gemeenschap warm en hecht.

We noemen nu geen namen maar we leven mee met ieder die een moeilijke tijd door moet maken en/of opgenomen is (geweest) in ziekenhuis of verpleeghuis.

Hoe goed is het als ziekte en zorg zoveel mogelijk samen gedragen worden.

Hoe fijn is het om de vreugde, die er ook is, met elkaar te kunnen en mogen delen.

Theo Zijlstra, Miny Veenema en Desiree Lips

BEHOEFTE AAN GESPREK?

Heeft u behoefte aan een bezoekje, een gesprek of zomaar even bijpraten, dan kunt u/jij contact opnemen met één van de ambtsdragers om een afspraak te maken.

De contactgegevens staan hieronder vermeld:

Desiree Lips, tel. 06-42841201 / desireelips@kpnplanet.nl

Alice Tanis, tel. 06-12030013 / alice-tanis@planet.nl

Miny Veenema, tel. 06-48945700, / minyveenema@gmail.com

Madeleen Wagteveld, tel. 06-38197766 / mcjwagteveld@outlook.com

ZWO COLLECTE ZONDAG 6 APRIL

De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten



Het aantal christenen in het Midden-Oosten neemt in snel tempo af, maar in de Golfstaten is een tegenovergestelde trend zichtbaar. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal, Sri Lanka, Ethiopië, en de Filippijnen.

Ze maken lange werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen voor hun familie ver weg.

Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel, maar ze kunnen zelf niet lezen.

Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in een vertel-methode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven.

De eeuwenoude verhalen krijgen betekenis in het leven van alledag.

De Bijbel geeft moed en kracht.

Eeuwenoude verhalen komen zo tot leven en krijgen betekenis in het leven van arbeidsmigranten, die daaruit kracht en hoop putten.

Dat helpt hen om vol te houden in hun vaak zware arbeids-omstandigheden.

We bevelen deze zendingscollecte van harte bij je aan!

*Namens de commissie ZWO,
Ineke Neuteboom-Visser*

VAN DE DIACONIE

Zondag 13 april a.s. / Rode Kruis Zwolle

Het Rode Kruis helpt direct bij sociale hulp, eerste hulp, ondersteuning bij noodhulp en bij evenementenhulpverlening.

Zij wordt ook opgeroepen als team Bevolkingszorg van het Rode Kruis als mensen opvang nodig hebben, bijvoorbeeld bij een brand of extreem weer. Veel vrijwilligers zetten zich ook in voor het Rode Kruis.

Zondag 20 april a.s. / Vakanties met Aandacht

Het vakantiebureau maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDV). De Stichting wil er aan bijdragen dat mensen zich niet buitengesloten voelen.

Daarom biedt zij in samenwerking met, en steun van, de Protestantse Kerk in Nederland vakantiemogelijkheden aan voor mensen voor wie het door ziekte, beperking of leeftijd niet vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan.

De vakanties hebben een open-christelijk karakter en zijn voor iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond, toegankelijk. Men viert vakanties in één van de aangepaste accommodaties in Nederland.

Wij ondersteunen het vakantiebureau financieel om deze vakanties mogelijk te maken. Met de bijdragen kunnen zij hulpmiddelen aanschaffen, uitstapjes maken en/of recreatiemateriaal voor de vakantieperiodes aanschaffen.

In de hal van de kerk kunt u de brochures vinden "Vakanties met aandacht 2025".

Zondag 27 april a.s. / Bloemen

Elke week staat er op de liturgietafel een boeket bloemen, verzorgd door een groep gemeenteleden.

De diaken van dienst draagt er zorg voor dat het boeket wordt gebracht bij een gemeentelid/-leden die een steuntje in de rug nodig heeft/hebben. Zo zien we ook naar elkaar om.

*Namens de Diaconie,
Miny Veenema, tel.06 48945700*

VIERINGEN MAALTIJD VAN DE HEER

Op donderdag 17 april, Stille Donderdag, vieren we in De Hoofdhof de Maaltijd van de Heer. Dit doen we zo mogelijk staande in een kring.

Op vrijdag 18 april is er ook een viering in de Ichthuskerk.

Vrijdag 18 april, Goede Vrijdag, is er Heilig Avondmaal in Berkumstede. Hier bent u ook van harte welkom. Deze viering zal zittend plaatsvinden.

De Paaskaars

Tijdens de viering op Goede Vrijdag zal de Paaskaars gedooft worden en uitgedragen worden. De nieuwe Paaskaars zal op Stille Zaterdag binnengedragen worden.

Op de nieuwe Paaskaars staat de duif met de wereldbol afgebeeld.

In de afscheidsrede belooft Jezus aan zijn leerlingen dat de Vader in zijn Naam de heilige Geest (duif) zal zenden nadat Hij is heengegaan (Johannes 14,26). Het is de heilige Geest die de ware vrede aan de wereld (wereldbol) zal schenken en dat wordt door Jezus bevestigd. "Vrede laat Ik u na, mijn vrede geef Ik u". (Johannes 14,27).

Na de verrijzenis van Jezus met Pasen wordt deze belofte vervuld.

Het eerste wat Jezus tot zijn apostelen zegt, is: "Vrede zij u".

(Johannes 20,20)

Namens de Diaconie,

Miny Veenema , tel.06 48945700



PALMPASEN-STOKKEN VERSIEREN

Op zondag 13 april is het weer zo ver. De kinderen gaan weer Palmpasen-stokken versieren bij de Hoofdhof! Dit wordt tijdens de kerkdienst gedaan.

We beginnen om 9.30 uur en rond 10.15 uur zullen we in een processie door de kerk lopen!

Kinderen tot 6 jaar kunnen meedoen als een ouder of een andere volwassene erbij is. Ben je 6 jaar of ouder? Dan zijn er begeleiders aanwezig om jou te helpen.

Wil je ook op 13 april een Palmpasen-stok versieren? Geef je uiterlijk donderdag 10 april op via jenniferdiepman@gmail.com !

Vermeld je naam, leeftijd en of je een Palmpasen-stok meeneemt of dat je er één nodig hebt.

Hopelijk tot dan!

Namens de kindernevendienst,

Jennifer Diepman

MIJ, EEN EZEL

Ik sta met moeder aan de muur
gebonden bij de oude schuur
en hier is dan mijn gouden uur:
- de Heer heeft me nodig!

Mijn ogen worden groot en diep,
ik loop te dromen of ik sliep,
ik weet alleen, dat iemand riep:
- de Heer heeft je nodig!

Een vreemde Hand, Die mij betast,
een zware en toch lichte Last,
mijn wank'le stap wordt sterk en vast:
- de Heer heeft me nodig!

De massa juicht en dringt me voort,
een lange weg, een grote poort,
ik heb alleen dit Woord gehoord:
- de Heer heeft je nodig!

Ik ben nog dom en jong en pril,
ik ga de wegen, die hij wil,
ik sta aan 't eind gewillig stil:
- de Heer had me nodig!

En loopt mijn leven krom of recht
en word ik later wijs of slecht,
ééns werd het tegen mij gezegd:
- IK heb jou nodig!



HET ONTMOETINGSCAFÉ

Vrijdag 11 april a.s. is 'Het Ontmoetingscafé' dit seizoen voor de laatste keer vóór de zomervakantie geopend.

Na de zomervakantie hopen we weer van start te gaan. We nodigen jullie hierbij, gasten van de Ichthuskerk en de Hoofdhof, van harte uit op vrijdag 11 april a.s. vanaf 20.30 uur.

Met vriendelijke groeten, gastheer resp. gastvrouw Ontmoetingscafé



HOOFDHOF - OPEN KERK

Woensdagmiddag Open Kerk in De Hoofdhof van 15.00 uur tot 16.30 uur

Zoals u weet is er elke woensdagmiddag gelegenheid om de kerk binnen te wandelen.

Soms is er een programma, soms is er iemand die muziek maakt of orgel speelt. Maar er is altijd iets te drinken en de gelegenheid om elkaar te ontmoeten of de kunstwerken te bekijken.

Ook als u niet meer naar de kerk kunt komen op zondagmorgen is het misschien wel mogelijk om op woensdagmiddag even langs te komen. Vindt u het lastig om op eigen gelegenheid te komen of bent u slecht ter been? Dan is het ook mogelijk om u op te halen met een duo-fiets. U hoeft er dan alleen maar naast te zitten en u wordt op een comfortabele manier naar de Hoofdhof gereden.

Belt u dan tevoren even met Hans Veenema (06-28152084).

Woensdag 9 april is een bijzondere middag.

Herman Schimmel komt vertellen over het onderwerp:

Creatief omgaan met rouw.

Aanvangstijd 15.00 uur.

Vanaf 14.45 uur kunt u alvast binnen lopen. U bent van harte welkom.

Woensdagmiddag 16 april komt Dory van der Veen uit Punthorst op de vleugel spelen met een eigen repertoire liedjes.

Woensdagmiddag 7 mei, aanvang 15.00 uur, is er weer een lezing door drs. Bert Jan Hartman met een vervolg op de lezing van vorig jaar:

ds. Slomp en het verzet tegen de Duitsers.

Lijkt het u leuk om ook mee te draaien in het rooster van gastvrouwen en gastheren, laat het mij, Hans Veenema, tel. 06-28152084, dan weten.

Je bent dan ongeveer 1 x per maand aan de beurt om gastheer of gastvrouw te zijn tijdens de Open Kerkmiddag. *Commissie Open Kerk*

CREATIEF OMGAAN MET ROUW

Je man, vrouw of een kind verliezen is voor veel mensen de ingrijpendste gebeurtenis in het leven. Rondom dit onderwerp is er veel verlegenheid en dat is begrijpelijk. Iedereen die dit overkomt gaat er op zijn/haar eigen manier mee om, van zwijgen tot uiten in woord en beeld.

Een enkeling verwerkt zijn of haar verdriet met hulp van de schilderkunst. Dat dit helpen kan om met verdriet van verlies om te gaan wil Herman Schimmel laten zien in zijn schilderijen.

Hij wil ons meenemen in het proces dat hij doormaakt en laat zien dat schilderen meer is dan de interactie tussen een kwast, tubes verf en een doek.

Of, zoals hij het zelf zegt:

“Na het sterven van mijn vrouw, vroeg ik me af waarom schilderen me zo goed deed. Ik heb toen een opleiding creatieve therapie gevolgd. Hierdoor kreeg ik inzicht in de werking van de linker- en rechterhersenhelft.

Graag wil ik jullie meenemen in deze wonderlijke wereld en een oefening doen/laten zien.”

Herman hoopt ons op *woensdag 9 april vanaf 15.00 uur in De Hoofdhof* deelgenoot te maken van zijn boeiende reis door de wereld van het brein, de verwerking van rouw in een schilderij en het verhaal dat dat oplevert.

U/jij, jong of oud, bent van harte uitgenodigd om deze reis met Herman mee te maken.



Eén van de schilderijen die Herman Schimmel heeft gemaakt en wil toelichten.

De Diaconie van De Hoofdhof en de Seniorencommissie van de Ichthuskerk

EEN NIEUWE LENTE, EEN VERTROUWD GELUID

Het is de bedoeling dat De Hoofdhof en de Ichthuskerk vaker samen gaan optrekken.

Als ouderen doen we dat al een tijdje en we moeten zeggen het bevalt ons zo goed dat we besloten hebben onze activiteiten te bundelen, met dien verstande dat het ook mogelijk moet zijn om, indien gewenst, een activiteit voor 'eigen parochie' te beleggen.

Dat betekent dat de inmiddels vertrouwde 'ondertekening' van uitnodigingen en andere berichten: 'diaconie van De Hoofdhof en seniorencommissie van de Ichthuskerk' komt te vervallen en vervangen wordt door Waardoor is nog onduidelijk, we houden ons aanbevolen voor goede suggesties. U kunt die sturen naar jhoverweg@kpnmail.nl. De commissie (voorlopig) zonder naam bestaat uit zeven personen met een schat aan ervaring in de wederzijdse kerken.

We hebben echter te kampen met een imago probleem veroorzaakt door de gevoelswaarde van het woord 'senior'. Waar achtereenvolgens de woorden 'oude(n) van dagen' en daarna 'bejaarden' op de schroothoop van onwelgevallige woorden belandden, gebeurt dat langzamerhand ook met het woord 'senior'. We zijn ons daarvan bewust en wat ons betreft laten we leeftijdsgrenzen voor wat ze zijn en richten ons op een ieder die belangstelling heeft voor onze activiteiten.

In dit seizoen hebben we nog drie activiteiten geagendeerd waarvoor we u van harte uitnodigen.

Woensdagmiddag 9 april vanaf 15.00 in De Hoofdhof:

Herman Schimmel met het onderwerp 'Creatief omgaan met rouw'.

Woensdagmiddag 7 mei vanaf 15.00 uur in De Hoofdhof

Drs. Bert Jan Hartman met het vervolg op zijn lezing van vorig jaar over 'ds. Slomp en het verzet tegen de Duitsers'.

Donderdag 12 juni om 13.00 uur vertrek vanaf parkeerplaats bij De Hoofdhof een gezellige middag in de Veldschuur te Hasselt met als onderwerp de geschiedenis van deze schuur en van het (Zwartewater)-klooster dat een eindje verder richting van Zwartsluis heeft gestaan.

Nadere mededelingen volgen in de weken voorafgaand aan deze activiteiten.

De commissie zonder naam bestaat uit:

*Barend ten Have, Jan de Lange, Wilma Meijer,
Henk Overweg, Jenny Petter, Anne Schippers en Miny Veenema*

KRUISWANDELING

Op woensdagavond 16 april a.s., de woensdag voor het Paasfeest, is er een kruiswandeling voor jong en oud.

Deze wandeling heeft als thema: *Op weg naar het Paasfeest!*

Verzamelen om 18.30 uur op de parkeerplaats van Berkumstede aan de Erasmuslaan te Berkum.

De deelnemers lopen via het Nobelpad richting de Struinwaard.

Onderweg dragen we een houten kruis met ons mee:

'look-a-like 'The Passion', bekend van TV.



Tijdens de wandeling ontmoeten de deelnemers

zeven personen, die elk één van de zeven kruiswoorden spreken die Jezus Christus sprak vóór Hij de kruisdood stierf.

Aangekomen bij de Struinwaard zal het kruis geplaatst worden bij de twee kruisen, die daar dan al staan. De wandeling wordt afgesloten met het zingen van een lied.

Deze kruiswandeling wordt georganiseerd door Kerk in de Wijk.



Na afloop zijn de deelnemers van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de avonddienst in de Ichthuskerk.

De Struinwaard kan drassig zijn na langdurige regen, aangepast schoeisel is dan aan te raden!

Bij hoog water zal deze wandeling niet doorgaan.

*Info: Ineke Neuteboom-Visser,
tel. 06-29525659*

HONGERDOEKEN

*“En het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor”
(Lucas 23,45)*

Wanneer op woensdag in de Goede Week tijdens de complete deze woorden uit het Lucas-evangelie werden gezongen, viel het in de vastentijd tussen priesterkoor en kerkerschap opgehangen ‘vastengordijn’. Een laatste restant van deze traditie was op Witte Donderdag de plechtige onthulling van beelden en voorwerpen in de kerk, die tijdens de laatste weken van vasten werden bedekt. Een liturgische gewoonte die in onbruik is geraakt. Het enige overblijfsel dat we momenteel nog kennen is een bescheiden bedekking van het kruisbeeld in de vastentijd.



De traditie van het hongerdoek, die haar oorsprong vond in de vroege Middeleeuwen (~1000) en zich uitbreidde over vrijwel het gehele West-Europese continent, verdween mede onder invloed van het concilie van Trente (1545-1563), waar gepleit werd om het zicht van de gelovigen op het hoogaltaar te bevorderen, nagenoeg geheel.

Het zogenaamde ‘vastengordijn’ moet dan ook in verband worden gebracht met de opvatting van de Middeleeuwse christen, onwaardig te zijn om het altaar te naderen, en met de uitbanning van de mens uit het paradijs, na de zondeval.

Bovendien speelde ook de aarzeling van de Middeleeuwse gelovige om de geheiligde ruimte van het priesterkoor te betreden mee.

Maar dit oude, Middeleeuws liturgisch gebruik is in catechese en liturgie van de vastentijd de laatste jaren in zwang geraakt: het hongerdoek.



Het vastendoek had een verhullend en openbarend karakter: kenmerkend voor het mysterieuze in iedere godsdienst. Dit blijkt ook uit de afbeeldingen op de doeken, die duidelijk verwijzen naar de mysteries die juist door het doek zelf verhuld worden.



Zo groeide het hongerdoek uit tot een praktische vorm van verkondiging en catechese; een functie die het, getuige de hedendaagse belangstelling in catechese en liturgie, tot op heden heeft weten te behouden.

Namens de kunstcommissie van De Hoofdhof, Jan Flokstra

COLLECTE-OPBRENGSTEN

Hieronder het overzicht van de opbrengsten van de collecten vanaf 9 februari 2025 tot en met 9 maart 2025; voor eerder gehouden collecten zijn geen aanvullende bedragen meer binnengekomen.

02-febr	ZWO / Ethiopië	€ 219,00
02-febr	Kerk	€ 141,00
09-febr	Diaconie / St. Hoefijzer	€ 203,90
09-febr	Kerk	€ 180,50
16-febr	Diaconie / Binnenlands Diaconaat	€ 169,40
16-febr	Kerk	€ 158,70
23-febr	Jeugd	€ 145,45
23-febr	Kerk	€ 146,70
02-maart	ZWO / Kerk in Actie / Egypte	€ 184,70
02-maart	Kerk	€ 180,50
09-maart	Diaconie / Stichting Hart voor Zwolle	€ 187,20
09-maart	Kerk	€ 181,70

De inhoud van de koffiebusen leverde het bedrag van € 41,00 op.

Grote of kleine giften: alle gevers, hartelijk dank!

In de hal van De Hoofdhof hangt ook een **QR-code**, waarmee eenvoudig een (extra) gift overgemaakt kan worden aan de kerk.



Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 bonnen á € 2,00 (€ 40,00), 20 bonnen á € 1,00 (€ 20,00) en van 20 bonnen á € 0,50 (€ 10,00). Graag opgave van het aantal vellen per waarde.

Bestellingen vanaf € 50,- door overboeking op de Rabobankrekening van de kerk: IBAN: NL50 RABO 0313.5432.16 t.n.v. "Hoofdhofgemeente inzake collectebonnen", waarna u de bonnen krijgt thuisbezorgd.

GEBRUIK VAN DE HOOFDHOF: RESERVEREN!

Iedereen die gebruik wil maken van ruimte in De Hoofdhof, dient tevoren bij onze beheerder (hoofdhof@gmail.com) te controleren of er ruimte beschikbaar is en vervolgens te reserveren

VERDUURZAMING DE HOOFDHOF

In de wijk Berkum en omstreken kennen we het project BEN waarin we een proefwijk zijn voor de gemeente Zwolle om te onderzoeken hoe we kunnen verduurzamen én aardgasvrij kunnen worden.

Deze actie geldt ook voor “bedrijfspanden” en daar valt De Hoofdhof onder. Met hulp van de provincie Overijssel zijn we deze winter ook een traject gestart en nemen we deel aan het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed.

In het kader daarvan is onlangs een bouwkundig inspecteur op bezoek geweest die binnenkort een uitgebreid advies zal uitbrengen met mogelijkheden en kansen en een schatting van de bijbehorende kosten.

We constateren dat er al veel gedaan wordt:

we hebben het predicaat “Groene Kerk”, de meeste verlichting is LED, de nieuwe ketels van de luchtverwarming zijn technisch up to date en de kachels branden alleen als er behoefte aan is, de beglazing is meest “isolatieglas” of zelfs HR, enzovoort.

Misschien zijn er nog moderne mogelijkheden van muurisolatie, we zien uit naar de adviezen die gegeven worden.

Net als thuis is het menselijk gedrag van groot belang om verspilling en daarmee onnodige kosten te voorkomen.

Elke uitgave van het mededelingenblad vermeldt een “tip van de maand” om duurzamer te leven.

En daarmee is dit stukje ook een oproep aan alle gemeenteleden actief mee te denken hoe we De Hoofdhof nog verder kunnen verduurzamen.

*Kernteam Beheer en Financiën,
Gerard Gerritsen*

Proces ontzorgingsprogramma



Ontzorgingsprogramma
Maatschappelijk
Versneld

Fase 1: intake



Fase 2: verkenning



Fase 3: planvorming





DUURZAME TIP VAN DE MAAND

Heb je planten over in je tuin? Deel ze eens met je buren, onder het motto:
deel een plant, schep een band.

Of doneer je tuinplanten op de Straatboerderij bij Kinderboerderij Wezenlanden. Hier vangt stichting Straatboer “tweedeplants” planten op, om ze vervolgens een plekje te geven in (nu nog versteende) voortuinen van sociale huurwoningen. Zo dragen we samen ons plantje bij aan de natuur in Zwolle.

Kijk voor meer informatie over het doneren van planten op <https://straatboer.nl/tweedeplants/>

MICHAËLSVIERINGEN

Grote Kerk Zwolle, aanvang 17.00 uur.

Vieringen rond Pasen

- 06-04 Vesper, voorganger ds. Ad Geerling
- 13-04 Palmпасen, voorganger ds. Margo Jonker
- 18-04 Goede Vrijdag 20.00 uur, Lukas-Passie, thema: Vertrouwen
- 20-04 Paaszondag, Lukas-Passie, thema: dus toch
M.m.v. Michaëlcantorij en orkest Musica Michaelis
o.l.v. Toon Hagen, solisten: Esther de Vos (sopraan) en
Thomas Hoogenboezem (bariton)

Zowel Goede Vrijdag als eerste Paasdag gaat iemand van de voorgangers uit de cantorij voor.

- 27-04 Viering, voorganger ds. Bert Schüssler

Christa van Stappen

AGENDA

02-04	Open Kerk, De Hoofdhof	15.00 - 16.30 uur
06-04	Michaëlsvesper, Grote Kerk	17.00 uur
07-04	Kerkenraadsvergadering	19.30 uur
09-04	Open Kerk, De Hoofdhof, Herman Schimmel	15.00 - 16.30 uur
11-04	Ontmoetingscafé, De Hoofdhof	20.30 uur
13-04	Palmpasen-stokken maken, de Hoofdhof	09.30 - 10.30 uur
13-04	Palmpasen-viering, Grote Kerk	17.00 uur
16-04	Open Kerk, De Hoofdhof	15.00 - 16.30 uur
16-04	Kruiswandeling, vertrek Berkumstede	18.30 uur
18-04	Lukas-Passie, Grote Kerk	20.00 uur
20-04	Lukas-Passie, Grote Kerk	17.00 uur
27-04	Michaëlsviering, Grote Kerk	17.00 uur
04-05	Michaëlsviering, Grote Kerk	17.00 uur
07-05	Open Kerk, de Hoofdhof/Bert Jan Hartman	15.00 – 16.30 uur

KOPIJ DE HOOFDHOF

Het volgende kerkblad verschijnt op donderdag 1 mei 2025 en bevat gegevens over de maand mei 2025.

U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 CA, tel. 45 47 233 tot **uiterlijk dinsdag 22 april 2025.**

*De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren via e-mail: **jaapwagteveld@hotmail.com***