



Mededelingenblad De Hoofdhof Berkum

Jaargang 70, nummer 4
Verschijnt eenmaal per maand
december 2023

DE HOOFDHOF BERKUM

predikant: ds. J.M. Rohaan-Bisperink,
Boogmakerstraat 27, 8043 AP Zwolle
dsmarijnrohaan@gmail.com tel. 06-11739149

kerkelijk bureau: mw. K. Helder-Corporaal,
Erasmuslaan 29, 8024 CT Zwolle
phelder@home.nl tel. 038-4533084

kerkgebouw: Kerkweg 26, 8024 AN Zwolle tel. 038-4535045
hoofdhof@gmail.com

koster: mw. T. van Well,
Aureliavlinder 36, 8016 HB Zwolle tel. 038-4214706

scriba: dhr. J. Neuteboom,
Herfter Esweg 1, 8026 RH Zwolle
scriba@hoofdhof.nl tel. 038-3377727

administrateur: dhr. W. van der Meulen, tel. 06-18441966
meulen.wvd@gmail.com

internet: www.hoofdhof.nl

BEHOEFTE AAN GESPREK?

Wanneer er behoefte is aan pastorale aandacht – een bezoekje, een gesprek, zomaar even bijpraten – dan kunt u/jij contact opnemen met één van de ambtsdragers of predikant. U/jij mag zelf een keuze maken.

Onze contactgegevens staan hieronder vermeld:

Desiree Lips, tel. 06-42841201 / desireelips@kpnplanet.nl

Miny Veenema, tel. 06-48945700, / minyveenema@gmail.com

Madeleen Wagteveld, tel. 06-38197766 / mcjwagteveld@outlook.com

ds. Marijn Rohaan, tel. 06-11739149 / dsmarijnrohaan@gmail.com

OPHAALMOGELIJKHEID VOOR KERKDIENTST

Indien u niet in staat bent op eigen gelegenheid de kerkdienst te bezoeken, dan bestaat de mogelijkheid opgehaald te worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw wijkdiaken of met Jan Visscher (diaconie), tel. 06-48246470.

KERKTELEFOON

Als u overweegt een abonnement op de kerktelefoon te nemen en u wilt eerst voorlichting, vraag dan uw diaken of ouderling of neem contact op met dhr. W. Hornstra, Glanerbeek 17, tel. 453 71 45 of met dhr. H. Kooijker, Fivel 3, tel. 06-12046348.

BANKREKENINGNUMMERS

Voor de Kerk:	PGB De Hoofdhof	NL71 RABO 0377 3508 93
Collectebonnen:	PGB De Hoofdhof	NL50 RABO 0313 5432 16
Voor de Diaconie:	Diaconie PGB De Hoofdhof	NL58 RABO 0387 3804 42
Voor de ZWO:	ZWO Commissie PGB De Hoofdhof	NL05 RABO 0373 7109 92
Voor de Jeugd:	PGB De Hoofdhof	NL71 RABO 0377 3508 93
	o.v.v. Voor het Jeugdwerk	

KERKDIENTEN

De diensten worden ook uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl

Zondag 3 december

10.00 uur

Organist

1^e Collecte

2^e Collecte

Jeugd

Eerste zondag van Advent

ds. Pieter Dirk Wolthaus uit Zutphen

Gert de Jong

Voor de Diaconie

Voor de Jeugd

Oppasdienst en Kindernevendienst

Zondag 10 december

10.00 uur

Organist

1^e Collecte

2^e Collecte

Jeugd

Tweede zondag van Advent

ds. Marijn Rohaan

Jan Post

ZWO: Kerk in Actie: Myanmar:

‘Ontheemde kinderen op weg naar de toekomst’

Voor de Kerk

Oppasdienst en Kindernevendienst

Zondag 17 december

10.00 uur

Organist

1^e Collecte

2^e Collecte

Jeugd

Derde zondag van Advent

ds. Anne Zweers uit Zwolle

Robert Helder

Voor de Kerk

Voor de Diaconie

Oppasdienst en Kindernevendienst

BIJ DE DIENSTEN

Gastpredikanten

In de dienst van zondag 3 december a.s. hoopt ds. Pieter Dirk Wolthaus (1948) uit Zutphen voor te gaan. Hij heeft als predikant de gemeenten Eierland, Huissen en Groningen gediend. Ds. Wolthaus is sinds augustus 2013 met emeritaat.

Ds. Anne Zweers (1960) uit Zwolle, tel. 423 10 74, kunt u zondag 17 december a.s. als predikant verwachten.

Ds. Zweers heeft de gemeenten Bolsward en Zwolle (in gedeeltelijke dienst) gediend. Vanaf 1 november 2000 tot april 2022 was ds. Zweers predikant met een bijzondere opdracht: hij was luchtmachtpredikant. Sinds juni 2022 is hij een aantal dagen per week werkzaam als Geestelijk verzorger in het Isala Ziekenhuis.

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder

POËZIE

Tish Warren reikt in haar boek "Bidden in de nacht" het beeld aan van geloof als poëzie. Ze zegt: Het leven van een christen is meer een gedicht dan een encyclopedie.

Ze verwijst naar de dichter Scott Cairns die schrijft:

'Een van de redenen waarom ik zo geniet van poëzie...is dat een goed gedicht erop staat dat een lezer leert recht te doen aan meerduidigheid en dat hij leert om mee te gaan in de suggestieve mogelijkheden die een gedicht brengt. Dat wil zeggen, een goed gedicht -zelfs een redelijk goed gedicht- is nooit klaar met zeggen wat het te zeggen heeft.'

"Wat voor poëzie geldt, zegt Warren, is evenzeer waar voor het christelijk leven. Verwarring zit in het christelijk geloof ingebakken. Het is van nature verwarrend. Wij hebben niet zozeer een geloof van verklaring, maar van verlossing. Daarom betekent christen-zijn dat je ruimte geeft aan meerduidigheid. Het vereist een bereidheid om toe te geven dat het menselijke kennen beperkt is."

Ik vind het mooie woorden, voor het geloof van mensen én ook voor de zoektocht die we als kerk gaan om samen met andere kerken op te trekken. Het geloof begrijpen als poëzie, dat helpt misschien ook wel bij die gesprekken. Want wie een gedicht leest, weet dat een ander het weer anders leest. En dat je zelf, als je het gedicht een jaar later weer pakt, ook weer iets anders leest. En dat dat prima is. Máár zegt Warren: "dat betekent niet dat het christendom een compleet raadsel is, of een wassen neus die we vormgeven naar onze zin. Het christelijk leven is geen encyclopedie, maar ook geen vrij vers. Net als poëzie, heeft het beperkingen, zelfs regels, zoals een sonnet. De christelijke geloofsleer is onze grammatica en syntaxis; die geeft het christelijk leven samenhang.

Dogma's verwerpen ten gunste van een zelfbedacht, vrije-vormgeloof is net zo onzinnig als een dichter die het alfabet afwijst of de woorden zelf. Deze waarheden uit de Schrift, die ons zijn overgedragen door de kerk, zijn de enige weg het gedicht in. Als wij die verlaten, missen we de poëzie volledig. En toch, net als bij een gedicht, zijn letters of woorden geen doel op zich, maar hulpmiddelen die ons iets groters intrekken.

Het doel is niet het alfabet of de structuur van het sonnet, maar het mysterie en de betekenis die daarin geopenbaard worden, wat bij het christendom de drie-ene God zelf is."

Zelf ben ik onlangs ook weer gedichten gaan lezen. Van Rutger Kopland, en van Wyszłana Szymborska. En ik had een fijn gesprekje met een poëzie-liefhebber. Zij opperde dat er in de dienst misschien ook wat meer ruimte zou kunnen komen voor poëzie.

UIT DE GEMEENTE

Eeuwigheidszondag

Op 26 november was het Eeuwigheidszondag. Wij herdachten hen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.
De gedenktekens waarmee we hen in het afgelopen jaar hebben herdacht, zijn met de families meegegeven.

Ook het geboortegedachte dat in het afgelopen kerkelijke jaar was neergelegd zal naar de ouders worden gebracht.

In de viering had het gedicht van Dietrich Bonhoeffer een plek.

*Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is dichtdoen
en verpakken
in goede gedachten der herinnering...*

*Is verwijlen
bij een brok leven
en stilstaan op de pieken
van pijn en vreugde...*

*Afscheid nemen
is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waard is
niet te vergeten...*

*Is moeizaam
de draden losmaken
en uit het spinrag
der belevenissen loskomen
en achterlaten
en niet kunnen vergeten...*



Inmiddels zitten we in de tijd van Advent en gaan we op weg naar Kerst. We bereiden ons voor op het mysterie van de menswording van God. We doen dat met het gemeenteproject “Weet jij hoe laat het is?”

In deze donkere tijd mogen we uitzien naar Gods toewending naar de wereld en naar zijn geboorte in een stal. Licht in een donkere nacht!

Ik denk dat wij er dit jaar meer dan anders misschien wel, naar verlangen.

In Berkum is er in de week van Kerst van alles te doen.

Ik zet het voor u op een rijtje:

- Donderdag 21 december: Charis Music presenteert: Kersttour.
In de kerkzaal van de Hoofdhof om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.
- Zaterdag 23 december is er door Kerk in de Wijk “Kerst in Berkum!” om 18.30 uur op de Parkeerplaats van Berkumstede.
- Zondagavond 24 december: Kerstsamenzang georganiseerd door de Ichthuskerk en Hoofdhof. Om 20.00 uur branden de vuurkorven en speelt Music Ardore bij de entree van de Hoofdhof. Samen met hen zullen we kerstliederen zingen.
- Maandag 25 december: Kerst voor jong en oud!
Met Gospelkoor D-Vote. Aanvang 10.00 uur.
Neem je familie en vrienden mee om samen kerst te vieren.

Dat we samen een hoopvolle en gezegende Kerst mogen beleven.

Meeleven met

We denken aan de mensen die geopereerd zijn. Aan hen die de draad van het leven weer oppakken en uitbreiden. En aan wie bezig is met een intensief traject van bestralingen. Dat we als gemeente een mantel van aandacht mogen zijn voor elkaar. En dat we met elkaar ook het leven mogen vieren. De hoogtepunten, de huwelijksjubilea en de kleine alledaagse bijzondere dingen.

Kijkend naar lichtpuntjes in het leven van zoveel mensen, is er ook veel om voor te danken.

Hebt u behoefte aan een gesprek met mij of een van de pastorale/diaconale ambtsdragers? Laat het aan een van ons weten.

U vindt de contactgegevens in dit Mededelingenblad.

Bij de dienst van 10 december

In deze dienst zullen we afscheid nemen van Jan Post als organist en hem bedanken voor de jaren waarin hij de samenkomsten van onze gemeente muzikaal heeft begeleid.

En na de dienst zal de gemeente worden bijgepraat over het veranderende pastoraat. We hopen dat u er ook bij bent en meepraat.

Denktank/Dreamteam

Er is een groepje mensen bereid gevonden om mogelijkheden voor de toekomst van de Hoofdhof te verkennen. Naar het idee van Anne Zweers, gaan zij als een Dreamteam verschillende scenario's onderzoeken.

Zij komen hiervoor ca 6 keer bij elkaar. In de denktank zitten: Bert Pierik, Johan Meeske, Jantine Kramer, Marc van der Meulen en Marijn Rohaan. De mogelijkheden die zij zien, zullen ze aan de kerkenraad presenteren.

Familie duurt een mensenleven lang

Het is fijn dat er al een mooi groepje kan worden gevormd met deelnemende gemeenteleden. U kunt u nog steeds aanmelden bij mij voor de avonden over contextueel pastoraat.

Hartelijke groeten, ds. Marijn Rohaan

ZWO ADVENTSCOLLECTE 10 DECEMBER

Opvang en onderwijs voor jonge vluchtelingen in Myanmar



Als gevolg van de langdurige conflicten in het Zuidoost-Aziatische land Myanmar (Birma) zijn veel inwoners over de grens met buurland Thailand gevlucht. Alleen al in Mae Sot en omgeving verblijven naar schatting 250.000 Birmese migranten en hun gezinnen.

Met steun van Kerk in Actie worden kwetsbare kinderen en jongeren opgevangen en krijgen ze verzorging en scholing.

Kinderen zonder identiteitspapieren krijgen een geboortebewijs, want zonder registratie bestaat een kind feitelijk niet en komen de basis-mensenrechten van kinderen in gevaar! Ze hebben geen recht op onderwijs, gezondheidszorg, en de risico's op uitbuiting en misbruik zijn groter. Kinderen worden bewust gemaakt van hun (mensen)rechten en zijn zo op de toekomst voorbereid.

U kunt dit werk voor jonge vluchtelingen in Myanmar steunen met uw bijdrage in de collecte van 10 december.
Hartelijk dank!

*Namens de commissie ZWO,
Ineke Neuteboom-Visser*

VAN DE DIACONIE

In de maand december doet de diaconie een beroep op u voor de volgende collectes:

Zondag 3 december a.s. / De bloemen

De eerste collecte wordt bestemd voor de bloemen die 's zondags op de liturgietafel staan en die met een hartelijke groet van de gemeente van De Hoofdhof naar mensen worden gebracht die in een verpleeghuis of die langdurig ziek thuis verblijven.

Zondag 17 december a.s. / Eigen Diaconie

Maandag 25 december a.s. / Kerk In Actie, Kinderen in de knel

Op eerste Kerstdag zullen we samen met de ZWO de collecte-opbrengst bestemmen voor Kinderen in de knel.

Dit jaar is er vooral aandacht voor de kinderen in Oekraïne.

Als Diaconie van De Hoofdhof brengen we graag bovengenoemde collecten onder uw aandacht. Alvast hartelijk dank voor uw steun.

*Namens de Diaconie,
Miny Veenema, tel. 06-48945700*

OPROEP VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE DIACONIE

Wanneer U dit nummer van onze Hoofdhof weer doorbladert dan is het al weer de 48^{ste} of 49^{ste} week van het jaar 2023, dus nog maar 3 of 4 weken voordat het jaar 2024 voor de deur staat.

In verband hiermee het verzoek aan iedereen die nog een rekening heeft die bestemd is voor de penningmeester van de diaconie om deze vóór 20 december a.s. in te leveren, zodat alle nog openstaande rekeningen of vorderingen nog in het boekjaar van 2023 verrekend kunnen worden.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

*Met vriendelijke groet,
Jan Visscher, penningmeester*

DE ONZEKERE OORSPRONG VAN HET KERSTFEEST

Al sinds eeuwen wordt op 25 december de geboorte van Jezus gevierd. En toch was dat in het begin van het Christendom niet zo. Hoe is het Kerstfeest dan op de kerkelijke kalender gekomen?

Het is gemakkelijker die vraag te stellen dan hem te beantwoorden! Veel is en blijft onzeker. Wel staat het vast dat in de vierde eeuw van onze jaartelling het Kerstfeest is ingevoerd. Maar hoe is dat begonnen?

De evangeliën vertellen niets over de dag waarop, of het jaargetijde waarin, Jezus is geboren. Aan het einde van de tweede eeuw circuleerden daarvoor wel allerlei data. Genoemd worden 6 of 8 januari, 25 of 28 maart, 19/20 april, 20 mei en 28 augustus. Op 6 januari zijn de oosterse kerken later Jezus' doop gaan vieren, maar ook wel zijn geboorte. Die dag wordt daar nog steeds uitbundig gevierd.

Een andere datum die is komen bovendrijven is 25 december. Hoe heeft men daartoe besloten? Hiervoor zijn twee veronderstellingen geopperd. De eerste knoopt aan bij de Paasdatum die de kerk aanvankelijk aanhield, 25 maart. Die dag komt overeen met 14 Nisan, waarop het joodse Pascha ofwel Pèsach wordt gevierd. De 25ste maart gold bovendien als het begin van de lente. Volgens een onbewezen theorie stierven belangrijke personen op hun geboortedag. Maar Jezus zou hierop een uitzondering zijn. Hij zou zijn gestorven op de dag waarop hij bij Maria was verwekt door de Heilige Geest. Haar zwangerschap duurde negen maanden. Tellen we door, dan viel Jezus' geboorte op 25 december.

Waarom was het aantrekkelijk om Jezus' geboorte op 25 december te stellen? Die dag gold als het begin van de winter. Daarna beginnen de dagen weer langer te worden. De zon krijgt dan dus weer meer kracht. De oudtestamentische profeet Maleachi sprak (in 3:20) over de 'zon van de gerechtigheid' die stralend zou opgaan. Christenen lazen hierin een profetie van de komst van Jezus. Hij zou immers zijn licht over de wereld laten schijnen (zie Mattheüs 4:16; Johannes 1:9 en 8:12; Lied 967). De oude priester Zacharias zei over de komende Verlosser ook zoiets: 'Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel zich over ons ontfermen' (Lucas 1:78). In die lijn sprak de oude Simeon over 'een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen' (Lucas 2:32). Zo werd Jezus geassocieerd met de zon. Dat vanaf 25 december de zon weer in kracht toeneemt, was een mooi symbool voor Jezus' komst.

Nu komt de tweede veronderstelling over de oorsprong van Jezus' geboortefeest. Dat vanaf 25 december de dagen weer gaan lengen, gold natuurlijk voor alle mensen. Voor veel niet-christelijke volken was de zon een godheid. Uit het oosten namen Romeinse soldaten de verering van Mithras over, een god van het licht en de waarheid. Hij heette ook wel 'de onoverwonnen Zon'. Zijn geboorte werd gevierd op 25 december! Niet vreemd, want dat was de dag waarna de zon weer in kracht toenam.

Vermoedelijk begon de kerk in Rome in de jaren 330 Jezus' geboorte op 25 december te vieren. Maar hoe dat in zijn werk is gegaan, is in nevelen gehuld. Wilde de kerk in Rome een alternatief bieden voor het Mithrasfeest? Of voor een ander zonnefeest op midwinterdag? Zekerheid is hierover niet te krijgen. Maar het ligt voor de hand dat er een verband is tussen de zonnefeesten op die dag en het Kerstfeest. De christenen lazen immers in de Bijbel dat Christus de zon van gerechtigheid was. En misschien geloofde men dat hij was verwekt op de dag waarop hij later was gekruisigd, 25 maart. Ook daarmee kwam je immers op 25 december als zijn geboortedag uit.

Zoals gezegd, dit zijn veronderstellingen. Maar één ding staat vast. In het westelijk deel van het Romeinse rijk begon vóór 350 de viering van Jezus' geboorte op 25 december. Daarna verspreidde dit feest zich verder over het Romeinse Rijk. Vanaf de jaren 380 werd deze feestdag in het Griekstalige oosten van het Romeinse Rijk overgenomen. Jezus' geboorte werd daar toen niet meer op 6 januari herdacht, maar op 25 december.

Wij weten niet beter of we vieren dan het Kerstfeest, maar helemaal vanzelfsprekend is dat niet!

Riemer Roukema



KLOKKEN GEZOCHT VOOR HET ADVENTSPROJECT!

Vanaf 3 december gaan we met de kinderen werken aan het Adventsproject.

De titel van het project is 'Weet je hoe laat het is?'.

We zijn in afwachting van de komst van Jezus.

Om ons daarover te vertellen zal er een heuse klokkenmaker op het toneel verschijnen.

Graag willen we het project een beetje aankleden.

Heeft u of heb jij nog een leuke klok op zolder staan, dat mag ook een speelgoedklok zijn, die we in deze weken mogen gebruiken?

Stuur dan een mailtje naar ireneheideveld@gmail.com en/ of geef deze op zondag af aan de leiding van de kindernevendienst.

Alvast hartelijk bedankt.

Irene Heideveld

JONGERENNIEUWS!

We kennen allemaal het verhaal van Noach die een grote boot bouwde voor zijn gezin en vele dieren. Volgens het verhaal strandt de boot ergens op een berg, maar klopt dat wel?

De boot ligt namelijk in de Bataviahaven in Lelystad!

Op zondagmiddag 17 december a.s. willen we een bezoek brengen aan deze boot die op ware grootte is nagebouwd. In de boot worden verschillende Bijbelverhalen afgebeeld en voor de kinderen is er een speurtocht.

Lijkt het je leuk om met ons mee te gaan voor een bezoek aan deze 70 meter lange boot?

Mail dan **voor** 10 december 2023 naar hannah.gerritsen@gmail.com en benoem het aantal personen (volwasseneren/kinderen) waarmee je komt.

Hopelijk tot dan!

Groetjes, Hannah van Veen - Gerritsen



HOOFDHOF – OPEN KERK

Sinds augustus 2020 heeft de Hoofdhof *elke woensdagmiddag* van 15.00–16.30 uur haar deuren open voor iedereen om binnen te lopen, om kunst te bekijken, om muziek te luisteren of een kaarsje

aan te steken.

Maar ook om anderen te ontmoeten!

Als de kerk open is hangt er een beachflag buiten met daarop: WELKOM Hieronder het rooster voor de maand december 2023 (wijzigingen voorbehouden)

- 06-12-23 Orgel en piano: Bram en Rieke van Dijk, met zang van Christien Bruinsma (lid van Sallands Bachkoor).
Naast muziek en zang, zingen we oude en bekende liederen uit het Liedboek voor de kerken.
- 13-12--23 Gezellig samenzijn en een speurtocht in de hal met cryptische omschrijvingen; zoek het bijpassende woord. Op de piano speelt Ton Wismeijer.
- 20-12-23 Spelletjesmiddag en gezellig samenzijn, op de vleugel speelt Dory van der Veen en op het orgel misschien een paar jonge organisten.
- 27-12-23 Op het orgel in de kerk speelt Leo van den Boomgaard

MICHAËLSVIERINGEN

Grote Kerk Zwolle, aanvang 17.00 uur

- 03-12 Vesper 1^e Advent, voorganger ds. Bert Schussler
- 10-12 Vesper 2^e Advent, voorganger ds. Jan Doelman
- 17-12 Vesper 3^e Advent,
voorgangers Robert Kanning en Harry Steenbergen
- 24-12 22.00 uur** Kerstnachtviering met Cantate en Cantorij
voorganger ds. Bert Schussler
- 31-12 Vesper, voorganger ds. Harm Bousema

Zie voor de actuele informatie www.michaelsvieringen.nl

Christa van Stappen

ONTMOETINGSCAFÉ

Op vrijdag 8 december a.s. staat de buitendeur van het Ontmoetingscafé weer wijd open (figuurlijk gesproken). En de bar natuurlijk. Het is dan net 'pakjesavond' geweest. Mocht je teleurgesteld zijn over de aandacht en gaven van onze goedheiligman dan krijg je natuurlijk alle ruimte om daarover te praten.

Ben je met en/of door Sinterklaas goed bedeed en was het eigenlijk allemaal teveel van het goede: '*neem het mee naar het café...!*'

We zijn dol op pepernoten, kruidnoten, chocolade en alle andere ongezonde producten.

Inmiddels is dan de tsunami van verkiezingsdebatten achter de rug, maar kunnen we in ons café, zo nodig, het wel hebben over de dan in gang gezette formerende gesprekken. Maar die gaan zeker wel door in 2024.

Ook dan zijn we als Ontmoetingscafé weer geopend, in principe op elke 2^e vrijdag van de maand.

Uiteraard worden jullie voorafgaand aan elk volgend Ontmoetingscafé daar nog eens tijdig van in kennis gesteld.

*Namens het Ontmoetingscafé,
Aart en Anne Schippers*

LEERAVOND ICHTHUSKERK

donderdag 14 december 2023, Onderwerp: Kijk op de Ziel

Elke zaterdag is er om 12.00 uur een radioprogramma dat 'De Taalstaat' heet. Elke week wordt daarin o.a. een vergeten woord gekozen dat speciale aandacht krijgt. Zou het woord 'Ziel' hier ook niet misstaan? Waarschijnlijk zal het woord niet gekozen worden omdat het woord ziel zowel in seculiere taal als in kerkelijke taal nog regelmatig voorkomt. Politici, predikanten, bisschoppen en ook de gewone burgers gebruiken nog met regelmaat dit woord, vaak in gezegden.

Het woord 'Ziel' heeft verschillende betekenissen in de context waarin het gebruikt wordt. Dat is kerkelijk ook zo.

Vgl. de kerk telt '400 zielen' (d.w.z. personen/mensen) met de psalmregel: 'Prijs de Heer, mijn ziel' (d.w.z. je 'ik').

Deze leeravond willen we stilstaan bij de ontwikkeling in de geschiedenis en bij de Bijbelse betekenis van het woord 'Ziel' en dat in relatie tot onze verhouding met God.

Het onderwerp krijgt de laatste jaren nieuwe aandacht. Een leeravond om je eigen gedachten hierover te spiegelen. Hoewel het zeer persoonlijk is, is het toch leerzaam om het er eens gezamenlijk over te hebben.

Welkom. Aanvang: 20.00 uur, koffie vooraf, einde avond rond 21.30 uur.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: pthbareman@telfort.nl of h.kruizenga@planet.nl

KERST IN BERKUM



*Kerst
in Berkum!*

23 december
18.30 uur
Parkeerplaats Berkumstede

*Neem je eigen
lichtje mee!*

Deze kerstviering wordt georganiseerd
namens commissie 'Kerk in de wijk'.



De eerste kaars mag branden,
wij zien een beetje licht.
dat ook voor ons gaat schijnen
is dat geen mooi gezicht?

Twee kaarsen mogen branden,
hun licht schijnt warm en zacht
voor mensen in het donker
als lichtpunt in de nacht.

Drie kaarsen mogen branden,
vertellen het bericht:
het donker gaat verdwijnen!
Het wordt al steeds meer licht.

Vier kaarsen mogen branden,
zij geven ons weer moed.
Nog maar heel even wachten,
dan wordt het licht en goed.

De kaars van Kerst, die mag nu aan
laat ieder zien en horen:
een grote ster is opgegaan
de Koning is geboren!



De hemelsluizen gingen open en de inspiratie was niet van de lucht

Zes gemeenteleden van de Hoofdhof hadden zich als deelnemer aangemeld voor het oecumenische **Inspiratiefestival** van 20 tot 23 oktober op Terschelling. Het thema van het festival was 'Geloven in beweging'.

Van de belevenissen en ervaringen van de groep van 6 gemeenteleden op dit 'protestantschristelijke Oerolfestival' (quote uit onze groep) wordt thans kort verslag gedaan door hun Participerende Verslaggever (PV).

Bijna de boot gemist

Op vrijdag 20 oktober had de groep de boot geboekt om 10.15 uur. Maar de weergoden waren vergeten een appje te sturen dat er een storm aan kwam gelijk aan de storm van destijds op het meer van Galilea. Dus de spirituele uitdaging kondigde zich al aan voordat het programma van het Inspiratiefestival was begonnen. Zou de boot wel of niet uitvaren? Eventueel dan maar in een roeibootje naar de overkant? Tenslotte zat er een aantal Schippers in de groep. Of met elkaar hard in gezang uitbarsten opdat de storm zou gaan liggen? Gelukkig had rederij Doeksen compassie met de groep (en andere passagiers) en liet de meer dan overvolle veerboot ondanks de storm en het laag water om 10.45 uur vertrekken als één van de laatste overtochten van die dag.

Een paar belevenissen van de deelnemers uit onze groep

Door omstandigheden was het niet gelukt om alle groepsleden in te schrijven voor dezelfde programmaonderdelen. Tot op zekere hoogte jammer omdat het daardoor lastig was om een gezamenlijk ervaring te evalueren.

Er waren overigens niet minder dan vijftig programmaonderdelen: lezingen, workshops, muziek, bibliodrama, vieringen en nog vele andere vormen. En dat in 2,5 dag. Verdeeld over verscheidene locaties op het eiland.

Zo waren twee groepsleden bij het programmaonderdeel '*Hier ben ik - Bewegen en mediteren op het strand. De Zevende hemel.*', ofwel een yogasessie op het strand bij code geel en windkracht negen. Ze deden niet alleen inspiratie op maar werden tegelijk ook BN'ers. Zij in de kop van de frontpagina van Trouw en beiden nog eens 'hand in hand' verderop in de krant (niet op de sportpagina).

Als PV heb ik het bibliodrama ondergaan en mocht de woede van Jona en de droefheid van de koning van Ninive in houding en gebaar tot uitdrukking brengen. Ik deed maar wat, vanuit ongemak en verlegenheid, maar de Biblioloogleider zag er veel betekenis, kracht en overtuiging in. Die Jona was wel populair op het festival.

Kees Posthumus de bekende verhalenverteller, en schrijver/zanger van cabaretseke liedjes over God en bijbelse figuren, zong bijvoorbeeld het levenslied over Jona: 'Toen wij uit Jafo zijn vertrokken' alsook Jona op de tonen van de Ierse evergreen 'The wild rover'.

In zijn programma: '*De Bijbel gezongen – Anders dan anders*'.

Verder een boeiend mini vertel-concert van *Gottfrid van Eck, verhalenverteller en muzikant, met als titel 'De koe die naar de hemel vloog en andere Joodse vertellingen'* begeleid door het trio Vilde Katskhe/Wilde Eend.

En niet te vergeten het optreden van '*Di Gojim*' heel laat op de zaterdagavond, een mix van Jiddische, Gypsy en Balkan muziek, meeslepende en inspirerende muziek.

Had je even geen behoefte om naar een programmaonderdeel te gaan dan was daar het (doorlopende) ontmoetings- en inspiratiecentrum waar je elkaar kon ontmoeten onder een kop koffie of een ander drankje.

Rugzakje van Inspiratiepelgrims aardig gevuld

De deelnemers aan het festival uit onze gemeente vonden het Inspiratiefestival boeiend, leerzaam en inspirerend.

Maandagavond 20 november jl. heeft een aantal inspiratiepelgrims met de kerkenraad impressies (foto's) van het festival gedeeld en hebben ze een lied gezongen uit de liturgie van één van de vieringen op Terschelling.

Namens de PV

KERKZAAL

In de week van 20 november zijn verschillende aanpassingen in de kerkzaal gedaan. Bezoekers in die week zal het zijn opgevallen dat de *stoelen* verwijderd waren. Dit niet naar aanleiding van de opmerking van ds. Otten op 19 november om op de grond te gaan zitten. Maar we hebben moeten constateren dat in een groot aantal nieuwe stoelen door een productiefout de zittingen losraakten van de poten. De leverancier heeft op 20 november alle stoelen opgehaald en deze na het verbeteren van de verbinding op vrijdag 24 november teruggebracht.

Dank aan de mensen die meegeholpen hebben met het sjouwen van 200 stoelen naar en van de vrachtwagen! Vanaf zondag 26 november kunnen we weer “bovengronds” zitten.

Ook is in deze week onderhoud gepleegd aan de beeld- en geluidinstallatie. Het Kernteam Beheer en Financiën heeft recent een onderhoudscontract afgesloten voor die installatie, zodat er nu jaarlijks gecontroleerd wordt.

Eén van de positieve gevolgen hiervan is dat geluid en beeld tijdens de live-uitzending via kerkdienstgemist.nl weer synchroon lopen, voor de kijkers thuis wel zo prettig.

Gelijktijdig is de achterste camera verplaatst, zodat die nu recht voor de kansel is opgesteld, wat ook weer een betere beleving van de kerkdienst thuis oplevert.

En tot slot de *verwarming*: begin oktober zijn de ketels, die voor de verwarming van de kerkzaal zorgen, vervangen. We kregen steeds vaker te maken met storingen aan de oude ketels en we hopen ook gas te kunnen besparen door de nieuwste stand van de techniek.

Het goed inregelen van de installatie vraagt blijkbaar nog wat tijd en is ook afhankelijk van de weersomstandigheden. De vele regen en hoge luchtvochtigheid van de afgelopen maanden draagt bij aan een kouder gevoel. De instellingen zijn echter net als voorheen: tijdens de kerkdiensten moet het aangenaam warm zijn, ook niet té warm met oog voor het milieu, maar zeker ook niet onbehaaglijk.

Toch wordt de gevoelstemperatuur door velen als onaangenaam ervaren. We hebben daarom besloten de temperatuur een graad hoger in te stellen en op 28 november zal de leverancier verschillende instellingen nog eens na lopen. Afhankelijk van dat onderzoek zullen we maatregelen nemen om de kerkzaal comfortabel te verwarmen.

COLLECTE-OPBRENGSTEN

Helaas kon, door een storing bij het verwerken van betaalgegevens van via de bank ontvangen gelden, het complete overzicht van collecte-opbrengsten niet op tijd gemaakt worden.

In het volgende mededelingenblad zal het gebruikelijke overzicht weer worden opgenomen.

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 bonnen á € 2,00 (€ 40,00), 20 bonnen á € 1,00 (€ 20,00) en van 20 bonnen á € 0,50 (€ 10,00). Graag opgave van het aantal vellen per waarde.

Bestellingen vanaf € 50,- door overboeking op de Rabobankrekening van de kerk: IBAN: NL50 RABO 0313.5432.16 t.n.v. "Hoofdhofgemeente inzake collectebonnen", waarna u de bonnen krijgt thuisbezorgd.

GEBRUIK VAN DE HOOFDHOF: RESERVEREN!

Ook nu we weer over alle zalen in De Hoofdhof kunnen beschikken is het nodig dat *iedereen* die gebruik wil maken van ruimte in De Hoofdhof, tevoren bij onze beheerder (hoofdhof@gmail.com) controleert of er ruimte beschikbaar is en vervolgens reserveert.

Velen doen dit al, maar hiermee een aansporing aan anderen dit ook te doen.

*Kernteam Beheer en Financiën,
Gerard Gerritsen*



*Kerstfeest
in de wijk*

23 dec ✨ 18.30u ✨ Parkeerplaats Berkumstede

*Kerstrnacht
samenzang*

24 dec ✨ 20.00u ✨ Parkeerplaats Hoofdhof

Begeleiding zang door
koperensemble Music Adore

*Kerstmorgen
Kerst vieren met jong en oud*

25 dec ✨ 10.00u ✨ Hoofdhof
Met gospelkoor D-vote ✨ Voorganger ds. Marijn





GROENE KERK

Kracht

We delen auto's, kennis en komkommers,
eten soep van pompoenen uit de buurtuin
en doen een bakkie op een boomstambank.
We wippen tegels en strippen een parkeerplaats
om ruimte te geven aan beestjes en hemelwater.

We isoleren om ons warm te houden
en planten tegen hitte minstens vijftig tinten groen.
We plaatsen samen tonnen en panelen,
doen een jaartje langer met een winterjas
en maken plannen voor een bos om uit te eten.

We weten niet of het groen genoeg is,
of we op tijd het tij nog keren kunnen.
Maar we leren van en met elkaar en elke stap
geeft positieve energie en kracht
voor een leefbaar later in onze stad.

Bauke Vermaas (stadsdichter)
Gedicht naar aanleiding van Zwolse Klimaatdag
4 november 2023

AGENDA

03-12	Michaëlsviering, Vesper, Grote Kerk	17.00 uur
06-12	Open Kerk	15.00-16.30 uur
08-12	Ontmoetingscafé, De Hoofdhof	21.00 uur
10-12	Gemeentebijeenkomst aansluitend aan de kerkdienst	
10-12	Michaëlsviering, Vesper, Grote Kerk	17.00 uur
13-12	Open Kerk	15.00-16.30 uur
14-12	Leerhuisavond, Ichthuskerk	20.00 uur
17-12	Bezoek aan 'Ark van Noach' in Bataviahaven, Lelystad	
17-12	Michaëlsviering, Vesper, Grote Kerk	17.00 uur
20-12	Open Kerk	15.00-16.30 uur
21-12	Charis music, De Hoofdhof	20.00 uur
23-12	Kerst in Berkum, parkeerplaats Berkumstede	18.30 uur
24-12	Kerstsamenzang vóór de Hoofdhof	20.00 uur
24-12	Michaëlsviering, Kerstnachtviering met Cantate en Cantorij, Grote Kerk	22.00 uur
25-12	Kerst voor jong en oud, m.m.v. D-Vote, De Hoofdhof	10.00 uur
27-12	Open Kerk	15.00-16.30 uur
31-12	Michaëlsviering, Vesper, Grote Kerk	17.00 uur

KOPIJ DE HOOFDHOF

Het volgende kerkblad verschijnt op 21 december 2023 en bevat gegevens over de maanden december 2023 / januari 2024.

U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 CA, tel. 45 47 233 tot **uiterlijk maandag 11 december 2023.**

*De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren via e-mail: **jaapwagteveld@hotmail.com***