



Mededelingenblad De Hoofdhof Berkum

**Jaargang 69, nummer 6
Verschijnt eenmaal per maand
februari 2023**

DE HOOFDHOF BERKUM

predikant:	ds. J.M. Rohaan-Bisperink, Boogmakerstraat 27, 8043 AP Zwolle dsmarijnrohaan@gmail.com	tel. 06-11739149
kerkelijk bureau:	mw. K. Helder-Corporaal, Erasmuslaan 29, 8024 CT Zwolle phelder@home.nl	tel. 038-4533084
kerkgebouw:	Kerkweg 26, 8024 AN Zwolle hoofdhof@gmail.com	tel. 038-4535045
koster:	mw. T. van Well, Aureliavlinder 36, 8016 HB Zwolle	tel. 038-4214706
scriba:	dhr. J. Neuteboom, Herfter Esweg 1, 8026 RH Zwolle scriba@hoofdhof.nl	tel. 038-3377727
administrateur:	dhr. W. van der Meulen, meulen.wvd@gmail.com	tel. 06-18441966
internet:	www.hoofdhof.nl	
geestelijke verz.		
Berkumstede:	mw. C. Pilon	tel. 038-2001100

KERNTEAM PASTORAAT

Voor pastorale ondersteuning kunt u contact opnemen met de coördinator mw. D. Lips-Makken, tel. 06-42841201.

OPHAALMOGELIJKHEID VOOR KERKDIENT

Indien u niet in staat bent op eigen gelegenheid de kerkdienst te bezoeken, dan bestaat de mogelijkheid opgehaald te worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw wijkdiaken of met Jan Visscher (diaconie), tel. 06-48246470.

KERKTELEFOON

Als u overweegt een abonnement op de kerktelefoon te nemen en u wilt eerst voorlichting, vraag dan uw diaken of ouderling of neem contact op met dhr. W. Hornstra, Glanerbeek 17, tel. 453 71 45 of met dhr. H. Kooijker, Fivel 3, tel. 06-12046348.

LITURGIE GROOT LETTERTYPE

Wilt u in de dienst gebruikmaken van de liturgie met een groter lettertype, dan kunt u deze vinden in de hal.

BANKREKENINGNUMMERS

Voor de Kerk:	PGB De Hoofdhof	NL71 RABO 0377 3508 93
Collectebonnen:	PGB De Hoofdhof	NL50 RABO 0313 5432 16
Voor de Diaconie:	Diaconie PGB De Hoofdhof	NL58 RABO 0387 3804 42
Voor de ZWO:	ZWO Commissie PGB De Hoofdhof	NL05 RABO 0373 7109 92
Voor de Jeugd:	PGB De Hoofdhof	NL71 RABO 0377 3508 93
	o.v.v. Voor het Jeugdwerk	

KERKDIENTEN

De diensten worden ook uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl

Zondag 5 februari

10.00 uur	mw. Laura Wevers
Organist	Gert de Jong
Muzikale medewerking	Petralijn Hellinga, dwarsfluit Krista Bregman, vleugel
1 ^e Collecte	ZWO: Pakistan: vaktraining voor jongeren
2 ^e Collecte	Voor de Jeugd
Jeugd	Oppasdienst, Kindernevendienst

Zondag 12 februari

10.00 uur	ds. Anne Zweers uit Zwolle
Organist	Jan Post
1 ^e Collecte	Voor de Kerk
2 ^e Collecte	Voor de Diaconie / Stichting Present Zwolle
Jeugd	Oppasdienst, Kindernevendienst en Jeugdkerk

Zondag 19 februari

10.00 uur	ds. Marijn Rohaan
Organist	Gert de Jong
1 ^e Collecte	Voor de Diaconie
2 ^e Collecte	Voor de Kerk
Jeugd	Oppasdienst, Kindernevendienst

Zondag 26 februari

10.00 uur	1 ^e zondag Veertigdagentijd
Organist	ds. Bert Aalbers uit Zwolle
1 ^e Collecte	Robert Helder
2 ^e Collecte	Voor de Kerk
Jeugd	Voor de Diaconie / Stichting Hart voor Zwolle
	Oppasdienst

Zondag 5 maart

09.30 uur	2 ^e zondag Veertigdagentijd
Organist	mw. Petralijn Hellinga
1 ^e Collecte	Jan Post
2 ^e Collecte	ZWO / Palestina 'Samen bijbellezen opent deuren'
17.00 uur Vesper	Jeugd
Muzikale medewerking	ds. Sytze de Vries
	Amicanto

BIJ DE DIENSTEN

Gastpredikanten

Mw. Laura Wevers zal de dienst van zondag 5 februari a.s. leiden.

Laura Wevers studeert HBO Theologie en levensbeschouwing aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle en loopt sinds 18 september jl. stage bij De Hoofdhof.

Ds. Anne Zweers (1960) uit Zwolle, tel. 423 10 74, kunt u zondag 12 februari a.s. als predikant verwachten.

Ds. Zweers heeft de gemeenten Bolsward en Zwolle (in gedeeltelijke dienst) gediend. Vanaf 1 november 2000 tot april 2022 was ds. Zweers predikant met een bijzondere opdracht: hij was luchtmachtpredikant. Sinds juni 2022 is hij een aantal dagen per week werkzaam als Geestelijk verzorger in het Isala Ziekenhuis.

Op zondag 26 februari a.s. hoopt ds. Bert Aalbers (1946) uit Zwolle voor te gaan. Ds. Aalbers heeft eerder de gemeenten Halle, Epe en Maarssen gediend. Tevens was hij een aantal jaren docent aan Ned. Bijbel Instituut, Hogeschool Theologie Utrecht. Sinds 2010 is ds. Aalbers met emeritaat.

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder

EVEN VOORSTELLEN . . .

Ik ben Jennifer Diepman en dit jaar ben ik Gertia Woudsma en Irene Heideveld gaan helpen met de Kindernevendienst.

Ik vind het mooi om de verhalen uit de Bijbel aan de kinderen te vertellen en dan het verhaal met hen op een creatieve manier uit te werken.

In Utrecht dirigeer ik een orkest dat muziek voor kinderen en families speelt en in regio Zwolle geef ik privé muziekles.

Vier jaar geleden zijn mijn man, Mathieu, en onze twee dochters, Ashley en Emma, naar Berkum verhuisd en we zijn blij dat we een gemeente dichtbij huis hebben gevonden waar we ons thuis voelen.

Het kindernevendienstteam is op zoek naar nog één of twee mensen die het team willen komen versterken.

Heb je interesse? Spreek één van ons gerust aan.

*Hartelijke groet,
Jennifer Diepman*

kerk in actie



ZWO-COLLECTE 5 FEBRUARI

Pakistan – vaktraining voor jongeren

Op 2 februari is het zeventig jaar geleden dat in Nederland de watersnoodramp plaatsvond.

Pakistan was een van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Met een collecte voor Pakistan doen we iets terug voor mensen in dit Zuid-Aziatische land die onze hulp nodig hebben.

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie jongeren, onder wie schoolverlaters, met vakopleidingen en leningen. Na het afronden van de opleiding krijgen jongeren begeleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf.

Ook helpt Kerk in Actie jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. Het doel van dit project is niet alleen om jongeren economisch zelfstandig te maken, maar ook om jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar te brengen, waardoor er meer onderling begrip ontstaat.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

*Namens de commissie ZWO,
Ineke Neuteboom-Visser*

VAN DE DIACONIE

In de maand februari 2023 doet de Diaconie een beroep op u voor de volgende collectes:

Zondag 12 februari a.s. / Stichting Present

Stichting Present Zwolle werkt op diaconaal vlak met diverse kerken in Zwolle samen. Vanuit de christelijke motivatie geloven ze dat het goed is om te delen wat je ontvangen hebt.

Deze stichting gelooft dat het leven mooier wordt als we naar elkaar omzien.

Zij vormt een schakel tussen mensen die hulp nodig hebben en mensen die willen helpen.

De werkwijze van Stichting Present Zwolle zorgt ervoor dat allerlei groeperingen met elkaar worden verbonden en elkaar ontmoeten: vluchtelingen, daklozen, drukke tweeverdieners, jongeren, mensen in een sociaal isolement, succesvolle zakenmensen, verslaafden, etc.

Zondag 19 februari a.s. / Eigen Diaconie

Zondag 26 februari a.s. / Stichting Hart voor Zwolle

Stichting Hart voor Zwolle verbindt enthousiaste jongeren (18 tot 35 jaar) aan kwetsbare, eenzame Zwollenaren. Jongeren bieden hulp en netwerk aan mensen die zelf geen netwerk hebben. Vele jongeren zetten zich in voor hun stadgenoten: bijv. ze zien om naar eenzame ouderen, doen klusjes of ondernemen activiteiten met vluchtelingen.

*Namens de Diaconie,
Miny Veenema, tel. 06-48945700*

BIJZONDERE VESPERVIERING IN DE HOOFDHOF



Op zondag 5 maart a.s. zal in de Hoofdhof in Zwolle-Berkum een bijzondere Vesper-viering plaatsvinden.

De viering wordt geleid door dichter en theoloog Sytze de Vries.

Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan de liederen in het liedboek dat door de Protestantse Kerk in Nederland wordt gebruikt.

Het thema van de viering is: *Als hier de avond valt...*

Alle liederen die tijdens de viering worden gezongen, zijn van de hand van Sytze de Vries.

Aan de viering wordt medewerking verleend door het vocaal kwartet Amicanto.

De viering begint om 17.00 uur in de Hoofdhof, Kerkweg 26 in Berkum.

U bent van harte welkom.

GEBED

Omdat Gij ons
met licht hebt begroet
roepen wij U aan
voor wie wakker liggen in het donker
zwaar van zorgen, -
voor wie gaan door het duister
met de moed der wanhoop, -
voor wie de woestijn begin noch einde heeft.

Omdat Gij ons
met een nieuwe naam gezegend hebt,
roepen wij U aan
voor wie anoniem door het leven gaan,
niet meer dan een nummer, een stempel, -
voor wie buitengesloten worden
en niet aanvaard, -
voor wie niet welkom zijn
omdat zij vreemd en anders heten.

Omdat Gij ons
aan elkaar gegeven hebt,
roepen wij U aan
voor wie het moeilijk met elkaar hebben,
voor wie elkaar los moeten laten,
voor wie alleen moeten gaan.

Om al wat adem heeft,
om elkaar, om onszelf
roepen wij U aan.

*Uit "Waarom de zon gratis is"
Van: Sytze de Vries*

STRIJD ZONDER OGEN!

Dit is de titel van een boekje over het leven van ds. Rene Mynkong, de blinde predikant die de laatste jaren al een paar keer is voorgedaan in De Hoofdhof.

Rene heeft een indrukwekkend leven achter de rug. In het pas verschenen boekje van ds. Jaap van Slageren met de titel Kameroengangers (2022) zijn ook enkele bladzijden aan Rene en Lovelyn Mynkong gewijd.

Op 19 maart staat Rene Mynkong weer op het rooster als gastpredikant bij ons in De Hoofdhof.

Daarom leek het me goed om in het Hoofdhofblad een paar keer een stukje te schrijven over het aangrijpende leven van Rene Mynkong om zo meer begrip te krijgen voor deze bijzondere man.

In januari is deel 1 geschreven, nu in februari deel 2 en in maart deel 3.

Deel 2 over Rene Mynkong

Rene kwam in contact met een vereniging van blinden en slechtzienden. Dankzij deze vereniging leerde hij vrij snel vaardigheden zoals het brailleschrift, schrijven op een gewone schrijfmachine en stoklopen. Ineens ging een andere wereld voor hem open. Met de blindenstok durfde hij zich ook te bewegen in het drukke stadsverkeer. En via braille leerde hij contact te leggen met blinden in andere landen. Bovendien voelde hij zijn fysieke krachten toenemen. Met een aantal blinde en slechtziende vrienden nam hij het initiatief tot de oprichting van een sportvereniging om hardlopen te beoefenen. Op deze manier ontving hij van de overheid financiële steun en de uitnodiging om deel te nemen aan de Paralympische Spelen in Madrid van juli 1998. Helaas, door visa-problemen kwamen ze te laat in Madrid en konden ze niet meer deelnemen. Een van de deelnemers stelde hem toen voor om niet meer terug te gaan naar Kameroen maar voor verdere studie door te reizen naar Nederland om daar een verblijfsvergunning aan te vragen. En zo arriveerde Rene per trein in Amsterdam waar toevallige voorbijgangers hem in hun huis opvingen en hem voorstelden asiel aan te vragen.

Zo kwam Rene terecht in het toenmalige asielzoekerscentrum in Zwolle. Zoals meer Franssprekende asielzoekers bezocht Rene op zondag de Franstalige kerkdienst in de plaatselijke Waalse kerk waar hij hartelijk welkom werd geheten en de nodige hulp kreeg om als blinde man zijn weg te vinden in Nederland.

Wordt vervolgd in maart.

Hans Veenema

DIACONALE VAKANTIES VAN HET VAKANTIEBUREAU

Vakanties met Aandacht in 2023

Zowel senioren met een zorgbehoefte als senioren zonder zorgbehoefte zijn welkom in de vakantieweken van het Vakantiebureau. De vakanties worden georganiseerd in opdracht van en met financiële steun van de Protestantse Kerk in Nederland. In de vakantieweken is iedereen van harte welkom, ongeacht christelijke identiteit. Er is een uitgebreid programma met gevarieerde uitstapjes, leuke avondprogramma's en creatieve en ontspannende activiteiten.

Er zijn vakanties voor verschillende doelgroepen:

1. Gemengde seniorenvakanties met lichte of intensieve zorgbehoefte.
2. Seniorenvakanties zonder of met lichte zorg.
3. Vakanties voor mensen met een meervoudige beperking.
4. Vakanties voor mensen met een licht verstandelijke beperking.
5. Vakanties voor mantelzorgers en thuiswonende partners met dementie.
6. Combinatieweek: mensen met een visuele beperking en senioren.
7. Indisch- Molukse Vakantieweek.
8. Zorgvakanties voor mensen van 25-50 jaar (speciaal voor jongere gasten met een intensieve lichamelijke zorgvraag.
9. Vakanties voor mensen met de ziekte van Huntington.
10. Gezinsvakanties.

Het Vakantiebureau heeft drie accommodaties:

Hotel Nieuw Hydepark in Doorn,

Hotel Dennenheul in Ermelo,

Hotel IJsselvliedt in Wezep

en er zijn vier vaarvakanties met de Willem Alexanderboot.

Wilt u meer weten over deze vakanties?

In de hal van de kerk liggen de brochures Vakanties met Aandacht.

U kunt op de website inloggen: www.hetvakantiebureau.nl

Of u kunt terecht bij Hans en Miny Veenema, contactpersonen van het Vakantiebureau.

VERANTWOORDING DIACONIE

Er zijn geen wijzigingen meer gekomen in de collecte-opbrengsten t/m november 2022.

Op 11 december is gecollecteerd door de Diaconie voor het Binnenlands Diaconaat t.b.v. Asielzoekerscentra. De opbrengst was € 163,05 maar is nu inmiddels gestegen tot € 167,05.

De opbrengst van de collecte gehouden op 18 december met als doel uw eigen Diaconie gaf een bedrag te zien van € 139,00.

Door de Diaconie is er op 8 januari gecollecteerd voor het Ziekenhuis-pastoraat UMCG Groningen, de opbrengst van deze collecte is geweest € 236,95.

Uw Diaconie heeft op 15 januari een collecte gehouden ten behoeve van het Steunfonds Bartimeüs; deze collecte gaf een opbrengst te zien van € 221,20.

Ten behoeve van de bloemen, die elke zondag naar een gemeentelid gaan, is er op 15 januari gecollecteerd, deze opbrengst was € 141,20.

Via de bankrekening van de kerk is in de achterliggende periode een gift ontvangen van € 100,00 met bestemming Diaconie.

Ten behoeve van de Actie 'De Hoofdhof Helpt!' is er bij de Diaconie tot nu toe een bedrag ontvangen van € 1.905,00, dit bedrag mag verhoogd worden met € 760,00 vanwege een gift die ontvangen is via de bankrekening van de kerk, waardoor het totaal-bedrag nu is vastgesteld op € 2.665,00.

Voor zover het een bestemmingscollecte betreft, wordt de opbrengst van een dergelijke collecte, zoals gebruikelijk, afgerond naar € 350,00 en naar de betreffende bestemming overgemaakt.

Dankzij uw hulp kan de Diaconie opnieuw haar taak blijven vervullen, nl. omzien naar elkaar, waarvoor namens de Diaconie wederom hartelijk dank.

*Met vriendelijke groet,
Jan Visscher, penningmeester*

VAN DE VOORZITTER VAN DE KERKENRAAD

Beste gemeenteleden,

Wanneer u dit leest zijn we al weer enige weken op weg in het nieuwe jaar.

We kijken weer vooruit, maar niet zonder een terugblik. Er zijn veel dingen in gang gezet het afgelopen jaar, in onze kerkgemeenschap.

Bijvoorbeeld het Midden-Generatieproject, aangedreven door mensen van de Diaconie.

Herinrichting van de kerkzaal.

Intensivering van het contact met de Ichthuskerk.

De opvang van vluchtelingen in ons kerkgebouw.

Met betrekking tot het Beleidsplan lag het accent het afgelopen jaar op het Jeugd- en Jongerenwerk. We zullen dit gaan evalueren in februari.

Komend jaar zal het accent liggen op Pastoraat en Diaconaat.

Dit betekent, dat wij extra aandacht zullen schenken aan de ontwikkelingen in deze twee Kernteams.

Wij wachten vooreerst af wat de verkenning van ds. Anne Zweers ons laat zien, in het kader van zijn stage in onze gemeente.

Op 17 januari jl. was de 1e bijeenkomst hierover, in een brede kerkenraadsvergadering.

Het is verfrissend, maar soms ook confronterend, om te merken hoe iemand van buitenaf naar onze kerkgemeenschap en organisatie kijkt.

Er zijn best wel zorgen over de toekomst van ons gemeente-zijn.

Het is ook goed om dat eerlijk onder ogen te zien. Van daaruit kun je weer openstaan voor nieuwe mogelijkheden. Wij zijn zoekende naar deze vormen en mogelijkheden, en ik hoop dat u als Gemeente met ons mee wilt gaan op deze weg.

Door te laten merken, dat wij als kerkenraadsleden er niet alleen voor staan, maar mede gedragen worden door u. Wij zijn samen Gemeente en moeten samen de toekomst in.

Onze predikante, ds. Marijn Rohaan, zal in maart haar nascholing afronden. Een intensieve, maar waardevolle periode voor haar.

Wij zijn blij, niet in de laatste plaats voor haarzelf, dat zij dan weer iets meer ruimte krijgt in haar agenda.

Ik wens u persoonlijk een gezegend jaar toe.

En ons als Gemeente de inspiratie van de Geest, zodat wij de goede weg weten te gaan.

*Hartelijke groet,
Joke Hoekstra, preses*

UIT DE GEMEENTE

Op 1 januari ging Laura Wevers voor in het eerste morgengebed van het nieuwe jaar. Ze refereerde aan het Joodse gebruik om zonden van je af te werpen, door stenen in de rivier te werpen, om zo lichter verder te gaan. Hoe waardevol is het, dat we bij God altijd weer opnieuw mogen beginnen en verder mogen gaan.

Ik hoop dat het nieuwe jaar zich voor onze gemeente zo ook mag ontvouwen, als een nog blanco vel vol nieuwe kansen. Dat we ook als gemeenteleden steeds elkaar blijven zoeken, en de verbinding niet verliezen, met elkaar en met God.

Op 8 januari schreven we de eerste woorden op dat blanco vel, met de uitleg van ds. Trees van Montfoort over het verhaal uit Genesis 1.

Het is slechts één van de vele scheppingsteksten uit de Bijbel, en het leert ons dat heel Gods schepping - en niet alleen de mens - zeer goed was. Het wijst op de waarde van de zevende dag, de dag van rust.

En het laat zien dat de eerste mensen vegetariërs waren. Mooi was ook dat bij het nagesprek over de viering nieuwe ideeën werden gevormd. We gaan weer afval scheiden in de kerk, en hulp en spullen en kennis delen!

Na de viering was er een gezellige nieuwjaarslunch, georganiseerd door alle wijkteams, waar veel mensen aan deelnamen.

Terugblik

Voor mij was het afgelopen jaar door de nascholing en alles wat er was, een intensief jaar. Dat onze gemeente er niet jonger op wordt, zorgt voor extra druk op de mensen die het gemeentewerk doen, en ook op mij. Door supervisie heb ik geleerd dat ik niet help door meer te stressen en te jagen. Om de balans te bewaren, en gemeentewerk en privétijd minder door elkaar te laten lopen, heb ik een nieuw telefoonnummer gekregen. Voortaan ben ik bereikbaar op: 06-11739149. Wilt u mijn oude nummer aanpassen?

Ik krijg energie van samen vieren, en samen de vieringen 'dragen'.

Voor de voorbereiding van de bijzondere diensten hebben we op de Kerkenraad weer het oude gebruik leven in geblazen om de diensten met de wijken voor te bereiden. Steeds is er een andere wijk aan de beurt en ook een ambtsdrager betrokken. Samen bereiden we de viering voor.

Binnenkort zal op deze wijze een commissie worden gevormd voor de Paasdiensten. Door het Kernteam Eredienst worden daarbij steeds muziekgroepen gevraagd, voor muzikale ondersteuning en omlijsting. Voor de Pasen zijn zij inmiddels aan de slag gegaan.

Op Paasmorgen zal een gelegenheidskoortje een aantal liederen zingen. Lijkt je/u dat leuk? Meld je dan aan bij Els Pierik of Monique van der Beek. (pierikroos@hotmail.com / mon.vdbeek@gmail.com)

Maar voor het Pasen wordt.... is het eerst Epifanie en komt de 40-dagentijd. In deze voorbereidingstijd voor Pasen zal ook de Passiondienst plaatsvinden met Top2000-liederen, en wel op 26 maart.

Het Top2000-koor en D-Vote zijn al druk aan het repeteren.

Veel succes toegewenst!

In de komende tijd gaat de lees- en gespreksgroep aan de slag met Leviticus. Aanhaken kan altijd, schuif gerust een keer aan op één van onze donderdagmorgens.

Bij enkele diensten

Op zondag 19 februari schenken we in de viering aandacht aan de Psalmen, aan de hand van enkele kunstwerken die momenteel in de kerkzaal worden geëxposeerd.

Ze zijn geschilderd door Christa Rosier.

Op 5 maart om 17.00 uur is er een Vesper waarin Sytze de Vries voorgeeft en Amicanto zal zingen

Voor *Land van Verwondering* zijn weer nieuwe datums gepland.

In 2023 komen we op de volgende zondagmiddagen bij elkaar.

19 februari - 2 april - 7 mei - 11 juni

Kinderen, ouders, grootouders én anderen zijn van harte welkom om te komen luisteren en kijken naar de prachtige verhalen van Godly Play. Verhalen die stof tot bespreking geven en tot creatieve verwerking.

De middagen van Land van Verwondering beginnen om 15.00 uur en zijn rond 16.15 uur afgelopen. Opgeven is niet nodig.

Meeleven met

Met het engelenproject brachten 27 engelen meer dan 52 lieve attenties rond. Het engelenproject is een vorm van onderling pastoraat. We zien naar elkaar om, en ondersteunen elkaar, bij wat het leven brengt aan mooie, maar ook moeilijke dingen.

Het mooie aan het engelenproject is dat het zich ook uitstrekt naar mensen buiten de gemeente, en een samenwerking is met de Ichthuskerk. Samen brengen we Gods licht in de wereld.

In het ziekenhuis verbleven in de afgelopen tijd veel zieken.

In de wekelijkse nieuwsbrief lazen we over hen. We denken aan wie herstellen van een val of operatie, en wie in onzekerheid verkeren over behandelingen.

Hebt u ook iets dat u graag zou willen delen, geef het door aan de contactpersoon in de wijk of predikant.

Afwezig

Van 6 t/m 10 februari ben ik afwezig in de gemeente om me te wijden aan het schrijven van mijn eindwerkstuk voor de Opleiding Contextueel Pastoraat.

Mijn nieuwe telefoonnummer is: 06-11739149.

Wilt u dit in uw telefoon aanpassen voor Whatsapp en bellen? Bedankt!

Hartelijke groeten, ds. Marijn Rohaan

PAASGROETENACTIE 2023

Dit jaar doet de Hoofdhof weer mee met het versturen van kaarten naar de gevangenen in Nederland, zodat zij niet vergeten worden.

De actie zal plaatsvinden op *zondag 19 februari a.s.*

Na de dienst kunnen de kaarten worden geschreven.

De diaconie hoopt dat u in groten getale meedoet aan deze actie.

De Diaconie zal daarna de kaarten doorsturen naar de Protestantse Kerk Nederland in Utrecht.

*Namens de Diaconie,
Barend ten Have en Anne Schippers*



ACTIE: 'DE HOOFDHOF HELPT!'.

Met een flyer (1^e Kerstdag) en een bericht in het kerkblad van december 2022/januari 2023 vroegen we als Diaconie uw aandacht voor de actie 'De Hoofdhof helpt' ten behoeve van hulp

aan mensen die door de stijgende energiekosten niet meer in hun dagelijkse levensbehoeften kunnen voorzien.

Ontvangen bijdragen

We zijn blij en dankbaar dat we reeds een substantieel bedrag als bijdragen op ons rekeningnummer hebben mogen ontvangen.

Het rekeningnummer betreft: NL58RABO0387380442 t.n.v. Diaconie Hoofdhofgemeente, o.v.v. 'De Hoofdhof helpt!'

Hiermee kunnen we onze gemeenteleden en overige inwoners van Berkum helpen met een (tijdelijke) bijdrage om te voorzien in leefgeld ofwel in de eerste levensbehoefte.

Hulp vragen

We hebben al een lijstje van mensen met wie we in gesprek gaan om vast te stellen of we hen kunnen helpen. Namen van deze mensen zijn met name aangereikt via derden. De mensen die de hulp nodig hebben melden zich niet zo gemakkelijk vanuit zichzelf. Voor sommigen geldt dat ze geen weet hebben van onze actie of omdat ze, om welke reden dan ook, niet aan de bel trekken.

Bij dezen nogmaals de oproep aan u allen om in geval u gemeenteleden en/of inwoners van Berkum kent die mogelijk voor hulp in aanmerking komen, dan met ons contact op te nemen:

Miny Veenema: e-mail minyveenema@gmail.com of tel.: 06-48945700

Aart Schippers: e-mail aaschippers@ziggo.nl of tel.: 038-4536880

Verdere hulpverlening.

De (tijdelijke) bijdrage om te voorzien in leefgeld ofwel in de eerste levensbehoefte is hulp op korte termijn. In het gesprek met de mensen zullen we tevens het gesprek aangaan over eventuele (structurele) maatregelen en mogelijke voorzieningen die de woning energiezuiniger kunnen maken. Daarmee gaan we niet zelf aan de slag, maar verwijzen we naar aan ons bekende deskundige lokale adviesinstanties. Zo nodig leggen wij contact met deze adviesinstanties.

*Met vriendelijke groet,
Miny Veenema (voorzitter Diaconie de Hoofdhof)*



HOOFDHOF – OPEN KERK

Iedere woensdagmiddag zijn de deuren van De Hoofdhof open om binnen te lopen, om kunst te bekijken, maar muziek te luisteren of een kaarsje aan te steken.

Er is een stilleruimte voor meditatie en gebed.

Hieronder het rooster tot eind februari (wijzigingen voorbehouden)

1 februari	15.00-16.30 uur	Willem Krabbe, veelzijdig zanger en pianist
8 februari	15.00-16.30 uur	Presentatie van Jan Kam over het Haersterveer: 'Klossend naar de overkant!' Aansluitend orgel-/pianomuziek
15 februari	15.00-16.30 uur	Kees Bos: presentatie derde deel over bijzondere gevelstenen Aansluitend orgel-/pianomuziek
22 februari	15.00-15.45 uur	Ruben Walinga op orgel of vleugel
	15.45-16.30 uur	Ton Wismeijer op de vleugel

ONTMOETINGSCAFÉ

Op de inmiddels vaste 2^e vrijdag van de maand houden we voor onze gemeenteleden en voor leden van de Ichthuskerk ons Ontmoetingscafé.

We hebben gemerkt dat leden van beide gemeenten de weg naar onze ruimte hebben kunnen vinden. Dus openen we op *10 februari a.s.* vanaf 21.00 uur de deuren weer van onze jeugdruimte in de Hoofdhof.

In deze ruimte kunnen er nog steeds mensen bij, jong en oud is welkom.

Dus... wat let u? !!

Om kennis te maken en/of bij te praten. Voor een drankje en iets erbij wordt gezorgd.

Adrie en Kees Willemstein zijn deze keer als gast-echtpaar aanwezig.

Zij heten u van harte welkom.

Graag tot dan.

*Namens de gastdames en -heren,
Kees Willemstein*

VAN DE KUNSTCOMMISSIE

In de vorige Hoofdhof heeft u kunnen lezen dat in de hal van de Hoofdhof een expositie is met schilderijen van Hans van der Maar.

Daarnaast zijn gedurende de komende drie maanden in de kerkzaal van de Hoofdhof mooie werken van Christa Rosier te bekijken.

De schilderijen zijn uitbeeldingen van de psalmen.

Er komt binnenkort een klein 'boekje' over deze werken met daarin een uitleg. Het boekje kunt u vinden in de kerk en kunt u gebruiken bij het bekijken.

Haar levensverhaal is als volgt:

Christa was al jong geïnteresseerd in tekenen en schilderen, maar koos voor een opleiding aan de Evangelische School voor Journalistiek.

Ze werd productieassistente en in 1984 omroepster bij de Evangelische Omroep.

Ze volgde ondertussen schilderlessen aan de Gooise Academie in Laren. Aanvankelijk schilderde ze veelal portretten, stillevens en steigerende paarden.

In 1987 kreeg Christa een zoon: Efraïm en in 1990 werd dochter Rachel geboren. In 1996 nam ze afscheid van de televisie.

Alles werd anders toen Efraïm na een vreselijke ziekte in 2001 overleed. In zijn periode van ziek zijn had hij veel steun aan de psalmen uit de bijbel. Elke avond werd op zijn verzoek een psalm voorgelezen.

Na zijn overlijden had Christa het verlangen om die psalmen uit te beelden. Het bleek een goede rouwverwerking en groot was haar verbazing dat velen dit werk waardeerden of wilden kopen.

Vierentwintig door haar geschilderde psalmen zijn opgenomen in het boek **Psalmenpalet**.

In 2005 werd Christa ziek. Over deze periode schreef ze columns voor het christelijk blad Eva. Deze werden gebundeld en uitgegeven onder de titel 'Ik wil vliegen'.

Op 19 juni 2011 overleed Christa aan de gevolgen van borstkanker, slechts 50 jaar oud.

Namens de kunstcommissie, Jan Flokstra



Muziek
met een Plus

MUZIEK MET EEN PLUS

Op 15 januari 2023 is Muziek met een Plus het jaar begonnen met een prachtig en zeer luchtig optreden van La Clique. Met meer dan 100 liefhebbers werd er meegezongen en geluisterd naar hits uit de jaren 60, 70 en 80. Door middel van Bingo-kaarten werden de liedjes gepresenteerd in de diversiteit.

Enkele reacties; "Wat was dit een leuke middag,...

Moeten jullie vaker doen Ik voelde me even weer in die jaren..... . Ik heb mijn zorgen even opzij kunnen zetten en heb heerlijk genoten."

Daar doen we het voor!

Op 12 februari een bijzonder concert.

SOFIA VASHERUK & FRIENDS rond RACHMANINOV

Vier internationaal bekende topmusici, Sofia Vasheruk (piano), Daniel Rowland (viool), Aleksandra Kaspera (cello) en Anna Emelianova (zang) duiken in het intrigerende leven en werk van Rachmaninov, Russisch componist en pianist.

Samen schetsen zij met hun muziek Rachmaninovs leven: zijn karakter en ontwikkeling, zijn jeugd, zijn emigratie uit Rusland in 1917 en nog veel meer...

Zij maken niet alleen hoorbaar, maar ook voelbaar welke omstandigheden en mensen voor Rachmaninov in zijn leven en werk bepalend waren.

Huib Ramaer, musicoloog en docent muziekgeschiedenis smeedt met korte teksten de onderdelen samen tot een geheel.

De drijvende kracht van dit bijzondere programma is Sofia Vasheruk. Sofia heeft een internationale reputatie, is geboren in Moskou, maar heeft al jaren in Nederland haar thuisbasis.

Muziek is haar leven, Rachmaninov haar passie en het verbinden van mensen en culturen door middel van muziek haar grote wens.

In de muziek gloort hoop! Dat wordt gedeeld op 12 februari in De Hoofdhof om 15.00 uur.

"Kunst spreekt de internationale taal van de ziel, en moet daarom boven nationaliteiten en conflicten staan."

Kaarten te bestellen via www.muzeekmeteenplus.nl (toegang € 15,00 incl. consumptie; livestream: € 10,00; jongeren t/m 16 jaar € 7,50)

*Andries Westerholt, Peter van Zwieten, Peter Bareman,
Jaap Drupsteen en Jaap Wagteveld*

Riemer Roukema

'S ZONDAGS**GA IK****NAAR DE KERK****- OF NIET**Kritische beschouwingen
over de protestantse kerkdienst**LEZING DOOR RIEMER ROUKEMA**

Op donderdag 23 maart a.s. zal Riemer Roukema een lezing houden over zijn nieuwe boek 'Zondags ga ik naar de kerk of niet'.

De lezing vindt plaats in de Hoofdhof en begint om 19.30 uur.

U bent van harte welkom!

EEN TUSSENJAAR?

Zijn er jongeren in jouw omgeving die er over nadenken om een tussenjaar te doen? Dan is de christelijke tussenjaarbeurs de plek waar ze moeten zijn.

Op woensdagavond *8 februari 2023* wordt vanuit het UIT Vormingsjaar (onderdeel van Youth for Christ Zwolle) de eerste christelijke tussenjaarbeurs in Nederland georganiseerd in onze mooie stad Zwolle.



Studenten maken op één avond kennis met de verschillende tussenjaren en spreken studenten die zelf een tussenjaar hebben gedaan. Ook is er een seminar over het doen van een tussenjaar. Zo worden de jongeren geholpen bij het vinden van een tussenjaar dat helemaal bij hen past!

Wat? Christelijke tussenjaarbeurs

Wanneer? 8 februari 2023 18:30-21:30u

Waar? Hogeschool Viaa, Zwolle

COLLECTE-OPBRENGSTEN

Hieronder de opbrengsten van collecten
vanaf 4 december 2022 t/m 22 januari 2023:

04-12	ZWO / Kerk in Actie / Libanon, Irak, Jordanië	€ 309,50
04-12	Jeugd	€ 216,10
11-12	Diaconie	€ 167,05
11-12	Kerk	€ 270,70
18-12	Kerk	€ 153,62
18-12	Diaconie	€ 139,00
25-12	ZWO / Vluchtelingenkinderen	€ 443,10
25-12	Kerk	€ 181,20
01-01	Kerk	€ 95,50
01-01	Jeugd	€ 80,90
08-01	Diaconie	€ 236,95
08-01	Kerk	€ 186,95
15-01	Kerk	€ 125,70
15-01	Diaconie	€ 221,20
22-01	PKN / Ondersteuning gemeenten	€ 149,50
22-01	Bloemen	€ 141,20

Naast de opbrengst van bovengenoemde collecten zijn nog verscheidene giften ontvangen:

Extra giften voor de Kerk:	€ 150,00
Extra gift voor de Diaconie:	€ 100,00
Extra gift voor het Jeugdwerk:	€ 10,00
Bijdragen voor Gaandeweg:	€ 70,00
Bijdrage voor De Hoofdhof:	€ 50,00
Koffiegeld:	€ 71,30

Hartelijk dank voor alle bijdragen!

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 bonnen á € 2,00 (€ 40,00), 20 bonnen á € 1,00 (€ 20,00) en van 20 bonnen á € 0,50 (€ 10,00). Graag opgave van het aantal vellen per waarde.

Bestellingen vanaf € 50,00 door overboeking op de Rabobankrekening van de kerk: IBAN: NL50 RABO 0313.5432.16 t.n.v. "Hoofdhofgemeente inzake collectebonnen", waarna u de bonnen krijgt thuisbezorgd.

GEBRUIK VAN DE HOOFDHOF: RESERVEREN!

Iedereen die gebruik wil maken van ruimte in De Hoofdhof, dient tevoren bij onze beheerder (hoofdhof@gmail.com) te controleren of er ruimte beschikbaar is en vervolgens te reserveren

*Kernteam Beheer en Financiën,
Gerard Gerritsen*

MICHAËLSVIERINGEN

Grote Kerk Zwolle, aanvang 17.00 uur

- | | |
|-------------|--|
| 5 februari | Michaëlsviering, Lied 533, voorganger ds. Ad Geerling |
| 12 februari | Michaëlsviering Cantateviering, Lied 543
Voorganger ds. Jan Doelman
Cantate 126: 'Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort' wordt uitgevoerd door de Michaelscantorij o.l.v. Toon Hagen |
| 19 februari | Michaëlsviering Vesper, Lied 530
Voorgangers Robert Kanning en Harry Steenbergen |
| 26 februari | Eerste zondag Veertigdagentijd,
Michaëlsviering, Psalm 91, voorganger ds. Margo Jonker |

Christa van Stappen



DUURZAME TIP

Goede voornemens?

Doe in februari mee met Plastic Free February van A Rocha Nederland.

Samen kijken hoe we kunnen leven met minder (plastic) afval. Meer informatie?

Neem een kijkje op de site van A Rocha:

www.arocha.nl/nl/

AGENDA

01-02	Open Kerk	15.00 - 16.30 uur
02-02	Lees- en Gesprekskring, de Hoofdhof	09.30 - 11.30 uur
05-02	Michaëlsviering/Vesper, Grote Kerk	17.00 uur
06-02	Vraagmoment voor gemeenteleden aan de voorzitter Kerkenraad	19.00 - 19.30 uur
06-02	Kerkenraadsvergadering, de Hoofdhof	19.30 uur
08-02	Open Kerk	15.00 - 16.30 uur
08-02	Tussenjaar-beurs, Hogeschool Viaa	18.30 - 21.30 uur
08-02	Workshop "Geloven in Glas", Hellendoorn	19.00 - 22.00 uur
10-02	Ontmoetingscafé, Jeugdruimte de Hoofdhof	21.00 uur
12-02	Muziek met een Plus, de Hoofdhof	15.00 uur
12-02	Michaëlsviering, Cantateviering Grote Kerk	17.00 uur
15-02	Open Kerk	15.00 - 16.30 uur
16-02	Lees- en Gesprekskring, de Hoofdhof	09.30 - 11.30 uur
19-02	Paasgroetenactie, na afloop van de ochtenddienst	
19-02	Land van Verwondering, Jeugdruimte	15.00 - 16.15 uur
19-02	Michaëlsviering, Grote Kerk	17.00 uur
21-02	Brede Kerkenraadsvergadering, de Hoofdhof	19.30 uur
22-02	Open Kerk	15.00 - 16.30 uur
26-02	Michaëlsviering/Vesper, Grote Kerk	17.00 uur
05-03	Vesper met ds. Sytze de Vries, De Hoofdhof	17.00 uur
09-03	Lees- en Gesprekskring, de Hoofdhof	09.30 - 11.30 uur
23-03	Lezing door Riemer Roukema, De Hoofdhof	19.30 uur

KOPIJ DE HOOFDHOF

Het volgende kerkblad verschijnt op 2 maart 2023 en bevat gegevens over de maand maart 2023.

U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 CA, tel. 45 47 233 tot **uiterlijk maandag 20 februari 2023.**

*De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren via e-mail: **jaapwagteveld@hotmail.com***