



# **Mededelingenblad De Hoofdhof Berkum**

Jaargang 70, nummer 11/12  
Verschijnt eenmaal per maand  
juli/augustus 2024

**DE HOOFDHOF BERKUM**

predikant: ds. J.M. Rohaan-Bisperink,  
Boogmakerstraat 27, 8043 AP Zwolle  
[dsmarijnrohaan@gmail.com](mailto:dsmarijnrohaan@gmail.com) tel. 06-11739149

kerkelijk bureau: mw. K. Helder-Corporaal,  
Erasmuslaan 29, 8024 CT Zwolle  
[phelder@home.nl](mailto:phelder@home.nl) tel. 038-4533084

kerkgebouw: Kerkweg 26, 8024 AN Zwolle tel. 038-4535045  
[hoofdhof@gmail.com](mailto:hoofdhof@gmail.com)

koster: mw. T. van Well,  
Aureliavlied 36, 8016 HB Zwolle tel. 038-4214706

scriba: dhr. J. Neuteboom,  
Herfter Esweg 1, 8026 RH Zwolle  
[scriba@hoofdhof.nl](mailto:scriba@hoofdhof.nl) tel. 038-3377727

administrateur: dhr. W. van der Meulen, tel. 06-18441966  
[meulen.wvd@gmail.com](mailto:meulen.wvd@gmail.com)

internet: [www.hoofdhof.nl](http://www.hoofdhof.nl)

**WAT TE DOEN**

*bij verhuizing, geboorte, huwelijk of mededeling van overlijden?*

Bij geboorte, huwelijk of mededeling van overlijden kunt u contact opnemen met ds. Marijn Rohaan, tel. 06-11739149; [dsmarijnrohaan@gmail.com](mailto:dsmarijnrohaan@gmail.com). Bij afwezigheid van de predikant kunt u bij mededeling van overlijden contact opnemen met Desiree Lips, tel. 06-42841201. Geef uw verhuisbericht en andere wijzigingen ook alstublieft door aan het Kerkelijk Bureau: Klazien Helder, Erasmuslaan 29, 8024CT Zwolle, tel. 038-4533084, 06-40503273, [phelder@home.nl](mailto:phelder@home.nl)

**OPHAALMOGELIJKHEID VOOR KERKDIENTST**

Indien u niet in staat bent op eigen gelegenheid naar de kerkdienst te komen, dan bestaat de mogelijkheid opgehaald te worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met Jan Visscher, tel. 06-48246470.

**BANKREKENINGNUMMERS**

Kerk:	PGB De Hoofdhof	NL71 RABO 0377 3508 93
Collectebonnen:	PGB De Hoofdhof	NL50 RABO 0313 5432 16
Diaconie:	Diaconie PGB De Hoofdhof	NL58 RABO 0387 3804 42
ZWO:	ZWO Commissie PGB De Hoofdhof	NL05 RABO 0373 7109 92
Jeugd:	PGB De Hoofdhof	NL71 RABO 0377 3508 93
	o.v.v. Voor het Jeugdwerk	

## KERKDIENTEN

*De diensten worden ook uitgezonden via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)*

Zondag 14 juli geen uitzending in verband met kerkdienst op locatie

### Zondag 7 juli

9.30 uur	ds. Arjen van der Spek uit Zwartsluis
Organist	Robert Helder
1 <sup>e</sup> Collecte	Voor de Diaconie/Land van Verwondering
2 <sup>e</sup> Collecte	Voor de Kerk
Jeugd	Kindernevendienst

### Zondag 14 juli

9.30 uur Inloop en koffie

#### 10.00 uur aanvang dienst

Organist	ds. Marijn Rohaan
Saxofoon	Gert de Jong
Muzikale medewerking	Gerben Grotenhuis
1 <sup>e</sup> Collecte	Amicanto
2 <sup>e</sup> Collecte	Voor de Kerk
Jeugd	Voor de Jeugd
	Kindernevendienst

### Dienst in de binnentuin van Berkumstede

### Zondag 21 juli

9.30 uur	Dhr. Dirk Jan Steenbergen uit Zwolle
Organist	Gert de Jong
1 <sup>e</sup> Collecte	Voor de Diaconie/Leger des Heils Zwolle
2 <sup>e</sup> Collecte	Voor de Kerk
Jeugd	Er is geen kindernevendienst. Kinderen mogen een tasje uit de hal meenemen de kerk in

### Zondag 28 juli

9.30 uur	ds. Pieter Dirk Wolthaus uit Zutphen
Organist	Robert Helder
1 <sup>e</sup> Collecte	Voor de Kerk
2 <sup>e</sup> Collecte	Voor de Diaconie/Stichting Present Zwolle
Jeugd	Er is geen kindernevendienst. Kinderen mogen een tasje uit de hal meenemen de kerk in

**Zondag 4 augustus**

9.30 uur

Organist

1<sup>e</sup> Collecte2<sup>e</sup> Collecte

Jeugd

ds. Andries den Besten uit Zeewolde

Martin van Heerde

Voor de Diaconie

Voor de Kerk

Er is geen kindernevendienst. Kinderen mogen een tasje uit de hal meenemen de kerk in

**Zondag 11 augustus**

9.30 uur

Organist

1<sup>e</sup> Collecte2<sup>e</sup> Collecte

Jeugd

dhr. Dirk Jan Steenbergen uit Zwolle

Gert de Jong

ZWO/ Zending/Pakistan: Christenen staan sterker in hun geloof

Kerk in de Wijk

Er is geen kindernevendienst. Kinderen mogen een tasje uit de hal meenemen de kerk in

**Zondag 18 augustus**

9.30 uur

Organist

1<sup>e</sup> Collecte2<sup>e</sup> Collecte

Jeugd

ds. Rene Mynkong uit Weesp

Robert Helder

Voor de Kerk

Voor de Diaconie/Stichting Fakkel 2000

Er is geen kindernevendienst. Kinderen mogen een tasje uit de hal meenemen de kerk in

**Zondag 25 augustus**

9.30 uur

Organist

1<sup>e</sup> Collecte2<sup>e</sup> Collecte

Jeugd

**Maaltijd van de Heer**

ds. Anne Zweers uit Zwolle

Martin van Heerde

Voor de Diaconie/Stichting Voedselbank Zwolle

Voor de Kerk

Er is geen kindernevendienst. Kinderen mogen een tasje uit de hal meenemen de kerk in.

15.00 uur Berkumstede H.A.

Organist

ds. W.P. Ferguson

Gert Hendriks

## BIJ DE DIENSTEN

### *Gastpredikanten*

Op zondag 7 juli a.s. hoopt ds. A.A. van der Spek (1960) uit Zwartsluis, tel. 06 509 371 46, voor te gaan. Ds. Van der Spek heeft eerder de gemeenten Krabbendijke, Enter en Holten gediend. Sinds oktober 2017 staat hij in Zwartsluis. Ds. Van der Spek heeft kortgeleden een beroep aangenomen naar de Gereformeerde Kerk in Wierden.

Dhr. Dirk Jan Steenbergen (1961) uit Zwolle, zal voorgaan op 28 juli en 11 augustus a.s. . Hij is kerkelijk werker bij de Oosterkerk en Adventskerk Zwolle-Zuid en ouderenwerker in de Protestantse Gemeente Dronten.  
e-mail: [steenburger@kpnmail.nl](mailto:steenburger@kpnmail.nl) of tel. 06 42 00 20 91.

In de dienst van zondag 28 juli a.s. hoopt ds. Pieter Dirk Wolthaus (1948) uit Zutphen voor te gaan. Hij heeft als predikant de gemeenten Eierland, Huissen en Groningen gediend. Ds. Wolthaus is sinds augustus 2013 met emeritaat.

Zondag 4 augustus a.s. hoopt ds. Andries den Besten (1959) uit Zeewolde voor te gaan. Tel. 06-44997660, e-mail a.besten9@gmail.com Ds. den Besten is predikant in de gemeente Maarn-Maarsbergen. Daarvoor heeft hij gestaan in Kamperveen, Ochten, Giessenburg, Nijkerk en Zwolle. Gedurende 2 jaar werkte hij gelijktijdig in Zwolle (Oosterkerk van 2009-2014) en Maarsen-Maarsbergen. Naast zijn werk als predikant werkt ds. den Besten als chauffeur in het beroepsgoederenvervoer.

Zondag 18 augustus a.s. zal de dienst worden geleid door ds. René Mynkong uit Weesp. Hij is geboren en getogen in Kameroen en hij woont sinds het begin van de 21<sup>e</sup> eeuw in Nederland. Ds. Mynkong is blind geworden in zijn puberteit. Hij heeft theologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In november 2013 rondde hij zijn studie met succes af en gaat hij voor in diensten van de Protestantse Kerk in Nederland en ook in diensten van de Waalse gemeenten in Nederland.

Ds. Anne Zweers (1960) uit Zwolle, 06-25350857, kunt u zondag 25 augustus a.s. als predikant verwachten. Ds. Zweers heeft de gemeenten Bolsward en Zwolle (in gedeeltelijke dienst) gediend. Vanaf 1 november 2000 tot april 2022 was ds. Zweers predikant met een bijzondere opdracht: hij was luchtmachtpredikant. Sinds juni 2022 is hij een aantal dagen per week werkzaam als Geestelijk verzorger in het Isala Ziekenhuis.

*Kerkelijk Bureau / Klazien Helder*

## BEZINNING - VIRUSSCAN

Op mijn laptop klikte ik per ongeluk een onveilige website aan... en het probleem was geboren: steeds irritante pop-ups, aldoor waarschuwingen voor gevaren en online dreigingen. Mijn antivirusprogramma dook er vol boven op.... En leidde me voortdurend naar een website waar ik tegen nóg hogere kosten een nóg beter abonnement zou kunnen afsluiten.



Ik ben zeker geen computerdeskundige, maar de gewone huis-tuin-en-keukenzaken kan ik toch prima regelen op een pc, dacht ik.

Maar waarom na één jaar de prijs van virussoftware van 40,00 euro geruisloos overgaat naar 100,- euro per jaar, is voor mij een raadsel.

En dat als je niet heel goed uitkijkt, je zo weer vastzit aan nieuwe betalingsverplichtingen. Het voelt voor mij even ónveilig als de gevaren van een

mogelijk virus op de pc.... Jammer dat bedrijven op zo slinkse wijze proberen te profiteren, en dat zelfs gerenommeerde aanbieders van software daarbij graag inspelen op je gevoel van angst.

Het bracht me tot de bezinning op de vraag hoeveel veiligheid je eigenlijk wilt in je leven, en hoeveel je dat kosten mag. Probeer je alles af te dekken, en je tegen alles in te dekken? Tegen enorm hoge kosten.... Of ben je meer een risico-zoeker, een waaghals, of iemand die wel ziet wat er op zijn pad komt en het dan wel weer oplost?

Heel het leven is vol risico's. En het is maar goed dat we daar niet ieder moment van de dag van bewust zijn, want dan zouden we geen leven hebben. We moeten zeker niet te roekeloos en onvoorzichtig zijn.... maar ook zeker niet te bang.

De Grieken hadden daar een mooi woord voor: phronèsis, praktische wijsheid. Door in het leven steeds na te denken, te leren en fouten te maken, bij te stellen, komen we steeds dichterbij het 'gouden midden', zoals Aristoteles het noemde. En groeien we in die phronèsis, die praktische levenswijsheid, die zowel goede wijze beslissingen omvat als ons karakter vormt en van ons een deugzaam mens maakt.

Ik denk dat ons geloof in de Ene God, die de wereld schept en draagt, ons ook kan helpen om met vertrouwen te leven. We hoeven niet alles te beheersen, en ook niet voortdurend voor alles te vrezen. We zijn een scheepje, onder Iemands hoede. En hoe diep we ook soms zitten, we kunnen niet dieper vallen, dan in Gods eigen hand.

Of zoals Brene Brown het verwoordt: "Faith is a place of mystery, where we find the courage to believe in what we cannot see and the strength to let go of our fear of uncertainty" (Het geloof is een plek van mysterie, waar we de moed vinden om te geloven in wat we niet kunnen zien, en de kracht vinden om onze angst voor onzekerheid los te laten).

Dat ons geloof vertrouwen mag geven, om verstandig te leven, met openheid voor wat komt. Opdat we leven, en we niet worden vastgehouden door een overmaat aan angst.

*ds. Marijn Rohaan*

Op zoek naar meer reflectie over hoe te leven?

Het nieuwe seizoen beginnen we met een lezingavond over 'Overweldigend, leven met wat je niet in de hand hebt'.

## **UIT DE GEMEENTE**

De Ichthuskerk en Hoofdhofgemeente hebben een nieuw stapje gezet in de gesprekken die ze al geruime tijd voeren over samenwerking. Het zal op een hoger plan worden getild en op bestuurlijk (kerkenraads)niveau worden voortgezet, zo hebben beide kerkenraden afgesproken.

In september wordt een delegatie in de beide kerken aangewezen voor de verdere verkenning van de samenwerking. Daar zijn wij verheugd over. Laten we dit proces ondersteunen met onze gebeden.

Op zondag 16 juni jl. om 15.00 uur stond een aantal van de bewoners van Berkumstede voor een lastige keuze. Er was tegelijkertijd de avondmaalsviering, als wel de eerste wedstrijd van het EK. Gelukkig konden beide activiteiten rekenen op voldoende aanwezigen. Het was goed om samen te vieren. Dank aan de vele vrijwilligers die de avondmaalsviering in Berkumstede organiseren!

### *Omdraaipastoraat*

Maandagmorgen 1 juli jl. was ik weer in de Hoofdhof voor het Omdraaipastoraat.

De volgende ochtend is gepland op maandagmorgen 2 september. Loop op deze morgen gerust bij mij binnen tussen 10.00 en 11.30 uur om iets tegen me te zeggen of iets te vragen. En als het handig is, maken we een individuele afspraak.

### *Slotmaaltijd*

Het einde van het seizoen nadert. Net als vorig jaar willen we dat graag afsluiten met een *gezamenlijke maaltijd*. In het moderamen is gekozen om de maaltijd het ene jaar op een locatie te doen, en het andere jaar in de tuin van de kerk. Na het geweldige succes van de maaltijd in de tuin van Johan en Ineke Neuteboom, zijn we dit keer welkom in de tuin van de Hoofdhof. De slotmaaltijd zal worden gehouden op *13 juli a.s.* en is bedoeld voor iedereen, van jong tot oud. We hopen op veel aanwezigen. Nadere informatie kunt u binnenkort in één van de nieuwsbrieven lezen.

### *Meeleven met*

Als gemeente leven we mee met elkaar.

Dat voelt als iets vanzelfsprekends, maar ook aan vanzelfsprekende dingen is het soms goed om woorden te geven. Want waarom doen we dat eigenlijk? Mooie woorden daarover vond ik bij de Protestantse Gemeente Barneveld:

*“Omdat God ons heeft geleerd om liefdevol naar elkaar om te zien, verlangen wij ernaar elkaar te kennen en elkaar als liefdevolle reisgenoten te steunen, ook als het moeilijk is, zodat onze relatie met God en met elkaar kan groeien.*

*Niet de dominee, ouderling/diaken/contactpersoon draagt dat omzien naar elkaar, maar dat doen we als gemeente met elkaar. Alle gemeenteleden hebben de opdracht om elkaar te steunen en te bemoedigen. We delen onze zorgen, proberen elkaar te bemoedigen als het zwaar is en we zoeken met elkaar naar God op onze levensweg.”*

Het is heel mooi om te horen dat dat medeleven en omzien naar elkaar in de Hoofdhof ook echt wordt ervaren. Het is een groot goed in de gemeente. Maar het vraagt ook dat we ons daarvoor blijven openstellen en willen delen met elkaar als er iets is. Zo zijn de berichtjes bedoeld die in de nieuwsbrief worden gedeeld. Heb jij/u ook iets wat je wilt delen, geef het dan door aan [jaapwagteveld@hotmail.com](mailto:jaapwagteveld@hotmail.com) of [phelder@home.nl](mailto:phelder@home.nl)

### *Ontmoetingsmiddag buurtje Berkumstede/aanleunwoningen*

Bij de start van het nieuwe kerkelijke seizoen, straks in september, maken we als gemeente een begin met het omzien naar elkaar in buurtjes. Voor de gemeenteleden in de buurten Berkumstede en aanleunwoningen wordt er een bijeenkomst georganiseerd, waarop we daar uitleg over zullen geven.



Deze ontmoetingsmiddag zal plaatsvinden op *woensdagmiddag 28 augustus a.s.* . Betrokkenen ontvangen hiervoor een uitnodiging.

*Coby Bartels, Truus Lubben, Desiree Lips, Marijn Rohaan*

### *Bij enkele bijzondere diensten*

Op 30 juni jl. ging ds. Marijn Rohaan voor in Rehoboth in Wijthmen. Verschillende Hoofdhofgemeenteleden zijn trouw lid van de Rehoboth-gemeente. Zij zijn ingeschreven in de Hoofdhof voor pastoraat en uitvaarten, maar vieren elke zondag in de warme kring van Rehoboth, en bespelen daar het orgel / doen het welkom.

Vanwege deze verbondenheid vindt ds. Marijn het fijn om bij hen jaarlijks voor te gaan.

## **KERKDIENTST IN TUIN BERKUMSTEDE**



Weet u nog dat we vorig jaar zo in de tuin van Berkumstede onze kerkdienst hadden?

Op *zondagmorgen 14 juli a.s.* zijn we als gemeente opnieuw welkom.

We zullen samen met de bewoners onze viering houden. Bij mooi weer buiten, bij minder weer in het restaurant. Amicanto zal zingen en Gert de Jong en Gerben Grotenhuis begeleiden de samenzang.

Voorganger is ds. Marijn Rohaan en het thema is: Ont-Moeten.

Vanaf 9.30 uur is inloop met koffie. Om 10.00 uur begint de viering.

U bent van harte welkom!

Veel is al geregeld, maar voor het ophalen van de bewoners kunnen we nog vrijwilligers gebruiken. Is dat iets voor jou? Meld je dan bij Klazien Helder ([phelder@home.nl](mailto:phelder@home.nl))

Graag wens ik iedereen een goede zomertijd toe. Een tijd om, na een jaar van inspanning en groei, even uit te rusten en te ontspannen.

*Hartelijke groeten, ds. Marijn Rohaan*

### **OMDRAAIPASTORAAT OF BEHOEFTE AAN GESPREK?**

Ds. Marijn Rohaan zal regelmatig een morgen in de Hoofdhof aanwezig zijn voor ontmoeting en gesprek. Via de wekelijkse nieuwsbrief zullen datums en tijdstippen worden doorgegeven.

Heeft u behoefte aan een bezoekje, een gesprek of zomaar even bijpraten, dan kunt u/jij contact opnemen met één van de ambtsdragers of predikant om een afspraak te maken. U/jij mag zelf een keuze maken. Onze contactgegevens staan hieronder vermeld:

ds. Marijn Rohaan, tel. 06-11739149 / [dsMarijnrohaan@gmail.com](mailto:dsMarijnrohaan@gmail.com)

Desiree Lips, tel. 06-42841201 / [desireelips@kpnplanet.nl](mailto:desireelips@kpnplanet.nl)

Alice Tanis, tel. 06-12030013 / [alice-tanis@planet.nl](mailto:alice-tanis@planet.nl)

Miny Veenema, tel. 06-48945700, / [minyveenema@gmail.com](mailto:minyveenema@gmail.com)

Madeleen Wagteveld, tel. 06-38197766 / [mcjwagteveld@outlook.com](mailto:mcjwagteveld@outlook.com)

### **BEZINNING EN INSPIRATIE - PROGRAMMA 2024**

*Het totale aanbod van Bezinning & Inspiratie is opgenomen in dit Mededelingenblad en zal in september worden herhaald.*

### **17 SEPTEMBER: MUZIKALE LEZING DOOR FRITS DE LANGE**

**OVERWELDIGEND** - *Leven met wat je niet in de hand hebt*

Dit is de titel van het boek, geschreven door Frits de Lange, emeritus hoogleraar Ethiek aan de PThU te Groningen.

Er verschenen diverse boeken van zijn hand.

Daarnaast schrijft hij regelmatig voor Trouw en doceert hij aan de filosofische Academie op Kreta.

De oorlog in Oekraïne, de coronapandemie, het klimaat, etc. - het besef dat de wereld niet maakbaar is, dringt zich steeds meer aan ons op.

Wij hebben het leven niet in de hand.

Dat maakt ons onzeker, bezorgd en bang.

Hoe kun je nu nog voluit ja blijven zeggen tegen het leven?

Op 17 september a.s. zal Frits de Lange een muzikale lezing geven over zijn boek. De lezing is een combinatie van zorgvuldig gekozen liedjes, gezongen door Eessa Friedman, en prikkelende teksten, waarmee hij probeert de inhoud van het boek dichterbij de ervaring van mensen te brengen.

Zijn lezing is een pleidooi voor hernieuwde afstemming met het leven dat we niet in de hand hebben.

Eessa Friedman zingt liedjes over kwetsbaarheid, pijn, maar ook over geloof, schoonheid en geluk. Frits de Lange begeleidt haar op de gitaar.

Een programmaboekje met teksten wordt verstrekt. De lezing begint om 19.30 uur en duurt 1,5 uur.

De toegang is gratis. Bij de uitgang kunt u eventueel een bijdrage geven.

### **LEES- EN GESPREKSGROEP JONATHAN SACKS - DEUTERONOMIUM**

In september gaat de lees- en gespreksgroep weer van start, onder leiding van ds. Marijn Rohaan. We gaan in dit seizoen samen lezen en in gesprek aan de hand van het nieuwste deel van de commentarenreeks van Jonathan Sacks: Deuteronomium.

De tekst op de achterzijde van het boek:

*“Sacks laat zien hoe de verbondspolitiek van de Tora de basis vormt voor onze huidige westerse democratie. Vrijheid is hard werken; we moeten haar voortdurend uitleggen en vernieuwen, bevechten én vieren.*

*Deuteronomium heeft de vorm van een klassiek verbond tussen twee machthebbers, maar de inhoud is ronduit revolutionair. Het is namelijk een verbond tussen God en mensen, en ze beloven rechtvaardig en trouw te zijn. In Deuteronomium zet Mozes de verbondspolitiek uiteen. Samenleven in het beloofde vrije land, zo vertelt hij, moet gebaseerd zijn op rechtvaardigheid. Wetten zijn er om ieders vrijheid en welzijn te beschermen. Samenleven betekent: NIEMAND mag vergeten worden, en niemand staat boven de wet. IEDEREEN plukt de vruchten van de welvaart, en iedereen draagt zorg voor zijn naaste en voor de samenleving als geheel. Nooit meer slavernij, nooit meer onderdrukking!”*

De bijeenkomsten zullen op vier donderdagmorgens plaatsvinden, steeds van 9.30 - 11.30 uur:

26 september - 10 oktober - 24 oktober - 7 november

Iedereen is van harte welkom om mee te doen. Het is ook mogelijk om de eerste keer te ervaren of het iets voor je is. Inmiddels is er al een groep van 8 personen die zal deelnemen. Heel fijn. Heb jij/u ook interesse, meld je dan aan bij ds. Marijn Rohaan. ([dsmarijnrohaan@gmail.com](mailto:dsmarijnrohaan@gmail.com))

### **KERK MET STIP**

Op 24 oktober zal een avond worden gehouden over ons ‘Kerk met Stip’ zijn. Wat betekent dat? En hoe is het leven in de PI (penitentiare inrichting) eigenlijk? Een bewaarder uit de gevangenis, die in Berkum woont, zal daarover meer komen vertellen.

## **BREUKEN IN DE FAMILIE**

In november a.s. organiseren Desiree Lips en Marijn Rohaan een avond over 'breuken in de familie'. In veel families lopen breuken. Het is iets dat vaak veel verdriet doet en waar je niet gemakkelijk over spreekt.

In het contextuele gedachtengoed zit veel wijsheid over dit onderwerp, zo hebben Desiree en Marijn ervaren.

Voor deze avond hebben zij Annette Melzer bereid gevonden om haar kennis te delen.

Zij was tot voor kort docent van de opleiding Contextueel Pastoraat, en richt zich met haar praktijk 'Inzicht' op het aanbieden van leer-retraites en individuele begeleidingsvragen.

We hopen deze avond iedereen die meer wil begrijpen over breuken en hoe je daarmee om kunt gaan, ook in het uithouden ervan, een handreiking te bieden. Het is niet nodig om persoonlijke verhalen te delen en opgave voor deze avond is niet nodig.

## **FAMILIE DUURT EEN LEVEN LANG**

### *Cursus "Kennismaken met contextueel pastoraat"- vervolg*

'Een mens staat, zo geloven wij, ten overstaan van God altijd met ánderen aan de hand, en tegelijk: met anderen aan de hand staat een mens voor Góð.' Dit is een citaat uit een handboek voor contextueel pastoraat. Met 'context' wordt bedoeld: de mensen met wie je het leven deelt. In de eerste plaats familie. Familie duurt een leven lang. Je blijft altijd bezig met de verhouding die je hebt tot je ouders, grootouders, broers en zussen.

Ds. Iemke Epema (Oosterkerk-Adventskerk) en ds. Marijn Rohaan (Hoofdhof) volgden samen in 2021-2023 een opleiding contextueel pastoraat voor predikanten en geestelijk verzorgers. Vorig seizoen organiseerden zij een serie van vier avonden om mensen kennis te laten maken met deze manier van kijken. Dit seizoen bieden zij een vervolg aan. Ook voor wie de eerste serie niet heeft meegemaakt is het goed mogelijk om mee te doen. De eerste twee avonden zijn meer algemeen van opzet. Daarna volgt er nog een verdieping van twee avonden, voor mensen die hier nog wat persoonlijker op door willen gaan. De laatste avond kijken we samen naar een film waarin familieverhoudingen een grote rol spelen.

Het is mogelijk om op twee of op vier avonden in te tekenen.

Deze avonden vinden plaats op dinsdag 14 en 21 januari (inleiding) en 28 januari en 4 februari (verdieping) van 20.00 tot 22.00 uur. Op 14 en 28 januari is de locatie de Hoofdhof en op 21 januari en 4 februari de Oosterkerk.

Opgave bij ds. Iemke Epema (iemke.epema@hetnet.nl) of bij ds. Marijn Rohaan (dsmarijnrohaan@gmail.com), uiterlijk 3 januari.

*Heb je een idee of wens voor het programma van Bezinning & Inspiratie? Geef het door aan Joke Hoekstra of Marijn Rohaan.*

## **VAN DE DIACONIE**

In de maanden juli en augustus doet de Diaconie een beroep op u voor de volgende collectes:

### *Zondag 7 juli a.s. / Land van Verwondering*

Deze zondag vragen we uw aandacht voor 'Land van Verwondering', waar ds. Marijn Rohaan en Marianne Gerritsen zich voor inzetten. Ouders/grootouders met hun kinderen zijn afgelopen tijd uitgenodigd om te luisteren naar verhalen van de Bijbel. Na het vertellen van een verhaal volgt een gesprek en dan krijgt ieder kind de ruimte om het verhaal op zijn eigen manier te verwerken.

Graag willen we vanuit de Diaconie een bijdrage leveren aan dit zo belangrijke werk.

### *Zondag 21 juli a.s. / Leger des Heils in Zwolle*

De veldwerkers van het Leger des Heils zoeken dak- en thuisloze mensen op, helpen hen met directe praktische hulp en slaan een brug naar verdere hulpverlening.

De soepbus van het Leger des Heils in Zwolle gaat een aantal keren per week op pad om dak- en thuisloze mensen te voorzien van koffie, brood, soep, warme kleding en dekens.

### *Zondag 28 juli a.s. / Stichting Present Zwolle*

Stichting Present helpt vrijwilligers helpen waar het echt nodig is.

De stichting organiseert waardevolle ontmoetingen waarbij ze samen:

- de beweging van omzien naar elkaar in Zwolle versterken.
- de mensen in Zwolle helpen.
- de mensen bereiken die de hulp echt nodig hebben, mensen die geen netwerk hebben, leven met een beperking of weinig financiële middelen hebben.

### *Zondag 4 augustus a.s. / Eigen Diaconie*

#### *Zondag 18 augustus a.s. / Stichting Fakkel 2000*

Stichting Fakkel 2000 zet zich al 25 jaar concreet in om de leefomstandigheden van onze blinde en zeer slechtziende medemensen in Kameroen te verbeteren. Dit wordt steeds gedaan in overleg met de vertegenwoordigers van hun organisaties. De omstandigheden waaronder veel blinden daar moeten leven zijn vaak schrijnend.

Als gevolg van de coronacrisis zijn veel mensen hun broodwinning kwijtgeraakt, waardoor ze niet langer in staat zijn hun afhankelijke familieleden te ondersteunen. Bovendien zijn door de oorlogen overal ter wereld de leefkosten enorm gestegen. De prijs van basisvoeding is vaak zelfs verdubbeld, waardoor honger dreigt.

Het streven van de stichting is nu om de geselecteerde, meest behoeftige, blinden te steunen met een basisbedrag van € 30,00 per maand waarmee ze tenminste kunnen overleven.

#### *Zondag 25 augustus a.s. / Stichting Voedselbank Zwolle*

“Oog voor voedsel, Hart voor mensen”.

De Voedselbank Zwolle e.o. verstrekt voedselproducten aan mensen die te weinig geld hebben om die te kopen. Graag leveren we vanuit de Diaconie aan het zo belangrijke werk van de Voedselbank een financiële bijdrage.

*Namens de Diaconie, Miny Veenema, tel. 06 48945700*

### **ZWO-COLLECTE 11 AUGUSTUS**

#### *Christenen in Pakistan staan sterker in hun geloof*

In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid.

Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over hun geloof. Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt.



Kerk in Actie steunt een bijbelschool, OTS, die Pakistaanse christenen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je als christen staande kunt houden in de maatschappij.

Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen, onder wie veel jongeren, aan deze trainingen mee.

Help jij mee om deze Zendingscollecte tot een succes te maken?  
Hartelijk dank!

*Namens de commissie ZWO,  
Ineke Neuteboom-Visser*

## **COLLECTE 11 AUGUSTUS - KERK IN DE WIJK**

Kerk in de Wijk is een commissie met als doel het evangelie te verkondigen aan alle inwoners van Berkum, ongeacht lidmaatschap van een kerk.

Afgelopen jaar hebben we vijf activiteiten georganiseerd:

- Kruisen in de Struinwaard rond Pasen
- Lezing met als thema: van Pesach naar Pasen
- Zangdienst: "Sing for the King" op Koningsdag
- Tentdienst tijdens de Oranjeweek
- "Kerst in Berkum", het kerstverhaal uitgebeeld en afgewisseld met zang.

Aan het organiseren van deze activiteiten zijn kosten verbonden.

Met deze collecte hopen we het benodigde geld op te halen voor de activiteiten voor komend jaar.

*Namens de commissie Kerk in de Wijk, Ineke Neuteboom-Visser*

## **OPEN KERK**

*Een gastvrije kerk voor iedereen uit de wijk en daarbuiten.*



*De Hoofdhof opent elke woensdagmiddag haar deuren van 15.00 uur tot 16.30 uur. Ook in de zomermaanden juli en augustus 2024.*

Er is altijd een gastvrouw of een gastheer aanwezig om u te verwelkomen. Ook wordt u een kopje thee aangeboden.

In de hal van de kerk hangen foto's of kunstwerken aan de muur. In de kerk staat een kaarsenstandaard waar je een lichtje kan aansteken. Ook is er soms muziek te beluisteren. In de kerk staat een orgel en een vleugel. Maar je kunt ook gewoon binnenlopen of een spelletje spelen met iemand.

Het actuele rooster voor de Open kerk hangt buiten op het publicatiebord voor de Hoofdhof. Daarnaast zal zo mogelijk actuele informatie worden opgenomen in de wekelijkse nieuwsbrief.

Van harte welkom!

*Namens de Open Kerk-groep, Hans Veenema*

## LAND VAN VERWONDERING



Beste kinderen, ouders en grootouders,  
De nieuwe datums voor het winterseizoen '24/'25 zijn weer gepland.  
De eerste keer 'Land van Verwondering' is op zondag 20 oktober en we willen graag met alle gezinnen samen lunchen van 12.00-14.00 uur.  
Iedereen ontvangt hiervoor na de zomer een uitnodiging.

Op 24 november, 12 januari, 2 februari, 9 maart zijn de bijeenkomsten als gewoonlijk van 15.00 tot 16.15 uur  
De laatste keer Land van Verwondering is de Palmpasenoftocht in de kerk, op 13 april, van 9.30-10.30 uur.  
We hopen weer op een mooi seizoen met veel verwondering, creativiteit en nieuwe verhalen.

Wil je op de hoogte blijven en aan de Land van Verwondering-appgroep worden toegevoegd?

Laat het weten met een mailtje aan [dsmarijnrohaan@gmail.com](mailto:dsmarijnrohaan@gmail.com)

*Hartelijke groeten,  
Marianne Gerritsen en ds. Marijn Rohaan*



## EEN STAPJE VERDER...

Misschien is er een moment in je leven geweest dat je vastliep, soms letterlijk soms figuurlijk. Wat heb je toen gedaan? Ben je bij iemand langs geweest waarvan je wist dat hij/zij jou kon helpen of vond je dat je het zelf moest uitvogelen?

Of was het muziek? De melodie of misschien wel de tekst waar je inspiratie in vond om verder te gaan. Welk muzieknummer zorgde er voor dat jij de stap kon zetten die je hebt gezet, de keuze te maken die je hebt gemaakt en daarmee een stap dichterbij bent gekomen tot de persoon die je vandaag de dag bent.

Deel met ons dat nummer en we zouden het ook fijn vinden wanneer in een aantal zinnen wordt uitgelegd waarom je voor dit nummer hebt gekozen / wat dit nummer voor jou betekent.

Het inzenden van de nummers kan tot 1 september a.s. naar [hannah.gerritsen@gmail.com](mailto:hannah.gerritsen@gmail.com) of schrijf het op een papiertje en stop het in de doos in de kerk. Dit geeft het Top2000-koor genoeg gelegenheid om te oefenen en de juiste sfeer bij het nummer te krijgen.



We hopen je in ieder geval te zien tijdens de Top2000-dienst op 10 november 2024.

De Top2000 lijsten zijn te vinden op:  
<https://www.nporadio2.nl/top2000#chart>

*Namens het Top2000-koor,  
 Hannah van Veen-Gerritsen*

## GEZAMENLIJK STARTWEEKEND 28 EN 29 SEPTEMBER 2024

In september is er weer het gemeente-/startweekend met diverse activiteiten voor jong en oud. Dit keer voorbereid door een groep van Hoofdhof- en Ichthus-leden.

Op 5 juni zijn we voor het eerst bij elkaar geweest en hebben globaal een aantal zaken afgesproken.

Deze wil ik graag met u delen.

- Het thema voor het weekend is “als nieuw”. We hopen er herboren uit te voorschijn te komen.
- De gezamenlijke kerkdienst zal worden gehouden in de Ichthuskerk. Voorganger is ds. Marijn Rohaan. De activiteiten worden gehouden in de Hoofdhof.
- Op zaterdag 28 september is er een programma in de Hoofdhof. Een pubquiz voor jong en oud in de kerkzaal. We beginnen om 17.30 uur met gezamenlijk eten. Na afloop van de quiz is er een hapje en een drankje voor wie nog wat wil napraten.
- Op zondag 29 september om half 10 inloop met koffie, de dienst is om tien uur. Er is 10 minuten voor de dienst uitleg van de organisatie. Na de dienst gezamenlijk naar de Hoofdhof. Daar is koffiedrinken in de hal. Niet voor de mensen, die zich hebben opgegeven voor de wandel-activiteit. Zij vertrekken direct vanaf de Ichthuskerk.
- Na het koffiedrinken kunnen de volgende activiteiten worden gedaan:
  - lied instuderen (eventueel met muzikale begeleiding),
  - puzzeltocht voor kinderen,
  - tafeltennissen (in de grote zaal),
  - speeddaten,
  - In de jeugdruimte worden bordspellen opgesteld.

We hopen op een enthousiaste deelname. Het kan zijn dat we nog een beroep op u doen om mee te werken in de organisatie van de activiteiten.

Namens de voorbereidingsgroep,  
 (bestaande uit Jan Flokstra, Madeleine Pierik, Marc van der Meulen, Marja den Ouden, Jaap Wagteveld, Anjo Baars, Johan Neuteboom, Marijn Rohaan)

*Met vriendelijke groet,  
 Johan Neuteboom*



## GROENE KERK - DUURZAME TIP

Op de website van A Rocha Nederland (een wereldwijde beweging van christenen die vanuit hun geloof zorgen voor Gods schepping) staat een mooie kidspagina. <https://www.arocha.nl/nl/kids/>

Hier vind je alle materialen en ideeën om samen met kinderen meer te ontdekken over de schepping.

Er zijn ideeën voor thuis, voor op school en in de kerk. Voor binnen en buiten en voor klein en groot.

## ZOMERAVOND-ONTMOETINGEN 2024

*Inspirerend spreken over de Navolging ...*



*U bent van harte welkom bij de zomeravond-ontmoetingen bij de Gedenksteen van Thomas a Kempis (zij-ingang Begraafplaats Bergklooster).*

*Dit jaar zijn er drie ontmoetingen, maar als dit blad uitkomt is de bijeenkomst van 29 juni al geweest.*

*De volgende ontmoetingen zijn op zaterdag 6 juli en 13 juli.*

Zaterdag 6 juli om 20.30 uur

Spreker: Ton Huitink, pastoor parochie Thomas a Kempis  
Muziek: Jeroen van Dijk, cello en Maaïke Gerritsen, viool

Zaterdag 13 juli 20.30 uur

Spreker: Henk de Jong, PKN Predikant voorheen te Windesheim  
Muziek: Maaïke Gerritsen, viool

Toegang is gratis. Na afloop koffie bij het museum, dat open is.

## COLLECTE OPBRENGSTEN

Hieronder het bijgewerkte overzicht van de opbrengsten van de collecten vanaf 21 april jl. (stand per 16 juni); alleen de opbrengst van de collecte van 24 maart "Paasverhaal" is nog verhoogd, voor andere eerder gehouden collecten zijn geen nieuwe bijdragen ontvangen:

24-maart	PKN Missionair werk / Paasverhaal	€ 151,25
21-april	Kerk	€ 162,60
21-april	Diaconie / Stichting Voedselbank Zwolle	€ 239,75
28-april	Diaconie / Schipper mag ik ook eens varen?	€ 225,40
28-april	Kerk	€ 184,40
05-mei	Kerk in Actie / Noodhulp Oekraïne	€ 346,75
05-mei	Diaconie / Stichting Er is Hoop Zwolle	€ 162,75
12-mei	Diaconie / Binnenlands Diaconaat	€ 219,95
12-mei	Bloemen	€ 148,25
19-mei	ZWO / Missionair werk	€ 265,95
19-mei	Diaconie / Vakantiebureau	€ 271,85
26-mei	Kerk	€ 239,40
26-mei	ZWO / Kerk in Actie / Bangladesh	€ 286,30
02-juni	Diaconie / Bartiméus Fonds	€ 169,75
02-juni	Kerk	€ 140,70
09-juni	Kerk	€ 142,50
09-juni	Diaconie	€ 168,60
16-juni	Diaconie / IntermeZZo Zwolle	€ 319,41
16-juni	Diaconie / IntermeZZo Zwolle (Berkumstede)	€ 146,51
16-juni	Kerk	€ 125,80

Er zijn naast de collecten ook andere giften ontvangen:

- inhoud koffiebussen € 34,40
- voor Kerk en Diaconie, samen € 30,00
- voor de Diaconie, algemene ondersteuning € 50,00 en
- voor de verzorging van het mededelingenblad € 10,00

Hartelijk dank voor alle bijdragen!

### *Collectebonnen*

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 bonnen á € 2,00 (€ 40,00), 20 bonnen á € 1,00 (€ 20,00) en van 20 bonnen á € 0,50 (€ 10,00). Graag opgave van het aantal vellen per waarde.

Bestellingen vanaf € 50,- door overboeking op de Rabobankrekening van de kerk: IBAN: NL50 RABO 0313.5432.16 t.n.v. "Hoofdhofgemeente inzake collectebonnen", waarna u de bonnen krijgt thuisbezorgd.

**GEBRUIK VAN DE HOOFDHOF: RESERVEREN!**

Iedereen die gebruik wil maken van ruimte in De Hoofdhof, dient tevoren bij onze beheerder (hoofdhof@gmail.com) te controleren of er ruimte beschikbaar is en vervolgens te reserveren.

*Kernteam Beheer en Financiën,  
Gerard Gerritsen*

**MICHAELSVIERINGEN / ZOMERVESPERS**

*in de Grote Kerk Zwolle; aanvang 19.00 uur*

Het thema in de zomervespers is liederen uit het Liedboek met als onderwerp: bidden.

*juli*

- 07-07 voorganger ds. Bert Schüssler
- 14-07 voorganger ds. Anneke van der Velde
- 21-07 voorganger ds. Henk Mijnders
- 28-07 voorganger ds. Gert Jan Codée

*augustus*

- 04-08 voorganger ds. Nelleke Eygenraam
- 11-08 voorganger ds. Ad Geerling
- 18-08 voorganger ds. Hans Tissink
- 25-08 voorganger ds. Ilse Swart

In alle vieringen werken enkele leden van de Michaëlsantorij mee o.l.v. cantor-organist Toon Hagen.

*Christa van Stappen*

**AGENDA**

07-07	Michaëlsviering, zomervesper, Grote Kerk	19.00 uur
10-07	Open Kerk	15.00-16.30 uur
06-07	Zomeravond-ontmoeting bij Gedenksteen Thomas a Kempis, Bergklooster	20.30 uur
13-07	Slotmaaltijd seizoen in de tuin van de Hoofdhof	
13-07	Zomeravond-ontmoeting bij Gedenksteen Thomas a Kempis, Bergklooster	20.30 uur
14-07	Kerkdienst in de binnentuin Berkumstede	
14-07	Michaëlsviering, zomervesper, Grote Kerk	19.00 uur
17-07	Open Kerk	15.00-16.30 uur
21-07	Michaëlsviering, zomervesper, Grote Kerk	19.00 uur

24-07	Open Kerk	15.00-16.30 uur
28-07	Michaëlsviering, zomervesper, Grote Kerk	19.00 uur
31-07	Open Kerk	15.00-16.30 uur
04-08	Michaëlsviering, zomervesper, Grote Kerk	19.00 uur
07-08	Open Kerk	15.00-16.30 uur
11-08	Michaëlsviering, zomervesper, Grote Kerk	19.00 uur
14-08	Open Kerk	15.00-16.30 uur
18-08	Michaëlsviering, zomervesper, Grote Kerk	19.00 uur
21-08	Open Kerk	15.00-16.30 uur
25-08	Michaëlsviering, zomervesper, Grote Kerk	19.00 uur
28-08	Open Kerk	15.00-16.30 uur
28-08	Ontmoetingsmiddag buurtje Berkumstede/ Aanleunwoningen, De Brink, Berkumstede	15.00 uur
02-09	Omdraaipastoraat, De Hoofdhof	10.00-11.30 uur
17-09	Muzikale lezing Frits de Lange, De Hoofdhof	19.30 uur
26-09	Lees- en gespreksgroep Jonathan Sacks	9.30-11.30 uur
28/29-09	Gezamenlijk Startweekend	

### **KOPIJ DE HOOFDHOF**

Het volgende kerkblad verschijnt op 29 augustus 2024 en bevat gegevens over de maand september 2024.

U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 CA, tel. 45 47 233 tot **uiterlijk maandag 19 augustus 2024.**

*De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren via e-mail: **jaapwagteveld@hotmail.com***