



Mededelingenblad De Hoofdhof Berkum

Jaargang 70, nummer 7
Verschijnt eenmaal per maand
maart 2024

DE HOOFDHOF BERKUM

predikant: ds. J.M. Rohaan-Bisperink,
Boogmakerstraat 27, 8043 AP Zwolle
dsmarijnrohaan@gmail.com tel. 06-11739149

kerkelijk bureau: mw. K. Helder-Corporaal,
Erasmuslaan 29, 8024 CT Zwolle
phelder@home.nl tel. 038-4533084

kerkgebouw: Kerkweg 26, 8024 AN Zwolle tel. 038-4535045
hoofdhof@gmail.com

koster: mw. T. van Well,
Aureliavliinder 36, 8016 HB Zwolle tel. 038-4214706

scriba: dhr. J. Neuteboom,
Herfter Esweg 1, 8026 RH Zwolle
scriba@hoofdhof.nl tel. 038-3377727

administrateur: dhr. W. van der Meulen, tel. 06-18441966
meulen.wvd@gmail.com

internet: www.hoofdhof.nl

WAT TE DOEN

bij verhuizing, geboorte, huwelijk of mededeling van overlijden?

Bij geboorte, huwelijk of mededeling van overlijden kunt u contact opnemen met ds. Marijn Rohaan, tel. 06-11739149; dsmarijnrohaan@gmail.com. Bij afwezigheid van de predikant kunt u bij mededeling van overlijden contact opnemen met Desiree Lips, tel. 06-42841201. Geef uw verhuisbericht en andere wijzigingen ook alstublieft door aan het Kerkelijk Bureau: Klazien Helder, Erasmuslaan 29, 8024CT Zwolle, tel. 038-4533084, 06-40503273, phelder@home.nl

OPHAALMOGELIJKHEID VOOR KERKDIENTST

Indien u niet in staat bent op eigen gelegenheid naar de kerkdienst te komen, dan bestaat de mogelijkheid opgehaald te worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met Jan Visscher, tel. 06-48246470.

BANKREKENINGNUMMERS

| | | |
|-----------------|-------------------------------|------------------------|
| Kerk: | PGB De Hoofdhof | NL71 RABO 0377 3508 93 |
| Collectebonnen: | PGB De Hoofdhof | NL50 RABO 0313 5432 16 |
| Diaconie: | Diaconie PGB De Hoofdhof | NL58 RABO 0387 3804 42 |
| ZWO: | ZWO Commissie PGB De Hoofdhof | NL05 RABO 0373 7109 92 |
| Jeugd: | PGB De Hoofdhof | NL71 RABO 0377 3508 93 |

o.v.v. Voor het Jeugdwerk

KERKDIENTEN

De diensten worden ook uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl

Vanaf maart is de aanvangstijd 9.30 uur

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 9.30 uur | ds. Rein Gosker uit De Wijk |
| Organist | Gert de Jong |
| 1 ^e Collecte | Voor de Kerk |
| 2 ^e Collecte | Voor de Diaconie / Commissie Oost-Europa Berkum-Zwolle |
| Jeugd | Oppasdienst en Kindernevendienst |

| | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Zondag 10 maart | Dromen van Vrijheid |
| 9.30 uur | ds. Marijn Rohaan |
| Organist | Gert de Jong |
| Muzikale medewerking | Gospelkoor D-Vote o.l.v. Anne Verhart |
| 1 ^e Collecte | ZWO: Kerk in Actie: Indonesië: 'Sterke vrouwen in de kerk' |
| 2 ^e Collecte | Voor de Bloemen |
| Jeugd | Oppasdienst en Kindernevendienst |

| | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Zondag 17 maart | |
| 9.30 uur | ds. Rein Bos uit Harderwijk |
| Organist | Robert Helder |
| 1 ^e Collecte | Voor de Diaconie/Stichting Laagdrempelige Inloop Plek Zwolle 'De Bres' |
| 2 ^e Collecte | ZWO: Kerk in Actie: Zending: Rwanda: 'Leerzame stripverhalen voor kinderen' |
| Jeugd | Oppasdienst en Kindernevendienst |

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Zondag 24 maart | Palmzondag |
| 9.30 uur | ds. Marijn Rohaan |
| Organist | Robert Helder |
| 1 ^e Collecte | PKN / Missionair werk: Paasverhaal voor heel Nederland |
| 2 ^e Collecte | Voor de Diaconie |
| Jeugd | Oppasdienst en Kindernevendienst |

BIJ DE DIENSTEN

Gastpredikanten

In de dienst van zondag 3 maart a.s. kunt u ds. R. Gosker (1950) uit De wijk, tel. 0522-855 782, als predikant verwachten. Ds. Gosker heeft de gemeenten Amsterdam-West, Scherpenzeel, Zuidwolde en Wesepe gediend. Sinds mei 2016 is ds. Gosker met emeritaat.

Ds. Rein Bos (1955) uit Harderwijk hoopt voor te gaan in de dienst van 17 maart a.s. Ds. Bos heeft de gemeenten Giessenburg en Putten gediend. Sinds zijn emeritaat woont hij in Harderwijk. Naast zijn werk als predikant is hij betrokken gebleven bij onderzoek en onderwijs in het vak homiletiek. Het vak dat zich bezighoudt met inhoud en vormgeving van de prediking. Ds. Bos is daarin gepromoveerd en is ook in wetenschappelijk opzicht bezig gebleven in binnen- en buitenland en onder andere als docent aan de PKN-academie. Daarnaast vervult hij enkele adviseurschappen in landelijke commissies binnen de PKN.

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder

UIT DE GEMEENTE

Lieve mensen van de Hoofdhof,

Ongemerkt is de maand maart alweer gekomen, en omdat Pasen dit jaar vroeg valt, zitten we inmiddels ook alweer enige tijd in de vastentijd. Bent u misschien aan het vasten? Laat u iets staan, om bewust ruimte te maken in uzelf voor bezinning en inkeer? Het kan heel mooi zijn om gedurende de dag geloof een plek te geven, door iets in de dagelijkse dingen van elke dag-anders te doen. Geen koffie, of geen wijn, of geen auto. Geen sociale media. Iets dat je gemakzuchtig maakt, of wat aan je trekt of aan je zuigt, en waar je eigenlijk meer negativiteit dan positiviteit van ervaart, te laten. En zo ruimte te maken voor bezinning en reflectie, voor vragen bij de dingen.

Je kunt ook iets extra's doen. In je gebeden, meer dan anders, zijn met hen die het moeilijk hebben. Of bewust iets schenken aan een zelf gekozen goed doel. Het nemen van 'stille tijd', een moment van aandacht/stilte, kan ook een goede manier zijn. Een vast moment, bijvoorbeeld in de ochtend, van gebed of Bijbellesing, of om een Podcast te beluisteren, of om te wandelen en je gedachten te vormen. Ik ben benieuwd naar uw/jouw eigen manier om deze periode mee vorm te geven.

De Veertigdagentijd kan door de bewuste inspanning die je doet, een tijd worden van transformatie. Misschien kun je oog krijgen voor waar onderdrukking en ontmenselijking gebeurt in onze tijd, in onszelf, in de grotere systemen waar we deel van uitmaken. We hoeven daarin nooit kritiekloos mee te hobbelen, maar kunnen bewust worden, en andere keuzes maken. Wakker, ofwel op zijn engels: woke.

En misschien lukt het je allemaal niet, past het niet bij je, of heb je het niet overwogen. Soms zijn er jaren dat de voorbereiding op Pasen meer vooraan in je aandacht ligt, en soms heel ver bij je vandaan. We hoeven Gods liefde er gelukkig niet mee te verdienen, die gaat aan al ons doen en laten vooraf.

Ik nodig iedereen uit om zijn/haar eigen gedachten te vormen over het onderwerp 'vasten' en Veertigdagentijd. Misschien heb je daarbij ook iets aan Lied 537 uit het nieuwe liedboek, geschreven door Huub Oosterhuis bij Jesaja 58, over het oprechte vasten. God kon best kritisch zijn op vasten, vooral als het een uiting van schijn was. En als het niet gepaard ging met het juiste handelen naar de medemens toe. Lees maar:

Lied van het oprechte vasten:

Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft:
 Wat durft dat volk mij nog te vragen.
 Dat volk dat vast, maar toch in tweedracht leeft
 wat durft dat volk mij nog te vragen.
 Die in zak en as gezeten
 twistend mijn gebod vergeten,
 denkt gij, dat Ik om dat vasten geef?
 mijn volk, wat durft gij mij te vragen.

Zo spreekt de God die alles weet en ziet:
 Ik durf uw vasten niet vertrouwen.
 Als gij de zwervers niet uw woning biedt
 durf Ik uw vasten niet vertrouwen.
 Schenk uw brood aan de geboeiden
 schenk uw troost aan de vermoeiden.
 Anders hoor Ik naar uw vasten niet,
 en durf uw vasten niet vertrouwen.

En Jezus sprak: bemint uw vijand ook;
 Heer God, wij staan voor U verlegen.
 Vergeef het kwaad, zo doet mijn Vader ook;
 Heer God, wij staan voor U verlegen.
 Want gij zijt ook zelf geschonden
 door een menigte van zonden,
 en mijn Vader, Hij vergeeft u ook.
 Heer God, wij staan voor U verlegen.

En Jezus zegt: mensen, verdraagt elkaar,
 en Jezus' woord zal ons bevrijden.
 Vergeet u zelf en dien elkander maar
 - en Jezus' woord zal ons bevrijden.
 Aan elkander prijsgegeven
 vindt gij honderdvoudig leven.
 Jezus zegt: mensen, bemin elkaar.
 En Jezus' woord zal ons bevrijden.

(Huub Oosterhuis)

Veertigdagentijdproject

In het Veertigdagentijdproject van dit jaar gaan de kinderen in de Kindernevendienst bezig met de nabijheid van andere mensen en van God in ons bestaan. Hun project heet: "Wat goed dat jij er bent!"

In de verhalen ontdekken ze wat het betekent om er niet alleen voor te staan. Het is goed dat mensen er voor elkaar kunnen zijn. Om samen te genieten van het leven, maar ook om elkaar te troosten en te steunen als dat nodig is.

Jezus heeft laten zien wat het betekent dat God naar mensen omziet.

Hij deed voor hoe mensen voor elkaar kunnen zorgen op de weg naar Gods koninkrijk.

Wie daar iets van ervaart kan dankbaar zeggen: Wat goed dat jij er bent!

Lied van de Maand

We zingen als gemeente in de maand maart het lied:

"Is wat je zegt wel echt?
 Is wat je doet wel goed?
 Laat wat je zegt en doet
 echt zijn en goed!"

Zo ben je voor elkaar betrouwbaar. Zoals u misschien wel ziet, is het lied deze maand gekozen met het oog op de kinderen.

Een andere keer is het Lied van de Maand meer gekozen met het oog op de middengroep. Door elkaars liederen te leren en te zingen, maken we ruimte voor elkaar, en kunnen we ervaren hoe een ander zijn/haar geloof beleeft.

Op de kerkenraad is de wens uitgesproken om de liederen voor de dienst samen te oefenen, waar mogelijk doen we dat met het orgel/de vleugel. Meezingen met de beamer leidt niet zo gemakkelijk tot het echt leren zingen van een onbekend lied.

Wat er is voor nieuws uit de gemeente te delen?

- Dat de avonden Contextueel Pastoraat erg mooi waren en tot goede gesprekken hebben geleid.
- Dat er weer een goedbezochte Muziek met een Plus-middag is geweest
- en diezelfde middag maar liefst 15 kinderen bij Land van Verwondering kwamen.
- Dat de jeugd van Meet & Eat weer lekker chinees heeft gegeten en heeft bijgepraat.
- De Twintigers er wel voor voelen om op 2 juni a.s. een dienst te organiseren
- Dat er een gezellig afscheidsetentje is geweest met de Kindernevendienstleiding
- en dat de kerkenraad ook een afscheidsetentje heeft gehad met Joke Hoekstra en Fokje Duursema.
- Dat de Omdraaipastoraat-morgen goed werd bezocht, dank aan iedereen die kwam.
- Dat de voorbereiding voor Pasen in volle gang is, en heel fijn: deze keer met de Ichthuskerk samen.
- Dat er een nieuwe rubriek in het Mededelingenblad in het leven is geroepen, ben je benieuwd naar welke? Lees dan gauw verder.
- Dat er een begin is gemaakt om de mensen van de Hoofdhof in buurten in te delen.
- Dat we op 13 mei a.s. een nieuw-ingekomenen avond hopen te organiseren voor iedereen die de afgelopen jaren nieuw is binnengekomen in de gemeente.
- Dat we echt werk hopen te maken van het oefenen van het Lied van de Maand voor de dienst, liefst met orgel.

De Stille Week

Op zondag 24 maart, Palmzondag begint de Stille Week, met de intocht van Jezus in Jeruzalem. Het is heel mooi dat we dit jaar de diensten in de Stille Week organiseren samen met de Ichthuskerk. Met een Vesper op maandag, dinsdag en woensdag in de Ichthuskerk. En vanaf Witte Donderdag het triduum (3 dagen) dat ons leidt naar Pasen in De Hoofdhof.

We vieren de Maaltijd van de Heer op Witte Donderdag, we volgen Jezus' Kruisweg op Goede Vrijdag, en gedenken zijn opstanding in de Paaswake op Stille Zaterdag.

Op Paasmorgen is het voluit feest in de kerk, we vieren Gods overwinning. In de kerk zal de zandtovenares ons meenemen in dit bijzondere verhaal.

De Paasdiensten worden voorbereid door een voorbereidingscommissie, bestaande uit Johan Neuteboom, Gerda Dekker, Jaap Wagteveld, Desiree Lips, Klazien Helder, Marion Nijenhuis, Madeleine Pierik en Nicolien Boxum, en ds. Marijn Rohaan. Binnenkort komen we voor de eerste keer bij elkaar. De definitieve plannen delen we nog met u.

Meeleven met

God ziet ons. En wij mensen, wij zien ook elkaar. We leven niet op onszelf en alleen, maar zijn elkaar gegeven. Dat geldt ook voor ons als Hoofdhoffers. Elkaar zien kan op heel veel manieren. Door een groet op straat, een beetje hulp, een kaartje bij vreugde en bij verdriet. Je hoeft het niet alleen te doen. Mocht je het fijn vinden om een keer met iemand te praten, laat het ons als kerk dan weten. U kunt zelf direct contact opnemen met de mensen van het pastorale-diaconale team.

De contactgegevens vindt u in ieder Mededelingenblad.

Bij enkele diensten

Let op: Vanaf maart beginnen de diensten in de Hoofdhof weer om 9.30 uur.

In het kader van 'bewustwording', staat er op 10 maart een bijzondere dienst op de planning. Onder de naam 'Dromen van vrijheid' neemt D-Vote ons mee in de bevrijdingsboodschap die zit in de liederen van black gospel. We volgen het bijzondere verhaal van Harriet Tubman, die veel slaven naar de vrijheid heeft geleid. Zij was een soort Mozes voor haar volk. Neem je vrienden en kennissen mee naar deze muzikale viering!

Op 24 maart vieren we Palmzondag, en beginnen we aan de gezamenlijke Stille Week. Daarover volgt nog nadere informatie.

Met hartelijke groeten, ds. Marijn Rohaan

D-Vote

UNIEK IN MUZIEK!

Dromen van vrijheid...

nog steeds actueel

Een dienst verzorgd door Gospelkoor D-Vote o.l.v. Anne Verhart.
Over de geschiedenis van gospel, ontstaan vanuit de slavernij en
de rol van Harriët Tubman, naar bevrijding.

Zondag 10 maart 2024

Aanvang: 09:30u | De Hoofdhof in Berkum



www.d-vote.nl

OMDRAAIPASTORAAT OF BEHOEFTE AAN GESPREK?

Ds. Marijn Rohaan zal regelmatig een morgen in de Hoofdhof aanwezig zijn voor ontmoeting en gesprek. Via de wekelijkse nieuwsbrief zullen datums en tijdstippen worden doorgegeven.

Heeft u behoefte aan een bezoekje, een gesprek of zomaar even bijpraten, dan kunt u/jij contact opnemen met één van de ambtsdragers of predikant om een afspraak te maken. U/jij mag zelf een keuze maken. Onze contactgegevens staan hieronder vermeld:

ds. Marijn Rohaan, tel. 06-11739149 / dsMarijnrohaan@gmail.com

Desiree Lips, tel. 06-42841201 / desireelips@kpnplanet.nl

Alice Tanis, tel. 06-12030013 / alice-tanis@planet.nl

Miny Veenema, tel. 06-48945700, / minyveenema@gmail.com

Madeleen Wagteveld, tel. 06-38197766 / mcjwagteveld@outlook.com

VAN DE DIACONIE

In de maand maart 2024 doet de Diaconie een beroep op u voor de volgende collectes:

Zondag 3 maart a.s. / Commissie Oost-Europa Berkum-Zwolle

De commissie besteedt financiële ondersteuning aan projecten in Oost-Europa, o.a. diaconale noodhulp en onderwijs aan kinderen/jongeren.

Hierover kunt u lezen in dit mededelingenblad onder Oost-Europa Nieuws

Zondag 10 maart a.s. / Bloemen

Zondag 17 maart a.s. / Stichting Laagdrempelige Inloop Plek Zwolle "De Bres"

De Bres is een bijzonder inloophuis in het centrum van Zwolle. Er wordt laagdrempelige gastvrijheid verleend aan dak- en thuislozen. De bezoekers zijn mensen die een veilige plek zoeken in de hectiek van het bestaan. Het zijn met name mensen die, om wat voor reden ook, de reguliere hulp- en dienstverlening mijden en dus vaak niemand hebben om eens even mee te praten, hun leven 'op een rijtje te zetten' en gevoelens van ontredde-ning te delen.

Dankzij de inzet van veel vrijwilligers, die kunnen en willen luisteren, kan De Bres blijven bestaan.

Het is een plek voor ontmoeting en verbinding.

Zondag 24 maart a.s. / Eigen diaconie

Zondag 31 maart a.s. / Diaconale Stichting Gevangenzorg Zwolle

De Stichting stelt zich ten doel om (ex)-gedetineerden ondersteuning te bieden vanuit het netwerk van kerken en organisaties in de regio Zwolle. Door de inzet van vrijwilligers biedt de Stichting gedetineerden steun en hulp bij praktische zaken en bij de terugkeer in de samenleving.

*Namens de Diaconie,
Miny Veenema, tel. 06-48945700*

VERANTWOORDING DIACONIE

Met betrekking tot de in februari vermelde verantwoording kan het volgende worden opgemerkt. De eerder genoemde bedragen van de gehouden collecte op 7 januari voor de Diaconie was € 178,35, voor Stichting Hart voor Zwolle op 14 januari jl. € 242,10 en € 174,35 voor de Stichting Vluchtelingenwerk Zwolle. Deze bedragen dienen alsnog naar boven te worden aangepast met € 2,50 per collecte.

Op zondag 28 januari was de collecte bestemd voor Stichting Het Passion tussen Doetinchem en Zutphen. De opbrengst van de collecte blijkt op dit moment te zijn € 258,40.

Op 4 februari is gecollecteerd door uw Diaconie ten behoeve van de Stichting Vluchtelingenwerk Zwolle. De opbrengst van deze collecte is nu € 211,15.

Door de Diaconie is op 11 februari gecollecteerd voor de bekende bloemengroet. Deze collecte geeft een bedrag te zien van € 156,90.

Verder is in de achterliggende periode nog € 7,50 ontvangen als gift voor de Diaconie.

Zoals te doen gebruikelijk bij een bestemmingscollecte wordt, wanneer de opbrengst minder is dan € 350,00, het bedrag aangevuld tot eerder genoemd bedrag en overgemaakt naar de betreffende bestemming.

Het is deze keer misschien een "korte terugblik", maar ook nu is de Diaconie dankbaar voor de door u geleverde bijdrage in de achterliggende periode.

*Met vriendelijke groet,
Jan Visscher, penningmeester*

ZWO-COLLECTE 10 MAART

Zending Indonesië: Sterke vrouwen in de kerk



Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Daarom collecteren we zondag 10 maart voor dit project in Indonesië met vrouwen in de hoofdrol.

De lokale gemeenschappen op Papoea Indonesië spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren.

Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich.

Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training volgen, maar ook een alfabetiseringscursus of naailes. Via een voedingsprogramma licht de kerk vrouwen voor over gezonde voeding.

ZWO-COLLECTE 17 MAART

Zending Rwanda: Leerzame stripverhalen voor kinderen

In Rwanda zijn er weinig kinderboeken. Drie Rwandese predikanten laten leerzame stripverhalen voor kinderen maken, die ze via scholen door heel Rwanda verspreiden. Kinderen gaan beter lezen, maar leren ook goed en kwaad, recht en onrecht onderscheiden.

Belangrijk in een land waar men nooit meer een genocide wil meemaken.

De stripverhalen gaan over Bijbelverhalen, maar ook over allerlei thema's vanuit het oogpunt van kinderen. Er zijn al boeken gemaakt over hun gezondheid, voeding, christelijke normen en waarden, kinderrechten, familielevens en goed omgaan met de aarde.



Via hun school maken kinderen kennis met deze stripverhalen. Ieder jaar wil men 3000 nieuwe boeken verspreiden, waaronder steeds twee boeken over nieuwe onderwerpen, want 'een kind dat leest, wordt een volwassene die nadenkt', menen de oprichters.

Bedankt voor uw bijdrage aan deze projecten.

*Namens de commissie ZWO,
Ineke Neuteboom-Visser*

BETHANIA – ZWO-PROJECT 2024

Dagopvang voor kwetsbare ouderen en kinderen in Moldavië

Gedurende 2024 steunen wij als Hoofdhofgemeente het project Bethania in Moldavië.

Bethania biedt ouderen sociale bijstand op dagcentra voor ouderen in Tintareni en Bulboaca, evenals thuiszorg.

Het centrum in Tintareni biedt ook sociale voorzieningen voor kinderen en tieners die in moeilijke situaties leven, en voor gezinnen in nood. Er is een naschools programma voor 55 kinderen.

De programma's proberen een oplossing te vinden voor sociale en individuele problemen in de gemeenschappen en op individueel en gezinsniveau.

Oudere mensen en kinderen zijn het meest getroffen door de sociaal-economische (en politieke) crisis in Moldavië en de uittocht van de midden-generatie naar andere landen.

Veel kinderen hebben een moeilijke familiale achtergrond. Ze hebben te maken met armoede, onvoldoende of gebrek aan voedsel, gebrek aan zorg door volwassenen, gebrek aan ondersteuning in het onderwijs, gebrek aan genegenheid en ook huiselijk geweld.

De winterse omstandigheden in Moldavië zijn vooral moeilijk vanwege de kou. Sommige ouderen kunnen niet genoeg hout kopen voor de kachel om de kamers te verwarmen en hebben gebrek aan geld voor gas. Dit komt bovenop de zeer slechte staat van hun huizen, slecht onderhouden door gebrek aan middelen.



Bethania biedt een volledig pakket diensten aan eenzame ouderen, inclusief voedzame maaltijden, socialisering en ondersteuning door collega's, persoonlijke verzorging, de was en recreatieve activiteiten in een veilige, ondersteunende en vrolijke omgeving.

Een ieder zal de zorg ervaren die het personeel en de vrijwilligers met veel liefde geven. Degenen die niet in staat zijn om te helpen in de dagcentra, worden thuis bijgestaan met vrijwillige zorgdiensten, inclusief maaltijden thuis.

Op deze manier zal het programma voor ouderenopvang het geestelijke en fysieke welzijn van de armste ouderen uit de gemeenschap van Tintareni en Bulboaca aanzienlijk verbeteren.

Wilt u nog een financiële bijdrage doen aan dit project dan kan dat via een gift aan de ZWO.

ZWO Commissie PGB De Hoofdhof NL05 RABO 0373 7109 92, onder vermelding van: project Bethanië.

*Namens de commissie ZWO,
Ineke Neuteboom-Visser*

PALMPASEN

Mij, een ezel

Ik sta met moeder aan de muur
gebonden bij de oude schuur
en hier is dan mijn gouden uur:
- de Heer heeft me nodig!

Mijn ogen worden groot en diep,
ik loop te dromen of ik sliep,
ik weet alleen, dat iemand riep:
- de Heer heeft je nodig!

Een vreemde Hand, Die mij betast,
een zware en toch lichte Last,
mijn wank'le stap wordt sterk en vast:
- de Heer heeft me nodig!

De massa juicht en dringt me voort,
een lange weg, een grote poort,
ik heb alleen dit Woord gehoord:
- de Heer heeft je nodig!

Ik ben nog dom en jong en pril,
ik ga de wegen, die hij wil,
ik sta aan 't eind gewillig stil:
- de Heer had me nodig!

En loopt mijn leven krom of recht
en word ik later wijs of slecht,
ééns werd het tegen mij gezegd:
- IK heb jou nodig!

Mieke de Jong

"WAT MIJ HIER BRENGT"

De nieuwe Hoofdhof rubriek is een geef-de-pen-door-rubriek waarin gemeenteleden van de Hoofdhof delen wat hen in de Hoofdhof brengt, hun geloof gaande houdt, maakt dat zij een taak in de gemeente op zich hebben genomen etc.

Kortom, iets van hun bezieling om gelovig te zijn/ kerk te willen zijn, te delen. De primeur is aan Johan Neuteboom:

Waarom ik blijf geloven

Ik heb wel eens gevraagd in een gezelschap, waarom er bij je geboorte geen stem uit de hemel klinkt, die je welkom heet op aarde en daarna uitlegt waarom je bent geboren en wat de zin van je leven is. Daar werd dan wat lacherig over gedaan en een antwoord kreeg ik niet.

Ik word dus sinds 5 mei 1955 geconfronteerd met een wereld waarin ik zelf uit waarnemingen een antwoord moest zien te vinden op deze vragen of ik moest kijken wat de generaties vóór mij hadden ontdekt.

Of zou er op een later moment vanuit de hemel antwoord worden gegeven? Ik ga de 3 mogelijkheden hieronder stuk voor stuk langs.

Overleveringen zoals het Boek van Mormon en de Koran heb ik gelezen maar deze teksten konden mij niet inspireren zoals delen van de Bijbel dat wel deden. Psychologische verklaringen van het leven vond ik te materialistisch en filosofen komen elke keer met nieuwe opvattingen, die meer vragen oproepen dan dat ze beantwoorden. De wetenschap heeft in de loop der eeuwen er weliswaar voor gezorgd dat geloofsopvattingen moesten worden herzien maar nooit in die mate dat het geloof kon worden afgeserveerd. Sterker nog: de wetenschap loopt nu zelf tegen haar grenzen aan. In de huidige theorieën is de voorspelbaarheid verdwenen en de complexiteit gaat alle verstand te boven. Hoe meer men ontdekt, hoe meer men niet begrijpt. Voor mij zijn de verhalen over Jezus' leven en zijn opstanding fundamenteel geworden. Er zijn aannemelijke argumenten, mede op basis van historisch onderzoek, dat Jezus echt uit de dood is opgestaan. Dat feit betekent iets voor mij, dat kan niemand zomaar naast zich neerleggen! Tenslotte is er voor mij de cardioloog Pim van Lommel, die een studie deed naar mensen, die klinisch dood waren maar weer gereanimeerd konden worden. Twintig procent van deze mensen hadden, ondanks de afwezigheid van alle hersenactiviteit, een andere wereld ervaren waar ze met andere overleden mensen konden praten. Veel gereanimeerden vonden het jammer dat ze weer terug werden geroepen. Soms werd in deze verhalen een helder en groot licht in de verte als "God" aangeduid.

Zijn onderzoek is gepubliceerd in het gerenommeerde medisch tijdschrift "The Lancet". Zelf heb ik zijn boek "Eindeloos bewustzijn" gelezen. Een aanrader.

En mijn eigen waarnemingen? Als ik om mij heen kijk zie ik leven in een verscheidenheid aan vormen. Opgebouwd uit cellen, waarvan de eenvoudigste al ongelooflijk complex is. Dat leven kan zich aanpassen aan veranderende omstandigheden door het bouwen van essentiële complexe structuren. Ik kan niet anders dan concluderen dat dit alles geschapen is. Gemaakt en bedacht met een doel. Die schepper noem ik God. Een andere waarneming is dat ik me van mijzelf bewust ben. Ik weet dat ik ben! Ik ben dus geen robot. Een robot kan veel maar doet niets anders dan programmastapjes uitvoeren en hoe complex dat programma ook is, de robot zal zich nooit bewust zijn van zichzelf. Het blijft een machine. De mens is dus bijzonder. De mens is goddelijk!

Stille hints van de Overkant zijn zeldzaam. Veel in het leven moest ik zelf doen. Niets komt je aanwaaien. Je moet er voor werken. Maar soms wijzigen omstandigheden zich zodanig dat bepaalde ontwikkelingen als vanzelf gaan. Zo kom je als arbeiders-jongetje aan de universiteit terecht. Zo word je ontwikkelingswerker in Botswana, Afrika. Door gunstige omstandigheden die er toen waren en er nu niet meer zijn. Waar ik ook geen invloed op heb, dus dan zeg ik: "God, dankjewel". Problemen in mijn leven worden door veranderende omstandigheden ineens geen problemen meer: "God, dankjewel". Ik kan meer ervaringen vertellen maar dan zou dit stuk te lang worden.

Conclusie: Uit wat ik tot nu toe in mijn leven heb mogen ervaren, is dat wat de generaties hebben doorgegeven via de Bijbelse geschriften goed passen bij wat ik in mijn dagelijkse leven waarneem en af en toe ervaar in een stille hint van de Overkant. Dit alles sterkt mij in mijn geloof. Het leven is voor mij een geschenk van de Schepper, bedoeld om, samen met anderen, daar van te genieten. En het genieten eindigt niet bij de dood!

Dit was alleen nog maar over waarom ik geloof. Wat dit uiteindelijk betekent voor mijn handel en wandel, heb ik niet verteld. Wellicht in een volgend artikel. Ik hoop stiekem dat een ander gemeentelid van de Hoofdhof hier ook invulling aan kan geven. Bij deze uitgenodigd!

Johan Neuteboom



HOOFDHOF – OPEN KERK

Elke woensdagmiddag van 15.00-16.30 uur
WELKOM IN DE KERK

De Hoofdhof is open om muziek te beluisteren, om kunst te bekijken, voor ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje thee.

- 06-03 Presentatie door Gerrit Tensen over oud Berkum.
Tevens expositie schilderijen Anneke Klein.
- 13-03 Ontmoeting in de hal van de kerk (muziek onder voorbehoud) en expositie van schilderijen van Anneke Klein.
- 20-03 Muziek in de kerkzaal: Hannie Koert-v.d. Linde speelt met een professioneel Klezmergroepje (Jeroen op trekharmonica, Arista op klarinet en Boukeliën op piano).
- 27-03 Expositie van schilderijen van Anneke Klein.
Ontmoeting in de hal van de kerk en van 16.00 uur-16.30 uur presentatie leerlingen muziekschool o.l.v. Tijmen Posthoorn.

ONTMOETINGSCAFÉ

Op vrijdag 8 maart 2024 is het Ontmoetingscafé vanaf 21.00 uur weer geopend. Om ons Ontmoetingscafé kwalitatief in sociaal maatschappelijk en cultureel opzicht op niveau te houden en te versterken evalueren we voortdurend het ontmoetingsproces in ons café. Als je anno 2024 voor elk onbenullig contact met een bedrijf of instelling prompt vragen krijgt hoe je het hebt ervaren, kunnen wij als café niet achterblijven. Eén van de aandachtspunten uit die evaluatie is het gemiddelde bezoekersaantal. Daaruit komt naar voren dat we onze 'kijkcijfers' een boost moeten geven. Maar hoe doe je dat? Folderen? Oei, de spellingscontrole geeft bij folderen '*folteren*' aan. Dat gaat ons wat te ver, of kunnen we in een wat latere fase altijd nog overwegen. Nee, de '*denktank*' van het Ontmoetingscafé komt met het volgende advies. Zet een streamingsdienst op! Opdat bezoekers die door omstandigheden niet door het donker naar het café kunnen komen toch kunnen participeren. Dus met trots kondigen wij de oprichting aan van de '*streamingsdienst Ontmoetingscafé 3.0*' die men kan volgen en/of terugzien op '*Ontmoetingscafégemist.nl*'. Die streamingsdienst staat nog wel in de kinderschoenen. Mocht de verbinding niet gelijk lukken, kom dan gewoon langs. Gezamenlijk een glas wijn drinken gaat dan ook wat makkelijker. Hoe dan ook, we nodigen jullie eventueel virtueel of bij voorkeur in levenden lijve uit op vrijdag 8 maart a.s. in ons Ontmoetingscafé.

Anne en Aart Schippers

2024

Actie Kerkebalans



AFRONDING ACTIE KERKBALANS 2024

Wij hebben u via de predikant begin februari op de hoogte gesteld van de voorlopige uitkomsten van de Actie Kerkebalans 2024.

Inmiddels hebben we de actie bijna afgerond en de balans opgemaakt van de bijna definitieve uitkomsten.

Voor de geïnteresseerde lezer van de Hoofdhof volgen hieronder nog een aantal kengetallen, de cijfers van 2024 en (2022):

| | | |
|------------------------------------------------|-----------|------------|
| Aantal verstuurd formulieren: | 254 | (289) |
| Aantal reacties met toezegging: | 206 | (212) |
| Begrote toezeggingen VVB: | € 115.000 | (€ 15.000) |
| Ontvangen toezeggingen VVB: | € 113.943 | (€ 15.725) |
| Gemiddeld o.b.v. aantal verstuurd formulieren: | € 482 | (€ 400) |
| Gemiddelde van de reacties met toezeggingen: | € 553 | (€ 546) |
| Ontvangen toezeggingen voor de Diaconie: | € 15.945 | (€ 13.432) |
| Ontvangen toezeggingen voor de ZWO: | € 11.736 | (€ 11.730) |

Zoals u kunt zien, ligt het bedrag van de ontvangen toezeggingen iets onder de toezeggingen in 2022 en iets onder de begrote toezeggingen. Maar een klein aantal formulieren moet nog binnen komen, waarmee we qua eindbedrag nog op de begrote € 115.000 verwachten uit te komen. Het totaal aan toezeggingen is dan niet of nauwelijks afgenomen.

Dat betekent dat er, daar waar mogelijk, meer is toegezegd aangezien het aantal adressen t.o.v. 2022 is afgenomen.

Fijn dat we dit met elkaar bereikt hebben.

Hartelijk dank voor al uw bijdragen !!

Ter afronding van de Actie Kerkebalans 2024, willen we alle vrijwilligers, die meegeholpen hebben om tot dit uitstekende resultaat te komen, nogmaals van harte bedanken !!

*Namens de Werkgroep Actie Kerkebalans 2024,
PGB Administratie, Wim van der Meulen,
tel. 06-18441966 / e-mail: meulen.wvd@gmail.com*

UITNODIGING LEERAVOND ICHTHUSKERK 7 MAART 2024

Onderwerp Kruisweg van Jezus in Passietijd

Halverwege de zo genoemde '40-dagen-tijd' staat de volgende leeravond gepland.

Het onderwerp houdt verband met de periode waarin we als christelijke kerken toelevan naar Goede Vrijdag en Paaszondag.

Elke zondag zal er in deze periode aandacht zijn voor de laatste weken van het leven van Jezus op aarde tot en met zijn kruisiging, sterven en opstanding. Het kruis en de opstanding zijn de belangrijkste kenmerken van christenen door alle eeuwen heen en overal op de wereld.

Op de leeravond willen we iets laten zien van in onze omgeving bekende kruiswegstaties.

De onderwerpen zijn hetzelfde, maar de kunstuitwerking laat een mooie verscheidenheid zien.

Alle kruiswegstaties geven een duidelijke boodschap voor overdenking en gebed, zowel persoonlijk als gezamenlijk met anderen.

Door in het overdenken aan het verlossingswerk van Jezus Christus persoonlijke aandacht te geven kan het gebeuren dat je de genade van God direct ervaart en dat je erdoor geraakt wordt.

Het slotgedeelte van de avond willen we besteden om hierover van gedachten te wisselen, om elkaar mee te geven hoe en waar de aandacht naar toe kan gaan.

Dat kan zijn: Bijbellezingen, gedichten, stilte periodes, afzien van bepaalde gewoontes, omzien naar anderen.....

Hierin kunnen we van elkaar leren en elkaar bemoedigen.

'KerkPunt' van de Ned. Geref. Kerken heeft ook dit jaar een "Vesper voor de Stille Week" voorbereid.

Belangstellenden kunnen op de leeravond van de uitgave kennisnemen. De titel is: "Tussen hoop en wanhoop, 40 dagen met Jeremia".

Vorbereiding? Deze keer niets van onze kant.

Kijk in je eigen boekenkast, kranten en tijdschriften, kerkdiensten (woordverkondiging/zingen/bidden) en neem de tijd om wat je raakt te overdenken en te delen.

Welkom. Aanvang: 20.00 uur, koffie vooraf. Inloop vanaf 19.30 uur.

Eindtijd: ca 21.30 uur.

Neem gerust een familielid of bekende mee.

*Hartelijke groet,
Peter Bareman en Harry Kruizenga*



VOOR DE FIJNPROEVERS!!

*Een bijzonder concert: Martien Hovestad dirigeert projectkoor en -orkest:
Requiem van John Rutter.
Zondag 17 maart 2024; aanvang 15.00 uur*



Muziek met een Plus organiseert een bijzonder concert in de lijdentijd.

Martien Hovestad uit Zwolle dirigeert het Requiem van de Engelse componist John Rutter (1945). Rutter schreef dit na het sterven van zijn vader en hij combineert de laatmiddeleeuwse tekst van het requiem op een prachtige manier met die van Psalm 23 en 130.

Hierdoor is het geen droevig maar een troostrijk requiem. In zijn werken combineert Rutter elementen uit verschillende muzieksoorten, van Gregoriaans tot jazz, van klassiek tot pop.

Dit concert is een bijzondere samenwerking van een koor bestaande uit projectzangers, m.m.v. leerlingen van het Meander College.

Het orkest wordt gevormd door professionals, studenten van Artez en leden van het jeugdorkest De Vuurvogel.

Het orgel wordt bespeeld door Adriaan Koops.

Daarnaast brengt Astrid van der Goot samen met leerlingen van het Meander College gedichten ten gehore.

Het is een educatief concert met amateurzangers en inbreng van jong en oud.

Daarom subsidiëren Het Fonds Amateurkunst Zwolle en Stichting Het Hervormd Weeshuis dit concert.

Jongeren t/m 18 jaar hebben gratis toegang!

Kortom een zeer aantrekkelijk programma met inbreng van jong en oud.

Kaarten te bestellen via www.muziekmeteenplus.nl. Toegang €20,00; livestream €10,00. Jongeren t/m 18 jr.: Gratis!

Prijzen incl. consumptie.

Zalencentrum De Hoofdhof, Kerkweg 26, 8024 AN Zwolle

Ook de gratis kaarten graag via de website bestellen.

*Het bestuur: Peter van Zwieten, Peter Bareman,
Jaap Drupsteen, Andries Westerholt en Jaap Wagteveld*

DE PAASEITJES ACTIE VAN D-VOTE IS ER WEER!!



D-Vote heeft een lekkere paasactie waarmee je jezelf kunt verwennen en tegelijkertijd ons koor kunt steunen. Dit maakt het voor ons mogelijk om bijvoorbeeld in zorginstellingen op te treden waar kleine of geen budgetten beschikbaar zijn.

Voor slechts € 3,00 krijg je een zakje van 200 gram “gospeleitjes”, gemengd met melk, wit en pure chocolade.

Meer dan 1 zakje mag natuurlijk ook:
voor 4 zakjes betaal je €10,00.

U kunt de eitjes bestellen via dvote.zwolle@gmail.com of aan een van onze leden doorgeven. Geef hiervoor dan naam, adres en het aantal zakjes door.

Woon je in Zwolle of in de buurt van een van onze leden, dan worden de zakjes aan huis bezorgd.

Na de dienst over ‘Dromen van vrijheid’ op zondag 10 maart a.s. liggen ze ook in de hal van de kerk.

Betaling mag contant of kan via een Tikkie worden voldaan.

OOST-EUROPA NIEUWS

Het eerste kwartaal van 2024 collecteren we in de Sionskerk en de Hoofdhof voor de Romabevolking in Servië, met name voor onderwijs.

In 2018 vroeg voorganger Aleksandar Subotin of onze bouwploeg in de tuin van het kindercentrum in Kucura een overdekte plek wilde bouwen waar kinderwerk en onderwijs gegeven kon worden.

Waarom vindt hij onderwijs voor Roma zo belangrijk?

Omdat hijzelf tot zijn vijftiende jaar voor zijn familie moest zorgen en niet naar school kon. Nu helpen zijn vrouw en zoon, zus en oom en de jeugdwerker Mirco hem. Ze kregen een busje uit Nederland en reden naar Romakampen in de regio en nodigden de kinderen en hun ouders uit om hun over de liefde van God te vertellen.

In Kucura organiseerden ze een kinderevangelisatiefeest waar wel 100 kinderen op afkwamen. Eerst speelden ze op de trampoline en daarna luisterden ze naar het verhaal van Jezus.

Zijn evangelische gemeente bad voor een kleuterschool in Djurdjevo en die school kwam er.

Zijn jongeren wilden meewerken en de kinderen leerden bidden, handen wassen, kleuren en tekenen. Ze gingen elke zondag naar Tovarisevo om les te geven aan 20 kinderen. Om meer leiding te krijgen begonnen de huiskringen aan een discipelschaps-training. Nu is er iemand uit dat dorp die de Bijbelgroep leidt.

In het begin hielp de groep rond Aleksandar kinderrijke gezinnen om identificatiekaarten in te vullen voor de overheid, die nodig zijn om een kind naar school te krijgen.

Onze commissie hielp het mogelijk te maken dat Romakinderen bijlessen kregen en bij het verlaten van de lagere school buskaartjes konden kopen, zodat ze naar de middelbare school in de stad konden reizen.

Hij geeft gratis kleding uit Nederland aan volwassenen die naar de avondschool gaan om te leren lezen en schrijven.

Aleksandar schreef een NGO aan die leerde hoe je een bedrijfje kunt opzetten. Hij kreeg ook naaimachines en vrouwen uit zijn gemeente leren nu de meisjes naaien. Een andere organisatie gaf seksuele voorlichting aan de kinderen. Honderd stellen uit zijn gemeente hebben intussen een Week of Marriage gevolgd om een beter huwelijk te krijgen. De nationale nieuwszender maakte er een 20 minuten durende reportage van.

Hij vroeg ons voor al deze onderwijsprojecten te bidden.

Van harte aanbevolen! Giften zijn welkom op NL26RABO0413550745 t.n.v. Diaconie Protestantse Gem. Zwolle Ontwikkelingswerk.



Aleksandar en zijn vrouw



bijles voor schoolkind

Dineke Rohaan, Herman Lammersen en Jan Flokstra

Kunst, traditie en geschiedenis



ALFRED BRONSWIJK BRENGT BOEK UIT OVER GEBRUIK VAN HET KRUIS

Het kruis is hét centrale christelijke symbool. Dat is niet altijd zo geweest.

Ver vóór de geboorte van het christendom was het al een universeel symbool. En het duurde zeker 350 jaar voordat de christelijke versie het publieke podium veroverde.

Vóór het jaar 900 was het lichaam van Christus nergens aan een kruis in kerk of

kunst te bekennen.

De 82-jarige theoloog dr. Alfred Bronswijk toont dit aan in zijn boek 'Het Kruis. Biografie van een symbool'.

Alfred Bronswijk, die onder meer gemeentepredikant is geweest in Zwolle-Berkum, heeft zich ontwikkeld tot een specialist in de zogenaamde 'beeld-theologie', de theologie zoals je die uit religieuze beelden kunt afleiden. De Deventer theoloog wijst op de vóórchristelijke wortels van het kruis. Hij gaat in zijn boek in op de manier waarop de Romeinen de kruisiging toepasten. En hij toont de verwarring onder de eerste christenen die met de duiding van het kruis in verlegenheid waren.

De waardering van het kruis bleef daarna een discussiepunt. Onder meer tussen rooms-katholieken en protestanten.

Het beeld – al dan niet voorzien van de Christusfiguur – kon symbool staan voor diepe spiritualiteit. Tegelijk werd het beeld misbruikt door de kruisvaarders. Bronswijk wijst ook op het antisemitisme in de kruiskunst.

Het boek - *Het kruis. Biografie van een Symbool* - brengt de bewogen geschiedenis van het kruissymbool dichterbij. Niet alleen van de vele verschijningsvormen in de kunst. Maar ook van de theologische gedachten achter al die verschillende uitingen. Onderhuids pleit de auteur voor een nieuwe benadering van het kruis.

Onthullend en informatief.

ds. Klaas van der Kamp, regiopredikant Overijssel

Boekinfo: 'Het Kruis. Bibliografie van een symbool',

Kok/Boekencentrum, Utrecht, 256 pagina's, geïllustreerd, € 24,99

COLLECTE-OPBRENGSTEN

Hieronder de actuele opbrengsten van de collecten vanaf
7 januari 2024 (stand per 11 februari)

Voor eerder gehouden collecten zijn geen nieuwe bijdragen ontvangen.

| | | |
|--------|------------------------------------------|----------|
| 07-jan | Diaconie | € 180,85 |
| 07-jan | Kerk | € 202,00 |
| 14-jan | Kerk | € 200,50 |
| 14-jan | Diaconie / Stichting Hart voor Zwolle | € 244,60 |
| 21-jan | Diaconie / Stichting Present Zwolle | € 176,85 |
| 21-jan | Kerk in de Wijk | € 208,10 |
| 28-jan | Kerk | € 178,72 |
| 28-jan | Diaconie / Stichting Het Passion | € 258,40 |
| 04-feb | Diaconie / Vluchtelingenwerk Zwolle | € 211,15 |
| 04-feb | Kerk | € 168,70 |
| 11-feb | ZWO / Noodhulp vluchtelingen Griekenland | € 243,55 |
| 11-feb | Bloemen | € 156,90 |
| 11-feb | Koffie | € 54,24 |

Ook is een extra gift van € 15,00 ontvangen voor de Kerk en Diaconie samen

Hartelijk dank voor alle bijdragen!

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 bonnen á € 2,00 (€ 40,00), 20 bonnen á € 1,00 (€ 20,00) en van 20 bonnen á € 0,50 (€ 10,00). Graag opgave van het aantal vellen per waarde.

Bestellingen vanaf € 50,00 door overboeking op de Rabobankrekening van de kerk: IBAN: NL50 RABO 0313.5432.16 t.n.v. "Hoofdhofgemeente inzake collectebonnen", waarna u de bonnen krijgt thuisbezorgd.

GEBRUIK VAN DE HOOFDHOF: RESERVEREN!

Iedereen die gebruik wil maken van ruimte in De Hoofdhof, dient tevoren bij onze beheerder (hoofdhof@gmail.com) te controleren of er ruimte beschikbaar is en vervolgens te reserveren

*Kernteam Beheer en Financiën,
Gerard Gerritsen*

LAAT ONS VERANDERING ZIJN

Laat ons geen vooruitgang noemen,
waar een ander aan ten onder gaat.

Laat ons geen groei noemen,
waar een ander minder van wordt.

Laat ons geen vrijheid noemen,
wat een ander het recht ontnemt zichzelf te zijn.

Laat ons geen gemeenschap noemen,
waar de minste niet de meeste aandacht krijgt.

Laat ons zelf de verandering zijn,
die we in de wereld willen zien.

Mahatma Ghandi



DUURZAME TIP

Ruilen en delen met elkaar

In de Stadkamer Centrum
(1^e verdieping) staat een
zadenbibliotheek.

Vanaf zaterdag 9 maart kunnen zaden
en stekjes worden ingeleverd, maar óók
zaden en stekjes worden meegenomen
(max. 3 zakjes per persoon).



MICHAELSVIERINGEN,*Grote Kerk Zwolle, aanvang 17.00 uur*

De lezingen zijn gekozen uit het evangelie naar Lucas

- 03-03 Vesper, voorgangers ds. Harm Bousema en Robert Kanning
 10-03 Voorganger ds. Liesbeth van Es
 17-03 Uitgevoerd wordt de Lucaspasie deel 1,
 m.m.v. de gehele Michaëlsantorij
 24-03 Vesper, voorganger ds. Iemke Epema
 29-03 **22.00 uur** voorganger ds. Nelleke Eijgenraam
 31-03 Pasen, Lucaspasie deel 2, m.m.v. de gehele Michaëlsantorij

*Christa van Stappen***AGENDA**

| | | |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 03-03 | Michaëlsviering, Vesper, Grote Kerk | 17.00 uur |
| 04-03 | Moderamenvergadering, de Hoofdhof | 20.00 uur |
| 06-03 | Open Kerk | 15.00-16.30 uur |
| 07-03 | Leeravond, Ichthuskerk | 20.00 uur |
| 08-03 | Ontmoetingscafé, de Hoofdhof | 21.00 uur |
| 10-03 | 'Dromen van vrijheid' dienst met Gospelkoor D-Vote | 09.30 uur |
| 10-03 | Land van Verwondering, de Hoofdhof | 15.00-16.30 uur |
| 10-03 | Michaëlsviering, Grote Kerk | 17.00 uur |
| 13-03 | Open Kerk | 15.00-16.30 uur |
| 17-03 | Muziek met een Plus, de Hoofdhof | 15.00 uur |
| 17-03 | Michaëlsviering, Grote Kerk | 17.00 uur |
| 20-03 | Open Kerk | 15.00-16.30 uur |
| 24-03 | Michaëlsviering, Vesper, Grote Kerk | 17.00 uur |
| 27-03 | Open Kerk | 15.00-16.30 uur |
| 29-03 | Michaëlsviering, Goede Vrijdag, Grote Kerk | 22.00 uur |
| 31-03 | Michaëlsviering, Lucaspasie, Grote Kerk | 17.00 uur |

KOPIJ DE HOOFDHOF

Het volgende kerkblad verschijnt op 21 maart 2024 en bevat gegevens over de Stille week en Pasen en de maand april 2024.

U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 CA, tel. 45 47 233 tot **uiterlijk maandag 11 maart 2024.**

*De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren via e-mail: **jaapwagteveld@hotmail.com***