



Mededelingenblad De Hoofdhof Berkum

Jaargang 69, nummer 9
Verschijnt eenmaal per maand
mei 2023

DE HOOFDHOF BERKUM

predikant:	ds. J.M. Rohaan-Bisperink, Boogmakerstraat 27, 8043 AP Zwolle dsmarijnrohaan@gmail.com	tel. 06-11739149
kerkelijk bureau:	mw. K. Helder-Corporaal, Erasmuslaan 29, 8024 CT Zwolle phelder@home.nl	tel. 038-4533084
kerkgebouw:	Kerkweg 26, 8024 AN Zwolle hoofdhof@gmail.com	tel. 038-4535045
koster:	mw. T. van Well, Aureliavlinder 36, 8016 HB Zwolle	tel. 038-4214706
scriba:	dhr. J. Neuteboom, Herfter Esweg 1, 8026 RH Zwolle scriba@hoofdhof.nl	tel. 038-3377727
administrateur:	dhr. W. van der Meulen, meulen.wvd@gmail.com	tel. 06-18441966
internet:	www.hoofdhof.nl	
geestelijke verz.		
Berkumstede:	mw. C. Pilon	tel. 038-2001100

KERNTEAM PASTORAAT

Voor pastorale ondersteuning kunt u contact opnemen met de coördinator mw. D. Lips-Makken, tel. 06-42841201.

OPHAALMOGELIJKHEID VOOR KERKDIENT

Indien u niet in staat bent op eigen gelegenheid de kerkdienst te bezoeken, dan bestaat de mogelijkheid opgehaald te worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw wijkdiaken of met Jan Visscher (diaconie), tel. 06-48246470.

KERKTELEFOON

Als u overweegt een abonnement op de kerktelefoon te nemen en u wilt eerst voorlichting, vraag dan uw diaken of ouderling of neem contact op met dhr. W. Hornstra, Glanerbeek 17, tel. 453 71 45 of met dhr. H. Kooijker, Fivel 3, tel. 06-12046348.

LITURGIE GROOT LETTERTYPE

Wilt u in de dienst gebruikmaken van de liturgie met een groter lettertype, dan kunt u deze vinden in de hal.

BANKREKENINGNUMMERS

Voor de Kerk:	PGB De Hoofdhof	NL71 RABO 0377 3508 93
Collectebonnen:	PGB De Hoofdhof	NL50 RABO 0313 5432 16
Voor de Diaconie:	Diaconie PGB De Hoofdhof	NL58 RABO 0387 3804 42
Voor de ZWO:	ZWO Commissie PGB De Hoofdhof	NL05 RABO 0373 7109 92
Voor de Jeugd:	PGB De Hoofdhof	NL71 RABO 0377 3508 93
	o.v.v. Voor het Jeugdwerk	

KERKDIENSTEN

De diensten worden ook uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl

Zondag 7 mei

9.30 uur	mw. Laura Wevers
Organist	Jan Post
1 ^e Collecte	ZWO: Noodhulp
	Kerk voor de samenleving in Oekraïne
2 ^e Collecte	Voor de Jeugd
Jeugd	Oppasdienst

Zondag 14 mei

9.30 uur	Doopdienst
Organist	ds. Marijn Rohaan
Muzikale medewerking	Gert de Jong
1 ^e Collecte	Kinderkoor o.l.v. Jennifer Diepman
2 ^e Collecte	Voor Binnenlands Diaconaat / Kerk in Actie
Jeugdkerk	Voor de Bloemen
Jeugd	In de Jongerenruimte
	Oppasdienst en Kindernevendienst

Zondag 21 mei

9.30 uur	ds. Jan Bos uit Huissen
Organist	Robert Helder
1 ^e Collecte	Voor de Kerk
2 ^e Collecte	Voor de Diaconie / Stichting Eilian
Jeugd	Oppasdienst en Kindernevendienst

Zondag 28 mei

9.30 uur	Pinksteren
Organist	ds. Marijn Rohaan
1 ^e Collecte	Jan Post
	ZWO: Kerk in Actie: Egypte:
	Bijbelcompetitie stimuleert bijbel-lezen
2 ^e Collecte	Voor de Kerk
Jeugd	Oppasdienst en Kindernevendienst

BIJ DE DIENSTEN

Gastpredikanten

Zondag 7 mei a.s. hoopt Laura Wevers voor te gaan. Laura Wevers studeert HBO Theologie en levensbeschouwing aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle en loopt sinds 18 september jl. stage bij De Hoofdhof.

In de dienst van zondag 21 mei a.s. hoopt ds. Jan Bos (1963) uit Huissen, voor te gaan. Hij was sinds 27 november 2016 predikant in de Jacobuskerk-gemeente te Rolde. Ds. Bos heeft eerder de gemeenten Almelo en Oldenzaal gediend en was predikant met een bijzondere opdracht, nl. leraar levensbeschouwing aan het Twents Carmel College. Sinds 14 mei dient hij de gemeente in Huissen.

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder

kerk in actie

ZWO COLLECTE 7 MEI

Noodhulp/ Kerk voor de samenleving in Oekraïne

Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de aanhoudende oorlog zet alles op zijn kop.

Raketaanvallen verwoesten steeds meer de infrastructuur. Elektriciteit valt continu uit, huizen blijven onverwarmd, er is onvoldoende drinkwater en de voedselvoorziening is in gevaar.



Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog. Samen met hulporganisaties doen ze er alles aan om mensen in nood te kunnen helpen. Overal in het land worden gaarkeukens ingericht, maar ook mobiele ruimtes waar mensen even kunnen opwarmen en een kopje koffie of thee kunnen drinken.

De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. Bijna 18 miljoen mensen in Oekraïne hebben humanitaire hulp nodig.

Kerk in Actie geeft noodhulp via lokale kerken en christelijke organisaties die alles doen om de slachtoffers van de oorlog van voedsel, medicijnen, warmte en onderdak te voorzien.

Helpt u mee?

*Namens de commissie ZWO,
Ineke Neuteboom-Visser*

ZWO PINKSTERCOLLECTE 28 MEI



Bijbelcompetitie stimuleert Bijbel-lezen in Egypte

Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Veel christelijke gezinnen hebben geen geld om een Bijbel te kopen.

Dankzij de jaarlijkse Bijbelcompetitie lezen tienduizenden kinderen tóch Bijbelverhalen.

Kerken delen wedstrijdboekjes uit waarin ieder jaar een ander Bijbelboek wordt behandeld. Bij elk hoofdstuk moeten ze een aantal vragen beantwoorden en daar helpen hun ouder(s), broer of zus bij mee. Zo gaat de hele familie aan de slag met de Bijbel.

De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe voor een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd.

De winnaars krijgen een prijs, bijvoorbeeld een geïllustreerde Bijbel. Een feest van hoop!

Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

*Namens de commissie ZWO,
Ineke Neuteboom-Visser*

VAN DE DIACONIE

In de maand mei doet de diaconie een beroep op u voor de volgende collectes:

Zondag 14 mei a.s. / Binnenlands Diaconaat, Kerk in Actie

De eerste collecte deze zondag wordt bestemd voor gevangenen in Nederland.

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien.

Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel.

Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie. Ook om ze een nieuwe kans te bieden in de maatschappij, zoals bijvoorbeeld Exodus, partner van Kerk in Actie, die speciale herfstweken organiseert waar kinderen kostbare tijd met hun gedetineerde ouder kunnen doorbrengen en samen weer even iets van het echte gezinsleven kunnen ervaren.

De tweede collecte is bestemd voor de *Bloemen*.

Zondag 21 mei a.s. / Stichting Eilian

Deze stichting biedt meisjes en jonge vrouwen met traumatische ervaringen een veilige plek. De opvang is kleinschalig.

Oprichtster Juul Klemann zal op zondag 21 mei na afloop van de kerkdienst over het werk vertellen. Zij houdt zich bezig met de ondersteuning van vrouwen die slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik of hen die thuis niet meer door ouders kunnen worden opgevangen. Zij gaat op zoek met hen op weg naar de toekomst.

Helpt u mee om genoemde collectes tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

Vakanties met aandacht

Toch even op vakantie? Het Vakantiebureau biedt dit jaar ook weer verschillende weken aan voor senioren en mensen die in het dagelijks leven zorg nodig hebben.

Ontmoeting en gezelligheid staan centraal.

Brochures 'Vakanties met aandacht' zijn te vinden in De Hoofdhof bij het publicatiebord.

Voor info kunt u terecht op de website hetvakantiebureau.nl, of telefonisch 0343-745890, of bij Hans en Miny Veenema.

*Namens de Diaconie,
Miny Veenema, tel. 06-48945700*

VERANTWOORDING DIACONIE

In de vorige verantwoordingen werden nog wel eens kleine correcties weergegeven, echter over de periode tot 19 maart zijn er geen nagekomen ontvangsten meer geweest.

Uw Diaconie heeft op 19 maart een collecte gehouden ten behoeve van de Stichting IntermeZZo, de opbrengst was € 133,90. Vanwege een binnengekomen gift van € 10,00 kan het bedrag nu worden vastgesteld op € 143,90.

Op 9 april, 1e Paasdag, is in de Hoofdhof gecollecteerd voor de Diaconale Stichting Gevangenzorg Zwolle.

Op 7 april, Goede Vrijdag, is er 's middags in Berkumstede Avondmaal gevierd. Na afloop is er een collecte gehouden met als bestemming eveneens de Diaconale Stichting Gevangenzorg Zwolle. De opbrengst van beide collectes is inmiddels vastgesteld op € 374,63 en naar deze Stichting zal een bedrag van € 375,00 worden overgemaakt ter ondersteuning.

De opbrengst van de collecte, gehouden op 16 april voor uw eigen Diaconie, gaf deze keer een bedrag te zien van € 158,62.

Zoals bij u bekend, is het gebruikelijk, dat, wanneer het een bestemmingscollecte betreft, de opbrengst wordt afgerond tot € 350,00 en dit bedrag naar de betreffende bestemming wordt overgemaakt.

De Diaconie spreekt ook deze keer weer haar dank uit naar een ieder die hieraan heeft bijgedragen, waardoor opnieuw steun kan worden gegeven aan de instellingen zoals hierboven genoemd.

*Met vriendelijke groet,
Jan Visscher, penningmeester*

GEBED

Heer God,

U woont daarboven en wij hier beneden.
Dat is een heel verschil.

Hier beneden lijkt het vaak alsof U er niet bent.
Maar de dag van Uw Hemelvaart herinnert ons eraan
dat er een verbinding is gelegd tussen hemel en de aarde.

Die verbinding is gelegd door Jezus Christus.
Hij kwam naar beneden en Hij is weer teruggekeerd naar boven.
Hij is nu bij U en dankzij Hem kunnen wij bij U komen.

Geef, God, dat wij daar warm van worden en blij van hart
en zegen onze collega's
en alle mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd
zodat we merken dat Jezus bij ons is.

Help ons om de band tussen hemel en aarde te mogen voelen
en voelbaar maken voor anderen,
en hoor ons gebed om Jezus' wil.

Amen

*Uit: "Met zonder Jezus"
over Hemelvaart van Protestantse Kerk*

MEI, EEN MAAND VAN BLOEI

Een maand waarin we een nieuw begin mogen vieren. Alles staat in bloei. De vogels fluiten, lammetjes in de wei, alles wordt weer lichter na de donkere maanden van de winter. Maar naast dat mei een maand is van die bloei, is het ook een maand van herdenken en vieren.

Op 4 mei herdenken we alle slachtoffers van geweld in en na de tweede wereldoorlog. Een dag die voor verscheidene mensen, angst, pijn en onveiligheid kan oproepen.

Een tijd waarin we denken aan mensen die we moeten missen. Mensen die inmiddels lichtjes zijn geworden in het donker.

Wij mogen geloven dat zij een plek hebben bij God. Een plaats waar zij hun licht mogen laten schijnen.

Als een lichtje in het niets,
 een klein kaarsje dat brandt
 dan schijnt er toch nog iets.
 Kijkend van afstand,
 een ster aan de hemel
 zij schijnt voor jou.
 Een licht in de nevel
 dat lichtje is van jou

Een gezicht,
 een naam.
 Zomaar weg uit je bestaan.
 Maar dat sterretje schijnt.
 Het lichtje dat brandt.
 Dat licht, dat niet verdwijnt,
 ook in het duister houdt zij stand.
 En hoop'lijk vind je vrede
 daar in het beloofde land

Naast het herdenken, mogen wij ook vieren.

We vieren op 5 mei de vrijheid. Maar voel je je echt vrij? Wat is vrijheid? Vrijheid om te doen wat je wilt? Vrijheid om je eigen mening te mogen uiten? Vrijheid om te zijn wie je bent?

Jezus moedigt ons aan om onze naaste lief te hebben als onszelf.

Is dat niet de eerste stap naar echte vrijheid?

Laura Wevers

LITURGISCHE SCHIKKINGEN IN STILLE WEEK EN PASEN



Witte Donderdag



Goede Vrijdag



Stille Zaterdag



PASEN

UIT DE GEMEENTE

In de kerk gingen we in de Stille Week samen de weg van Jezus. We maakten de verandering mee van lijden naar leven, van dood naar opstanding. Het was bijzonder om dat weer met zoveel mensen samen te doen, en voluit te mogen vieren op Paasmorgen!

Veel dank aan de koren en musici, en aan alle gemeenteleden die de diensten hebben voorbereid en mogelijk gemaakt.

Pasen vieren we niet één zondag, maar een hele periode lang (en eigenlijk elke zondag). Deze Paasperiode kent zeven zondagen van Pasen, en leidt naar het feest van Pinksteren.

We kunnen alvast vertellen dat de Pinksterdienst dit jaar in de kerk zal plaatsvinden. Dat er een band is gevormd met jongeren die een aantal liederen zal spelen, en dat we bezig gaan met vuur!

Op 18 april jl. bezocht ik de dag van De Bond van Nederlandse Predikanten, met als thema: Boom aan de bron..... (naar Psalm 1) over wortelen en uit bronnen putten. Het was een inspirerende dag vol collegiale ontmoeting.

Het optreden van predikant en theatermaker Kees van der Zwaard bracht een boeiende en ontroerende mengeling van proza en poëzie, biografie en theologie, emotie en bezinning, die nog lang zal bijblijven.

In de krant lezen we berichten over het toenemende tekort aan predikanten en kerkelijke werkers. De aanwas van nieuwe werkers in de kerk is veel kleiner dan het grote aantal predikanten dat in de komende jaren met pensioen zal gaan. Mij laat het zien dat de kerk van de toekomst steeds minder gedragen zal worden dóór beroepskrachten, en steeds meer mét gemeenteleden samen wordt vormgegeven. Maar misschien was dat altijd al wel de mooiste manier.

Uit het Kernteam Eredienst

- In het Kernteam Eredienst worden plannen gemaakt voor een dienst buiten op een locatie. Dat vraagt eerst wat onderzoek. Met Pinksteren was het buiten vieren vaak nog koud, daarom hebben we gekozen voor een moment later in het seizoen. We hopen dat in juli het weer aangenamer zal zijn om buiten te vieren.
- Op zondag 7 mei zal na de dienst door middel van briefjes gepolst worden hoe het is ervaren dat van november t/m februari het aanvangstijdstip van de diensten 10.00 uur was. De stelling waarop gereageerd mag worden zal zijn:

Het tijdstip van tien uur was met het oog op de kwetsbare en oudere gemeenteleden in de vier wintermaanden een passend aanvangstijdstip. Zo konden zowel thuis als in de kerk mensen met meer rust deelnemen aan de vieringen.

Waar / niet waar (uw antwoord graag omcirkelen)

Ook uw opmerkingen over dit onderwerp kunt u op het briefje kwijt.

We vragen aan de aanwezige gemeenteleden om níet te antwoorden op basis van de eigen voorkeur, maar met het oog op de kwetsbaardere gemeenteleden: heeft het hen geholpen?

Ook zullen de contactpersonen hun voelhoortjes in de wijk uitsteken om te horen hoe het door de mensen die vanuit huis meevieren is ervaren.

Borrel 20'ers/30'ers/40ers/50'ers

Op zondagavond 18 juni organiseer ik een ontmoetingsborrel, voor iedereen die graag andere geloofsgenoten van de Hoofdhof zou willen ontmoeten maar heel vaak het gevoel heeft in de grote minderheid te zijn. Ben je benieuwd wie er ook lid zijn, en wie je misschien niet zo heel vaak op zondagmorgen tegenkomt? Kom naar de borrel, bedoeld als een soort netwerkavond. Gezellige ontmoeting is het doel, en wie weet komt er nog iets anders uit voort.

De borrel begint om 20.30 uur.

Om een idee te hebben van hoeveel mensen ik kan verwachten, laat het me even weten op dsmarijnrohaan@gmail.com / 06-11739149.

Bij enkele diensten

Laura Wevers zal op 7 mei voorgaan om nog meer stage-ervaring op te kunnen doen in het voorgaan.

Land van Verwondering: Op 7 mei gaan we luisteren naar een mooi nieuw verhaal, over een kostbare parel....die alles waard lijkt te zijn!

Op 14 mei zal Maas Van der Meulen gedoopt worden. Nu dan echt, hopen we!

‘Dan zal ik leven’ Een gedicht van Huub Oosterhuis

Het zal in alle vroegte zijn – als toen.
 De steen is weggerold. Ik ben uit de grond opgestaan.
 Mijn ogen kunnen het licht verdragen.
 Ik loop en struikel niet. Ik spreek en versta mijzelf.
 Mensen komen mij tegemoet – wij zijn in bekenden veranderd.

Het zal in alle vroegte zijn – als toen.
 De ochtendmist trekt op. Ik dacht een dorre vlakte te zien.
 Volle schoven zie ik, ranke halmen, aren waarin de korrel zwelt.
 Bomen omranden het bouwland. Heuvels golven de verte in,
 bergopwaarts en worden wolken.

Daarachter, kristal geworden, verblindend,
 de zee die haar doden teruggaf.
 Wij overnachten in elkaars schaduw.
 Wij worden wakker van het eerste licht.
 Alsof iemand ons bij naam en toenaam heeft geroepen.

Dan zal ik leven.

Bespiegeling geloof in het alledaagse

Een van de dingen die voor mij heel belangrijk zijn, is dat geloof een plek heeft in heel het leven, alle dagen, en niet alleen in de kerk of op zondag. Alle momenten op de dag kunnen religieuze momenten worden, doordat we open staan voor iets van God. Doordat we doen wat we doen, ter ere van God. Of doordat we onszelf en de ander zien in het licht van God.

Graag deel ik een ervaring die ik in de afgelopen tijd heb gehad, omdat deze mij op een bijzondere manier is bijgebleven.
 Het is een voorbeeld van geloof in het alledaagse. Het speelt zich af op de Witte Donderdag.

Zoals elke dag, is ook deze donderdag mijn leven gevuld met momenten van werk en van zorgen voor de kinderen. Dat is elke keer een hele puzzel, die meestal goed loopt, maar soms ineens kan spaaklopen.
 Op de Witte Donderdag, met de verschillende diensten van Pasen in de dagen die nog zouden komen vóór me, had ik een hoofd dat vol was van gedachten. Alles was tijdig voorbereid, alles was doorgenomen en de woensdagavond ervoor was de kerk al mooi ingericht. Het ging allemaal goedkomen. Of toch niet?

Die middag was Hans in het verre zuiden van het land naar een vergadering, maar hij zou ruim op tijd terug zijn zodat ik de kinderen aan hem kon overdragen én op tijd in de kerk kon zijn. De Maaltijd van de Heer vraagt altijd even wat logistiek doornemen, en daarvoor ben ik graag extra op tijd in de kerk.

Helaas bleek iedereen in Nederland het Paasweekend aangegrepen te hebben, niet om naar de kerk te gaan, maar om op vakantie te gaan dit lange vrije weekend. Hans stond in een eindeloos lange file, door regen en drukte op de weg. Ik, zo bedacht ik me, kon gelukkig ook onze jongste meenemen naar de kerk, waar Hans hem zou oppikken, en de oudste twee konden zolang thuis blijven. Dus: dit kwam nog steeds goed.

Met ons zoontje en mijn toga in de auto gestapt, klaar om te vertrekken bleek de volgende tegenspoed: de accu van mijn auto was leeg !! Op géén manier kon ik me verplaatsen. Hoe dankbaar ben je op zo'n moment met de geruststellende woorden van Miny: het komt goed.

Én met dat Hans op het nippertje op tijd thuis kon zijn en dat ik zijn auto kon lenen. Maar óók: dat hij 's avonds laat na de viering nog mijn accu kon opladen met startkabels. Belangrijk, want de volgende dag had ik de auto weer even hard nodig om bij een belangrijke afspraak te kunnen zijn.

Op die Witte Donderdag, waar we met elkaar avondmaal in de kring vierden, waar één van de bewoners van de Eikenlaan op ontroerende wijze de stoel plaatste naast de ouderling van dienst áchter de avondmaalstafel, leerde ik zo weer mijn eigen lesje in wat nederigheid was.

En wat de waarde is van dienstbaarheid: iemand die je auto voor je maken kan is de hele wereld.

Afhankelijkheid, je klein voelen,
het kwam allemaal bij elkaar.

In de viering, en in de momenten eromheen.

Ik hoop dat u en jij, ook zulke momenten in je leven hebt.

Dat je iets van wat we in de kerk delen en vieren met elkaar, herkent in je dagelijkse bestaan, en er de woorden voor kunt vinden.

Dat je het verbinden kunt, het geloof en je eigen kleine (soms onbenullige) levenservaringen.

Vieringen heten met een ouderwets woord ook wel "godsdiensttoefening". Ze leren ons, om in heel ons leven, God op het spoor te komen.

ds. Marijn Rohaan

OM OVER NA TE DENKEN

In de kerkenraadsvergadering van april is besloten om in 'De Hoofdhof' ruimte te maken voor onderwerpen die misschien nu nog niet actueel zijn in onze gemeente, maar dat wel kunnen worden.

Dit in max. 600 woorden. Zó kunnen we elkaar iets geven om over na te denken.

Het ouderlingenblad van april 2023 had als thema: God kent je naam – gender in de kerk.

Een lezenswaardige uitgave die me het nodige te denken heeft gegeven. Ik wil dit graag met U delen omdat de artikelen van deze uitgave me op de één of andere manier hebben geraakt.

Toen onze derde zoon geboren werd, vroeg de gynaecoloog of ik niet liever een meisje had gehad. Ik herinner me mijn verontwaardiging. Dit pasgeboren kind was van mij, jongen of meisje dat kon me niet schelen. Het ging mij om dit ene kind!

In die tijd (37 jaar geleden) wist ik natuurlijk wel dat mannen en vrouwen verliefd konden worden op en konden houden van mensen van hetzelfde geslacht, maar dat je 'in het verkeerde lichaam' geboren kon zijn of dat je je 'ergens tussen man en vrouw' in kon voelen..... Ik had geen idee.

Hoe we over mannen en vrouwen denken is sterk cultuur- en tijdsafhankelijk. Het maakt nogal uit waar en in welke tijd je geboren wordt. Hier in Europa of in een ander werelddeel, nu of 100 jaar geleden. Het is een wereld van verschil! Tegelijk doet me dat beseffen dat het denken over (de verschillen tussen) mensen altijd in beweging is. Ons denken verandert, soms zonder dat we daar zelf echt erg in hebben. En nu nadenken over gender in de kerk. Hoe doe je dat?

Professor dr. Heleen Zorgdrager schrijft in één van de artikelen in het ouderlingenblad dat er verschillende manieren zijn om gendervarianten te benaderen.

Als eerste visie noemt zij de statische visie. God heeft de wereld geschapen en de mensen als man of vrouw. Die schepping is onveranderlijk en normatief. Alles wat daar buiten valt, valt onder de gebrokenheid van de schepping. Mensen die anders zijn zullen dit kruis dus moeten dragen.

Een tweede visie benadrukt volgens haar de schepping-in-wording. De schepping is steeds in beweging en God, natuur en mensen werken samen naar de voltooiing van de schepping. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde waar Openbaringen over vertelt.

In de brief aan de Galaten 3: 28 staat “er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Jezus Christus.” Christus’ bevrijdende kracht doorbreekt het vaste denken van mensen dat alles nu eenmaal is zo het is.

Als derde visie noemt zij de oneindige variëteit van de schepping. Licht en donker worden gescheiden. Maar er is ook de schemering, niet helemaal licht en niet helemaal donker. Zee en land worden gescheiden, maar er zijn delen van het land die zeer regelmatig overstroomd worden. Er zijn dieren die in de zee maar ook op het land kunnen leven. Scheidingen zijn niet zo strikt als soms wordt gedacht. Als we zo de schepping verstaan, is het mogelijk om gendervariante mensen te zien als gave van God.

Ik lees het als verschillende manieren om over gender na te denken. Wat vind ik er eigenlijk van? Vind ik er eigenlijk wel iets van? Want we kunnen gendervariante mensen tegenkomen in onze families, vriendenkring en dus ook in de kerk.

We hebben altijd elkáár nodig om in gesprek te zijn en samen te zoeken naar begaanbare wegen.

Desiree Lips

P.S.: het ouderlingenblad kunt u desgewenst lenen van alle leden van de kerkenraad.



HOOFDHOF – OPEN KERK

Elke woensdagmiddag 15.00 - 16.30 uur

WELKOM IN DE KERK

om kunst te bekijken, muziek te luisteren of een kaarsje aan te steken.

Rooster voor de maand mei 2023 (onder voorbehoud)

- 10-05-2023 Op het orgel speelt Wim de Just uit Raalte.
De schilderijen van Juul Klemann tonen emoties van beschadigde vrouwen.
- 17-05-2023 Lezing van Joke Boerma over dementie.
Op de vleugel speelt Joke van der Zee
- 24-05-2023 Presentatie over oud-Berkum toen het nog bij de gemeente Zwollerkerspel hoorde.
Gerrit Tensen neemt u mee vanaf de 2^e Wereldoorlog tot nu over de geschiedenis van Berkum.
- 31-05-2023 Good Folk, een enthousiaste trekharmonica-groep komt spelen met een afwisselend programma.

LEZING OVER DEMENTIE

door Joke Boerma op 17 mei a.s. om 15.00 uur in de Hoofdhof

Joke Boerma is 56 jaar en woonachtig in Emmeloord.

Sinds 2015 is ze Coördinator bij Hospice Zwolle aan de Wipstrikkerallee en begeleidt ze mensen bij rouw en verlies.

Na de opleiding Facility Management is Joke gaan werken bij zorgorganisaties als leidinggevende, eerst in de facilitaire dienst, later als manager Thuiszorg en Kleinschalig wonen voor ouderen met dementie. Ze is medeoprichter geweest van kleinschalige woonprojecten in Vollenhove en Blokzijl.

Hier heeft ze veel ervaring opgedaan in het omgaan met mensen met dementie. Ze heeft diverse trainingen gevolgd en gegeven en kan u daar veel over vertellen.

Bij de moeder van Joke is 6 jaar geleden de diagnose dementie vastgesteld, en is Joke dus ook “dochter van”. Ze zal u meenemen in dit proces en haar ervaringen met u delen.

Naast uitleg over de ziekte zal ze u ook tips geven hoe om te gaan met mensen met dementie.

SENIORENMIDDAG IN DE HOOFDHOF

Zoals eerder vermeld wordt dit jaar geen seniorenreisje georganiseerd maar in plaats daarvan hopen wij op dinsdag 23 mei a.s. vanaf 14.30 uur een gezellige middag te houden in de Hoofdhof.

Het is een gezellige middag voor 70-plussers, maar ben je jonger en je wilt ook komen, dan bent u van harte welkom.

De middag wordt gevuld met muziek en voordracht. Om ongeveer 16.30 uur is er een koffietafel.

U kunt zich opgeven voor deze middag bij Anne Schippers, tel. 4536880 of Barend ten Have, tel. 4212926.

Tevens ligt er in de hal van de kerk een opgavelijst.

Kunt u niet zelf naar de kerk komen dan is er de mogelijkheid om opgehaald te worden.

U kunt dit bij de aanmelding aangeven.

*Namens de Diaconie,
Barend ten Have en Anne Schippers*



Muziek met een Plus

MUZIEK MET EEN PLUS

Op 23 april hebben onze gasten kunnen genieten van een zeer bijzonder concert van het Sciolto Trio.

Geheel bij de tijd passend op weg naar 4 en 5 mei werden stukken van Bach tot Queen

gespeeld. Zeer ingrijpend en ook bevrijdend.

Als u nu het seizoen samen met ons swingend wilt afsluiten kom dan op zondag 14 mei a.s. om 15.00 uur naar de Hoofdhof.

Het orkest Decadentia uit Zwolle verzorgt een concert met een bijzondere Plus! Met de muziek van "Happy Feet" en vele andere swingende nummers, presenteert Decadentia de muziek van the Roaring Twenties.

Al 45 jaar speelt Decadentia uit Zwolle deze authentieke amusementsmuziek uit het interbellum. Swingende en vrolijke muziek met af en toe een vleugje melancholie.

Het orkest gaat gekleed in de stijl van de Roaring Twenties en speelt in een unieke combinatie van strijken en blaasinstrumenten, met piano, bas en drums.

Het publiek waant zich in de tijd van de Charleston. Deze tijd krijgt een extra accent door de koffergrammofoon en (stomme) filmfragmenten, met o.a. Laurel en Hardy, en Buster Keaton.



Wij hopen dat u en jij erbij bent, van harte welkom

Tickets zijn online te bestellen op: www.muziekmeteenplus.nl

Live concert € 17,50 (incl. consumptie); Livestream via YouTube € 10,00;
Jongerenkaart t/m 16 jaar € 7,50.

*Namens het bestuur Muziek met een plus.
Peter van Zwieten, Jaap Drupsteen, Peter Bareman,
Andries Westerholt en Jaap Wagteveld*



NIEUWS VAN DE GROENE KERK

THEATERVERSIE 'GELOOF EN EEN HOOP ZONNEPANELEN' NAAR ZWOLLE

Kees Posthumus, al jaren bekend als een sprankelend en boeiend verhalenverteller, tevens theatermaker, treedt op *woensdag 10 mei* op in de Oosterkerk in Zwolle (Bagijnensingel).

Hij brengt daar de voorstelling 'Geloof en een hoop zonnepanelen', samen met multimuzikant Henk van Glabbeek.

Aanvang 20.00 uur; toegang vrij (vrijwillige bijdrage)

Je helpt ons enorm bij de voorbereiding door te melden dat je wil komen:

<https://forms.gle/DbPZBvGcgDE34WmT7>



In een afwisselende, vrolijke voorstelling wordt met tal van verhalen en liedjes de schepping gevierd. Ook worden zorgen over de schepping gedeeld en is het vizier gericht op het bereiken van een duurzame toekomst.

De voorstelling in Zwolle is gebaseerd op het boek 'Geloof en een hoop zonnepanelen', dat Kees Posthumus eerder schreef. Hij deed dat in opdracht van GroeneKerken.

Het theater is een gezamenlijk initiatief van verschillende (Groene) Kerken in Zwolle

~ ~ ~



DUURZAME TIP

TUINTEGELS SCHOON MET WARM WATER

Een ouderwetse maar doeltreffende manier is het schoonmaken van de tuintegels met warm water. Kost wel even wat energie, maar met een emmer warm water en een bezem kunt u groene aanslag prima te lijf!

Schoonmaakazijn of groene zeep is niet nodig.

#DURFTE GEOCACHEN

Eens per week ga ik op pad om te geocachen.

Heb jij zin om mee te gaan?

Geocaches zijn doosjes waar je naar op zoek gaat. Je kunt ze vinden tijdens een leuke wandeltocht of gewoon autotocht. Fietsen kan ik helaas nog niet. Ik wandel nu zo'n 3 à 6 km, maar mijn tempo is nog niet erg hoog (ongeveer 2,5 km/uur).

Geocachen is weggelegd voor bijna iedereen. Voor kinderen heb je kindercaches. En als je niet zo goed ter been bent, is een ritje met de auto ook erg leuk. Met onderweg een enkele geocache waar we vlakbij parkeren.

Als voorbeeld: ik ging vroeger altijd geocachen met mijn geestelijk gehandicapte zus. Ze was blind en slecht ter been. We hebben samen heel veel plezier gehad tijdens onze autogeocache tochtjes.

En het afgelopen jaar heb ik geocaches gevonden, zittend in de rolstoel.

Is geocachen moeilijk? Er zijn heel veel verschillende geocaches.

Van super eenvoudig tot heel erg moeilijk. Dus keus genoeg voor iedereen.

Heb je speciale kleding nodig? Nee, juist niet. Trek oude kleding en stevige stappers aan en we kunnen op pad.

Niet spannend genoeg? Wat denk je van een nachtcache, of een geocache waar je een waadpak, ladder of hengel voor nodig hebt?

Of waar je lastige puzzels voor moet oplossen onderweg: soort escape game, maar dan in de buitenlucht?

Hoeveel mensen kunnen er per keer mee? Alles is mogelijk en bespreekbaar. Als je met z'n tweeën bent kun je fijn kletsen tijdens de autorit en de wandeling. Maar voor een puzzelgeocache is het juist weer prettiger om met meer mensen te zijn. Voor nachtcaches is het sowieso beter om met meerdere mensen te zijn. De autocapaciteit is de beperking: er kunnen maximaal 4 mensen mee.

Vragen? Laat het me weten, alles is bespreekbaar. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Vooraf en tijdens het geocaches-avontuur bespreken we wat je leuk vindt om te doen en hoe het werkt. De route en het type geocaches wordt in overleg samengesteld.

Ineke Neuteboom-Visser

inekenv@gmail.com of telefonisch: 06-29525659 / 038-3377727

OOST-EUROPA NIEUWS

Begin dit jaar mochten wij via collecten en particuliere giften zoveel ontvangen dat wij aan meerdere hulpvragen konden voldoen:

- In de Hoofdhof van maart jl. vroeg de Romavoorganger uit Servië om 50 paar kinderschoenen. Bedankt voor uw giften daarvoor!
- De hulpvragen uit Oekraïne gaan door. Gert Mulder vraagt hulp voor de gaarkeuken van de Baptistenkerk in Vinnitsa, Oekraïne. Voor kerkjes in de omgeving zoekt hij elektrische snelwarmers die € 300,00 kosten. Helpt u mee?
- Stichting Oekraïne Projecten kan financiële steun ook goed gebruiken. Als wij € 500,00 geven voor voedsel dat ter plekke gekocht wordt, scheelt dat enorm in prijs en transportkosten.
- Het Gehandicaptendagverblijf Izida in Feketic, Servië, vraagt steun om activiteiten te ontwikkelen voor ouder wordende jongeren. Er is een kas waar kruiden gekweekt worden en onlangs is een droogmachine voor fruit en kruiden aangeschaft.

Ook dorpelingen maken daar gebruik van, wat extra geld in het laatje brengt. Er zijn plannen om een schuurtje voor deze machine te bouwen.



Droogmachine in gebruik genomen

Men is naarstig op zoek naar woonruimte voor begeleid wonen. Wij maken hiervoor € 2000,00 over.

- Harangozó studeert theologie in Hongarije. Dat kost elke maand € 250,00, veel geld voor het gezin waarvan zijn vader als dominee € 400,00 per maand verdient. Een financiële bijdrage om eens een weekend naar huis te komen is welkom. Hij zou anders zijn verbondenheid met Servië kwijtraken en dat land heeft nieuwe predikanten zo nodig.
- Zijn vader wil graag in zijn kerk in Subotica elke maand een missionaire dienst beleggen met een muziekgroep, dat trekt jonge mensen aan. De kosten met name voor reisgeld van muziekgroepen zijn rond de € 300,00.
- De stichting HCR, die ook de geitenboerderij van Hannah Smit heeft overgenomen, vraagt financiële hulp voor kankerpatiëntjes in Roemenië.

Ze krijgen veel aanvragen waar ze graag een oplossing voor willen zoeken. De ziekenhuizen hebben helaas hun beperkingen, zowel in de behandeling als in de vaak onmenselijke benadering van de kinderen. Zij zijn een actie gestart en er is een heel aantal Roemeense bedrijven die meedenken.

We willen hiervoor graag € 500,00 overmaken.

Elke gift blijft welkom op: NL26RABO0413550745 t.n.v. Protestantse Gemeente Zwolle-commissie Oost-Europa.

*Namens de Oost-Europacommissie,
Dineke Rohaan, Herman Lammersen en Jan Flokstra*

WINDESHEIM-CONCERT

Op 18 mei a.s. om 20.00 uur wordt het jaarlijkse concert op Hemelvaartsdag georganiseerd in de hervormde kerk van Windesheim. Een concertserie waar 35 jaar geleden mee is gestart, naar aanleiding van de restauratie van het kerkje, het enige gebouw dat is overgebleven van het beroemde klooster van Windesheim.

De vijf musici van het Castalia Mandolin Quintet zullen het concert verzorgen. Met hun mooie instrumenten passen zij bij uitstek in het historische kerkgebouw. Het wordt een muzikale reis door de tijd, welke een periode van 1685 tot 1972 omspannt.

De toegang is een vrijwillige bijdrage en in de pauze wordt u een kopje koffie/thee met wat lekkers aangeboden.

*Namens Stichting Windesheim Concerten,
Tineke Berends*

STICHTING VRIENDEN VAN BERKUMSTEDEN

Beste vrijwilliger en/of familielid,

Het bestuur van Stichting Vrienden van Berkumstede zoekt nieuwe bestuursleden. Draag jij het welzijn van ouderen, speciaal woonachting in Berkumstede, een warm hart toe en wil je daar als bestuurder van deze stichting een bijdrage aan leveren, neem dan voor informatie contact op met Arie Veldman, telefonisch bereikbaar op 06-20626555. Ook kunt u in Berkumstede een brochure halen met daarin de activiteiten van de stichting.

*Namens de Stichting,
Arie Veldman*

VERVANGING BIJ AFWEZIGHEID BEHEERDER

Al enige tijd zijn we op zoek naar iemand die onze beheerder kan vervangen bij verlof of afwezigheid anderszins. Het gaat dan om taken “door de week”, waarbij te denken is aan de begeleiding van externe verhuur, bijbehorende verstrekking van koffie/thee en in een enkel geval het regelen van een ingekochte lunchmaaltijd.

Een vaste vervanger gaat een vaste afspraak met ons aan, maar daar staat dan ook een vaste vrijwilligersvergoeding tegenover.

De fiscale regeling houdt in dat we €190,- per maand netto mogen vergoeden. Heeft u belangstelling of weet u iemand die dat zou willen doen (dat hoeft niet persé een lid van onze kerk te zijn), neem dan contact op met Wim van der Meulen tel. 06-18441966.

*Kernteam Beheer & Financiën,
Gerard Gerritsen*

COLLECTE-OPBRENGSTEN

Hieronder de opbrengsten van de collecten vanaf 19 maart 2023 t/m 16 april 2023, maar eerst nog de melding van een verhoogde opbrengst van de collecte op 19 februari voor de kerk: nu €182,30 en in de afgelopen periode zijn ook afzonderlijke giften voor de kerk binnen gekomen voor een totaal bedrag van €104,00.

19-03	Kerk	€ 126,40
19-03t	Diaconie	€ 133,90
26-03	ZWO / Kerk in Actie / Bangladesh	€ 229,70
26-03	Kerk	€ 175,90
02-04	PKN Jongeren / Sirkelslag	€ 117,20
02-04	Jeugd	€ 111,70
07/09-04	Diaconie / St. Gevangenezorg	€ 374,63
09-04	Kerk	€ 256,05
16-04	Kerk	€ 181,40
16-04	Diaconie	€ 158,62

Hartelijk dank voor alle bijdragen!

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 bonnen á € 2,00 (€ 40,00), 20 bonnen á € 1,00 (€ 20,00) en van 20 bonnen á € 0,50 (€ 10,00). Graag opgave van het aantal vellen per waarde.

Bestellingen vanaf € 50,- door overboeking op de Rabobankrekening van de kerk: IBAN: NL50 RABO 0313.5432.16 t.n.v. "Hoofdhofgemeente inzake collectebonnen", waarna u de bonnen krijgt thuisbezorgd.

GEBRUIK VAN DE HOOFDHOF: RESERVEREN!

Iedereen die gebruik wil maken van ruimte in De Hoofdhof, dient tevoren bij onze beheerder (hoofdhof@gmail.com) te controleren of er ruimte beschikbaar is en vervolgens te reserveren

*Kernteam Beheer en Financiën,
Gerard Gerritsen*

HEMELVAART

U bent niet van een land, ras of volk,
niet van een eeuw, een tijdperk, een cultuur,
niet van een leer, traditie of een kerk,
U bent verheven boven de natuur.

Uw monarchie omspant de hele wereld,
U overziet hem in een oogopslag,
U bent aan coalities niet gebonden,
Uw almacht laat zich gelden dag en nacht.

Daarom bent U niet hier, maar zetelt ginds,
strategisch, doelgericht en onvermoeid,
vervuld van missiedrang, vol vuur en haast.

Maar niet uw grootheid en gezag zozeer,
veeleer uw liefdevolle Geest is het die mij,
een steeds weer zondig mens, steeds méér verbaast.

*Koos Geerds / Uit: "Met zonder Jezus"
over Hemelvaart van Protestantse Kerk*

AGENDA

03-05	Open Kerk	15.00 – 16.30 uur
07-05	Land van Verwondering, Jeugdruimte	15.00 - 16.15 uur
07-05	Michaëlsviering, Grote Kerk	19.00 uur
08-05	Vraagmoment voor gemeenteleden aan voorzitter Kerkenraad	19.00 – 19.30 uur
08-05	Kerkenraadsvergadering, De Hoofdhof	19.30 uur
10-05	Open Kerk	15.00 – 16.15 uur
10-05	Theaterversie “Geloof...”, de Oosterkerk	20.00 uur
14-05	Jeugdkerk, de Hoofdhof	09.30 uur
14-05	Muziek met een Plus, de Hoofdhof	15.00 uur
14-05	Michaëlsviering, Grote Kerk	17.00 uur
17-05	Open Kerk	15.00 – 16.30 uur
17-05	Lezing over dementie, de Hoofdhof	15.00 uur
18-05	Windesheimconcert, Hervormde Kerk, Windesheim	20.00 uur
21-05	Michaëlsviering/Vesper, Grote Kerk	17.00 uur
23-05	Seniorenmiddag, de Hoofdhof	14.30 uur
24-05	Open Kerk	15.00 – 16.30 uur
28-05	Michaëlsviering/Pinksteren, Grote Kerk	19.00 uur
31-05	Open Kerk	15.00 - 16.15 uur

KOPIJ DE HOOFDHOF

Het volgende kerkblad verschijnt op 1 juni 2023 en bevat gegevens over de maand juni 2023.

U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 CA, tel. 45 47 233 tot **uiterlijk maandag 22 mei 2023.**

*De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren via e-mail: **jaapwagteveld@hotmail.com***