



Mededelingenblad De Hoofdhof Berkum

Jaargang 72, nummer 9
Verschijnt eenmaal per maand
mei 2026

DE HOOFDHOF BERKUM

predikant: vacant

kerkelijk bureau: mw. K. Helder-Corporaal,
Erasmuslaan 29, 8024 CT Zwolle
phelder@home.nl tel. 038-4533084

kerkgebouw: Kerkweg 26, 8024 AN Zwolle tel. 038-4535045
hoofdhof@gmail.com

koster: mw. T. van Well,
Aureliavlieder 36, 8016 HB Zwolle tel. 038-4214706

scriba: dhr. J. Neuteboom,
Herfter Esweg 1, 8026 RH Zwolle
scriba@hoofdhof.nl tel. 038-3377727

administrateur: dhr. W. van der Meulen,
meulen.wvd@gmail.com tel. 06-18441966

internet: www.hoofdhof.nl

WAT TE DOEN

bij verhuizing, geboorte, huwelijk of mededeling van overlijden?

Bij geboorte en huwelijk kunt u contact opnemen met Johan Neuteboom, scriba@hoofdhof.nl, tel. 038-3377727.

Bij mededeling van overlijden kunt u contact opnemen met Desiree Lips, tel. 06-42841201.

Geef uw verhuisbericht en andere wijzigingen door aan het Kerkelijk Bureau: Klazien Helder, Erasmuslaan 29, 8024CT Zwolle, tel. 038-4533084, 06-40503273, phelder@home.nl

BANKREKENINGNUMMERS

Kerk:	PGB De Hoofdhof	NL71 RABO 0377 3508 93
Collectebonnen:	PGB De Hoofdhof	NL50 RABO 0313 5432 16
Diaconie:	Diaconie PGB De Hoofdhof	NL58 RABO 0387 3804 42
ZWO:	ZWO Commissie PGB De Hoofdhof	NL05 RABO 0373 7109 92
Jeugd:	PGB De Hoofdhof	NL71 RABO 0377 3508 93
	o.v.v. Voor het Jeugdwerk	

KERKDIENTEN

De diensten worden ook uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl

Zondag 3 mei

9.30 uur

Organist

1^e Collecte

2^e Collecte

Jeugd

ds. Roel Venderbos uit Zwolle

Robert Helder

Voor ZWO / Noodhulp Libanon

Voor de Kerk

Oppasdienst

De kinderen van de basisschool mogen een tasje vanuit de hal meenemen naar de kerkzaal.

Zondag 10 mei

9.30 uur

Organist

1^e Collecte

2^e Collecte

Jeugd

ds. Rein Bos uit Harderwijk

Robert Helder

Voor de Bloemen

Voor de Kerk

Oppasdienst en Kindernevendienst

Zondag 17 mei

9.30 uur

Organist

1^e Collecte

2^e Collecte

Jeugd

dhr. Dirk Jan Steenbergens uit Zwolle

Gert de Jong

Voor de Diaconie / Hulp voor Helden-Stichting
KPPR (Koninklijke PIT Pro Rege)

Voor de Kerk

Oppasdienst en Kindernevendienst

Zondag 24 mei

9.30 uur

Organist

Muzikale medewerking

1^e Collecte

2^e Collecte

Jeugd

Pinksteren

dhr. Daniël Kehanpour uit Zwolle

Gert de Jong

Het Hoofdhofkoor o.l.v. Jennifer Diepman
ZWO

Gaarkeukens in Cuba met hulp van jongeren

Voor de Kerk

Oppasdienst en Kindernevendienst

Zondag 31 mei

9.30 uur

Organist

1^e Collecte

2^e Collecte

Jeugd

dhr. Dirk Jan Steenbergens uit Zwolle

Robert Helder

Voor de Diaconie / Noodhulp Soedan

Voor de Kerk

Oppasdienst en Kindernevendienst

Zondag 7 juni

9.30 uur	ds. René Mynkong uit Weesp
Organist	Robert Helder
1 ^e Collecte	Voor de Diaconie
2 ^e Collecte	Voor de Kerk
Jeugd	Oppasdienst en Kindernevendienst

KERKDIENSTEN (MORGENDIENSTEN) ICHTHUSKERK

zondag 3 mei	- 09.30 uur ds. At Kramer
zondag 10 mei	- 09.30 uur ds. Marten van Benthem
donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag	- 09.30 uur ds. Marten van Benthem
zondag 17 mei	- 09.30 uur ds. Wim Noordzij
zondag 24 mei	- 09.30 uur ds. Marten van Benthem
zondag 31 mei	- 09.30 uur ds. Jelle Drijfhout

BIJ DE DIENSTEN*Gastpredikanten*

Op *zondag 3 mei a.s.* hoopt ds. Roel Venderbos (1958) uit Zwolle de dienst te leiden. Ds. Venderbos is pastor/geestelijk verzorger bij het Baken, locatie De Voord in Elburg. Hij heeft daarvoor als predikant (NGK) de gemeenten Dalfsen en Kampen gediend. Ds. Venderbos gaat ook regelmatig voor in de Zuiderkerk in Zwolle.

e-mail: roelvenderbos@outlook.com

Ds. Rein Bos (1955) uit Harderwijk hoopt voor te gaan in de dienst van *zondag 10 mei a.s.* Ds. Bos heeft de gemeenten Giessenburg en Putten gediend. Sinds zijn emeritaat woont hij in Harderwijk. Naast zijn werk als fulltime predikant is hij betrokken gebleven bij onderzoek en onderwijs in het vak homiletiek. Het vak dat zich bezighoudt met inhoud en vormgeving van de prediking. Ds. Bos is daarin gepromoveerd en is ook in wetenschappelijk opzicht bezig gebleven, in binnen- en buitenland en onder andere als docent aan de PKN-academie. Daarnaast vervult hij enkele adviseurschappen in landelijke commissies binnen de PKN.

Dhr. Dirk Jan Steenbergen (1961), uit Zwolle, kunt u als voorganger verwachten op de *zondagen 17 en 31 mei a.s.* Hij is kerkelijk werker bij de Oosterkerk en Adventskerk Zwolle-Zuid en ouderenwerker in de Protestantse Gemeente Dronten.

e-mail: steenburger@kpnmail.nl of tel. 06 42 00 20 91.

Op 1^e Pinksterdag, *zondag 24 mei a.s.*, is dhr. Daniël Kehanpour (1996) uit Zwolle de voorganger.

Daniël Kehanpour is werkzaam als kerkelijk werker en is betrokken geweest bij verschillende initiatieven binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en daarbuiten. Hij was onder meer actief als jongerenwerker in de Westerkerk in Kampen en als kerkelijk werker voor jeugd en midden-generatie.

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder

ZANGAVOND 3 MEI GAAT NIET DOOR!

In het vorige kerkblad nodigden we u uit voor een zangavond op zondag 3 mei.

Helaas hebben we te weinig tijd om dit programma goed voor te bereiden. Daarom plannen we een nieuwe datum in het najaar.

U hoort weer van ons!

*Namens Amicanto,
Jantine Kramer*

UIT DE GEMEENTE

We mogen terugkijken op het belangrijkste feest van de kerk Pasen, en nu ook vooruitzien naar Hemelvaart en Pinksteren.

Twee Christelijke feesten die aan elkaar verbonden zijn door de belofte van Christus. Jezus is dan wel teruggekeerd naar de hemel, in den lijve niet meer bij ons, maar de Heilige Geest is en zal bij ons blijven.

Het Pinksterfeest, ooit zo uitbundig gevierd in Jeruzalem, markeert het eerste begin van de kerk.

Handelingen 2 verhaalt over de toespraak van Petrus die de mensen zó aansprak dat er zich wel drieduizend lieten dopen!

Wat moet dat een blijde en hoopvolle tijd geweest zijn, ondanks de moeilijkheden en onderdrukking, die de jonge gemeente later op haar weg zou vinden.

Ruim 2000 jaren verder in de tijd vieren we nog steeds het Pinksterfeest, om ons eraan te herinneren dat we mogen vertrouwen op de kracht van de Geest. Onze omstandigheden zijn totaal anders dan toen.

We verwachten de komst van de Messias niet meer zo direct in onze tijd van leven als de eerste gemeente, die dacht dat de wederkomst toch al snel werkelijkheid zou worden.

Gods tijd is nu eenmaal altijd anders dan de tijd van mensen.....

Maar dat hoeft niets af te doen aan ons vertrouwen op de kracht van de Geest.

Het is anders gegaan dan de eerste christenen (die toen nog niet zo genoemd werden) hadden gedacht. En het zal anders gaan dan wij zelf denken.

Ooit waren we een bloeiende kerkgemeenschap en waren we gewend aan volle kerken. Nu zijn we met veel minder mensen, is onze gemiddelde leeftijd flink hoger en de kerk een stuk leger.

Is dat een reden om te wanhopen? Als we werkelijk Pinksteren willen en durven vieren is er geen plaats voor wanhoop. Dan zijn we blij met de mensen die er zijn en met iedereen die er wel bij wil horen maar niet wekelijks in de kerkdienst verschijnt.

Ondanks onze beperkingen kunnen en mogen we voluit kerk zijn, een geloofsgemeenschap die er voor elkaar en zo mogelijk voor de wereld wil zijn. Een groep van mensen die haar steentje bijdraagt aan een betere en liefdevollere wereld, in de wetenschap dat we mogen zaaien en vertrouwen op de oogst. Ook als we die zelf niet zullen zien.

4 en 5 mei

Deze maand is ook de maand waarin we de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog gedenken op de 4^e mei. Een moment van stilte, waarop we terugdenken aan het verdriet, de angst en de zinloosheid en wreedheid van deze oorlog.

Kinderen en kleinkinderen van mensen die zijn omgekomen houden de herinnering levend, ook in Berkum.

*Als je van iemand houdt
en je bent van diegene gescheiden
kan niets de leegte vullen
je moet dat niet proberen
je moet eenvoudig aanvaarden en volharden
dat klinkt erg hard
maar het is ook een grote troost
want zolang de leegte werkelijk leeg blijft
blijf je daardoor met elkaar verbonden*

Dietrich Bonhoeffer

Op 5 mei mogen we steeds weer opnieuw vieren dat we bevrijd zijn. Laten we proberen om zó te leven dat deze vrijheid voor ieder mens ook hier en nu kan gelden.

Lief en leed

We hopen dat u de wekelijkse nieuwsbrief met aandacht leest. Met name de rubriek waarin we melding maken van vreugde en verdriet in onze gemeente. Het is fijn dat u daar met warme aandacht en lieve kaartjes op reageert!

Theo Zijlstra, Miny Veenema en Desiree Lips

BEHOEFTE AAN GESPREK?

Heeft u behoefte aan een bezoekje, een gesprek of zomaar even bijpraten, dan kunt u/jij contact opnemen met één van de ambtsdragers om een afspraak te maken.

De contactgegevens staan hieronder vermeld:

Desiree Lips, tel. 06-42841201 / desireelips@kpnplanet.nl

Miny Veenema, tel. 06-48945700, / minyveenema@gmail.com

Madeleen Wagteveld, tel. 06-38197766 / mcjwagteveld@outlook.com

Van Witte Donderdag, via Goede Vrijdag en Stille Zaterdag naar Pasen!



Witte Donderdag



Goede Vrijdag



Stille Zaterdag



Pasen

De liturgische bloemschikking veranderde iedere dag mee tot het een lichtend en kleurrijk geheel werd. Vol van symboliek.
Met dank aan Gerda Dekker.

Ook dit jaar brachten onze leden, voorafgaand aan de Paasviering, bloemen mee, zodat het sombere kruis werd omgetoverd tot een symbool van nieuw leven.



Na de kerkdienst is het kruis buiten neergezet



VAN DE DIACONIE

In de maand mei 2026 doet de Diaconie een beroep op u voor de volgende collectes:

Zondag 10 mei a.s. / De Bloemen

Elke week staat er op de liturgietafel een boeket bloemen, verzorgd door een groep gemeenteleden.

De diaken van dienst draagt er zorg voor dat het boeket wordt bezorgd bij een gemeentelid/-leden die een steuntje in de rug nodig heeft/hebben.

Zo zien we ook naar elkaar om.

Zondag 17 mei a.s. / Hulp voor Helden-Stichting KPPR (Koninklijke PIT Pro Rege)

Hulp voor Helden zet zich in voor het welzijn van militairen, veteranen en hun dierbaren.

De collecte gaat rechtstreeks naar het Diaconaal Fonds Militairen.

Dit fonds ondersteunt projecten die het geestelijk en sociaal welzijn van militairen bevorderen, waardoor zij de kracht vinden om hun missie voort te zetten.

Zondag 31 mei a.s. / Diaconie, Noodhulp aan vluchtelingen uit Soedan, Kerk In Actie

In april 2023 brak er een burgeroorlog uit in Soedan. Veel mensen zijn omgekomen en zeker 25 miljoen mensen worstelen om iedere dag te overleven. Meer dan 10 miljoen Soedanezen zijn op de vlucht in eigen land en 4 miljoen zijn naar het buitenland gevlucht.

Via haar internationale kerkelijk netwerk biedt Kerk In Actie hulp aan Soedanese vluchtelingen. In Soedan krijgen vluchtelingen schoon drinkwater.

In buurland Zuid-Soedan krijgen vluchtelingen via de Lutherse Wereldfederatie drinkwater, wc's, kleding, keukengerei, zeep, wasmiddel en geld voor voedsel.

Opbrengst actie voor de Voedselbank

In de maand maart hebben de Diaconieën van de Ichthuskerk en de Hoofdhof actie gevoerd voor de Voedselbank in Zwolle.

Velen van u hebben producten naar de kerk gebracht en/of hebben een financiële bijdrage geleverd.

Acht kratten zijn gevuld met diverse producten en bij de Hoofdhof is een bedrag van € 385,00 binnengekomen.

Er zijn heel veel Douwe Egberts punten ingeleverd waar de Voedselbank weer producten voor kan kopen.

We willen allen, die een bijdrage hebben geleverd aan het welslagen van de actie heel, heel hartelijk bedanken.

*Namens de Diaconie,
Miny Veenema, tel. 06-48945700*

ZWO COLLECTE - ZONDAG 3 MEI NOODHULP LIBANON



Door het geweld in het Midden-Oosten zijn in Libanon honderdduizenden mensen hun huis ontvlucht.

In korte tijd vielen honderden doden, onder wie veel kinderen.

Veel gezinnen zijn halsoverkop gevlucht en hebben bijna niets kunnen meenemen. Sommigen vinden tijdelijk onderdak bij familie of in opvanglocaties, maar anderen hebben nog geen veilige plek en leven noodgedwongen op straat.

Kerk in Actie ondersteunt samen met lokale kerken en partnerorganisaties mensen die alles zijn kwijtgeraakt.

Zij bieden noodhulp in de vorm van opvang, voedsel, dekens, kleding en andere eerste levensbehoeften.

Met de opbrengst van deze collecte steun je het noodhulpprogramma van Kerk in Actie in Libanon.

ZWO ZENDINGSCOLLECTE 24 MEI PINKSTEREN GAARKEUKENS IN CUBA MET HULP VAN JONGEREN



In Cuba is er een tekort aan voedsel, brandstof en elektriciteit. Jongeren en goed opgeleide mensen vertrekken naar het buitenland. Ouderen en zieken leven eenzaam in schrijnende omstandigheden.

Zo woont de 83-jarige Roberto in een kamertje van 2 bij 2 meter zonder sanitair en moet de 68-jarige Rosa rondkomen van een pensioen van € 7,00 per maand.



Wanda Hernández richtte een pastoraal en diaconaal centrum op.

Cubanen komen hier samen voor liturgische cursussen, maar kijken ook om naar mensen in nood, bijvoorbeeld via een gaarkeuken.

Een groep vrijwilligers, onder wie ook jongeren, brengt de meest kwetsbaren iedere week een voedzame warme maaltijd en biedt gezelschap.

Mensen kunnen er iedere dag ontbijten.

Zo is dit centrum een baken van hoop en persoonlijke aandacht dat het zware leven van Cubanen verlicht.

Met de opbrengst van deze collecte steun je Kerk in Actie in Cuba.

*Namens de Commissie ZWO,
Ineke Neuteboom-Visser*

VAN DE BEROEPINGSCOMMISSIE

Beste Hoofdoffers,

U zult zich wel afvragen hoever wij als Beroepingscommissie zijn met onze zoektocht naar een nieuwe predikant.

De laatste keer heb ik u mogen berichten dat wij, na diverse predikanten benaderd te hebben, weer terug zijn bij af.

Ook de samenwerking met de Oecumenische gemeente in Meppel hebben wij beëindigd, omdat zij inmiddels per toeval een predikant hebben gevonden die bij hen vooringing en beroepbaar was. Wij hebben Meppel gefeliciteerd met hun nieuwe predikant.

Wij hebben diverse lijsten van beroepbare predikanten mogen ontvangen vanuit de PKN Utrecht. Ook hebben wij van de site van Kerktijden diverse proponenten aangeschreven.

Tot onze spijt blijken diverse predikanten en proponenten toch niet beschikbaar te zijn. Of zij willen nog niet weg uit hun huidige gemeente, of zoeken naar een volledige predikantsplaats.

Wij hebben inmiddels weer een nieuwe lijst opgevraagd in Utrecht en zijn nog in gesprek met 1 proponent.

Gelukkig vormen wij als Beroepingscommissie een geweldig team en houden ondanks alle tegenslagen de moed er in. Wij houden u op de hoogte.

*Met een groet, namens de Beroepingcommissie,
Jaap Wagteveld*



OPEN KERK

Elke woensdagmiddag bent u van 15.00 – 16.30 uur van harte welkom in De Hoofdhof voor ontmoeting, gesprek of om een spelletje te doen. Er is altijd een gastvrouw of gastheer die u verwelkomt en een kopje thee aanbiedt.

Commissie Open Kerk



DODENHERDENKING HAERSTERVEERWEG

Op maandag 4 mei a.s. herdenken we in Nederland de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van de oorlogssituaties en vredesmissies nadien.

De centrale herdenking vindt in Zwolle plaats bij het monument in het Ter Pelkwijkpark.

Vanuit de wijk Berkum wordt er bij het monument aan de Haersterveerweg aandacht besteed aan dit feit en in het bijzonder aan de zeven jonge mannen uit deze regio, die in oktober 1944 op de plek van het monument aan de Haersterveerweg zijn gefusilleerd.

De wereld is onrustig, in veel landen is geen vrijheid en worden betogingen voor meer vrijheid in de kiem gesmoord. Machthebbers en 'moderne' wapens kosten veel mensen het leven. Reden genoeg om onschuldige slachtoffers te herdenken.

De herdenking start maandag 4 mei om 19.45 uur. U kunt zich daar rechtstreeks naar toe begeven of desgewenst meelopen vanaf het winkelplein om 19.15 uur.

*Namens het Comité
'Herdenking 4 mei Haersterveerweg',
Wim van der Meulen*

EXPOSITIE COR OUDSHOORN



In de komende maanden exposeert de schilder Cor Oudshoorn in de Hoofdhof.

Cor Oudshoorn (Ouder-Amstel, 1944) is een Nederlands kunstschilder. Al op jonge leeftijd ontwikkelde hij een grote liefde voor tekenen en schilderen.

In zijn werk beweegt Oudshoorn zich vrij tussen realisme, surrealisme en abstractie.

Fantasie en verbeelding vormen daarbij de kern. Zijn schilderijen ontstaan intuïtief en groeien tijdens het maken, waarbij kleur, vorm en sfeer elkaar versterken.

Inspiratie haalt hij onder meer uit het surrealisme, met een duidelijke bewondering voor het werk van Salvador Dalí, maar altijd vertaald naar een persoonlijke en eigentijdse stijl.

Sinds 1998 is Cor Oudshoorn medeoprichter en lid van de kunstenaarsgroep Friends-Art, waar hij, samen met andere kunstenaars, werkt en exposeert. Zijn werk is tentoongesteld op diverse locaties in Nederland en Duitsland.

Voor Oudshoorn staat schilderen gelijk aan ontdekken: elk doek is een zoektocht waarin verbeelding, techniek en plezier samenkomen.

Namens de kunstcommissie, Ab Kasper



MUZIEK EN ONTMOETING OP DE ZONDAGMIDDAG

Het is alweer mei als u dit leest en we kijken uit naar de vakantieperiode. Maar eerst blikken we nog even terug naar de concerten die wij hebben gehad in de eerste helft van 2026.

Eerst op 8 februari konden we genieten van het Duo Delta Scuti. Met pianist Mateo Viscarra Wilde en celliste Emma Smit. Hun samenspel was een streling voor het oog en oor.

Op 15 maart stond er een totaal ander genre op het programma. Namelijk De Sportschool onder leiding van Esther Groenenberg. Een 30-tal jonge vrouwen die ons, met hun zang en muziek, meenamen naar hits uit de jaren '90 en '00. Van You've Got Time van Regina Spektor, tot De Grote Zon van Spinvis. Het was een uitverkocht huis en een groot spektakel. De aanwezigen (320 personen) hebben genoten.

Nu al richten wij ons naar de 2^e helft van het jaar, maar eerst hopen wij te genieten van de vakantietijd.

Op 20 september starten wij met La Primavera. Een drie-tal musici uit verschillende hoeken van de wereld brengen u een prachtig programma uit de tijd van de overgang van Renaissance naar Barok.

De Argentijnse sopraan Gaia Szames, de Braziliaanse theorbiste Regina Albanez en de Nederandse gambiste Maaïke Boekholt verzorgen een gevarieerd programma dat zowel liefhebbers van intieme Italiaanse stijl als een vurig Spaanse ziel recht doet.

Als "de Plus" zal live-tekenaar Gerard de Bruyne een extra dimensie aan het optreden toevoegen.

Wij zien uit naar uw komst, maar wensen u eerst een fijne tijd om te recreëren of tot rust te komen.

*Namens het bestuur van Muziek met een Plus,
Peter Bareman, Peter van Zwieten,
Jaap Drupsteen, Mark Heideveld en Jaap Wagteveld*

SENIORENREIS NAAR 'EEN GROOT EN DEFTIG DORP'

In de zomer van 1732 maakte de Hollandse koopman Andries Schoemaker met enkele vrienden een rondreis door ons land.

Het gezelschap deed ook Zwartsluis aan.

'Een groot en deftig dorp', zo karakteriseerde Schoemaker deze plaats.

Die deftigheid werd veroorzaakt door de welvaart die de doorvoer van turf uit de Drentse venen naar het Westen van Nederland opleverde.

Scheepvaart brengt bedrijvigheid met zich mee, zo kende Zwartsluis in het verleden een aantal scheepswerven, touwslagerijen en een bloeiende handel in scheepvaartartikelen.

De turfvaart is verdwenen, daarvoor is de watersport in de plaats gekomen, dit brengt zomers, naast veel reuring, ook enige overlast in het 'deftige dorp', er staat altijd wel een brug open.

Zwartsluis is nog steeds de moeite van een bezoek meer dan waard.

We hebben voor de Seniorenmiddag een programma met drie onderdelen ontwikkeld.



We beginnen in de 'Sluuspoot', museum en cultureel centrum.

Vandaaruit kunnen we in het museum onder leiding van een gids de expositie

'Het DNA van Zwartsluis'

bewonderen.

Dan is er de mogelijkheid om met de 'Sluuspoot 1' een (korte) rondvaart door het dorp te maken.

Het derde programmaonderdeel is een dorpswandeling(etje), ook met een gids.

In twee of drie groepen hopen we dit programma af te werken.



Maar, voelt u zich niet verplicht om aan alles mee te doen, er is voldoende mogelijkheid om binnen of buiten aan een tafeltje van elkaars gezelschap en van de omgeving te genieten. De afstanden tussen de onderdelen van het programma zijn kort.

De reis vindt D.V. plaats op donderdag 11 juni.

We vertrekken om 13.00 uur vanaf de parkeerplaats bij De Hoofdhof. Evenals voorgaande jaren reizen we met eigen auto's.

De eigen bijdrage voor deze middag bedraagt € 10,00, chauffeurs zijn hiervan vrijgesteld. Mocht u in het bezit zijn van een Museumjaarkaart, wilt u deze dan meenemen?

Wanneer u meegaat als chauffeur of 'gewoon' als deelnemer, meldt u zich dan voor maandag 1 juni aan bij:

Jan de Lange: 06 13332180 of jenr.delange@gmail.com
of bij

Anne Schippers: 06 83358345 of anneschippersvermeulen@ziggo.nl

Ga mee en ervaar dat Zwartsluis meer is dan het schepje Buisman in de koffie.

De Seniorencommissie van De Hoofdhof en de Ichthuskerk



KEES VAN DER ZWAARD **'VOOR EEN BOOM IS ER HOOP'**

Op zondag 17 mei om 16.00 uur komt Kees van der Zwaard naar de Hoofdhof.

Kees is schrijver, theoloog en theatermaker. Hij vertelt, speelt en zingt.

Zijn thema is
'Voor een boom is er hoop'

Het gaat over duurzaamheid.

Terwijl de klimaat-rapporten over de aarde steeds slechter worden, klinkt steeds vaker een stem:

'De aarde zal het wel redden, maar wij mensen?'

In 'Voor een boom is er hoop' gaat Kees van der Zwaard op zoek naar inspiratie om duurzaam te veranderen, om "groen licht" te zien, zoals de blindeman van wie de ogen werden geopend: 'Ik zie mensen, het zijn net bomen'.

Iedereen is van harte welkom!

INSPIRATIEAVOND – HART VOOR JE OMGEVING!



Vanuit Gods liefde mogen we uitdelen aan anderen.

Er gebeuren al mooie dingen in onze wijk vanuit de Hoofdhof en de Ichthuskerk. En tegelijk geloven we dat er nog meer kansen zijn om samen van betekenis te zijn voor onze wijk en stad.

Op **woensdagavond 20 mei** ben je van harte welkom voor een inspiratieavond.

Tijdens deze avond:

- laten we ons inspireren door wat er al gebeurt
- ontmoeten we elkaar
- en verkennen we samen nieuwe mogelijkheden om de wijk te dienen

Je bent van harte welkom — of je nu actief wilt meedoen of gewoon wilt meedenken en je laten inspireren.

We starten om **20.00 uur** en ronden uiterlijk **21.30 uur** af.

Locatie: de Ichthuskerk

Graag tot dan!

Dit is een gezamenlijk initiatief van de Hoofdhof en Ichthuskerk

WAT IS DE ZIN VAN DIT LEVEN?

Veel mensen zijn zoekend en stellen vragen.

Levensvragen zoals “Is er naast deze wereld ook een geestelijke wereld?
Hoe werkt dat door in mijn leven?”

Bestaat God en welke betekenis heeft de dood?

Veel jonge mensen worstelen met de vraag naar de zin van dit leven.

Dat geldt overigens niet alleen voor jonge mensen. Ook oudere mensen hebben vaak dezelfde vragen. Vragen van alle tijden en van alle culturen.

In de gesprekskring “Fundamentele levensvragen” gaan we vragenderwijs op zoek naar antwoorden. Antwoord op vragen, die ons plagen.

Iedereen in de groep draagt een steentje bij en wie weet komen er antwoorden waar je mee verder kunt.

We beginnen op donderdag 28 oktober 2026.

We denken eraan om iedere 3 weken bij elkaar komen, ongeveer 4 – 6 keer per seizoen. Vrij in te vullen hoe vaak je komt.

Van 20.00 tot 21.30 uur en daarna een ontspannen halfuurtje. In de soos van De Hoofdhof!

Ben je tussen de 20 en 40 jaar? Wil je dit meemaken?

Meld je dan aan bij Peter Bareman (pthbareman@gmail.com) of Johan Neuteboom (j.neuteboom@dr.com).

Als je nu al een idee voor een gespreksonderwerp hebt, stuur het op of houd het in gedachten.

We zien uit naar fijne gesprekken. Alle vragen mogen gesteld worden, de antwoorden stellen we nog even uit.

Hartelijk groet en wie weet tot ziens!

Peter Bareman en Johan Neuteboom

BESTE HOOFDHOFFERS,

Het is alweer een aantal jaren geleden dat er een ledenboekje van de Hoofdhof is uitgekomen (met contact- en adresgegevens van leden). Omdat er regelmatig mutaties in het ledenbestand zijn, en een ledenboekje teveel papier zou vergen, is het binnenkort mogelijk om het meest recente ledenbestand online te vinden.

Aangezien het gaat om persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, tel. nr. en e-mailadres), moet dit op een veilige plek te vinden zijn. Dit wordt nu mogelijk op de website van de Hoofdhof. Om bij dat beschermde deel van de website te komen is een inlog nodig.

Op die manier kunnen **alleen** leden van de Hoofdhof met hun eigen inlogcode bij deze gegevens komen, en andere bezoekers van de site dus niet.

Binnenkort (na het verschijnen van het Hoofdhof-bulletin van mei) ontvangt u een e-mail van web-admin@hoofdhof.nl met daarin een link om toegang te krijgen tot dit beschermde deel. Als u op de link klikt, kunt u een wachtwoord aanmaken om daarmee in te kunnen loggen op de website van de Hoofdhof. Uw gebruikersnaam is uw e-mailadres.

Dit is geen verplichting, dus u hoeft dit alleen maar te doen wanneer u graag toegang wilt tot de meest recente ledenlijst.

Het blijft ook mogelijk om een contactgegeven op te vragen bij Klazien Helder per mail of telefoon.

Mocht u moeite hebben met het aanmaken van een account en het inloggen, dan zal Erik Bos op twee zondagen na de kerkdienst te vinden zijn in de koffieruimte om u te laten zien waar en hoe dit werkt.

Meer informatie daarover in de wekelijkse nieuwsbrief.

Op de volgende pagina ziet u in ieder geval de plek waar u op moet klikken om in de toekomst in te kunnen loggen op de website van de Hoofdhof.

Als u hier vragen over heeft, laat het ons dan weten.

*Namens de Webbeheerders van De Hoofdhof,
Jaap Drupsteen, e-mail: jaap.drupsteen@gmail.com
Erik Bos, e-mail: erikbos@tuta.com*



JAARREKENING 2025 TER INZAGE

De jaarrekening 2025 van onze Kerkelijke gemeente is in concept samengesteld en behandeld door de kerkrentmeesters en de kerkenraad.

De jaarrekening wordt definitief vastgesteld, nadat de concept-jaarrekening gecontroleerd is door de kascontrole-commissie en nadat de jaarrekening, ter inzage voor de leden, in de kerk gelegen heeft.

Inmiddels ligt de uitgebreide versie van deze jaarrekening in de consistoriekamer.

Mocht u na bestudering van deze cijfers vragen hebben, richt die dan aan onderstaand mailadres, of bel me even. De concept-jaarrekening van Diaconie en ZWO, vanuit het systeem van PKN is dat één jaarrekening, volgt later.

*Namens het Kernteam Beheer & Financiën,
Wim van der Meulen (Administratie),
e-mail: meulen.wvd@gmail.com
tel.: 06-18441966*

COLLECTE OPBRENGSTEN

Deze maand een overzicht van de collecten die gehouden zijn in 2026 vanaf 15 maart. Voor de collecten die gehouden zijn vóór deze datum zijn geen nieuwe bedragen binnengekomen; de collecte van de gezamenlijke dienst in de Ichthuskerk op 8 maart is door die kerk afgehandeld.

15-03	Diaconie / Stichting Hart voor Zwolle	€ 139,50
15-03	Kerk	€ 128,00
22-03	ZWO / Kerk in Actie / Burkina Faso	€ 221,30
22-03	Kerk	€ 134,65
29-03	Diaconie / Intermezzo Zwolle	€ 190,55
29-03	Kerk	€ 178,00
05-04	Diaconie / Kerk in Actie / Kinderen in India	€ 384,25
05-04	Kerk	€ 212,50
12-04	Jeugd	€ 160,55
12-04	Kerk	€ 133,15

In de hal van De Hoofdhof hangt een **QR-code**, waarmee eenvoudig een (extra) gift overgemaakt kan worden aan de kerk.



Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 bonnen à € 2,00 (€ 40,00), 20 bonnen à € 1,00 (€ 20,00) en van 20 bonnen à € 0,50 (€ 10,00). Graag opgave van het aantal vellen per waarde.

Bestellingen vanaf € 50,00 door overboeking op de Rabobankrekening van de kerk: IBAN: NL50 RABO 0313.5432.16 t.n.v. "Hoofdhofgemeente inzake collectebonnen", waarna u de bonnen krijgt thuisbezorgd.

GEBRUIK VAN DE HOOFDHOF: RESERVEREN!

Iedereen die gebruik wil maken van ruimte in De Hoofdhof, dient tevoren bij onze beheerder (hoofdhof@gmail.com) te controleren of er ruimte beschikbaar is en vervolgens te reserveren.

*Kernteam Beheer en Financiën,
Gerard Gerritsen*



DUURZAME TIP

Zeg het met bloemen!

In de bloementeelt worden veel bestrijdingsmiddelen gebruikt. Soms zoveel dat de bloemen niet bij het gft-afval mogen. Daarom hierbij twee tips.

Op thegreenlist.nl vind je de Hollandse Bloemenkalender van Milieu Centraal. Hierop zie je welke bloemen net wat duurzamer zijn dan andere, vooral als ze in Nederland gekweekt zijn.

Kunstbloemen zijn tegenwoordig nauwelijks van echt te onderscheiden. Het produceren van kunstbloemen heeft ook impact op het milieu, maar veel minder dan verse bloemen. Vooral omdat ze veel langer meegaan.

Op thegreenlist.nl vind je een lijstje met merken die zo duurzaam mogelijk kunstbloemen maken.

MICHAËLS VIERINGEN

Grote of Sint-Michaëlskerk Zwolle, aanvang 17.00 uur
Met ingang van 31 mei is de aanvangstijd 19.00 uur

- Zondag 3 mei Michaëlsviering. Voorganger is ds. Bert Schüssler, m.m.v. de Michaëlscantorij o.l.v. cantor-organist Toon Hagen.
- Zondag 10 mei Vesper. Voorganger is ds. Nelleke Eygenraam, m.m.v. enkele leden van de cantorij o.l.v. cantor-organist Toon Hagen.
- Zondag 17 mei Michaëlsviering. Voorganger is ds. Ad Geerling, m.m.v. enkele leden van de cantorij.
- Zondag 24 mei Pinksteren
 Michaëlsviering. Voorganger is ds. Nelleke Eygenraam. m.m.v. de Michaëlscantorij o.l.v. cantor-organist Toon Hagen.
- Zondag 31 mei **19.00 uur** Vesper. Voorganger is ds. Bert Schüssler, m.m.v. enkele leden van Michaëlscantorij o.l.v. cantor-organist Toon Hagen.

Zie de website www.michaelscantorij.nl

Christa van Stappen

AGENDA

03-05	Michaëlsviering, Grote Kerk	17.00 uur
04-05	Dodenherdenking, Haersterveerweg	19.45 uur
06-05	Open Kerk, de Hoofdhof	15.00 - 16.30 uur
10-05	Vesper, Grote Kerk	17.00 uur
11-05	Kerkenraadsvergadering, de Hoofdhof	19.30 uur
13-05	Open Kerk, de Hoofdhof	15.00 - 16.30 uur
17-05	Kees van der Zwaard, de Hoofdhof	16.00 uur
17-05	Michaëlsviering, Vesper, Grote Kerk	17.00 uur
20-05	Open Kerk, de Hoofdhof	15.00 - 16.30 uur
20-05	Inspiratie-avond, de Ichthuskerk	20.00 uur
24-05	Pinksteren, Michaëlsviering, Grote Kerk	17.00 uur
27-05	Open Kerk, de Hoofdhof	15.00 - 16.30 uur
31-05	Vesper, Grote Kerk	19.00 uur
11-06	Seniorenreis, vanaf parkeerplaats de Hoofdhof	13.00 uur

KOPIJ DE HOOFDHOF

Het volgende kerkblad verschijnt op 28 mei 2026 en bevat gegevens over de maand juni 2026.

U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 CA, tel. 06-14507784 tot **uiterlijk maandag 18 mei 2026.**

*De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren via e-mail: **jaapwagteveld@hotmail.com***