



Mededelingenblad De Hoofdhof Berkum

Jaargang 67, nummer 3
Verschijnt eenmaal per maand
november 2020

DE HOOFDHOF BERKUM

predikant:	ds. J.M. Rohaan-Bisperink, Boogmakerstraat 27, 8043 AP Zwolle dsmarijnrohaan@gmail.com	tel.	06-53203778
kerkelijk bureau:	mw. K. Helder-Corporaal, Erasmuslaan 29, 8024 CT Zwolle phelder@home.nl	tel.	453 30 84
kerkgebouw:	Kerkweg 26, 8024 AN Zwolle hoofdhof@gmail.com	tel.	453 50 45
koster:	mw. T. van Well, Aureliavlinder 36, 8016 HB Zwolle	tel.	421 47 06
scriba:	dhr. J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 CA Zwolle jaapwagteveld@hotmail.com	tel.	454 72 33
administrateur:	dhr. W. van der Meulen, w.meulen@home.nl	tel.	06-18441966
internet:	www.hoofdhof.nl		
geestelijke verz.			
Berkumstede:	dhr. B. Dingjan	tel.	038-2001100

KERNTEAM PASTORAAT

Voor pastorale ondersteuning kunt u contact opnemen met de coördinator mw. D. Lips-Makken, tel. 06-42841201.

OPHAALMOGELIJKHEID VOOR KERKDIENT

Indien u niet in staat bent op eigen gelegenheid de kerkdienst te bezoeken, dan bestaat de mogelijkheid opgehaald te worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw wijkdiaken of met Jan Visscher (diaconie), tel. 3374740.

KERKTELEFOON

Als u overweegt een abonnement op de kerktelefoon te nemen en u wilt eerst voorlichting, vraag dan uw diaken of ouderling of neem contact op met dhr. W. Hornstra, Glanerbeek 17, tel. 453 71 45 of met dhr. H. Kooijker, Fivel 3, tel. 420 22 85.

LITURGIE GROOT LETTERTYPE

Wilt u in de dienst gebruikmaken van de liturgie met een groter lettertype, dan kunt u deze vinden in de hal.

BANKREKENINGNUMMERS

Voor de Kerk:	PGB De Hoofdhof	NL71 RABO 0377 3508 93
Collectebonnen:	PGB De Hoofdhof	NL50 RABO 0313 5432 16
Voor de Diaconie:	Diaconie PGB De Hoofdhof	NL58 RABO 0387 3804 42
Voor de ZWO:	Diaconie Geref.Kerk De Hoofdhof o.v.v. Voor de ZWO	NL05 RABO 0373 7109 92
Voor de Jeugd:	PGB De Hoofdhof o.v.v. Voor het Jeugdwerk	NL71 RABO 0377 3508 93

KERKDIENSTEN

Online diensten* en aanwezige gemeenteleden

Zondag 1 november

9.30 uur	Ds. P.D. Wolthaus uit Zutphen
Organist	Gert de Jong
Zang	Leden van D-Vote
Ouderling van dienst	Wiepkje Mensink
Lector	Alice Tanis
1 ^e Collecte	Kerk in Actie: Zending / West-Papoea
2 ^e Collecte	Voor de Jeugd
Beamerdienst	Kees Willemstein en Peter van der Waal
Jeugd	Kindernevendienst

Zondag 8 november

9.30 uur	Viering Heilig Avondmaal
Organist	Ds. J. M. Rohaan
Zang	Jan Post
Ouderling van dienst	Leden van D-Vote
Lector	Madeleen Wagteveld
1 ^e Collecte	Desiree Lips
2 ^e Collecte	Voor de Diaconie / Stichting Bartiméus
Beamerdienst	Voor de Kerk
Jeugd	Aafke en Marjet Zijlstra
	Kindernevendienst

Zondag 15 november

9.30 uur	Ds. A. Pietersma uit Zwolle
Organist	Robert Helder
Zang	Leden van D-Vote
Ouderling van dienst	Joke Hoekstra
Lector	Ab Kasper
1 ^e Collecte	Voor de Diaconie
2 ^e Collecte	Voor de Kerk
Beamerdienst	Tijmen Buijs en Klazien Helder
Jeugd	Kindernevendienst en Jeugdkerk

Zondag 22 november

9.30 uur
 Organist
 Zang
 Ouderling van dienst
 Lector
 1^e Collecte
 2^e Collecte

Beamerdienst
 Jeugd

Eeuwigheidszondag**Laatste zondag van het kerkelijk jaar**

Ds. J. M. Rohaan
 Jan Post
 Leden van D-Vote
 Jaap Wagteveld
 Marianne Gerritsen
 Voor de Kerk
 Voor de Diaconie / Stichting Voedselbank
 Zwolle
 Niek Aaldenberg en Ties van der Waal
 Kindernevendienst

Zondag 29 november

9.30 uur
 Organist
 Muzikale medewerking
 Zang
 Ouderling van dienst
 Lector
 1^e Collecte

2^e Collecte
 Beamerdienst
 Jeugd

Eerste zondag van Advent

mw. drs. R.K. Schoonveld-van der Zwan uit
 Emmeloord
 Robert Helder
 Sascha Raaijman, zang en
 Erik Raaijman, gitaar
 Leden van D-Vote
 Desiree Lips
 Jantine Kramer
 Voor de Diaconie / Stichting Nazorg
 Intermezzo Zwolle
 Voor de Kerk
 Kees Willemstein en Peter van der Waal
 Kindernevendienst

*Online diensten worden uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl

AMNESTY INTERNATIONAL

Zondag 8 november a.s. is de maandelijkse schrijfactie voor Amnesty International. De brieven zijn dan te vinden in de hal van de kerk.

Bent u niet in de kerk aanwezig en wilt u toch een brief versturen laat het ons dan weten. Dan mailen we de brieven of brengen we ze even langs. Hiervoor kunt u bellen of mailen naar Ineke Neuteboom-Visser, 038-3377727 ('s avonds); fam.neuteboom@mail.com of Miny Veenema, 038-8519715, minyveenema@gmail.com .

Doet u mee?

Ineke Neuteboom-Visser

BIJ DE DIENSTEN

Gastpredikanten

In de dienst van zondag 1 november a.s. hoopt ds. P.D. Wolthaus uit Zutphen voor te gaan. Hij is geboren op 11 juli 1948. Heeft als predikant de gemeenten Eierland, Huissen en Groningen gediend. Ds. Wolthaus is sinds augustus 2013 met emeritaat.

Op zondag 15 november a.s. hoopt ds. Ale Pietersma uit Zwolle, tel. 454 33 81, in de dienst voor te gaan. Ds. Pietersma was tot zijn emeritaat, april 2013, voorganger van de Open Kring in Stadshagen. Hij heeft eveneens de gemeenten Dirkshorn en Veenendaal gediend. De geboortedatum van ds. Pietersma is 9 april 1948.

In de dienst van zondag 29 november a.s. zal mevrouw drs. R.K. Schoonveld-van der Zwan, geboren 26 april 1967, uit Emmeloord, tel. 0527-624 415, de leiding hebben. Zij heeft een preekconsent voor het gehele kerkverband.

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder

WIJZIGING OPHAALMOGELIJKHEID VOOR KERKDIENT

In verband met het feit dat Jan van der Meulen is afgetreden als diaken met ingang van 1 november 2020, wordt zijn taak als coördinator van de ophaaldiensten overgenomen door Jan Visscher, tel. 3374740. In het binnenblad van elke komende Hoofdhof staat deze wijziging vermeld.

Jan Visscher

OVERIJSEL VOOR ZUID-AFRIKA

Dankbaar en hoopvol

Zoals u wel begrijpt gaat de jaarlijkse Dankdagmaaltijd dit jaar niet door. Maar dat wil niet zeggen dat we niet dankbaar zijn.

Tijdens de Actie Kerkbalans heeft u laten blijken dat u graag mee wilt helpen de jongeren in Zuid-Afrika een kans te geven. Met de door u toegezegde bedragen kunnen wij de jongeren in Zuid-Afrika dit jaar steunen. En dat is hard nodig.

Zuid-Afrika is hard getroffen door corona.

Naast dezelfde problemen die wij ervaren, hebben zij nog extra leed. Een man, genezen van corona, vertelde dat hij door zijn buurtbewoners nog steeds werd gemeden. Omdat ze bang zijn dat hij nog besmettelijk is. Een vrouw vertelde dat ze niet zozeer bang is om ziek te worden van het coronavirus. Ze is bang voor de gevolgen van het feit dat ze nu geen inkomsten meer heeft. Armoede ligt in Zuid-Afrika op de loer.

In Zuid-Afrika lijkt het aantal coronabesmettingen lager dan in Europa. Toch dreigt hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de maatregelen van de overheid kunnen mensen niet werken en dat betekent geen geld en geen eten.

Ook het project is getroffen door corona. Rineke van Ginkel is vervroegd teruggekeerd naar Nederland vanwege corona.

In Zuid-Afrika wordt op dit moment geen fysiek onderwijs gegeven. Scholen zijn dicht. Dat maakt het lastig voor de projectmedewerkers van PEN om de gezinnen van de jongeren te bereiken. We zijn dankbaar voor de creativiteit bij onze partner. Het kan niet zoals het gaat, maar men is erg creatief om er toch wat van te maken.

Men is op zoek naar andere manieren om contact te houden met de jongeren. De meeste jongeren hebben wel een mobiele telefoon. Maar de leuke en extra dingen, die voor de jongeren via het project werden georganiseerd, zoals bijvoorbeeld gezamenlijk straten schoonmaken en dingen verkopen, daar is nu geen sprake van. Ze missen dus de extra inkomsten hiervan en het contact onderling.

Maar er is ook hoop. Zo vertelde de 19-jarige Shane. Hij kan nu niet naar school. Hij doet zijn wiskunde-examen online en via zelfstudie: "Ik zie dat er nu ineens allerlei mensen bij elkaar komen om anderen te helpen. Ik heb nog nooit eerder gezien dat hier mensen zijn die anderen eten geven. Ik kon zelf in de kerk een voedselpakket ophalen van 40 kilo voor mijn moeder, mijn twee zussen en hun twee kinderen en mijzelf."

Omdat het in Zuid-Afrika nu zomer wordt hopen we dat de beperkingen verminderd gaan worden.

Begin 2021 komt er een minimagazine met meer details over het project. Daarover in januari meer.

*Namens de ZWO-Commissie,
Ineke Neuteboom-Visser*

kerk in actie

STERKE VROUWEN OPLEIDEN OP PAPOEA

Zendingscollecte 1 november

Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn.

Vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding.

Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen mee aan kerk en samenleving.

En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters.

Met deze collecte steunt u het werk van P3W in West-Papoea.

Van harte aanbevolen!

*Namens de ZWO-Commissie,
Ineke Neuteboom-Visser*

VAN DE DIACONIE

In de maand november doet de diaconie een beroep op u voor de volgende collectes:

Zondag 8 november a.s./ Stichting Bartiméus in Zeist

Joeke van der Mei, directeur van de stichting schreef het volgende in het blad Voluit:

'De coronamaatregelen maken veel activiteiten nog ingewikkelder voor mensen die hun zicht moeten missen. Daarom is nu meer dan ooit nodig dat we voor hen alles uit de kast halen, zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving. Want het gaat niet om hoeveel procent je ziet, het gaat om hoeveel procent je leeft.

Wij zetten ons in voor 100% leven, ook in een moeilijke tijd.

Tegelijk willen we mensen die slechtziend of blind zijn perspectief bieden. Zo gaan we ons de komende vijf jaar sterk maken voor een beter toegankelijke openbare ruimte.'

De stichting ondersteunt veel projecten voor mensen met een visuele beperking.

Zondag 15 november a.s. / Eigen diaconie

Zondag 22 november a.s./ Stichting Voedselbank Zwolle

Diaconaat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar. Natuurlijk binnen de gemeente, maar ook vaak buiten de muren van de kerk.

Zeker voor mensen in kwetsbare omstandigheden.

Op deze zondag is de opbrengst van de tweede collecte bestemd voor de Voedselbank in Zwolle. Zeker in deze bijzondere tijd van Corona hebben veel mensen te kampen met financiële problemen. Zij die niet genoeg geld hebben om eten te kopen kunnen een beroep doen op de Voedselbank.

Zondag 29 november a.s./ Stichting Nazorg Intermezzo Zwolle

Intermezzo is het nazorgcentrum voor mensen met kanker en hun naasten. Zij krijgen ondersteuning bij het leren omgaan met hun ziekte, tijdens en na de behandeling.

Tijdens de coronacrisis kunnen gelukkig een aantal activiteiten doorgaan, wel aangepast. Enkele activiteiten kunnen digitaal worden uitgevoerd en er wordt in kleinere groepen gewerkt.

We willen hen niet vergeten!

Graag willen we als diaconie een financiële bijdrage leveren aan bovengenoemde doelen.

AFTREDENDE DIAKENEN

In de viering van zondag 8 november a.s. zullen Jan van der Meulen, diaken van wijk 2, en Barend ten Have, diaken van wijk 1, officieel afscheid nemen als diaken. Vele jaren hebben zij zich met Liefde ingezet voor onze Hoofdhof. Wij willen hen hiervoor dan ook zeer hartelijk bedanken.

Als diaconie zijn we nog naarstig op zoek naar Hoofdhoffers die een beetje tijd vrij kunnen maken voor de zorg voor de ander.

Gewoon bellen!! Doen.

*Namens de diaconie,
Miny Veenema*

KLEDINGBANKACTIE

Van 5 oktober tot en met 31 oktober 2020 is er de Kledingbankactie geweest. Velen van u hebben gehoor gegeven aan onze oproep.

Vele kilo's kleding en andere bruikbare artikelen zijn ingeleverd bij de kerk.

Begin november zullen we de opbrengst bezorgen bij de Kledingbank. Namens de diaconie hartelijk dank voor uw bijdrage.

VERANTWOORDING DIACONIE

Zoals u inmiddels een beetje gewend bent, wijkt de verantwoording op dit moment enigszins af ten opzichte van de periode vóór Covid- 19.

Om het niet al te gecompliceerd te maken betekent dit het volgende: in de periode van april t/m juni zijn er een aantal collectes gehouden die al eerder zijn verantwoord.

Nadien is er over deze periode echter nog € 35,00 meer ontvangen dan eerder verantwoord, dit geld is alsnog verdeeld over de in die periode gehouden collectes.

Echter de collecteopbrengsten van juli gaven geen verandering te zien.

In de maand augustus is er nog een aanvullend bedrag van € 34,50 ontvangen ten opzichte van hetgeen reeds bekend was.

De collecte-opbrengst van 20 september voor de eigen diaconie gaf een bedrag te zien van € 141,70, in dezelfde dienst is er een bloemencollecte gehouden, met een opbrengst van € 156,35.

Op zondag 11 oktober jl. is er gecollecteerd voor de Kledingbank in Zwolle, de opbrengst hiervan bedroeg € 134,15 en door ondergetekende is er namens u € 350,00 overgemaakt naar dit doel.

Tenslotte is er nog een gift ontvangen van € 25,00 via één van de contactdames, en verdeeld zoals opgegeven aan de penningmeester. Uit deze opsomming blijkt dat er op de rekening van de diaconie in totaal een bedrag is bijgeschreven van € 526,70.

Wederom zeggen alle diaconieleden "dank u wel" en dan niet alleen voor de bedragen die worden ontvangen voor de eigen diaconie maar ook vooral namens de ontvangers waarvoor gelden worden ingezameld.

Jan Visscher, penningmeester

BEDANKBRIEF

Naar aanleiding van de gehouden collecte op 30 augustus jl. voor Diaconale Stichting Gevangenzorg (DSG) Zwolle is onderstaande bedankbrief door de Diaconie ontvangen.

Geachte diaconie van de Hoofdhof,

Hartelijk dank voor de gift die wij van u mochten ontvangen, wij zijn u zeer erkentelijk voor uw hulp.

Onze stichting wil een brug vormen tussen de wereld binnen de gevangensmuren en de wereld daarbuiten. Een brug voor vrijwilligers die binnen de gevangenis geestelijke, pastorale en diaconale steun willen geven. Maar ook en vooral een brug voor gedetineerden, naar de wereld buiten. Wat is het mooi dat wij ons daarvoor als kerken en christenen mogen inzetten. Hiermee benadrukken wij dat een mens meer is dan zijn daden.

Met de giften die wij krijgen, hebben wij dit jaar bijvoorbeeld de volgende concrete dingen kunnen doen:

- Ondersteunen en coördineren van de kerkvrijwilligers die aanwezig zijn bij de kerkdiensten die iedere zondag weer gehouden worden in de gevangenis.
- Organiseren van crea- en bakworkshops voor verschillende afdelingen in de gevangenis.
- Het organiseren en begeleiden van Alpha-cursussen.
- Diaconale hulp: Soms heel praktisch gedetineerden helpen bij het krijgen van noodzakelijke kledingstukken of het vervoer van eigen spullen naar de PI. Het bemiddelen bij het vinden van dagbesteding of het vinden van een maatje.
- Het geven van pastorale hulp door de aan DSG Zwolle verbonden diaconaal pastor.
- In de 'corona'-tijd gezorgd voor extra materialen zoals cd's, puzzels, spelletjes etc.

Vorig jaar zijn wij gestart met het bloemenproject, waarbij kerken de bloemen verzorgen voor de kerkdienst. Om daarmee een gebaar te maken richting de gedetineerden: 'God geeft om jou en de kerken zijn betrokken bij jou'. Wat mooi dat die betrokkenheid ook wederzijds wordt gemaakt: tijdens de diensten wordt gebeden voor de kerk die de bloemen voor die dienst heeft verzorgd.

DSG Zwolle is nog een hele jonge stichting, we bestaan inmiddels drie jaar. We mogen gelukkig ervaren dat ons werk door de Zwolse gedetineerden erg wordt gewaardeerd en ervaren daarin Gods zegen. Nogmaals onze hartelijke dank dat u dit met uw gift mede mogelijk maakt.

*Met vriendelijke groet,
secretaris/penningmeester DSG Zwolle, David Renkema*

COVID-19

De meesten van u zijn bekend met het feit dat de Diaconie deel uitmaakt van de Commissie Gezamenlijke Kerken onder de naam: het 4-manschap. Inmiddels is het uitgebreid tot 7 Kerkgenootschappen. Vanuit de gemeente kwam meermalen de vraag: Wat doet het 4-manschap eigenlijk?

Naar aanleiding van deze vraag lijkt het ons een goede gelegenheid u een indruk te geven wat voor gevolg dit bijvoorbeeld heeft gehad bij het uitbreken van de eerste Covid-19-golf voor degenen die o.a. aankloppen om hulp bij onderstaande instellingen.

Informatie Coalitie Noodhulp Zwolle

Inleiding

Bij het uitbreken van de coronacrisis heeft een aantal organisaties elkaar opgezocht. Daarbij is gekeken hoe zo snel en effectief mogelijk hulp kon worden geboden aan degenen die door de crisis zich voor een probleem gesteld zagen waarvoor op korte termijn geen oplossing was. Het waren een viertal organisaties t.w. Noodfonds Zwolle e.o., Stichting Present Zwolle, Stichting Voor Elkaar Zwolle en de Commissie Gezamenlijke Kerken. Laatstgenoemde is een al ruim 30 jaar bestaand noodfonds van 7 diaconieën van kerken in Zwolle.

Noodfonds Zwolle

Het Noodfonds Zwolle heeft zich gericht op het verstrekken van laptops. Kinderen moesten, omdat de scholen werden gesloten, thuis hun schoolwerk doen. We wisten: "Niet ieder gezin beschikt over een laptop". Ook zijn er dan nog gezinnen met meerdere kinderen met één laptop. Daarom is na kort ruggenspraak tussen bestuur en de gemeente {w.o. Sociale Wijkteams) besloten om meteen het loket te openen voor laptop-aanvragen voor diegenen die er via reguliere kanalen niet één konden aanschaffen.

In de tweede week van de lockdown is dat al via de scholen en de hulpverleningskanalen kenbaar gemaakt. Daarna zijn ook alle klanten van Stichting Meedoen Zwolle via een aparte mailing op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen en mogelijkheden. Dit heeft een groot bereik gehad. De Stichting Meedoen is verder een belangrijke mee-financierder geweest.

De laptops konden d.m.v. een minimale bijdrage meteen zelf worden aangeschaft. Er zijn in de afgelopen weken ruim 60 aanvragen voor laptops afgehandeld. (t.w.v. € 17.500,00) Ook waren, naast nieuwe, ook evenzovele goede tweedehands apparaten die konden worden verstrekt. Deze werden met hulp van vrijwilligers van de Stichting Voor Elkaar bezorgd en geïnstalleerd. Wat een service! Ook zijn er in die eerste weken twee scholen van de nodige 2^e-hands chromebooks voorzien. Met dankbaarheid wordt geconstateerd dat er een goede samenwerking was tussen hulpverleners en begeleiders op de scholen. De hulp kon zo worden ingezet waar deze het meest en hardst nodig was.

Stichting Present Zwolle

De Stichting Present kon veel praktische hulp verlenen. Mensen, die de deur niet meer uit konden of mochten, zijn door vrijwilligers van Present geholpen met het doen van boodschappen en andere klussen. De hulp was gezien de dankbare en mooie reacties zeker op z'n plaats.

Stichting Voor Elkaar Zwolle

Stichting Voor Elkaar Zwolle heeft met ruim 130 vrijwilligers van de projecten SchuldHulpMaatje, JobHulpMaatje en ParticipatieMaatje het werk digitaal kunnen doorzetten. Door deze samenwerking hebben we deelnemers kunnen helpen door het verstrekken van chromebooks om digitaal bereikbaar te zijn en om kinderen hun schoolwerk te kunnen laten doen. Daarnaast was het op deze manier mogelijk om versneld deelnemers blij te kunnen maken met een bon om te kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften, zoals dagelijks eten. Dit gaf in veel gezinnen rust en blijdschap, en leverde ook mooie nieuwe contacten op.

Commissie Gezamenlijke Kerken

De Commissie Gezamenlijke Kerken verleende de 'EHBO'. Er waren mensen die door de crisis niet meer in hun eerste levensbehoeften konden voorzien. Deze groep viel in drie categorieën in te delen, t.w.

1. Er waren mensen die in de schuldsanering zaten en net van hun wekelijks leefgeld konden rondkomen. Doordat de schappen in de supermarkten in de eerste weken leeg waren, moesten zij duurdere producten kopen en dát was net niet meer te doen. Aan de betrokkenen werd een bon van de Jumbo verstrekt en geen contanten.
Dit was een goede zet. Op de bon met een vrolijke verpakking stond de tekst "Kadoetje voor jou". Zo ervoeren mensen het ook, een cadeautje.
2. Ook waren er mensen die meerdere malen per week bij familie of vrienden konden eten. Door de coronacrisis was dit niet meer mogelijk. Met de bon kon men zelf inkopen doen en was men zo voorzien van het dagelijks eten.
3. De meest bizarre groep waren twee Eritrese families. Het ging om een familie van 7 en 4 personen. In beide gevallen woonde één van de gezinsleden al in Zwolle. Zij hebben gezinshereniging aangevraagd wat na jaren procederen is toegekend. In maart en april zijn de families naar Nederland gekomen. Na een verblijf van 3 dagen bij het al in Nederland wonende familielid moesten zij zich melden in Ter Apel voor registratie en plaatsing in een AZC. Door de maatregelen is Ter Apel dicht gegaan waardoor de betrokken families zich niet konden melden en registreren. Een familie moest zich melden bij de noodopvang in Zoutkarnp, maar is ook daar weggestuurd, 'welkom in Nederland'. Zij moesten onderdak zoeken bij het familielid dat al in Nederland was, die op z'n zachts gezegd al krap behuisd was. Zij zagen geen mogelijkheden om hun families te onderhouden. Met het verstrekken van de bonnen is dit ondervangen en hadden ze in ieder geval fatsoenlijk te eten.

Uiteindelijk is er voor 28 aanvragen aan hulp verstrekt tot een totaalbedrag van € 3.610,00. Al met al is de hulp snel en effectief afgehandeld. In de meeste gevallen binnen 24 uur.

Het aandeel van de Diaconie van de Hoofdhof is in dit soort gevallen 5% van het bedrag dat per jaar wordt uitgekeerd.

Op dit moment worden de activiteiten van de Coalitie in slaapstand gezet. Gezinnen die een computer nodig hebben, zijn voorzien en alle hulp en contacten voor boodschappen doen, zijn georganiseerd. De commissie gezamenlijke kerken ontvangt zo nu en dan nog een aanvraag voor leefgeld.

Namens de Diaconie, Jan Visscher, penningmeester

GRENZELOOS HERDENKEN

Herdenken doe je bij voorkeur samen. Verdriet delen, elkaar troosten en bemoedigen, dat is wat we wilden op 14 november.

Samen luisteren naar muziek en poëzie en als afsluiting een herdenkingsboom planten.

Echter, de verscherpte coronamaatregelen maken dit niet mogelijk. Daarom hebben wij als organisatoren besloten het programma drastisch te wijzigen.

De walnotenboom zal op 14 november geplant worden, omdat de herfst de beste tijd is om zoiets te doen, zij het zonder publiek,...

Het overige programma met muziek en declamatie, waarvoor u zich te zijner tijd in kunt schrijven, zal in het komend voorjaar op een nader te bepalen tijdstip worden uitgevoerd.

We hopen dat deze tweede golf Berkum voorbij mag gaan, daar kunnen we zelf veel aan doen door ons aan de maatregelen te houden.

Voor het overige: **'houd moed, heb lief'** bij alles wat ons te wachten staat.

In het voorjaar hopen wij u weer te informeren.

De organisatoren

UIT DE GEMEENTE

We zitten in de tweede golf van de corona. De beperkingen die dat geeft, en de zorgen en onrust, zijn voor iedereen voelbaar.

We laten ons hoofd echter niet hangen en proberen positief te blijven.

Ook deze golf zal weer voorbijgaan. Door ons nu aan de maatregelen te houden, krijgen we zo snel mogelijk weer ruimte terug.

In de tussentijd proberen we - digitaal én op veilige afstand - contact te houden met elkaar als gemeente.

Heel fijn waren daarbij de extra momenten:

Op 11 oktober genoten we van de klank- en beeldpresentatie van Marius van Dokkum en zijn vrouw.

Op zondagavond 25 oktober organiseerde de meditatiegroep een Taizédienst. Als u ideeën hebt voor een invulling van een extra zondagavonds moment, dan horen we het graag.

In het Kernteam Eredienst bezinnen we ons nu al op de Kerst. We zetten in op verschillende (online)vieringen, onder andere voor doelgroepen.

Met de Ichthuskerk zal samen de muzikale kerstnacht worden voorbereid.

Op kerstmorgen is de dienst van de hele gemeente, online te volgen voor iedereen.

Er zal ook een online ouderenviering plaatsvinden, samen met de geestelijk verzorger van Berkumstede Bas Dingjan, op vrijdag 18 december om 15.30 uur.

Marianne Gerritsen en ik willen proberen om voor kinderen een kerstactiviteit te organiseren. Niet alleen voor de kinderen van de gemeente, maar voor álle kinderen van Berkum die het kerstverhaal willen beleven. Hoe het er precies uit zal zien, is nog een verrassing.

In de komende periode van Advent leven we toe naar Kerst. We zien verlangend uit naar de komst van het Licht in deze donkere wereld. En we houden ons vast aan de belofte dat Jezus ís gekomen, om mensen hoop te geven en uitzicht.

Ds. Marijn Rohaan

Bij enkele diensten

We hopen binnenkort op een zondagmiddag een doopviering te kunnen plannen waarin Edin Henna van der Meulen, de dochter van Sascha Raaijman en Marc van der Meulen, gedoopt zal worden.

8 november a.s.: In deze avondmaalsdienst leggen Jan van der Meulen, Barend ten Have en Theo Zijlstra hun ambt neer. We zullen danken voor hun vele werk en hun liefdevolle inzet voor de gemeente.

15 november a.s.: Na de dienst wordt u meegenomen in de gedachten over het nieuwe beleidsplan. Zie de uitnodiging elders in dit mededelingenblad.

22 november a.s.: Eeuwigheidszondag. We gedenken hen die ons ontvallen zijn in Gods licht.

13 december a.s.: Op deze zondag zal in plaats van een e-meeting een Top2000-dienst plaatsvinden. Lees verderop meer over deze speciale dienst.

18 december a.s.: 15.30 uur kerstviering vanuit de Hoofdhof voor ouderen (online).

Eeuwigheidszondag 22 november 2020

De kerk is een plek waar mensen met vreugde en verdriet welkom zijn bij God, en waar troostende rituelen zijn die kunnen helpen om verdriet een plek te geven. Op 22 november staan we in de kerk stil bij de mensen die ons in het afgelopen jaar zijn overleden. In de dienst steken we een kaars voor hen aan. We gedenken hen in Gods licht.

De Hoofdhof wil een open kerk zijn en biedt ook gelegenheid aan mensen die niet zijn ingeschreven in de gemeente om een naam te laten noemen op deze eeuwigheidszondag.

Er zijn inmiddels twee families die hebben aangegeven dit op prijs te stellen. Meer namen kunnen volgen. Hebt u in het afgelopen jaar een geliefde verloren en vindt u het fijn dat zijn of haar naam nog één keer klinkt in de kerk om herdacht te worden? Neem dan contact op met ds. Marijn Rohaan (dsmarijnrohaan@gmail.com)

(Namen kunnen enkel worden aangedragen door de naaste familie, en tot uiterlijk 15 november.)

Omdat er slechts 30 mensen aanwezig kunnen zijn bij de kerkdienst, is gekozen om de families van de overledenen voorrang te verlenen.

Zij zullen aanwezig zijn en de gemeente zal online meevieren.

Na afloop van de dienst is er voor iedereen tussen 11.00 en 12.00 uur gelegenheid om in de kerk een kaars aan te steken, stil te zijn of even na te praten. Desiree Lips, Anja Telman, Wiepkje Mensink en Marijn Rohaan zijn dan aanwezig voor gesprek.

*Desiree Lips, Anja Telman,
Wiepkje Mensink, Marijn Rohaan*

OPROEP: JEUGDKERKLEIDING GEZOCHT

Voor de Jeugdkerk zoeken we naar leiding die een vertrouwensband wil opbouwen met de jongeren.

Margriet Vogel kan niet in haar eentje de Jeugdkerk dragen, voor haar zijn we op zoek naar iemand die dit mooie werk wil delen.

Neem contact op met Margriet Vogel of Marijn Rohaan.

OPROEP: AMBTSDRAGERS GEZOCHT

Onze Hoofdhofgemeente moet bestuurd en gedragen worden; dat gebeurt door ambtsdragers. Zij dragen samen met de contactpersonen ook het pastoraat in de gemeente.

Helaas is er binnenkort nog maar één ouderling in de wijk en dat vinden we te weinig. Want pastoraat (omzien naar elkaar) is het kloppende hart van de gemeente.

Voel jij je geroepen om dit pastoraat mee te helpen dragen?

Meld je dan bij Desiree Lips of Marijn Rohaan.

We doen een dringend beroep op iedereen.

Ds. Marijn Rohaan

WAT IS EEN TOP2000-KERKDIENTST?

U hebt de oproep vast wel gezien:

stem op jouw lievelings-Top2000-lied. Anders dan op andere zondagen zal in de dienst gebruik worden gemaakt van populaire muziek. Niet alleen geestelijke liederen lenen zich voor gebruik in de eredienst. Het blijkt dat ook seculiere muziek, wanneer deze in de kerk en in de liturgie klinkt, zich daarvoor lenen kan. Én, dat daardoor andere betekenissen kunnen oplichten.



In de Hoofdhof is al enkele keren een Elvis-dienst geweest. Zo bestaan er ook Blöf-diensten en U2-diensten, en algemene Top2000-diensten.

In Nederland vinden ze inmiddels op veel plekken jaarlijks plaats.

Meer daarover kunt u lezen op <https://www.top2000kerkdienst.nl/>

Op zondag 13 december zal in de Hoofdhof een Top2000-dienst worden gehouden met liederen die door de gemeenteleden zijn aangedragen. Dank voor alle inzendingen. We houden ook rekening met de verschillende generaties.

*Marjet Zijlstra, Ante Woudsma, Hannah Gerritsen,
Marianne van Norel, Gert de Jong, Marijn Rohaan*

GEMEENTE-UITNODIGING VOOR BELEIDSPLAN

Beste Hoofdhofgemeente,

Zoals u al in de kerkenraadsverslagen heeft kunnen lezen zijn wij bezig om een nieuwe opzet te maken voor het Beleidsplan 2021-2025.

De kerkenraad wil u graag informeren over de stand van zaken en uw mening weten en u daarvoor uitnodigen. Dit kan helaas niet in de kerk in deze coronatijd.

Daarom hebben wij besloten u na de kerkdienst op zondagmorgen 15 november te gaan informeren en vragen mee te denken over het beleid van onze gemeente.

Wij willen u verzoeken, na deze informatie ons per mail uw reacties hierover te sturen aan de scriba. Zo kunnen we toch samen bouwen aan het nieuwe beleidsplan.

U kunt de datum alvast in uw agenda noteren:

15 november 2020 na de morgendienst.

Wij zien uw reacties graag tegemoet.

De kerkenraad

KUNST IN DE HAL

Sinds 1 oktober hangen enkele maanden in de hal van de kerk schilderijen van de hand van Ada van der Kamp uit Zwolle.

Zij schrijft zelf een paar regels ter introductie:

"Nadat ik gestopt was met werken ben ik op een schildercursus gegaan bij Wim Hoek van Atelier Het Pakhuis.

Dat zijn bij elkaar heel wat jaren geworden.

Ik schilder van foto's die ik maakte o.a. in de vakanties.

De onderwerpen en formaten zijn dus heel gevarieerd.

Waarom je iets wil gaan schilderen is een soort proces.

Je moet iets hebben met het onderwerp anders lukt het niet.

Ik hoop dat u er met plezier naar wilt kijken."

Ada van der Kamp



In verband met de ontwikkelingen van Covid-19 en de daaraan gekoppelde coronaregels en richtlijnen zien we ons helaas genoodzaakt om dit jaar (november) geen Boekenmarkt 2020 te organiseren.

Vrijwilligersgroep Boekenmarkt Berkum

VERJAARDAGFONDS

Ter ondersteuning van projecten in Oost-Europa is in het 2e en 3e kwartaal tezamen aan bonnen en contanten een bedrag van € 366,05 binnengekomen.

Dick Blom

MICHAËLSVIERINGEN in de Grote of Sint Michaëls Kerk *november 2020 - aanvangstijd 17.00 uur*

Dit najaar is het centrale thema: *de Bergrede*. Matteüs 5, 6 en 7. Elke zondag klinkt een passage uit deze Messiaanse Troonrede. Deze indringende en fundamentele woorden gaan over 'meer dan het gewone' en horen tot de kern van het Evangelie.

In verband met de coronamaatregelen dient u zich van tevoren aan te melden voor de vieringen omdat we ons willen houden aan het advies 30 bezoekers per viering toe te laten.

Om u aan te melden gaat u naar de website van de Michaëlscantorij: www.michaelscantorij.nl vervolgens klikt u op het kopje: 'opgave vieringen'.

U krijgt een mail ter bevestiging. Mocht u buiten de 30-aanmelding vallen, ook dan krijgt u van ons bericht.

Heeft u zich opgegeven, maar besluit u toch niet te komen, wilt u zich dan afmelden via dezelfde site (www.michaelscantorij.nl) en onder het kopje 'contact' een bericht achter laten? Dan kan iemand van de wachtlijst de viering bezoeken.

- 01-11 Michaëlsviering, voorganger ds. Evert Jonker
- 08-11 Michaëlsviering Taizé
- 15-11 Michaëlsviering Vesper,
liturgen Robert Kanning en Christa van Stappen
- 22-11 Michaëlsviering Cantate Eeuwigheidszondag,
voorganger dhr. J. Doelman
- 29-11 Michaëlsviering Vesper,
liturgen ds. Harm Bousema en Christa van Stappen

*Namens de organisatie Michaëlsvieringen,
Christa van Stappen*

TIEN WOORDEN VAN GELUK

Naar Matteüs 5: 1 – 12

Op een berg als verbinding van hemel en aarde spreekt Jezus tien woorden van geluk die richting wijzen om mensen naar Gods hart te worden.

- gelukkig als je met een open geest mens durft te zijn
dat is leven naar de ruimte van Gods hart
- gelukkig als je verdriet durft te delen
dan maak je ruimte voor troost van God en mensen
- gelukkig als je mild kunt zijn
als je mensen ruimte geeft is er een wereld gewonnen
- gelukkig als je hartstocht uitgaat naar het recht
want gerechtigheid zal je hart verruimen
- gelukkig als je aanvult wat anderen tekortkomen
zo krijg je deel aan de ruimhartigheid van God
- gelukkig als je wilt zien met een zuiver hart
dat is zien naar het hart van God
- gelukkig als uit jouw leven vrede spreekt
als 'kind van God' zul je aangesproken worden
- gelukkig als je risico durft lopen omdat je doet wat recht is
dat is leven naar de ruimte van Gods hart
- gelukkig zelfs als je uitgescholden, vervolgd of belasterd wordt
omdat je dit gelooft
zo gingen de profeten je voor
zo volg je mij na
- wees dan intens gelukkig
omdat je in de ruimte van Gods hart
voorgoed ten goede geborgen bent

COLLECTE BIJDRAGEN (CORONA PERIODE) EN ANDERE DOELEN

Het is de tijd van de begrotingen. Reden om te bezien hoe we er 'voor' staan en wat dit betekent voor de komende jaren. Die cijfers worden voor de jaarwisseling (de begroting) en na de jaarwisseling (de jaarrekening) weer duidelijk, maar nu is al wel duidelijk dat de Coronacrisis een negatief effect zal hebben op de resultaten.

Ik maak me dan ook enige zorgen, als ik zie dat enerzijds de verhuur- en exploitatie-inkomsten (begrijpelijk) fors teruggelopen zijn, terwijl een aantal kosten wel oplopen. Ik denk dan aan de oplopende bankkosten, (porti-)kosten voor het Hoofdhofblad, maar ook de kosten van Kerkdienst-uitzendingen en de kosten voor Gaandeweg.

Dit, gecombineerd met jaarlijks vaak teruglopende VVB-opbrengsten, is reden tot enige zorg.

Ik wil u dan ook oproepen om, als u dat nog niet gedaan heeft, uw toegezegde VVB voor het eind van het jaar te voldoen en zo mogelijk een bijdrage/gift af te wegen voor Gaandeweg, voor de kosten van het Hoofdhofblad en/of voor de kosten van Kerkdienst-uitzendingen.

Om een andere reden of zonder verdere reden mag natuurlijk ook.

De Corona-periode is gestart met een prachtige bereidheid om bij te dragen aan de geplande collecten, via stortingen op de bankrekeningen van de kerk. De collecte-opbrengsten zijn daardoor de eerste maanden niet of nauwelijks achtergebleven bij de geplande opbrengsten, maar de laatste maanden lopen deze giften terug.

Een aantal kerkleden maakt gelukkig regelmatig een gift voor de collecten over, (waar we dankbaar voor zijn!), maar de kerkelijke gemeente, dat zijn we met elkaar: m.a.w. misschien zijn er nog meer leden die incidenteel of maandelijks wat willen overmaken voor de geplande collecte-doelen. U vindt de geplande collecte-doelen in dit Hoofdhofblad of in de nieuwsbrief, maar u kunt ook giften overmaken met vermelding van 'Collecten november', 'Collecten komende maand', 'Gift Kerk', 'Gift Diaconie', 'Gift ZWO', 'Gift Jeugd' o.i.d. Zet er wel iets dergelijks bij, anders is het onduidelijk of we dit als collecte-bijdrage of als VVB-bijdrage moeten zien. (Rek.nr. NL71 RABO 0377 3508 93, op naam van PGB De Hoofdhof). Bij voorbaat dank.

*Namens Kernteam Beheer & Financiën,
Wim van der Meulen (Administratie)*

COLLECTE-OPBRENGSTEN

Hieronder een overzicht van collecte-opbrengsten, dit keer van de collecten in de periode 6 september tot en met 11 oktober; ook deze keer is het een tussenstand, per 17 oktober:

06-09	Werelddiaconaat, Ghana	€ 114,80
06-09	Jeugd	€ 128,90
13-09	Jeugdwerk PKN (2/3) en eigen Jeugdwerk (1/3)	€ 113,20
13-09	Kerk	€ 184,10
20-09	Diaconie	€ 141,70
20-09	Bloemen	€ 156,35
27-09	Jeugd	€ 135,20
27-09	PKN Vredeswerk	€ 134,50
04-10	PKN Kerk & Israël	€ 113,45
04-10	Jeugd	€ 100,60
11-10	Diaconie Kledingbank	€ 134,15
11-10	Kerk	€ 148,20
11-10	Kerk, onkosten avonddienst	€ 287,20

Het is vooral voor onze boekhouder, Wim van der Meulen, een aardige puzzel om de vele mutaties die via de banken en collecte-mandjes binnenkomen goed te verantwoorden:

Top Wim en bedankt voor deze extra inzet!

En het resultaat is er ook naar: we zijn blij met de inkomsten die we als Kerk hebben, zowel voor het eigen gemeentewerk als voor de Diaconie en ZWO.

En meteen ook de oproep: blijf vooral geven, zodat we als gemeente in staat zijn te blijven delen!

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 bonnen à € 2,00 (€ 40,00), 20 bonnen à € 1,00 (€20,00) en van 20 bonnen à € 0,50 (€ 10,00). Graag opgave van het aantal vellen per waarde.

Bestellingen vanaf € 50,00 door overboeking op de Rabobankrekening van de kerk: NL 50 RABO 0313.5432.16 t.n.v. "Hoofdhofgemeente inzake collectebonnen", waarna u de bonnen krijgt thuisbezorgd. Levertijd is maximaal 3 weken.

*Kernteam Beheer en Financiën,
Gerard Gerritsen*

WOORDZOEKER VOOR DE KINDEREN

Hallo allemaal,

Een woordzoeker waarbij je je kleurpotloden kunt gebruiken. De boom verwijst naar de stamboom van Jezus. Zijn alle namen uit de rijtjes te vinden?

Als je de namen groen kleurt houd je een paar letters over.

Deze vormen samen het zinnetje:



ABRAHAM
ARAM
BATSEBA
BOAZ

DAVID
ISAÏ
ISAAK
JACOB

JEZUS
JOSIA
JOZEF
JUDA

MARIA
OBED
PERES
RACHAB

RUTH
SALOMO
TAMAR
ZERACH

AGENDA

08-11	Schrijfactie Amnesty International, in de hal van de kerk, na de dienst	
09-11	Meditatiegroep, in de consistorie	19.30 uur
15-11	Gemeentevergadering, na de morgendienst	
15-11	Jeugdkerk	09:30 uur
22-11	Eeuwigheidszondag, de Hoofdhof	09.30 uur
23-11	Meditatiegroep, in de consistorie	19.30 uur
29-11	Meat & Eat / GeoCash	14.00 uur
13-12	Top2000-dienst	
18-12	Kerstviering vanuit de Hoofdhof voor ouderen (online)	15.30 uur

KOPIJ DE HOOFDHOF

Het volgende kerkblad verschijnt op 26 november 2020 en bevat gegevens over de eerste helft van de maand december 2020.

U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 CA, tel. 45 47 233 tot **uiterlijk maandag 16 november 2020**

*De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren via e-mail: **jaapwagteveld@hotmail.com***

**DUURZAME TIP VAN DE MAAND**

Hoe groen investeert jouw bank?

**Bekijk het op
www.eerlijkegeldwijzer.nl**

