



Mededelingenblad De Hoofdhof Berkum

Jaargang 68, nummer 3
Verschijnt eenmaal per maand
november 2021

DE HOOFDHOF BERKUM

predikant:	ds. J.M. Rohaan-Bisperink, Boogmakerstraat 27, 8043 AP Zwolle dsmarijnrohaan@gmail.com	tel. 06-53203778
kerkelijk bureau:	mw. K. Helder-Corporaal, Erasmuslaan 29, 8024 CT Zwolle phelder@home.nl	tel. 038-4533084
kerkgebouw:	Kerkweg 26, 8024 AN Zwolle hoofdhof@gmail.com	tel. 038-4535045
koster:	mw. T. van Well, Aureliavlinder 36, 8016 HB Zwolle	tel. 038-4214706
scriba:	dhr. J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 CA Zwolle jaapwagteveld@hotmail.com	tel. 038-4547233
administrateur:	dhr. W. van der Meulen, w.meulen@home.nl	tel. 06-18441966
internet:	www.hoofdhof.nl	
geestelijke verz. Berkumstede:	mw. C. Pilon	tel. 038-2001100

KERNTEAM PASTORAAT

Voor pastorale ondersteuning kunt u contact opnemen met de coördinator mw. D. Lips-Makken, tel. 06-42841201.

OPHAALMOGELIJKHEID VOOR KERKDIENT

Indien u niet in staat bent op eigen gelegenheid de kerkdienst te bezoeken, dan bestaat de mogelijkheid opgehaald te worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw wijkdiaken of met Jan Visscher (diaconie), tel. 06-48246470.

KERKTELEFOON

Als u overweegt een abonnement op de kerktelefoon te nemen en u wilt eerst voorlichting, vraag dan uw diaken of ouderling of neem contact op met dhr. W. Hornstra, Glanerbeek 17, tel. 453 71 45 of met dhr. H. Kooijker, Fivel 3, tel. 420 22 85.

LITURGIE GROOT LETTERTYPE

Wilt u in de dienst gebruikmaken van de liturgie met een groter lettertype, dan kunt u deze vinden in de hal.

BANKREKENINGNUMMERS

Voor de Kerk:	PGB De Hoofdhof	NL71 RABO 0377 3508 93
Collectebonnen:	PGB De Hoofdhof	NL50 RABO 0313 5432 16
Voor de Diaconie:	Diaconie PGB De Hoofdhof	NL58 RABO 0387 3804 42
Voor de ZWO:	ZWO Commissie PGB De Hoofdhof	NL05 RABO 0373 7109 92
Voor de Jeugd:	PGB De Hoofdhof o.v.v. Voor het Jeugdwerk	NL71 RABO 0377 3508 93

KERKDIENTEN

De diensten worden ook uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl

Zondag 7 november

9.30 uur

Organist

Ouderling van dienst

Diaken

Lector

1^e Collecte2^e Collecte

Beamerdienst

Kindernevendienst

Afscheid en bevestiging ambtsdragers

ds. Marijn Rohaan en Desiree Lips

Jan Post

Fokje Duursema

Jan Visscher

Wiepkje Mensink

Voor de Diaconie / Moldavië

Voor de Kerk

Jaap Drupsteen en Marjet Zijlstra

Er is vandaag geen kindernevendienst.

Er staat een rekje met tasjes klaar in de hal.

Kinderen mogen een tasje meenemen de kerk in.

Zondag 14 november

9.30 uur

Organist

Ouderling van dienst

Diaken

Lector

1^e Collecte2^e Collecte

Beamerdienst

Kindernevendienst

Viering Heilig Avondmaal

ds. Ale Pietersma uit Zwolle

Robert Helder

Wiepkje Mensink

Ewold Mensink

Marianne Gerritsen

Voor de Diaconie / Stichting Hart voor Zwolle

Voor de Kerk

Klazien Helder en Peter van der Waal

Gertia Woudsma

Zondag 21 november

9.30 uur

Organist

Muzikale medewerking

Ouderling van dienst

Diaken

Lector

1^e Collecte2^e Collecte

Beamerdienst

Kindernevendienst

Eeuwigheidszondag**Laatste zondag van het kerkelijk jaar**

ds. Marijn Rohaan

Jan Post

Blokfluitensemble FEW

Joke Hoekstra

Geke Kombrink

Jantine Kramer

Voor de Kerk

Voor de Diaconie

Tijmen Buijs en Rens van der Waal

Er is vandaag geen kindernevendienst.

Er staat een rekje met tasjes klaar in de hal.

Kinderen mogen een tasje meenemen de kerk in.

Zondag 28 november

9.30 uur

Organist

Ouderling van dienst

Diaken

Lector

1^e Collecte2^e Collecte

Beamerdienst

Kindernevendienst

Eerste zondag van Advent

ds. Ries Nieuwkoop uit Zwolle

Jan Post

Jaap Wagteveld

Alice Tanis

Wiepkje Mensink

Voor de Diaconie /

Stichting 'Schipper mag ik ook eens varen?'

Voor de Kerk

Niek Aaldenberg en Marjet Zijlstra

Irene Heideveld

Zondag 5 december

9.30 uur

Organist

Ouderling van dienst

Diaken

Lector

1^e Collecte2^e Collecte

Beamerdienst

Kindernevendienst

Tweede zondag van Advent

ds. Pieter Dirk Wolthaus uit Zutphen

Robert Helder

Madeleen Wagteveld

Anne Schippers

Hanna van der Waal

Kerk in Actie: Zending

Voor de Jeugd

Jaap Drupsteen en Ties van der Waal

Er is vandaag geen kindernevendienst.

Er staat een rekje met tasjes klaar in de hal.

Kinderen mogen een tasje meenemen de kerk in.

DANKDAG-MAALTIJD 3 NOVEMBER

We hopen dit jaar het ZWO project dat we twee jaar hebben gesteund af te sluiten met een Dankdag-maaltijd op 3 november a.s. . Start 18.00 uur. Petri Hofland van Kerk in Actie neemt ons dan mee in haar ervaringen met het project PEN in Zuid-Afrika in coronatijd.

Als u wilt deelnemen aan deze maaltijd kunt u zich tot 1 november a.s. opgeven via de intekenlijst in de kerk of bij Ineke Neuteboom-Visser, tel. 3377727; inekenv@gmail.com of Miny Veenema, tel. 8519715; minyveenema@gmail.com .

Helaas zijn wij genoodzaakt om ons te houden aan de huidige coronaregels om zo de aanwezigen zoveel mogelijk te beschermen tegen een mogelijke besmetting van corona. Dat betekent dat wij u vragen om een coronatoegangsbewijs in de vorm van een corona check-app of een papieren bewijs.

Wij hopen velen van u dan te treffen.

Namens de ZWO, Ineke Neuteboom-Visser

BIJ DE DIENSTEN

Gastpredikanten

Mevrouw Desiree Lips-Makken uit Berkum/Zwolle, tel. 06-42841201 zal voorgaan in de dienst van zondag 7 november a.s.. Mevrouw Lips is in onze gemeente Coördinator van het Kernteam Pastoraat. Zij is geboren op 27 juni 1955.

Op zondag 14 november a.s. hopen we het Heilig Avondmaal te vieren en de dienst zal worden geleid door ds. Ale Pietersma uit Zwolle, tel. 454 33 81. Ds. Pietersma was tot zijn emeritaat, april 2013, voorganger van de Open Kring in Stadshagen. Hij heeft eveneens de gemeenten Dirkshorn en Veenendaal gediend.

De geboortedatum van ds. Pietersma is 9 april 1948.

Zondag 28 november a.s. hoopt ds. Ries Nieuwkoop uit Zwolle, tel. 465 01 55, de dienst te leiden. Ds. Nieuwkoop heeft de gemeenten Balk en Zwolle gediend. Hij is sinds april 2005 met emeritaat. Ds. Nieuwkoop is geboren op 8 maart 1943.

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder

VAN DE DIACONIE

In de maand november doet de diaconie een beroep op u voor de volgende collectes:

Zondag 7 november a.s. / Moldavië

In het armste land van Europa, Moldavië, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland om geld te verdienen of hebben hun troost gezocht in de alcohol. Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en liefde die zij nodig hebben.

Graag ondersteunen we dit project van Kerk In Actie.

Zondag 14 november a.s. / Stichting Hart voor Zwolle

De stichting verbindt enthousiaste jongeren (18-35 jaar) aan kwetsbare, eenzame Zwollenaren. Ruim 750 jongeren zetten zich in voor ongeveer 1300 stadgenoten zoals een dakloze, vluchteling, iemand met een beperking, eenzame jongere of eenzame oudere.

Zondag 22 november a.s. / Eigen diaconie

Op deze zondag is de collecte bestemd voor de activiteiten van de eigen diaconie.

Zondag 29 november a.s. / Stichting Schipper mag ik ook eens varen?

De stichting heeft een schip met de naam 'De Jonathan'. De thuishaven is Hasselt. Er worden dagvaartochten mogelijk gemaakt voor mensen met een functiebeperking. Vanaf 2022 zullen er weer meerdaagse vaartochten kunnen worden gehouden.

Kledingbankactie

In de maand oktober is er veel kleding, schoeisel en beddengoed door u ingeleverd bij De Hoofdhof.

Het ingezamelde is afgeleverd bij de Kledingbank. Hier is het in ontvangst genomen en men is er erg blij mee. U die hebt meegeholpen heel hartelijk dank!

Maaltijd van de Heer in De Hoofdhof

Op zondag 14 november a.s. vieren we weer met elkaar de Maaltijd van de Heer. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Het zal een lopende viering worden.

Maaltijd van de Heer in Berkumstede

We hopen dat we in januari 2022 kunnen starten met de viering in Berkumstede. Er zal afstemming zijn met de Ichthuskerk en de Sionskerk. Wel zullen we ons moeten houden aan de coronaregels die dan van kracht zullen zijn.

Bericht van het Diaconaal Platform Zwolle, Hart voor de samenleving Inloophuis de Bres

Vanaf zondag 7 november a.s. hopen we weer te starten met de zondagmiddagopvang in het Inloophuis de Bres.

In de periode van november tot en met maart wordt op zondagmiddag mensen, die de lengte van de zondagmiddag als niet door te komen ervaren, de ruimte geboden om binnen te komen.

's Middags is er in de Bres koffie/thee en menselijke warmte, ontmoeting van mens tot mens. De middagen duren van half twee tot half vijf. Voor deze middagen zoeken we nog gastvrouwen/gastheren die willen meehelpen. Het vereist geen specifieke kwaliteit of opleiding, gewoon een luisterend oor kunnen bieden.

De huidige vrijwilligers ervaren deze middagen als boeiend en zinvol. Je ontmoet mensen die je normaal niet tegenkomt, maar die zijn of haar eigen verhaal hebben. Wilt u meer weten, neem gerust contact op:

consulent@diaconiezwolle.nl of 06-1018 64422.

De vrijwilligers ontvangen voor de middagen een instructie.

*Namens de diaconie,
Miny Veenema, tel.: 06-48945700*

VERANTWOORDING DIACONIE

In het oktobernummer van ons mededelingenblad is vermeld dat de collecte-opbrengst ten behoeve van de Stichting Bartiméus € 151,20 is geweest. Naar aanleiding van nagekomen giften blijkt dat het werkelijke bedrag is gestegen tot € 156,20.

In dit nummer is ook vermeld dat de collecte, gehouden voor uw eigen diaconie, een bedrag te zien gaf van € 222,30, ook dit bedrag is nog eens gestegen tot € 227,80.

Met betrekking tot de collecte ten behoeve van de Kledingbank Zwolle, dient te worden vermeld dat het eerder opgegeven bedrag van € 136,30 dient te worden gewijzigd in € 149,30.

In hetzelfde nummer is vermeld dat de opbrengst van de Bloemencollecte een bedrag te zien gaf van € 143,20. Nu blijkt dat dit bedrag in werkelijkheid nog € 31,00 hoger is uitgekomen.

Op zondag 10 oktober is er gecollecteerd voor de Stichting Hoefijzer in Zwolle-Zuid, de opbrengst van deze collecte is tot nu toe € 120,65 geweest. Zoals te doen gebruikelijk zal uw penningmeester met een aanvulling vanuit de eigen middelen € 350,00 naar dit doel overmaken.

De opbrengst van de Bloemencollecte gehouden op 17 oktober jl. gaf een bedrag te zien van € 176,00.

In de achterliggende periode is bij de Diaconie ook nog een gift van € 50,00 binnengekomen.

Hartelijk dank dat naar aanleiding van uw giften en gaven deze verantwoording weer kon worden samengesteld, en wij onze naasten ver weg en dichtbij kunnen blijven ondersteunen in hun situatie.

*Met vriendelijke groet,
Jan Visscher, penningmeester*



ZENDINGSERFGOEDKALENDER 2022 & KERSTKAARTEN

De Zendingserfgoedkalender 2022 en de kerstkaarten tonen schilderijen van mevrouw Mahboobeh Salem, kunstenares en vluchteling uit Iran.

Het thema luidt:
'Van het duister naar het licht'.

Bijbelverhalen in sprekende kleuren geïnspireerd door het eigen levensverhaal van deze Iraanse vluchteling en haar gezin uit het duister van Iran naar het licht van Nederland.

De kalender geeft een introductie in de geschiedenis van Iran (het vroegere Perzië) en over de plek die de verschillende religies in dit grote land innemen. Dat betreft vooral de strenge vorm van de islam in deze Islamitische Republiek, maar toch zijn er joodse en christelijke minderheden te vinden.

Maar alleen de Armeense Apostolische Kerk en de Assyrische Kerk van Antiochië kunnen op enige erkenning rekenen, de meeste andere denominaties moeten in schuilkerken bijeenkomen.

Mahboobeh Salem en haar gezin zijn om die reden ook het land van de ayatollahs ontvlucht.

Verder vindt u informatie over vluchtelingen in Nederland en over de kunstenares zelf.

De serie kaarten bestaat uit vier dubbele kerstkaarten met als thema's De aankondiging van de geboorte, De geboorte te Bethlehem, De wijzen uit het oosten en De vlucht naar Egypte (dubbelgevouwen 14,8 x 10,2 cm) met bijpassende enveloppen en als bonuskaart een enkele ansichtkaart met de afbeelding 'Van het duister naar het licht' die ook op de voorzijde van de kalender is afgebeeld.

U kunt de kalender (per stuk € 9,00) en de kaarten (per set € 6,00) bestellen via de intekenlijst in de kerk, via telefoon of mail bij Ineke Neuteboom-Visser; inekenv@gmail.com ; tel. 06-29525659 of 038-3377727.

*Namens de ZWO commissie,
Ineke Neuteboom-Visser*

De penningmeester van de Diaconie van de Hoofdhof (Jan Visscher) ontving onderstaande kopij van Diaconaal Consulent Protestantse Gemeente Zwolle (Wim van Ree)

EEN VERHAAL OM WARM VAN TE WORDEN

Vrijdagmorgen 15 oktober meldde zich op het Kerkelijk Bureau een mevrouw die mij wilde spreken.

Zij bracht € 250,00. Wat wil het geval? Mevrouw heeft in 1999 van de commissie gezamenlijke kerken (= kerkelijk noodfonds) een bijdrage van f 250,00 (gulden) ontvangen. Daarvoor kon zij een fiets kopen die zij dringend nodig had. Het gaat nu goed met deze mevrouw.

Zij wilde haar 'schuld' uit 1999 vereffenen en bracht voor die f 250,00 uit 1999 nu € 250,00. Zij was na het geven van het geld opgelucht. Overigens fietst zij nog steeds op die fiets uit 1999. Zij is er heel zuinig op en de fiets rijdt nog prima.

Na 22 jaar is een diaconale bijdrage nog steeds effectief.

Aan het einde van het gesprek meldde zij dat ik haar dat geld indertijd had verstrekt waarop direct volgde 'u ziet er nu wel anders uit'. Die opmerking kon ik in mijn zak steken, maar dat deed ik met veel plezier.

Wim van Ree, diaconaal consulent

AMNESTY INTERNATIONAL

Zondag 14 november a.s. is de maandelijkse schrijfactie voor Amnesty International.

De brieven zijn dan te vinden in de hal van de kerk (zowel voor als na de kerkdienst).

Bent u niet in de kerk aanwezig en wilt u toch een brief versturen laat het ons dan weten. Dan mailen we de brieven of brengen we ze even langs.

Hiervoor kunt u bellen of mailen naar Ineke Neuteboom-Visser, tel. 3377727; inekenv@gmail.com of Miny Veenema, tel. 8519715; minyveenema@gmail.com . Doet u mee?

Ineke Neuteboom-Visser



JEUGDWERK

Jeugdkerk

De jongeren van de Jeugdkerk zijn de afgelopen tijd twee keer samengekomen.

Op zondag 26 september was het thema: “Dromen over de toekomst”.

Hoe zien de jongeren de toekomst, die van henzelf en meer in het algemeen?

We hebben geluisterd naar “Labyrinth” van Gers Pardoel. Hij zingt daarin over zijn gedachten wie hij is en hoe hij zich voelt.

In dit lied is een stukje van een toespraak van koning Willem Alexander te horen. Hij haalt daarin het lied “Wat de toekomst brengen moge” aan. Onze toekomst is veilig in Gods handen. We hebben daarna in de Bijbel gezocht naar mensen met toekomstdromen.

Op zondag 17 oktober hebben we gepraat over de schepping.

Ter introductie hebben we naar de Zandtovenaar gekeken, die het verhaal van de schepping verbeeldt met zand. Daarna aan de hand van stellingen en opdrachten onze mening en kijk op de schepping vorm gegeven.

Eén van de opdrachten was in 7 plaatjes de schepping verbeelden. Op het whiteboard in een bijzaal gingen we aan de slag. We kwamen er achter dat het nog best lastig is om dan vast te leggen wat wanneer gebeurde, dit terwijl het een verhaal is dat ons allemaal zo bekend is.

De volgende bijeenkomst is op zondag 14 november. Kom gerust langs als het je leuk lijkt.

Meet &

De bijeenkomst, Meet & Seek, die gepland stond voor zondag 3 oktober is vanwege het slechte weer verplaatst naar zondag 24 oktober.

U hoort hier later meer over.

De volgende bijeenkomst Meet & Discover is gepland op zondag 31 oktober, aansluitend aan de kerkdienst.

De bedoeling is dan om te ontdekken welke verhalen er in het zand zijn uitgebeeld. De reis zal dan naar Elburg gaan.

Op zondag 28 november is er een Meet & Seed. Ontmoeting en vetbollen maken. Om 19.00 uur in de jongerenruimte van onze kerk.

UIT DE GEMEENTE

Wat was het een feest om Kinderkoor de Bromvlieg op 3 oktober weer in de kerk te hebben. We hebben genoten van de energie van de kinderen en hun prachtige liederen. Vanaf zondag 3 oktober was er ook weer oppasdienst. Het is mooi dat de kindernevendienst en de oppasdienst weer zijn opgestart na de coronatijd.

Graag breng ik de oproep voor leiding voor de kindernevendienst nog bij u onder de aandacht. Er is dringend versterking nodig.

We zijn verheugd dat we op 7 november Johan Neuteboom mogen bevestigen in het ambt van ouderling-scriba. We zullen die zondag in dankbaarheid afscheid nemen van onze zittende scriba Jaap Wagteveld. Hij zal actief blijven in de gemeente, onder andere als voorzitter van het Hoofdhofkoor.

In de kerk maken we ons op voor de laatste periode van het kerkelijk jaar. De laatste zondag van het kerkelijk jaar valt dit jaar op 21 november. Vanaf 28 november begint dan de Adventstijd, de tijd van voorbereiding op geboorte van Christus.

Eeuwigheidszondag

De kerk is de plek waar we dierbare mensen, die ons zijn ontvallen, gedenken. Waar verdriet een plek heeft, en we troost zoeken bij de Ene. In het weekend van de Eeuwigheidszondag doen we dat op twee verschillende momenten:

Op zaterdagmiddag 20 november is de Hoofdhof voor iedereen van 15.00 tot 17.00 uur geopend voor het aansteken van een kaarsje voor een overleden dierbare. Ook is er ruimte voor stilte of gesprek.

Op zondag 21 november zal de morgendienst in het teken staan van de gedachtenis van de namen. De namen van de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden zullen klinken, evenals de namen van mensen die met Berkum of met de Hoofdhof zijn verbonden.

We lezen woorden uit Spreuken. Het is mogelijk om namen van geliefden aan te dragen bij de voorbereidingscommissie; deze bestaat uit Anja Telman, Desiree Lips, Wiepkje Mensink en Marijn Rohaan.

Meeleven met

Heel erg bedankt dat u uw wijkcontact of mij als predikant op de hoogte houdt van wel en wee.

Leesgroep

De leesgroep is bij het verschijnen van dit Mededelingenblad teneinde. Het was fijn en inspirerend om samen te komen rond de oerverhalen van Genesis. We bezinnen ons op een mogelijk vervolg.

Nascholing

Inmiddels ben ik al twee keer drie dagen op nascholing geweest. Aankomende keer (4 en 5 november) ben ik aan de beurt om mijn genogram (familiestamboom) te bespreken. Aan de hand van de geschiedenis van de eigen familie leren we hoe loyaliteit werkt, hoe kinderen 'geven' (in de breedste zin van het woord) aan ouders, en hoe ouders zorgen voor kinderen. Iets daarvan zal ik delen in de overdenking tijdens de Top2000dienst.

Top2000dienst

Op zondag 12 december zal de Top2000dienst plaatsvinden, waar al druk voor wordt gerepeteerd. Het thema van de dienst is 'Familie'. Schrijf deze zondag in je agenda als je houdt van zingevende popmuziek. Of als je benieuwd bent welk nieuw perspectief je krijgt als je kijkt door de contextuele bril.

Dominee in de klas



Tijdens de Kinderboekenweek van 6 t/m 17 oktober over "Worden wat je wil", heb ik in groep 3 van de Zevensprong iets verteld over mijn beroep van dominee.

Ook heb ik een Godly Play verhaal verteld. Want wat is een dominee zonder de verhalen van God?

In de week voor Kerst zal ik aan de klassen van de Duijvcamp een bezoek brengen. Dit ter voorbereiding op de kerstviering die op 23 december in de Hoofdhof zal plaatsvinden. Met hen deel ik het verhaal van de Heilige Familie.

Kernteam Eredienst

Door het Kernteam Eredienst zullen op de beamer ideeën en suggesties worden geplaatst, om te groeien in gastvrijheid. We hopen dat iedereen wil helpen om vaste groepjes bij het koffiedrinken wat te doorbreken.

Door het Kernteam zal een liedlijst worden gemaakt van kinderliederen die we als gemeente zullen gaan zingen. De bedoeling is dat er elke maand een ander lied is, en dat we zo ons repertoire uitbreiden én minder afhankelijk zijn van YouTube-liedjes. Het is belangrijk om elkaars liederen te leren, en ruimte te maken voor elkaar in de kerkdienst.

Land van Verwondering

Land van Verwondering plaatsvinden op 28 november om 15.00 uur. We zitten met Land van Verwondering niet meer in de kerkzaal, maar horen het verhaal in de gezellige jongerenruimte. In de zaal van de oppasdienst kunnen we aan de slag met verf en houtbewerking.

Voor mij zat je
al nooit
in de kast of
in dat ene hokje
of hoe je het
ook noemen wil
Voor mij ben jij
gewoon jij
En maakt
wie jij bent
of wil zijn
geen enkel verschil

Fem.

*Een hartelijke groet aan u allen,
ds. Marijn Rohaan*



ACTIE KERKBALANS 2022 OPGESTART

Zoals u weet doen wij eens in de twee jaar mee aan de landelijke Actie Kerkbalans.

In 2022 is het weer zover.

De Actie wordt gehouden van zaterdag 15 t/m zaterdag 29 januari 2022.

Op initiatief van de Kerkrentmeesters is er weer een voorbereidingsgroep gevormd.

Deze bestaat uit Gerard Gerritsen (kerkrentmeester), Klazien Helder (kerkelijk bureau), Wim van der Meulen (administrateur), Jan Visscher (Diaconie), Harry Vos (ZWO) en Andries Westerholt(voorzitter). Heel fijn dat de voorbereidingsgroep weer gevormd kon worden. Op Gerard Gerritsen na hebben deze gemeenteleden al eerder in een voorbereidingsgroep Actie Kerkbalans gezeten. Er is dus veel ervaring aanwezig, dat goed van pas komt in deze tijd vol veranderingen.

Op 18 oktober is de voorbereidingsgroep voor het eerst bij elkaar geweest.

Heel belangrijk is waar de Actie Kerkbalans zich op gaat richten. Immers de Actie is gericht op de Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB) voor het in stand houden en liefst uitbouwen van onze eigen geloofsgemeenschap. Een eerste gedachtewisseling binnen de voorbereidingsgroep gaf aan dat betrokkenheid bij en verbondenheid met elkaar na de toch kille en onzekere coronatijd veel aandacht moet krijgen, als ook onze verantwoordelijkheid voor goed rentmeesterschap en het nieuwe beleidsplan van onze gemeente.

De Actie kan alleen een succes worden als alle gemeenteleden en kernteams in wat voor vorm dan ook weer mee gaan doen. De actie in januari 2020 was heel goed met een grote opbrengst, dat willen we graag voortzetten. Kernteams en werkgroepen zal worden gevraagd input te leveren voor het informatiemateriaal zodat wij u goed kunnen informeren over de besteding van uw VVB. ZWO en Diaconie doen ook weer mee.

Wij als voorbereidingsgroep hebben er heel veel zin in om van de Actie Kerkbalans 2022 een succes te maken. Wij gaan u op de hoogte houden. Mocht u suggesties of ideeën hebben dan zijn die van harte welkom, ook mooie foto's van gemeentelijke activiteiten zijn welkom. U kunt ons altijd benaderen.

*Met hartelijke groet van de Voorbereidingsgroep
Andries Westerholt, tel.nr. 06 31658822,
e-mailadres: westzwolle@outlook.com*

Naschrift:

Het landelijk steunpunt Actie Kerkbalans houdt een online onderzoek onder kerkgangers naar kerk-zijn na corona.

Wij roepen u op daar aan mee te doen. Meedoen kan via www.gevenaandekerk.nl.

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. De plaatselijke gemeente heeft voor de Actie Kerkbalans baat bij de uitkomsten van dit onderzoek.

ONTMOETING IN HET HOOFDHOF-CAFÉ

We mogen weer!!

Na anderhalf jaar stilte kunnen we onze maandelijkse ontmoeting in het Hoofdhof-café weer gaan oppakken. En dat in een prachtig gerenoveerde soosruimte. Wat heeft de jeugdgroep dit schitterend uitgevoerd. Het is een gezellige huiskamer geworden.

Onze eerste keer dit seizoen is op vrijdag 5 november. Daarna volgt 10 december en in het volgende jaar in principe op de 2^e vrijdag van de maand.

Zoals gebruikelijk fungeren de echtparen Schippers, Veenema, Wagteveld en Willemstein als gastvrouw en gastheer.

Wellicht ten overvloede, maar toch gemeld: iedereen is van harte welkom.

De sooszaal is open vanaf 21.00 uur.

Wij hopen weer op een volle en gezellige “bak”.

Kom gerust een poosje “binnenvallen”

*Namens de gastdames en -heren,
Kees Willemstein*

P.S.

Marijn vroeg mij u ook nog attent te maken op de ontmoeting in de soos na afloop van de catechese. Dat is dan vanaf ongeveer 21.15 uur. Daar is ook iedereen uitgenodigd. In de komende maand is dat op 12 en 19 november

HOOFDHOF-REISJE 29 SEPTEMBER 2021 (SENIOREN??)

Met chauffeur Willem en gids Dick en 29 deelnemers vertrokken we via de Zwartewaterallee, de Blaloweg en de oude IJsselbrug naar het uitgebreide industrieterrein van Wezep.

Maar daaraan voorafgaande kregen we een stevig stukje les van Dick over de oorsprong en geschiedenis van Zwolle. In de prehistorie lag hier een dekzandlaag. Daar doorheen liep een watergang met de naam Aa (betekent Stroom) tussen de Vecht en de IJssel. Op de plaats waar nu de Marktplaats is lag later een begraafplaats. Deze werd in 1827 geruimd. In 1814 werd Overijssel een aparte provincie met Zwolle als hoofdstad. In 1863 werd de spoorlijn van Zwolle naar Amersfoort aangelegd. Over reizen gesproken: Dit is Dick's laatste reis maar dan wel in de goede zin van het woord.

Door het centrum van Wezep trokken we op naar de Zeven Heuvelen Weg richting Heerde. Zo hoog waren die heuvelen nu ook weer niet. Maar bijzonder is wel dat het onderhoud van deze prehistorische zandweg nu nog door de stad Kampen wordt betaald.

We zijn rechtsaf geslagen richting de Dellen. Als defensie aan het oefenen is met grof geschut dan is deze weg afgesloten.

De ontginning van dit gebied begon in 1802 door Daendels. Later ging Buys Ballot (eigenaar van het KNMI) daarmee door. Zijn zoon vond dit zo'n mooi gebied dat hij daar begraven wilde worden. Dat graf is nog goed te vinden. Ik heb het vele jaren geleden nog gezien.

In 1929 is dit overgegaan naar Het Gelders Landschap met 435 ha waarvan 60 % bos en 40 % heide.

Onze eerste stopplaats is bij restaurant 'de Ossenstal' midden op de Veluwe. De paar spatjes regen die er toen nog vielen waren geen probleem. Koffie/thee en zelf gemaakt appelgebak in het bos.

Bij vertrek was het helemaal droog zodat ik nog mooi een ommetje kon lopen.

Nu terug richting Epe langs een park met damherten. Van het voormalige spoor van Hattermerbroek naar Apeldoorn is in Epe het Spoorhuis nog te zien.

Toen langs Vaassen en Terwolde naar Deventer met de koekenbakkers van Bussink.

Richting Raalte kwamen we nog langs Wesepe waar nog een kerk staat uit de 14^e eeuw. In het centrum ligt nog een zwerfkei waarop de dorpsomroeper het nieuws vertelde. Dit wordt ook wel de Afroepsteen genoemd. Raalte heeft ook wel de kathedraal van Salland, genaamd de Kerk van de Heilige Kruisverheffing. De PKN-kerk, de zo genoemde Plaskerk, omdat daar vroeger een waterbron was en er nog weleens

werd gemorst, waardoor er bijna altijd een plas water lag waar nu de kerk staat.

*Nu even een uitstapje naar mijn eigen activiteiten.
Als voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici afdeling Overijssel hebben wij een bijeenkomst georganiseerd in de Plaskerk te Raalte op zaterdag 12 februari 2022 om 14.00 uur tot 16.30 uur met de Zwolse organist Toon Hagen over Minimal Music. U bent ook welkom!*

Na Raalte gingen we naar het Sukerbietendorp Lemelerveld dat ook een mooi zweefvliegveld heeft. Bij kasteel Rechteren sloegen we rechtsaf naar Restaurant Madrid met daar achter 'Expo Madrid'. Daar hangt de Nachtwacht geschilderd door Jan van der Horst. In een videopresentatie wordt uitgelegd hoe hij er toe gekomen is dit gigantische kunstwerk van Rembrandt van Rijn te reproduceren.

We sloten af met een uitgebreide broodmaaltijd in het restaurant.

Willem en Dick werden met een stevig applaus bedankt voor de goede zorgen.
Onder de bezielende leiding van Anne Schippers en Barend ten Have hebben we de mooie reis afgerond en kwamen om 19.00 uur weer bij de Hoofdhof aan.

Verslaglegging: Henk Hoeksema

GROENE KERK

Voor onderhoud van de tuin rondom de Hoofdhof is een hakselaar aangeschaft om het tuin en snoei afval te versnipperen en het onder de struiken en planten te strooien.
In de Jeugdruimte wordt vanaf oktober geen aardgas meer gebruikt. Er wordt voortaan elektrisch gekookt.

WAT WE IN BERKUM KUNNEN DOEN NU HET KLIMAAT VERANDERT: REGENWATER OPVANGEN!

De commissie Duurzaam Berkum en de werkgroep Groene Kerk van De Hoofdhof denken dat het zinvol is om regenwater op te vangen, zodat het nuttig gebruikt kan worden. Samen hebben zij het initiatief genomen om het gebruik van een betere wateropvang in onze wijk te stimuleren door een forse subsidie aan te vragen bij het Waterschap.

Maar waarom eigenlijk?

Er zijn veel redenen aan te dragen waarom we anders met water om zouden moeten gaan. We noemen er enkele.

- Drinkwatermaatschappij Vitens vraagt ons om vooral in droge tijden erg zuinig te zijn met het gebruik van drinkwater.
- Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft bij zware regenbuien en door steeds meer bebouwing en bestrating, meer moeite om het water op tijd via de riolen af te voeren. Op andere momenten is er weer een tekort aan water.
- Regenwater is vaak beter voor de planten.

Er is al enige tijd contact met het Waterschap over de mogelijkheid om zelf regenwater op te vangen en te gebruiken, om het Waterschap te ontlasten. Voor een goed plan met gezamenlijke aanpak heeft het Waterschap per jaar een bedrag beschikbaar.

Als het plan aan de gestelde eisen voldoet, kan iedereen die meedoet 50% van de kosten van opvangcontainer en aansluitkosten vergoed krijgen. Het plan van Duurzaam Berkum en Groene Kerk voldoet ruimschoots aan de subsidievoorwaarden.

Doe jij ook mee?

Als je belangstelling hebt voor de subsidie van het Waterschap, kun je je **tot 1 december 2021** aanmelden via www.wijkverenigingberkum.nl/wateropvang.

We hopen in december een bijeenkomst te houden waarin meer informatie wordt gegeven.

Er komen binnenkort ook voorbeelden met prijsindicaties op de website van de wijkvereniging.

Vervolgens kun je mogelijk dan zelf al een plan maken dat past bij jouw situatie en voorkeuren.

De markt is er al op ingespeeld en via internet zie je veel mogelijkheden. Eventueel is advies van enkele vrijwilligers mogelijk.

Begin december willen we met de aanvragers een informatiebijeenkomst houden voor nadere afspraken over ontwerpschets, begroting, adresgegevens e.d.

De individuele aanvragen worden door ons gebundeld en begin januari gaan we het plan bij het Waterschap indienen, voorzien van de gewenste gegevens.

Contactadressen: dhr. H. Lammersen: h.lammersen@ziggo.nl of duurzaam@wijkverenigingberkum.nl.



Muziek met een Plus

MUZIEK MET EEN PLUS

We zijn er weer! Voor het eerst sinds lange tijd weer een concert in de zaal! Vier trombonisten, het Nymphaeas Trombone Quartet, trakteerden ons op een prachtig optreden in een heel ongebruikelijke bezetting. Verrassend om te horen hoe deze virtuoze, muzikale en perfect op elkaar ingespeelde mannen klassieke muziek op hoog niveau ten gehore brachten.

En wat fijn om deze muziek weer gewoon in een zaal te mogen beluisteren! Ook hier gaven de musici ons weer een compliment met de prachtige akoestiek die de Hoofdhof heeft. Op zo'n zaal mogen we trots zijn.

Ons volgende concert is op zondag 21 november. De laatste zondag van het kerkelijk jaar. Een zondag van reflectie en terugkijken naar het jaar dat voorbij is gegaan. Het Zwols Vocaal Ensemble onder leiding van Martien Hovestad geeft een concert met liederen die passen bij deze tijd. Een kleine greep uit de liederen die worden uitgevoerd:

F. Mendelssohn Bartholdy: Psalm 42
Maurice Green: Lord, let me know mine end
Heinrich Schutz: Herr, wenn ich nur Dich habe

Martien Hovestad heeft in de afgelopen coronatijd ook een aantal liederen gecomponeerd, waarvan we op dit concert de premières mogen beleven.

Het programma wordt gecompleteerd met een aantal stukken van de bekende organist Mannes Hofsink en celliste Esther de Boer. Een middag met prachtige koormuziek en een topbezetting!

De toegangsprijs is € 15,00 per persoon en de kaarten zijn nu online verkrijgbaar op de website www.muzeekmeteenplus.nl.

Wilt u het concert liever thuis op de livestream beluisteren, dan kunt u daarvoor een kaartje met de inlogcode voor het concert kopen voor slechts € 5,00, eveneens op de website www.muzeekmeteenplus.nl.

Het concert begint om 15.00 uur, maar u kunt al 10 minuten van tevoren inloggen.

In december is er geen concert. Wilt u weten welke verrassingen we nog voor u in 2022 in petto hebben, neem dan een gratis programmaboekje mee. Het ligt voor u klaar in de hal van de kerk.

Heeft u de maandelijkse e-mail nieuwsbrief van Muziek met een Plus nog niet? Stuur even een mailtje naar muziekmeteenplus@gmail.com en we zetten u op de verzendlijst!

We zien u graag op 21 november.

Namens het bestuur, Ab Kasper

OOST-EUROPA NIEUWS

Hannah Smit schreef dat er op de zorgboerderij in Roemenië, ook tijdens de coronatijd, gewoon elke dag de geiten werden verzorgd en lammeren geboren werden. Wel moest van de overheid de ene groep jongeren drie en de andere vier dagen werken.

Het bedrijfsproces in de kaasmakerij wordt steeds professioneler: elk kaasje wordt geëtiketteerd en de pakketten gaan met een koelwagen van DHL naar Boekarest. Een nieuwe medewerker bezorgt die kaas in naburige steden.

De lijntjes met Nederland worden dunner. Alleen de specialistische dingen moeten nog uit Nederland komen.

Vanuit het beroepsonderwijs komen stagiaires twee weken lang werken om de noodzakelijke reparaties en klussen te doen. Dat is mooi, omdat vanwege corona er vrijwel geen vrijwilligers uit Nederland kwamen.

De boerderij heeft blijvend onderhoud nodig.

Hannah zal een lesbrief samenstellen, die de stagiaires dan weer willen vertalen. Ook hebben een aantal jongens een week vakantie gehouden op de camping 'Timulazu' waarbij zijzelf kookten.

Ds. József Székely uit Roemenië schreef:

“...In augustus ben ik met twee groepen Roma-kinderen (in totaal 65 kinderen en 4 begeleiders) in twee verschillende vakantiecampen geweest. Deze arme kinderen waren erg blij dit alles mee te kunnen maken, mede dankzij jullie ondersteuning.

...God zegene jullie leven en werkzaamheden!”

Pastor Aleksaner uit Servië schreef:

“...We hebben nog nooit zoveel corona-zieken gehad...De isolatie van 21 dagen is het moeilijkst voor de Roma's, omdat er nu geogst en geld verdiend moet worden.

Onze kerk zorgt voor voedsel, medicijnen en water. We zijn onze Heer zo dankbaar dat Hij voor Zijn kinderen zorgt.

Vijf zondagen was er geen kerkdienst. We bezochten mensen en baden voor hen die in isolatie zaten.

Zuster Mila is weduwe, 68 jaar, en krijgt € 70.00 per maand voor het oogsten van paprika, de ene helft gaat op aan medicijnen, de andere om rekeningen te betalen. Ze bad op een avond om voedsel. De volgende dag klopte ik aan de deur met 20 kg aardappelen. Ze zei: 'pastor, God gebruikt u, ziet u dat?'.

Dragana komt elke week op bezoek bij oudere mensen, ze helpt met medicijnen, maakt het huis schoon, kijkt wat ze nodig hebben en bidt met hen.

Mirco heeft met onze jongeren twee huizen geschilderd voor twee arme gezinnen. Maatschappelijk werkers wilden de kinderen van hen afnemen omdat ze zo arm zijn. Nu kunnen de kinderen bij hun ouders kunnen blijven.

Ana deelt bijbels en boeken uit in het centrum van het dorp. Slobodan en Jelica koken in Djurdjevo voor 80 kinderen. Jelica vertelt Bijbelverhalen aan kinderen.

We zijn dankbaar voor uw gebeden en steun!"

Op 1 oktober jl. vierden Herman en Miny Lammersen hun 60-jarig jarig huwelijik. Beiden van harte gefeliciteerd met dit jubileum en Gods zegen gewenst !

Giften voor bovenstaande projecten zijn welkom op bankrekening NL26RABO0413550745 ten name van Protestantse Gemeente Zwolle-commissie Oost-Europa.

*Dineke Rohaan, Gerry van Berkum,
Jan Flokstra en Herman Lammersen*

COLLECTE OPBRENGSTEN

Hieronder een overzicht van de collecte-opbrengsten, dit keer van de periode 22 augustus t/m 18 oktober 2021. De maand augustus wordt boekhoudkundig afgesloten.

22-08	Kerk	€ 122,90
22-08	Diaconie Aardbeving Haïti	€ 358,60
29-08	Diaconie Bartiméus Fonds	€ 156,20
29-08	Kerk	€ 141,00
05-09	ZWO / Ghana	€ 232,00
05-09	Jeugd	€ 142,90
12-09	Kerk	€ 185,90
12-09	Diaconie	€ 227,80
19-09	Diaconie / Kledingbank Zwolle	€ 149,30
19-09	Bloemen	€ 174,20
26-09	PKN Vredeswerk	€ 199,50
26-09	Kerk	€ 193,90
03-10	PKN Kerk en Israël	€ 154,75
03-10	Jeugd	€ 162,20
10-10	Diaconie / Stichting Hoefijzer	€ 120,65
10-10	Kerk	€ 138,90
17-10	Kerk in Actie / Kameroen	€ 338,20
17-10	Bloemen	€ 178,00

In deze periode ontvingen we ook een extra gift voor de eigen Diaconie van € 50,00 en de bussen voor een bijdrage aan het koffiedrinken na de kerkdienst zijn weer te vullen; in de afgelopen periode is daar € 36,50 in gedaan.

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 bonnen à € 2,00 (€ 40,00), 20 bonnen à € 1,00 (€ 20,00) en van 20 bonnen à € 0,50 (€ 10,00). Graag opgave van het aantal vellen per waarde.

Bestellingen vanaf € 50,00 door overboeking op de Rabobankrekening van de kerk: NL 50 RABO 0313.5432.16 t.n.v. "Hoofdhofgemeente inzake collectebonnen", waarna u de bonnen krijgt thuisbezorgd. Levertijd is maximaal 3 weken.

*Kernteam Beheer en Financiën,
Gerard Gerritsen*



DUURZAME TIP VAN DE MAAND

Weet u dat er op internet ook groene zoekmachines bestaan?
De moeite waard om eens naar alternatieven te kijken.

AGENDA

01-11	Vraagmoment voor gemeenteleden aan voorzitter kerkenraad	19.00-19.30 uur
01-11	Kerkenraad, De Hoofdhof	19.30 uur
03-11	Open Kerk	14.00-16.00 uur
03-11	Dankdag-maaltijd, De Hoofdhof	18.00 uur
05-11	Hoofdhof-café, Jeugdruimte	21.00 uur
10-11	Open Kerk	14.00-16.00 uur
12-11	Inloop na geloofsgesprekken, Jeugdruimte	21.15 uur
14-11	Jeugdkerk	09.30 uur
14-11	Schrijfactie Amnesty International, in de hal van de kerk, na de dienst	
17-11	Open Kerk	14.00-16.00 uur
19-11	Inloop na geloofsgesprekken, Jeugdruimte	21.15 uur
21-11	Muziek met een Plus, De Hoofdhof	
	Concert door Zwols Vocaal Ensemble, aangepast aan Eeuwigheidszondag	15.00 uur
24-11	Open Kerk	14.00-16.00 uur
28-11	Meet & Seed, Jeugdruimte	19.00 uur
10-12	Hoofdhof-café, Jeugdruimte	21.00 uur

KOPIJ DE HOOFDHOF

Het volgende kerkblad verschijnt op 25 november 2021 en bevat gegevens over **de eerste helft van de maand december 2021**.

U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 CA, tel. 45 47 233 tot **uiterlijk maandag 15 november 2021**

*De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren via e-mail: **jaapwagteveld@hotmail.com***