



Mededelingenblad De Hoofdhof Berkum

Jaargang 67, nummer 2
Verschijnt eenmaal per maand
oktober 2020

DE HOOFDHOF BERKUM

predikant: ds. J.M. Rohaan-Bisperink,
Boogmakerstraat 27, 8043 AP Zwolle
dsmarijnrohaan@gmail.com tel. 06-53203778

kerkelijk bureau: mw. K. Helder-Corporaal,
Erasmuslaan 29, 8024 CT Zwolle
phelder@home.nl tel. 453 30 84
tel. 453 50 45

kerkgebouw: Kerkweg 26, 8024 AN Zwolle
hoofdhof@gmail.com

koster: mw. T. van Well,
Aureliavlinder 36, 8016 HB Zwolle tel. 421 47 06

scriba: dhr. J. Wagteveld,
Eikenlaan 37, 8024 CA Zwolle
jaapwagteveld@hotmail.com tel. 454 72 33

administrateur: dhr. W. van der Meulen,
w.meulen@home.nl tel. 06-18441966

internet: www.hoofdhof.nl

geestelijke verz.
Berkumstede: dhr. B. Dingjan tel. 038-2001100

KERNTEAM PASTORAAT

Voor pastorale ondersteuning kunt u contact opnemen met de coördinator
mw. D. Lips-Makken, tel. 06-42841201.

OPHAALMOGELIJKHEID VOOR KERKDIENTST

Indien u niet in staat bent op eigen gelegenheid de kerkdienst te bezoeken, dan bestaat de mogelijkheid opgehaald te worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw wijkdiaken of met Jan van der Meulen (diaconie), tel. 4542083.

KERKTELEFOON

Als u overweegt een abonnement op de kerktelefoon te nemen en u wilt eerst voorlichting, vraag dan uw diaken of ouderling of neem contact op met dhr. W. Hornstra, Glanerbeek 17, tel. 453 71 45 of met dhr. H. Kooijker, Fivel 3, tel. 420 22 85.

LITURGIE GROOT LETTERTYPE

Wilt u in de dienst gebruikmaken van de liturgie met een groter lettertype, dan kunt u deze vinden in de hal.

BANKREKENINGNUMMERS

Voor de Kerk:	PGB De Hoofdhof	NL71 RABO 0377 3508 93
Collectebonnen:	PGB De Hoofdhof	NL50 RABO 0313 5432 16
Voor de Diaconie	Diaconie PGB De Hoofdhof	NL58 RABO 0387 3804 42
Voor de ZWO:	Diaconie Geref.Kerk De Hoofdhof o.v.v. Voor de ZWO	NL05 RABO 0373 7109 92
Voor de Jeugd:	PGB De Hoofdhof o.v.v. Voor het Jeugdwerk	NL71 RABO 0377 3508 93

KERKDIENTEN

Online diensten* en aanwezige gemeenteleden

Zondag 4 oktober

9.30 uur	Lezingendienst
Organist	Gert de Jong
Zang	Leden Hoofdhofkoor
Ouderling van dienst	Joke Hoekstra
1 ^e Collecte	PKN: Kerk en Israël
2 ^e Collecte	Voor de Jeugd
Beamerdienst	Peter van der Waal en Klazien Helder
Jeugd	Kindernevendienst

Zondag 11 oktober

9.30 uur	Ds. A. Geerling uit Zwolle
Organist	Jan Post
Zang	Leden Hoofdhofkoor
Ouderling van dienst	Desiree Lips
Lector	Wiepkje Mensink
1 ^e Collecte	Voor de Diaconie/Stichting Kledingbank Zwolle
2 ^e Collecte	Voor de Kerk
Beamerdienst	Marjet Zijlstra en Rens van der Waal
Jeugd	Tasjes voor kinderen van de basisschool in de hal van de Hoofdhof.
19.00 uur Hoofdhof	Klankbeeld presentatie van Marius en Ingeborg van Dokkum
Orgel	Ingeborg van Dokkum

Zondag 18 oktober

9.30 uur	Ds. A.M. Kobes-Gerritsen uit Heerenveen
Organist	Robert Helder
Zang	Leden Hoofdhofkoor
Ouderling van dienst	Madeleen Wagteveld
Lector	Ab Kasper
1 ^e Collecte	ZWO/Kerk in Actie - Rwanda
2 ^e Collecte	Diaconie
Beamerdienst	Tijmen Buijs en Peter van der Waal
Jeugd	Tasjes voor kinderen van de basisschool in de hal van de Hoofdhof.

Zondag 25 oktober

9.30 uur	Ds. mw. T. Keuning uit Dalfsen
Organist	Jan Post
Zang	Leden Hoofdhofkoor
Ouderling van dienst	Theo Zijlstra
Lector	Jantine Kramer
1 ^e Collecte	Voor de Kerk
2 ^e Collecte	Voor de Bloemen
Beamerdienst	Ties van der Waal en Niek Aaldenberg
Jeugd	Kindernevendienst
19.00 uur Hoofdhof	Thaizé-viering
Muzikale medewerking	Amicanto, zang en Marjet Zijlstra, gitaar

*Online diensten worden uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl

BIJ DE DIENSTEN*Gastpredikanten*

In de dienst van zondag *11 oktober a.s.* kunt u ds. A. Geerling uit Zwolle, tel. 420 46 73, als voorganger verwachten. Ds. Geerling heeft in de gemeenten Vlagtwedde en Onstwedde, 's-Gravenzande en Dalfsen gestaan. Emeritus sinds 2001. Ds. Geerling is geboren op 24 april 1948.

Op zondag *18 oktober a.s.* zal de dienst worden geleid door mw. ds. A.M. Kobes-Gerritsen uit Heerenveen, tel. 06-22190353. Zij is sinds 9 februari 2014 predikant van Protestantse Gemeente Heerenveen, wijkgemeente Trinitas. Anne-Meta Kobes-Gerritsen is bij velen van u bekend. Zij is geboren op 13 juni 1987.

Zondag *25 oktober a.s.* is de voorganger ds. mw. T. Keuning uit Dalfsen, tel. 0594-512853. Ds. Keuning is sinds oktober 2015 predikant in Dalfsen. Daarvoor heeft zij gestaan in de gemeenten Hatterm en Leek. Ds. Keuning is geboren op 10 december 1969.

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder

LEZINGENDIENST 4 OKTOBER

Voor deze lezingendienst is gekozen voor het boek Openbaring. Een moeilijk en door velen als bizar ervaren Bijbelboek, dat eerder angstig maakt dan hoopvol. Terwijl het toch geschreven is om de jonge christelijke gemeenten van de eerste eeuw te bemoedigen in een moeilijke tijd.

Door het boek in grote stappen door te lezen hopen de lectoren dat we allemaal wat meer zicht krijgen op de bedoeling van het laatste boek van de Bijbel.

Aan deze dienst wordt meegewerkt door Ab Kasper, Alice Tanis, Jantine Kramer, Marion Nijenhuis, Hanna van der Waal en Desiree Lips.

kerk in actie

COLLECTE WERELDDIACONAAT ZONDAG 18 OKTOBER A.S.

Met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda.

Sinds Evariste een landbouwtraining volgde bij Rwandese zusters heeft zijn gezin het een stuk beter:

“Wij kunnen nu leven van de opbrengst van ons land. We verbouwen zelfs genoeg om groenten te verkopen. Daardoor kan ik onze elektriciteit, ziektekostenverzekering en de school voor mijn drie kinderen betalen en nog geld opzij leggen voor moeilijke tijden.”

De Rwandese zusters hebben hem geleerd om terrassen aan te leggen, zodat vruchtbare grond niet kan wegspoelen.

Ook maakt hij nu gebruik van irrigatie en wisselteelt.

Vroeger verbouwde Evariste alleen zoete aardappels en bananen, nu veel meer gewassen: aubergines, paprika's, bieten, bonen, uien en tomaten, die hij ieder jaar van plek verandert.

Hij weet nu hoe belangrijk bomen zijn om water vast te houden.

Zijn leerproces gaat door: ongeschoolde boeren als Evariste worden gekoppeld aan een professionele boer in de buurt.

De Rwandese zusters kunnen één boer of boerin trainen voor 160 euro. Daar vragen we uw bijdrage voor tijdens de Werelddiaconaatcollecte op zondag 18 oktober. Dank u wel.

*Namens ZWO-commissie,
Ineke Neuteboom-Visser*

VAN DE DIACONIE

In de maand oktober doet de diaconie een beroep op u voor de volgende collectes:

Zondag 11 oktober a.s. / Stichting Kledingbank Zwolle

Er zijn in Zwolle nog steeds mensen, en zeker tijdens de coronacrisis, die in financiële problemen zijn gekomen, om wat voor reden dan ook, en niet zichzelf niet van kleding en schoeisel kunnen voorzien. Graag willen we als diaconie een financiële bijdrage leveren aan dit doel.

Zondag 25 oktober a.s. / De bloemen

Deze zondag is de opbrengst van de collecte bestemd voor de bloemen op de liturgie-tafel. Na de dienst krijgen de bloemen met een groet van de Hoofdhofgemeente een bestemming bij een gemeentelid thuis.

Namens de diaconie, Miny Veenema

KLEDINGBANKACTIE

Van 5 oktober tot en met 31 oktober 2020 is er de Kledingbankactie.

Langzamerhand begint het herfst te worden. Afgelopen maand hebt u misschien alvast uw kledingkasten opgeruimd en kan kleding en schoeisel die u niet meer gebruikt de deur uit.

Ook lakens zijn van harte welkom bij de Kledingbank.

U kunt uw spullen inleveren bij De Hoofdhof.

Bent u niet in de gelegenheid om deze naar de kerk te brengen, dan kunt u contact opnemen met één van uw diakenen. De diaconie zorgt ervoor dat de spullen ingeleverd worden bij de Kledingbank.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

*Namens de diaconie,
Miny Veenema, tel. 06-48945700*

VERANTWOORDING DIACONIE

Doordat er anders wordt gecollecteerd dan we gewend zijn, blijkt dat er tot 1 september nog € 84,50 is nagekomen, bestemd voor doelen waarvoor is gecollecteerd in de periode van 10 mei t/m 7 juni.

Vervolgens vindt u hieronder een overzicht van diverse collectie-ontvangsten in de periode van 14 juni t/m 30 augustus 2020.

Voor de bloemencollecte, die is gehouden op 14 juni, was de opbrengst € 128,50. Daarnaast werd op 17 augustus voor dit doel nog een gift ontvangen van € 20,00.

Op 21 juni is er gecollecteerd voor Stichting De Bres in Zwolle. De opbrengst van deze collecte is vermeld in de vorige Hoofdhof.

Op 28 juni is gecollecteerd voor uw eigen diaconie en was de opbrengst € 218,50; op 12 juli € 221,60 inclusief collectebonnen; op 19 juli € 146,00 en op 26 juli € 159,50; op 9 augustus € 218,10 en op 23 augustus € 120,60, is totaal € 1.084,30.

De collecte van 5 juli was bestemd voor het Binnenlands Diaconaat en in het bijzonder voor Vakantiepret voor kinderen in armoede. De opbrengst van deze collecte is € 231,50 geweest.

In de ochtenddienst van 16 augustus jl. is er door de ZWO en de Diaconie gezamenlijk gecollecteerd namens de PKN voor de kerken in Rwanda, als plek van hoop en hulp. De opbrengst voor dit doel was € 214,20.

Op 30 augustus is gecollecteerd voor de Stichting Gevangenezorg in Zwolle, de opbrengst van deze collecte gaf een bedrag te zien van € 230,89 én een voor dit doel bestemde gift van € 50,00, totaal dus € 280,89.

Eveneens werd op 5 juli € 50,00 overgemaakt met als opgegeven bestemming "specifiek voor het werk van de Diaconie".

Voor zover de opbrengsten een bepaald doel betreffen zijn de opbrengsten verhoogd tot € 350,00 en inmiddels overgemaakt naar de opgegeven bestemmingen.

Op 6 september jl. ontving de diaconie € 100,00 op haar bankrekening met als omschrijving "Noodhulp" en op 7 september jl. nogmaals € 50,00 met als omschrijving "collectegift".

Opnieuw een 'hartelijk dank' voor al uw goede gaven, zodat ondanks de problemen van dit moment, de diaconie kan blijven omzien naar de zwaksten in onze samenleving.

Jan Visscher, penningmeester



IN MEMORIAM GEERTJE FRIJLINK

Geertje Frijlink werd geboren in Uffelte, Drenthe. Ze was de tweede van vier dochters. Toen Geertje 16 jaar was overleed haar vader. Het gezin verhuisde daarna naar Meppel. Geertje ging vaak logeren bij haar opa en oma in

Giethoorn, en genoot er van varen. De invloed van opa vormde haar.

Geertje kwam te werken als apothekersassistente in Arnhem. Later trouwde ze en samen met Dick kwam ze te wonen in Zwolle.

Niet veel later werd Henk geboren, daarna kwamen Ineke en Ad. Geertje stond altijd voor hen klaar, betrokken, liefdevol en meelevend.

Nadat de kinderen de deur uit waren gegaan, genoot Geertje met Dick van reizen. Ze deed ook veel vrijwilligerswerk en was actief betrokken bij verenigingen. Ook brachten de kleinkinderen die kwamen, veel vreugde.

Vier jaar geleden overleed Geertjes echtgenoot onverwachts. Het verdriet en de eenzaamheid van het alleen wonen vond ze niet makkelijk. Gelukkig kon ze nog wel genieten van wat daarna gebeurde. Ze kreeg nog een kleindochter, en bleef heel actief. Ging fietsen met vriendin Lenie, of op de koffie bij vriendin Mia, dineerde met de burens en met een damesgroep, en was een gewaardeerd lid van de leeskring. Geertje stond nog midden in het leven toen ze in 2019 hoorde dat ze ziek was. Een chemokuur zou haar helpen, maar de ziekte was helaas niet weg. Dat was moeilijk te accepteren. Geertje kon geen afscheid nemen van het leven, en daarom ook niet van vrienden en familie. Haar ziekbed was zwaar voor haar en voor wie haar omringden. Veel steun heeft ze ervaren door de kaarten en blikken van medeleven, ook uit de gemeente.

Tijdens de dankdienst voor Geertjes leven klonken veel teksten en gedichten die Geertje bewaard had, want Geertje deed vaak stukjes en had bij elke gelegenheid een woord. Ook klonken de woorden uit 1 Korintiërs 13 over geloof, hoop en liefde. Het was voor haar een dierbaar vers. Want het geloof was in haar leven een houvast. En de hoop maakte voor haar het leven lichter. Maar de belangrijkste van die drie is de liefde. Geertje is op 2 september teruggekeerd naar de bron van alle liefde. Ze heeft rust gevonden, en keek terug op een heel mooi leven. Haar kinderen zullen haar heel erg missen. Hun wensen we veel sterkte toe.

Ds. Marijn Rohaan



IN MEMORIAM JAN VISSER

Jan werd op 3 mei 1955 geboren in Duivendrecht, in een gezin van vier jongens.

Hij trouwde met Berna en samen kregen ze drie dochters.

Jan hield van mensen. Als schoolmeester en later directeur genoot hij van het

contact met kinderen en ouders. Hij hield ook van verhalen vertellen. Toen hij met pensioen ging, bleef hij verhalen vertellen.

Jan genoot van de vakanties met zijn gezin, onder meer naar Frankrijk, de bergen in.

Hij genoot van zijn kleinkinderen, van zingen in het koor D-Vote. Jarenlang gaf hij leiding aan de Jeugdkerk.

In 2018 werd bij Jan darmkanker vastgesteld en werd hij geopereerd. Alles was weer goed. De jaren die volgden waren prachtig. Hij maakte mee hoe zijn dochter trouwde, en hoe een kleinzoon naar hem werd vernoemd. Hij belde met alle kinderen.

In de zomer van 2020 voelde Jan zich minder goed.

Alvleesklierkanker werd vastgesteld. Aanvankelijk was er nog het plan om chemo te doen, maar Jan ging heel snel achteruit. Er waren nog heel kostbare momenten, met een gouden randje. Dankbaar en terugkijkend op een heel mooi leven, berustte Jan in zijn naderende einde.

Nam Jan in juni jl. de gemeente en de overstappende jongeren nog mee in een verhaal hoog de bergen in, met de adelaar en zijn jongen, op 10 september keerde Jan zelf terug naar zijn hemelse vader, mocht hij schuilen onder de vleugels van zijn God.

Bij de muzikale dankdienst voor Jan's leven, kwam alles voorbij waarvan Jan zelf zo had genoten. Zijn kinderen die prachtig vertelden, de kleinkinderen waar hij zo trots op was, herinneringen aan een goed leven met Berna, muziek waar hij van genoot.

In het vertrouwen dat Jan geborgen is bij de God die sterker is dan nood en dood, hebben we hem losgelaten. In vele 'puzzelstukjes', leeft hij verder in zijn kinderen en kleinkinderen.

Zijn moeder, echtgenote, kinderen en kleinkinderen wensen we heel veel sterkte toe.

Ds. Marijn Rohaan

HARTELIJK DANK

Het is hartverwarmend te ervaren dat zo velen hebben meegeleefd in de afgelopen periode rondom het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en trotse oma

Sipkje Lammertsen-Dam

Dankbaarheid voor haar leven overheerst, we hebben veel goede herinneringen. De overweldigende belangstelling, de vele brieven, kaarten en telefoontjes hebben ons goed gedaan. Hiervoor willen wij u bedanken.

*Gerard Lammertsen,
kinderen en kleinkinderen*

* * *

Lieve mensen van de Hoofdhof,
De warme belangstelling van u tijdens de ziekte en na het overlijden van Jan heeft ons heel goed gedaan.
We hebben als familie een goed afscheid van hem genomen en hij is in Gods vrede gestorven.
Namens de familie hartelijk dank!

Corry van Dijken – Gorter

* * *

Hartelijk dank voor alle kaarten en andere blijken van belangstelling. Nadat Remine door osteoporose haar rug gebroken heeft, gaat haar conditie helaas geleidelijk achteruit. Arie loopt moeizaam door Parkinsonisme. Dankzij goede hulp wonen we gelukkig nog samen thuis. Jullie meeleven doet ons goed.

Remine en Arie

* * *

Zondag 6 september kreeg ik de bloemen uit de kerk bezorgd, dat was een mooie verrassing, bedankt.

Janneke Stel

UIT DE GEMEENTE

De kerkenraad is bezig met een bezinningstraject, met als doel weer een nieuw beleidsplan te formuleren voor de komende vijf jaar. Een eerste 'hei-ochtend' heeft inmiddels plaatsgevonden. Het traject krijgt binnenkort een vervolg met de leden van de kernteams. Ook de gemeente zal worden meegenomen in dit proces.

Gemeentekaars

U hebt inmiddels enkele weken kunnen zien hoe de lectoren op zondagmorgen bij het welkom ook de gemeentekaars aansteken en vragen om een moment van stilte.

Dit is de wijze waarop de diensten zullen beginnen.

Het is mooi dat de lector de gemeentekaars aansteekt, een 'eigen' element, ook bij gastvoorgangers.

Gemeentezondag



Op zondag 27 september zal de gemeentezondag plaatsvinden in de openlucht. Het thema is 'Het Goede Leven'. Er wordt een hagenpreek gehouden en we zullen na lange tijd ook weer samen als gemeente kunnen zingen. Daarna zetten we de morgen voort in verschillende activiteiten: wandelen, schilderen, speeddaten.

Gemeentelieden thuis kunnen in gesprek gaan aan de hand van enkele vragen, deze zullen op de live-stream verschijnen.

U bent van harte welkom.

09.30 uur ontvangst met koffie.

10.00 uur hagenpreek en uitleg Durfte.

De activiteiten starten om 10.45 uur.

Om 11.30 uur ronden we de morgen gezamenlijk af. We hopen dat er veel mensen zullen komen. Voel u ook vrij om een gedeelte mee te doen, of om later aan te haken.

Voor kinderen is er een kinderactiviteit. Ook zij zullen nadenken over 'het goede leven'.

Koffiedrinken

Het koffiedrinken na de dienst bij gemeenteleden zal in oktober een vervolg krijgen. U wordt hierover geïnformeerd met de wekelijkse nieuwsbrief.

Stagiaire

In de Hoofdhof is Nynke van der Lei begonnen met haar stage kerkelijk werk. Ze wordt hierin begeleid door Desiree Lips en Marijn Rohaan.

Op 4 oktober zal Nynke zich in de kerkdienst voorstellen aan de gemeente. In dit mededelingenblad leest u ook alvast iets over haar.

Op verschillende momenten kunt u Nynke tegenkomen.

Ze zal o.a. ervaring opdoen in jeugdwerk en pastoraat, en opdrachten uitvoeren rond beleids- en veranderingsprocessen.

Haar stage duurt het hele collegejaar.

Meeleven met

Martien Roos is in afwachting van een operatie. Er bevindt zich een tumor in een van zijn nieren, die om deze reden zal worden verwijderd. Hopelijk is daarna alles weer goed. We wensen hem en zijn vrouw veel sterkte toe.

Op 2 september overleed Geertje Frijlink. Zestig jaar lang woonde ze aan de Boerhaavelaan. De laatste periode verbleef zij in het hospice. Deze periode was zwaar voor haar. Op dinsdag 8 september hebben we afscheid van haar genomen. We denken aan haar kinderen en kleinkinderen en aan allen die om haar heen stonden.

Op 10 september overleed Jan Visser. Alvleesklierkanker heeft zijn gezondheid in een razendsnel tempo doen afnemen. Op woensdag 16 september vond een muzikale dankdienst voor Jans leven plaats. Jan heel veel betekend voor D-Vote en voor de Jeugdkerk.

We wensen zijn moeder, Berna en zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe. We zullen Jan in de gemeente erg missen.

We denken aan gemeenteleden die pech hebben gehad en gevallen zijn. Die onderzoeken hebben gehad, of een staaroperatie hebben ondergaan. Aan hen die geleidelijk achteruitgaan, en aan hun partners die liefdevol voor hen zorgen. Sterkte gewenst aan allen.

Ambtsdragers gezocht

Op zondag 9 november a.s. nemen we afscheid van enkele ambtsdragers. Enkele diakenen en één ouderling zijn aftredend.

Wij zijn als gemeente al een poos hard op zoek naar nieuwe ambtsdragers die de kerk willen helpen dragen.

Gaat de Hoofdhof jou aan het hart en voel je je medeverantwoordelijk? Neem dan contact op met ds. Marijn Rohaan of Miny Veenema. De ervaring leert dat een ambt dragen ook een grote verrijking is voor jezelf en voor je geloof.

Hartelijke groet, ds. Marijn Rohaan

UIT DE KERKENRAAD

Verkort verslag kerkenraadsvergadering 7 september 2020

1. Joke Hoekstra heet als voorzitter ons welkom.
2. Douwe Klein opent de vergadering door te lezen uit de bundel Vieren en Brevieren "Tijd om vrede te stichten"; dit in het kader van de vredesweek.
3. Vaststelling agenda: geen wijzigingen of aanvullingen.
4. Verslag kerkenraadsvergadering van 29 juni 2020 wordt besproken en goedgekeurd.

Naar aanleiding van het verslag:

- a. De diaconie heeft besloten geen gele hesjes meer te dragen. Zij staan bij de deur voor welkom en schrijven de namen van de aanwezigen op. Kerkenraad geeft aan dit te accepteren maar vindt het wel jammer dat van een gezamenlijk genomen besluit over de richtlijnen wordt afgeweken.

De gastheer/-vrouw van de betreffende kerkdienst en de begeleiders blijven hesjes dragen. Mogelijk kunnen deze vervangen worden door zichtbare buttons. De scriba zal hierover bij Mark Heideveld informeren.

- b. Op de uitnodiging voor de wandeling op afgelopen vrijdag is goed gereageerd. De deelnemers waren enthousiast over de mogelijkheden om rondom Berkum te wandelen. De volgende wandeling wordt op een dinsdag gehouden. De datum zal in de Hoofdhof worden bekend gemaakt.
 - c. De dinsdagmorgenploeg zal de bestrating uitbreiden ten koste van het gras. Daar kunnen dan tuinbanken geplaatst worden, die voor ieder toegankelijk zijn.
 - d. Het eerdere besluit van de kerkenraad om per 1 september te stoppen met de nieuwsbrief wordt tenietgedaan. Omdat er veel positieve reacties hieromtrent zijn, gaan we door met de nieuwsbrief totdat we weer gewoon diensten kunnen houden.
 - e. Het koffiedrinken na de dienst bij gemeenteleden was een groot succes en is voor herhaling vatbaar. Het volgende "koffiedrinken bij gemeenteleden" staat gepland voor 25 oktober a.s.. Jaap Wagteveld en Klazien Helder zullen dit verder oppakken.
 - f. Gesprek met de Ichthuskerk. Hierover zullen de beide scriba's afspraken maken.
5. Oog en Oor: Persoonlijke zaken worden met elkaar gedeeld.
6. Rondje wijken en Kernteams.

Kernteam Beheer en Financiën

Douwe Klein:

- Op donderdagavond repeteert het koor Anthem in de kerk.
- Aan de kernteams is gevraagd zo spoedig mogelijk hun financiële wensen betreffende de komende begroting aan Kernteam Beheer en Financiën door te geven.

Pastoraat

Desiree Lips:

- Pastoraat en Diaconie gaan kijken hoe menskracht gebundeld kan gaan worden.
- In september is er Pastoraal Beraad.

Diaconie

Miny Veenema:

- De Avondmaalsviering was heel goed georganiseerd en verliep zeer goed.
- Er is al iemand benaderd voor vervanging van Barend ten Have en er wordt nog verder gezocht naar diakenen.

Kernteam Eredienst

Marijn Rohaan:

- de voorbereiding voor de gemeentezondag van 27 september is in volle gang; er zal bij mooi weer buiten een hagenpreek gehouden worden en er zijn tal van activiteiten.
- er wordt nagedacht over de gedachteniszondag van 22 november.
- voor uitvallen van een gastpredikant zou het goed zijn als er een preeklezer is. Hierover zijn inmiddels contacten.
- er kunnen zich vragen voordoen t.a.v. de liturgie die een predikant inzendt. Afsproken wordt dat in eerste instantie Klazien Helder met hem/haar contact opneemt en zo nodig de organist of dienstdoende ouderling, na overleg met haar.
- het project 'Durfte'. De jongerengroep is hiermee bezig. Als eerste thema is gekozen voor Durfte Musiceren.
- Marijn geeft aan bezig te zijn met een scholingsprogramma.
- Nynke van der Lei is een studente van de HBO-opleiding Theologie. Zij gaat stagelopen in onze gemeente onder begeleiding van ds. Marijn Rohaan. Op 4 oktober zal zij zich voorstellen in de kerkdienst.

Wijk 2

Madeleen Wagteveld:

Binnen de wijk zijn grote zorgen over de gezondheid van enkele gemeenteleden.

7. Definitieve vaststelling jaarstukken 2019. Op de vorige kerkenraadsvergadering zijn de cijfers, betrekking hebbende op de jaarstukken 2019, voorlopig goedgekeurd in afwachting van de kascontrole die door de coronaperikelen uitgesteld moest worden. Inmiddels heeft de kascontrole plaatsgevonden. De kascommissie heeft meegedeeld dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd bij de controle. De kerkenraad stelt daarom de jaarstukken 2019 van de Kerk en Diaconie en ZWO definitief vast.

8. Planning beleidsplan.

De volgende bijeenkomst is 3 oktober en hiervoor zal de grote kerkenraad worden uitgenodigd door de scribe. Tevens wordt een afgevaardigde namens de jeugd gevraagd en voor adviestaken en begeleiding wordt iemand door de scribe gevraagd.

9. Visitatie.

Classispredikant Overijssel-Flevoland, ds. Klaas van der Kamp, heeft de kerkenraad en predikant gevraagd welke datum het beste past om de Hoofdhof te visiteren. De scribe zal enkele data aan hem doormailen.

10. De post en mailberichten zijn door de scribe aan desbetreffende kernteams verzonden.

11. Rondvraag.

Zingen in de kerk. Er wordt gevraagd naar de mogelijkheid om weer te zingen tijdens de dienst. In meerdere kerken zou dit weer toegestaan worden.

Er zijn voor de berekening van de mogelijkheden om een kerkzaal te gebruiken verschillende elementen, onder meer: inhoud van de zaal, al of niet mechanische ventilatie, de duur van de bijeenkomst, het maximaal aantal aanwezige personen en de duur van het zingen.

Als de duur van de bijeenkomst korter is dan een uur, is er meer toegestaan.

De berekeningen zijn niet geheel duidelijk, zodat besloten wordt hierover nader overleg te voeren. Daarna kan de kerkenraad mogelijk via mailcontact besluiten om het al dan niet beperkt weer zingen in de dienst toe te staan.

12. Douwe Klein besluit de vergadering met het Luthers avondgebed.

Joke Hoekstra wenst ons allen wel thuis.

Preses: Joke Hoekstra

Scribe: Jaap Wagteveld

Volgende vergadering: dinsdag 6 oktober 2020. Aanvang 19.30 uur.

EEUWIGHEIDSZONDAG 22 NOVEMBER 2020

Op 22 november staan we in de kerk stil bij de mensen die ons in het afgelopen jaar zijn overleden.

In de dienst steken we een kaars voor hen aan. We gedenken hen in Gods licht.

De kerk is een plek waar mensen met vreugde en verdriet welkom zijn bij God, en waar troostende rituelen zijn die kunnen helpen om verdriet een plek te geven. De Hoofdhof wil een open kerk zijn. Ze biedt daarom ook gelegenheid aan mensen die niet zijn ingeschreven in de gemeente om een naam te laten noemen op deze eeuwigheidszondag.

Hebt u in het afgelopen jaar een geliefde verloren en vindt u het fijn dat zijn of haar naam nog één keer klinkt in de kerk om herdacht te worden?

Neem dan contact op met ds. Marijn Rohaan
(dsmarijnrohaan@gmail.com)

Kent u iemand die dit mooi zou vinden, geef dan dit bericht even door. Namen kunnen enkel worden aangedragen door de naaste familie en tot uiterlijk 15 november.

N.B. De families van overleden gemeenteleden ontvangen een brief over de eeuwigheidszondag.

Deze oproep is bedoeld voor mensen die niet zijn ingeschreven in de Hoofdhof.

*Desiree Lips, Anja Telman,
Wiepkje Mensink en Marijn Rohaan*

WANDELING

De wandeling, die plaatsvond op vrijdag 4 september, was erg geslaagd. Van binnen en buiten de Hoofdhof waren er mensen gekomen. Juist nu wandel- en fietsgroepen soms stilliggen in verband met corona, was het een welkome activiteit. We hebben genoten van een mooie route van 7 km. en van goede gesprekken.

Er is gekozen om maandelijks een wandeling te plannen. Afwisselend op dinsdag- en vrijdagmiddag, om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om mee te gaan. Iedereen is welkom om aan te haken. Juist de vrijblijvendheid is prettig.

De volgende wandeling is gepland op dinsdagmiddag 6 oktober, van 14.00 tot 16.00 uur. Jan Flokstra zal ons opnieuw meenemen op een route langs mooie en soms onbekende plekjes.

Anmelden is niet nodig. We verzamelen voor de Hoofdhof. Bij slecht weer gaat het niet door. Neem een flesje water mee.

Voel je vrij om dit bericht te delen met andere geïnteresseerden. In de Berkumer komt ook weer een oproepje.

*Hartelijke groeten,
Jan Flokstra en Marijn Rohaan*

VOORSTELLEN STAGIAIRE NYNKE VAN DER LEI

Hallo allemaal!

Mijn naam is Nynke van der Lei.

Ik ben 22 jaar. Ik zit nu in het derde jaar van mijn opleiding HBO-theologie op de Hogeschool Windesheim in Zwolle en heb het daar ontzettend naar mijn zin!

Vanuit mijn opleiding is het ook de bedoeling dat ik stageloop.

Omdat ik geïnteresseerd ben in het doen van kerkelijk werk, heb ik besloten deze stage in jullie gemeente, de Hoofdhof, te volbrengen.

In mijn stage zal ik opdrachten van school uitvoeren, maar ook werken aan mijn eigen persoonlijke doelen.

Naast school vind ik het leuk om te schrijven. Verhalen, gedichten of gewoon mijn mening over bepaalde onderwerpen: ik schrijf er graag over.

Ook luister ik graag naar muziek. Ik hou van rustige muziek, akoestisch, een beetje het singer-songwriter genre. Ik ben ook gek op de band Pentatonix: een band die al hun muziek a capella maakt!

Ik ben erg benieuwd naar wat ik allemaal tegen ga komen en wat voor gemeente dit is. Ik heb er zin in om u als gemeente te leren kennen.

*Tot ziens!
Groetjes, Nynke*



DURFTE

De kerkenraad van de Hoofdhof heeft in juni ingestemd met 'Durfte' als manier om het gemeentewerk te organiseren rondom gedeelde passies en interesses. Durfte doorbreekt generaties, en geeft jong en oud samen verantwoordelijkheid.

Sterk aan Durfte is dat je met elkaar iets gaat doen en dat er projectmatig kan worden gewerkt.

Op de Gemeentezondag zal Durfte worden gepresenteerd en uitgelegd. De eerste Durfte-groep zal daarna van start gaan onder de naam Durfte Musiceren.

Voor vragen over Durfte kun je contact opnemen met Margriet Vogel of Marijn Rohaan, voor vragen over Durfte Musiceren met Merlijn en Zonne Aaldenberg.

Hartelijke groet, ds. Marijn Rohaan

Onderstaand artikel dient ter achtergrond.

Een ervaringsverhaal uit Zwartsluis:

Met #Durfte doorbreken we de praatcultuur in de kerk

"Het geloof is een praatcultuur geworden en lang niet alle jongeren zijn pratere. Handen uit de mouwen steken is net zo van waarde in het geloof", aldus ds. Arjen van der Spek uit Zwartsluis.

Voordat hij naar Zwartsluis kwam als predikant was de animo voor de catechese zover gedaald dat er in samenwerking met jeugdwerker Willem Klapwijk gezocht werd naar een andere benadering.

"We hadden nog nooit van #Durfte gehoord, tot een drie jaar geleden."

#Durfte is ontdekken, ontwikkelen en groeien van jongeren in je gemeente. Dit gebeurt door verschillende leeftijdsgroepen in de gemeente aan elkaar te verbinden. Jongeren en ouderen zetten samen een activiteit op. Er stond een diaconale reis naar Polen gepland en daar moest geld voor verzameld, zo ontstond #Durftekoken. Opeens kwam het uit de jongeren zelf, er werden taarten gebakken, een lunch georganiseerd en voor groeigroepen gekookt.

Verbinden

De rol van predikant verandert door #Durfte. Waar je bij catechese meer aan het zenden bent, is de rol bij #Durfte veel meer verbindend. Het is een enorme kans om jongeren zo te benaderen en ze het eigenaarschap te gunnen.

Een deel van de jongeren zagen we niet meedoen. Elektriciens in de gemeente gingen de hele kerk HDMI-proof maken. Onder leiding van ervaren elektriciens zijn toen jongeren gaan helpen en zo ontstond #Durftechnisch. Nu zitten deze jongeren achter de beamer.

In fasen starten

Ga als kerkenraad om de #Durfteleiders heen staan. Wees flexibel en start niet alle groepen tegelijk, ook al betekent het dat je niet direct alle jongeren bereikt. Zo werd Arjen aangesproken door een ouder dat haar dochter op het punt stond af te haken. Haar dochter heeft een mooie camera en onder leiding van een semiprofessionele fotograaf waren we net #Durtefotograferen gestart. Het meisje wilde een keer langsgaan. Ze werd enthousiast, leert er veel van. Ze krijgen thuisopdrachten en ze gaan in gesprek: Welke beelden van de wereld leg jij vast en hoe kijk je naar mensen?

Rol van predikant

Als predikant zit Arjen af en toe met alle #Durfteleiders en dan hoort hij de verhalen. Hij denkt mee en ziet veel creativiteit en mooie dingen ontstaan. "Vanuit de jeugdouderlingen hebben we besloten dat de leiders van #Durfte gelovige mensen moeten zijn. Als gemeente onderscheiden we ons van de scouting. We bieden een geloofslijn en #Durfte bieden we de 15-20-jarigen. Het is anders dan de klassieke catecheselijn, maar iedere groep neemt tijd voor het geloofsgesprek en we hopen dat jongeren ook door de leiders zien dat het geloof belangrijk is."

Lijntje vasthouden met jongeren

In de gemeente zijn ook tal van jongeren die uren gamen. Een aantal gelovige dertigers doen dit ook regelmatig en zij hebben #Durtegamen opgezet. Er haakten gelijk jongeren aan. Ze gamen, maar spelen ook Triviant en gaan in gesprek. Recent gingen ze kickboksen, ook dat heeft alles te maken met winnen en verliezen. "Als predikant hoop ik dat in deze leeftijdsfase het lijntje niet breekt. Ook ouders zijn daar vaak zoekend in. Er is school, sport, een bijbaantje en dan geloof. #Durfte raakt ontspanning en eigenaarschap. Het doorgaan van een activiteit heeft alles te maken met wat de jongeren zelf doen. Zonder eten te kopen, heeft de groep geen maaltijd."

Samen optrekken

Inmiddels is er in Zwartsluis een flink aanbod. We bieden doeners en denkers #Durfteorganiseren, #Durftefotograferen, #Durftechniek en #Durftegamen. Arjen van der Spek geniet ook van wat er ontstaat. Tijdens de reis naar Polen zou hij de dagopeningen verzorgen. "Dan ga je met jongeren in gesprek: hoe gaan we dat doen? Zij zouden teksten zoeken, maar gaven terug: we hebben geen teksten. We hebben mooie liederen, kunt u daar niets over zeggen? Toen ben ik de dagopeningen gaan aansluiten bij deze liederen. Soms bij een Hillsong, dan een reguliere song. Zo kom je samen tot iets en we hebben daar hele mooie gesprekken over gehad!"

Tips

- Het is een enorme kans om jongeren het eigenaarschap te gunnen.
- Wees flexibel en start niet alle #Durfte groepen tegelijk, ook al betekent het dat je niet direct alle jongeren bereikt.
- Fundamenteel is dat je gelovige leiders verbindt aan de jongeren.
- Je rol als predikant verandert door #Durfte, minder zenden, meer verbinden.

AMNESTY INTERNATIONAL

Zondag 11 oktober a.s. is de maandelijkse schrijfactie voor Amnesty International.

De brieven zijn dan te vinden in de hal van de kerk.

Bent u niet in de kerk aanwezig en wilt u toch een brief versturen laat het ons dan weten. Dan mailen we de brieven of brengen we ze even langs. Hiervoor kunt u bellen of mailen naar Ineke Neuteboom-Visser, 038-3377727 ('s avonds); fam.neuteboom@mail.com of Miny Veenema, 038-8519715, minyveenema@gmail.com .

Doet u mee?

Ineke Neuteboom-Visser

**KLANKBEELD
PRESENTATIE
Marius en Ingeborg
van Dokkum**

*11 oktober 2020
19.00 uur in de
Hoofdhof*



Het Marius van Dokkum-museum in Harderwijk is het enige geregistreerde museum in Nederland van een levende kunstenaar.

In 2015 geopend door André van Duin.

Marius verzorgt, samen met zijn vrouw Ingeborg, Klankbeeld presentaties in het land. De presentaties van Marius van zijn kunstwerken en tekeningen worden afgewisseld door muziek van Ingeborg van Dokkum op het orgel of op de vleugel. Het belooft een mooie avond te worden.

Zoals u ook op de website van de Hoofdhof hebt kunnen lezen is de entree die avond vrij maar het aantal plaatsen is in verband met de Coronaregels zeer beperkt. Slechts 70 mensen kunnen de avond in de kerk bijwonen.

Opgeven is niet verplicht maar kan wel handig zijn als je zeker wilt zijn van een plek.

Bij meer dan 70 mensen moeten we u de toegang ontfeggen. Bij de uitgang kunt u een vrije gift geven. Thuis kijkers kunnen een vrije gift storten op het nummer van de Hoofdhof o.v.v. Marius van Dokkum-presentatie.

De zaal is open vanaf 18.30 uur en vol is vol. Er is geen pauze en geen koffiedranken.

*Namens Kernteam Eredienst,
Hans Veenema, tel 06-28152084*

DE GEVANGENIS EN DE KERK

In de viering van 30 augustus jl. was mevrouw Maaïke Broeksema te gast.

Zij is diaconaal pastor bij de Diaconale Stichting Gevangenezorg en vertelde met enthousiasme en liefde over haar werk in de gevangenis van Zwolle.

In de Penitentiare Inrichting (PI) van Zwolle is plaats voor ongeveer 400 mensen. Twee derde daarvan is man en één derde is vrouw. U bent er vast wel eens langs gereden, een gebouw met hoge muren vlakbij de McDonalds en de Intratuin van de Marslanden.

U en ik, wij mogen verder gaan, maar het leven van de mensen achter deze muren (binnen) is stilgezet. Vaak is er iets gruwelijk misgegaan in hun leven en de maatschappij vraagt nu eenmaal vergelding (straf).

Maar ook aan straf hoort een einde te komen en dan is het fijn dat de tijd in de gevangenis niet alleen een verdere stap is in een neergaande spiraal, maar dat het ook een tijd kan zijn waarin je mag ontdekken dat ieder mens een kind van God is. Dat dit ook mogelijk is als je gevangen zit.

Maaïke vertelde dat het leek of ze in een spiegel keek toen ze voor de eerste keer in aanraking kwam met de vrouwen die vastzaten. Het waren gewone vrouwen zoals zijzelf!

Dat was ook mijn eigen ervaring toen ik voor de eerste keer als kerkvrijwilliger aanwezig was bij een kerkdienst voor de mannen. Toen ik ze aan zag komen was mijn eerste gedachte: dit zouden mijn eigen zonen kunnen zijn!

Dat is ook wat de mensen zelf ervaren als ze na de kerkdienst een praatje maken met de vrijwilligers die aanwezig zijn. Of als ze meedoen aan één van de alfa-cursussen die worden gegeven.

Samen praten over de gewone dingen van het leven, over de dingen die je bezighouden, over geloof en ongeloof. Gezien en gehoord worden als mens. Even geen dader of patiënt zijn, het wordt ervaren als een weldaad. Maar ook kan er zo een sprankje hoop groeien dat er na het uitzitten van de straf misschien nieuwe mogelijkheden zijn om het leven ten goede te keren.

Dat kan o.a. als ze welkom zijn bij 'Kerk met stip', dat zijn geloofsgemeenschappen waar de leden samen hebben afgesproken dat ex-gedetineerden welkom zijn in hun kerk en dat ze met elkaar een nieuw soort van sociaal vangnet willen vormen. Dan helpt enorm!

Of wij, als Hoofdhof dat kunnen en willen? De woorden van Maaike kunnen ons aan het denken zetten. Ze wil altijd terugkomen om meer te vertellen.

Wilt u meer weten of u opgeven als kerkvrijwilliger, dat kan als u mailt naar maaikebroeksema@gmail.com .

Desiree Lips



Muziek
met een Plus

MUZIEK MET EEN PLUS IN DE HOOFDHOF

Het is helaas een beetje stil geworden rond Muziek met een Plus. Corona heeft ons leven aardig op de kop gezet en we zijn nog niet weer terug in het "oude" normaal.

Het programma voor het nieuwe seizoen was klaar, de afspraken met alle artiesten waren vastgelegd, maar toch hebben we besloten om het hele programma voor het komende seizoen tot nader order stop te zetten.

Dat wil niet zeggen dat u een jaar lang niets meer van ons hoort! Op dit moment zijn we hard op zoek naar alternatieve mogelijkheden. Kunnen we bijvoorbeeld kleine gezelschappen toch laten spelen in de zaal van de Hoofdhof en wat mogen we dan aan bezoekers verwachten? Kunnen we uitwijken naar andere zalen en wat betekent dat financieel? Kunnen we eventueel livestreaming van concerten aanbieden en wat is daar allemaal voor nodig?

Eén ding staat voorop: we willen kwaliteit blijven bieden, ook wanneer de mogelijkheden beperkt zijn.

We willen u graag blijven informeren over de nieuwe ontwikkelingen via onze digitale nieuwsbrief. Krijgt u die nog niet?

Stuur even een mailtje naar muziekmeteenplus@gmail.com en we zetten u op de verzendlijst!

We hopen voor u en ons allen op betere tijden. Blijf gezond en wees lief voor elkaar.

*Namens het bestuur,
Ab Kasper*

NIEUWE ZORGLOCATIE

Aan de Kranenburgweg is onlangs een zorglocatie geopend met de naam "Villa Berkum".

Villa Berkum verwelkomt in september haar eerste bewoners. We bieden ouderen met dementie een fijne, waardige en liefdevolle plek om te wonen. Dit doen we in onze ruime zorgvilla met 24 sfeervolle appartementen, gezamenlijke ruimtes met veel lichtinval en onze prachtige besloten tuin. Nieuwsgierig geworden? Helaas kunnen we momenteel geen open dag houden in verband met de coronamaatregelen maar u bent van harte welkom om eens een kijkje te nemen of kopje koffie te komen drinken.

Het is fijn als u van tevoren even een afspraak maakt, u kunt ons bereiken op het algemene telefoonnummer 038-2006800 of het mobiele nummer 06 82749016.

*Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Aly Elsman (locatiemanager),
e-mail: aly.elsman@steppingstones.nl*



COLLECTE OPBRENGSTEN

Hieronder weer een overzicht van collecte-opbrengsten, met eerst een verwerking van gaven die gedaan zijn voor doelen, die al langer geleden zijn. Tussen haakjes ziet u de bedragen zoals die eerder gepubliceerd zijn.

Stand van zaken per 15 september 2020:

10-05	Diaconie/JOP (Jong Protestant)	€ 122,50	(€ 117,50)
24-05	Diaconie (Hospices Zwolle)	€ 207,00	(€ 202,00)
31-05	Kerk in Actie/Marokko		
	Jonge open kerk	€ 249,00	(€ 241,00)
07-06	Diaconie (Stichting Er is Hoop)	€ 211,50	(€ 206,50)
14-06	Bloemen	€ 128,50	(€ 125,50)
21-06	Kerk in Actie/Werelddiaconaat		
	Opvang ontheemden Colombia	€ 190,35	(€ 185,35)
21-06	Diaconie (Stichting De Bres)	€ 191,35	(€ 188,35)
05-07	Kerk in Actie/Binnenlands Diaconaat	€ 219,00	(€ 214,00)

Van de collecten in de maand augustus en september is de tussenstand per 15 september als volgt:

02-08	Kerk	€ 280,05	(€ 179,05)
02-08	Jeugd	€ 266,52	(€ 224,52)
09-08	Diaconie	€ 227,10	(€ 192,60)
09-08	Kerk	€ 191,20	(€ 156,70)
16-08	ZWO & Diaconie samen Kerk in Actie/ Rwanda, Kerk als plek van hoop	€ 255,20	(€ 214,20)
23-08	Kerk	€ 203,22	
23-08	Diaconie	€ 137,10	
30-08	Diaconie (Gevangenzorg Zwolle)	€ 239,89	
30-08	Kerk	€ 276,45	
06-09	Werelddiaconaat, Ghana	€ 90,80	
06-09	Jeugd	€ 119,90	
13-09	Jeugdwerk PKN (2/3) en eigen Jeugdwerk (1/3)	€ 104,20	
13-09	Kerk	€ 133,10	

We zijn blij met de gaven die binnenkomen, zodat we in staat blijven kerk te zijn ook in andere tijden!

Het kan zijn dat rechtstreeks aan Diaconie of ZWO ook giften zijn overgemaakt, dat gaat dan niet via de boekhouder van de Kerk en wordt elders verantwoord.

Collectebonnen

- Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 bonnen à € 2,00 (€40,00), 20 bonnen à € 1,00 (€20,00) en van 20 bonnen à € 0,50 (€10,00). Graag opgave van het aantal vellen per waarde.

Bestellingen vanaf € 50,00 door overboeking op de Rabobankrekening van de kerk: NL 50 RABO 0313.5432.16 t.n.v. "Hoofdhofgemeente inzake collectebonnen", waarna u de bonnen krijgt thuisbezorgd. Levertijd is maximaal 3 weken.

*Kernteam Beheer en Financiën,
Gerard Gerritsen*

DRINGENDE OPROEP!

De komende tijd mag ik het bezorgen van de KBO/PCOB bladen niet meer doen vanwege een ingrijpende operatie.

Het gaat om 35 bladen in de wijk omsloten door Kerkweg, Hugo de Vrieslaan, Reviuslaan, Campherbeeklaan en Boerhaavelaan.

Deze wijk is deelbaar en goed te doen door twee bezorgers. Wie durft het aan? Het levert leuke contacten op.

Graag bericht aan M. Roos, Boerhaavelaan 55 of tel. 038-4532142.

Bedankt voor uw aandacht!

Martien Roos

VERJAARDAGEN

- 16-10 mw. J.T. Visser-Wouda,
De Doornweg 16, 8035 PE Zwolle
- 16-10 mw. G. Lubben-Klaver,
Pieter Zeemanlaan 12, 8024 CJ Zwolle
- 20-10 dhr. H.J. van Leussen,
Hessenweg 31, 8028 PB Zwolle
- 20-10 mw. W.B. Lammersen-Dijk,
Campherbeeklaan 87, 8024 BV Zwolle
- 28-10 mw. J. Keegstra-Boonstra,
Potmarge 22, 8032 LD Zwolle
- 29-10 mw. M. van den Berg-van der Kolk,
Abelenlaan 14, 8024 CV Zwolle

MUTATIES

- 02-09-2020 Overleden op 82-jarige leeftijd,
Geertje Frijlink-Jager,
Boerhaavelaan 35, 8024 BG Zwolle (6)
- 02-09-2020 Verhuisd: mw. A. Broer-Los,
van: Zernikelaan 135, 8024 ZX Zwolle (4)
naar: Erasmuslaan 52-17, 8024 CS Zwolle (7)
- 10-09-2020 Overleden op 65-jarige leeftijd,
Jan Visser,
Van Asch van Wijcklaan 37, 8096 AG Oldebroek (2)

AGENDA

27-09	Gemeentezondag, de Hoofdhof	09.30 uur
05 / 31-10	Kledingbankactie	
06-10	Wandelen, start bij de Hoofdhof	14.00-16.00 uur
11-10	Schrijfactie Amnesty International, in de hal van de kerk, na de kerkdienst	
12-10 en 26-10	Meditatiegroep, in de consistorie	19.30 uur

AFWEZIGHEID

Ds. Marijn Rohaan is afwezig van 11 t/m 18 oktober in verband met herfstvakantie.

KOPIJ DE HOOFDHOF

Het volgende kerkblad verschijnt op 29 oktober 2020 en bevat gegevens over de maand november 2020.

U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 CA, tel. 45 47 233 tot **uiterlijk maandag 19 oktober 2020**

De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com



DUURZAME TIP VAN DE MAAND
***Kook water bij voorkeur elektrisch
en niet meer dan nodig per keer.***

***Een elektrische waterkoker
gebruikt minder energie
dan een fluitketel***

