



Mededelingenblad De Hoofdhof Berkum

Jaargang 68, nummer 2
Verschijnt eenmaal per maand
oktober 2021

DE HOOFDHOF BERKUM

predikant:	ds. J.M. Rohaan-Bisperink, Boogmakerstraat 27, 8043 AP Zwolle dsmarijnrohaan@gmail.com	tel. 06-53203778
kerkelijk bureau:	mw. K. Helder-Corporaal, Erasmuslaan 29, 8024 CT Zwolle phelder@home.nl	tel. 038-4533084
kerkgebouw:	Kerkweg 26, 8024 AN Zwolle hoofdhof@gmail.com	tel. 038-4535045
koster:	mw. T. van Well, Aureliavlinder 36, 8016 HB Zwolle	tel. 038-4214706
scriba:	dhr. J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 CA Zwolle jaapwagteveld@hotmail.com	tel. 038-4547233
administrateur:	dhr. W. van der Meulen, w.meulen@home.nl	tel. 06-18441966
internet:	www.hoofdhof.nl	
geestelijke verz.		
Berkumstede:	mw. C. Pilon	tel. 038-2001100

KERNTEAM PASTORAAT

Voor pastorale ondersteuning kunt u contact opnemen met de coördinator mw. D. Lips-Makken, tel. 06-42841201.

OPHAALMOGELIJKHEID VOOR KERKDIENT

Indien u niet in staat bent op eigen gelegenheid de kerkdienst te bezoeken, dan bestaat de mogelijkheid opgehaald te worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw wijkdiaken of met Jan Visscher (diaconie), tel. 06-48246470.

KERKTELEFOON

Als u overweegt een abonnement op de kerktelefoon te nemen en u wilt eerst voorlichting, vraag dan uw diaken of ouderling of neem contact op met dhr. W. Hornstra, Glanerbeek 17, tel. 453 71 45 of met dhr. H. Kooijker, Fivel 3, tel. 420 22 85.

LITURGIE GROOT LETTERTYPE

Wilt u in de dienst gebruikmaken van de liturgie met een groter lettertype, dan kunt u deze vinden in de hal.

BANKREKENINGNUMMERS

Voor de Kerk:	PGB De Hoofdhof	NL71 RABO 0377 3508 93
Collectebonnen:	PGB De Hoofdhof	NL50 RABO 0313 5432 16
Voor de Diaconie:	Diaconie PGB De Hoofdhof	NL58 RABO 0387 3804 42
Voor de ZWO:	ZWO Commissie PGB De Hoofdhof	NL05 RABO 0373 7109 92
Voor de Jeugd:	PGB De Hoofdhof	NL71 RABO 0377 3508 93
	o.v.v. Voor het Jeugdwerk	

KERKDIENTEN

De diensten worden ook uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl

Zondag 3 oktober

9.30 uur	Mw. Desiree Lips uit Zwolle
Organist	Jan Post
Muzikale medewerking	Kinderkoor de Bromvlieg o.l.v. Ellen Laninga
Ouderling van dienst	Joke Hoekstra
Diaken en lector	Alice Tanis
1 ^e Collecte	PKN: Kerk en Israël
2 ^e Collecte	Voor de Jeugd
Beamerdienst	Niek Aaldenberg en Marjet Zijlstra
Kindernevendienst	Er is vandaag geen kindernevendienst.

Zondag 10 oktober

9.30 uur	Ds. René Mynkong uit Weesp
Organist	Jan Post
Ouderling van dienst	Jaap Wagteveld
Diaken	Jan Visscher
Lector	Jantine Kramer
1 ^e Collecte	Voor de Diaconie / St. Hoefijzer Zwolle-Zuid
2 ^e Collecte	Voor de Kerk
Beamerdienst	Jaap Drupsteen en Ties van der Waal
Kindernevendienst	Gertia Woudsma

Zondag 17 oktober

9.30 uur	Ds. Ale Pietersma uit Zwolle
Organist	Robert Helder
Ouderling van dienst	Wiepkje Mensink
Diaken	Ewold Mensink
Lector	Wiepkje Mensink
1 ^e Collecte	ZWO / Kerk in Actie – Kameroen
2 ^e Collecte	Voor de Bloemen
Beamerdienst	Peter en Rens van der Waal
9.30 uur	Jeugdkerk
Kindernevendienst	Er is vandaag geen kindernevendienst. Kinderen mogen een tasje meenemen de kerk in. Er staat een rekje met tasjes klaar in de hal.

Zondag 24 oktober

9.30 uur
Organist
Ouderling van dienst
Diaken
Lector
1^e Collecte

2^e Collecte
Beamerdienst
Kindernevendienst

Lectorendienst

Lezing door de lectoren
Jan Post
Desiree Lips
Alice Tanis
Alle lectoren
Voor de Diaconie / Kerk In Actie Kameroen
(zie toelichting pagina 6)
Voor de Kerk
Klazien Helder en Tijmen Buijs
Er is vandaag geen kindernevendienst.
Kinderen mogen een tasje meenemen de kerk
in. Er staat een rekje met tasjes klaar in de hal.

Zondag 31 oktober

9.30 uur
Organist
Ouderling van dienst
Diaken
Lector
1^e Collecte
2^e Collecte
Beamerdienst
Kindernevendienst

Ds. Marijn Rohaan
Gert de Jong
Madeleen Wagteveld
Anne Schippers
Ab Kasper
Voor de Kerk
Voor de Jeugd
Niek Aaldenberg en Ties van der Waal
Irene Heideveld

AMNESTY INTERNATIONAL

Zondag 10 oktober a.s. is de maandelijkse schrijfactie voor Amnesty International.

De brieven zijn dan te vinden in de hal van de kerk (zowel voor als na de kerkdienst).

Bent u niet in de kerk aanwezig en wilt u toch een brief versturen laat het ons dan weten. Dan mailen we de brieven of brengen we ze even langs. Hiervoor kunt u bellen of mailen naar Ineke Neuteboom-Visser, tel. 3377727; inekenv@gmail.com of Miny Veenema, tel. 8519715; minyveenema@gmail.com . Doet u mee?

Ineke Neuteboom-Visser

BIJ DE DIENSTEN

Gastpredikanten

Mevrouw Desiree Lips-Makken uit Berkum/Zwolle, tel. 06-42841201 zal voorgaan in de dienst van zondag 3 oktober a.s.. Mevrouw Lips is in onze gemeente Coördinator van het Kernteam Pastoraat. Zij is geboren op 27 juni 1955.

Zondag 10 oktober a.s. zal de dienst worden geleid door ds. René Mynkong. Hij is geboren en getogen in Kameroen en hij woont sinds het begin van de 21^e eeuw in Nederland.

Ds. Mynkong is blind geworden in zijn puberteit. De schuldige is een parasiet die hem besmette waardoor hij rivierblindheid kreeg. Deze aandoening komt hoofdzakelijk in West-Afrika voor. Hij heeft na een schriftelijke cursus, waarbij zijn vrienden hem hebben geholpen, met succes het Franse diploma baccalaureaat gehaald, en daarvoor ook een diploma Nederlands en braille. Daarna behaalde hij de staatsexamens Nederlands zodat hij toegelaten werd op de Vrije Universiteit in Amsterdam waar hij theologie studeerde. In november 2013 rondde hij zijn studie met succes af en gaat hij voor in diensten van de Protestantse Kerk in Nederland en ook in diensten van de Waalse gemeenten in Nederland.

Momenteel is hij werkzaam bij de Gemeente Bussum bij de dienst Informatie en Voorlichting. Hij volgt nog een opleiding voor een ambtelijke carrière. Ds. Mynkong woont in Weesp, waar hij ook lid is van de kerkenraad.

Op zondag 17 oktober a.s. zal de dienst worden geleid door ds. Ale Pietersma uit Zwolle, tel. 454 33 81. Ds. Pietersma was tot zijn emeritaat, april 2013, voorganger van de Open Kring in Stadshagen. Hij heeft eveneens de gemeenten Dirkhorn en Veenendaal gediend.

De geboortedatum van ds. Pietersma is 9 april 1948.

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder

VAN DE DIACONIE

In de maand oktober doet de diaconie een beroep op u voor de volgende collectes:

Zondag 10 oktober a.s. / Stichting Hoefijzer Zwolle-Zuid

Het Hoefijzer heeft als doelstelling: "het beoefenen en bevorderen van paard- en ponyrijden voor mensen met een beperking of handicap".

Zij wil ook de integratie van mensen met een beperking bevorderen. Hiertoe is er ruimte voor dagbesteding, daarbij worden mensen met een beperking in de gelegenheid gesteld onder begeleiding de dagelijkse werkzaamheden in- en rond de manege te verrichten. De manege is gelegen aan de Hollewandsweg in Zwolle.

Graag willen we als diaconie een financiële bijdrage leveren aan dit doel.

Zondag 17 oktober a.s. / Bloemen

Deze zondag is de opbrengst van de collecte bestemd voor de bloemen op de liturgietafel. Na de dienst krijgen de bloemen met een groet van de Hoofdhof gemeente een bestemming bij een gemeentelid thuis.

Zondag 24 oktober a.s. /Kerk In Actie Kameroen

Op zondag 17 oktober wordt er gecollecteerd voor Kameroen. De diaconiecollecte van vandaag, zondag 24 oktober, zullen we als diaconie ook besteden aan dit doel. Onder het kopje Werelddiaconaat kunt u hierover meer lezen.

*Namens de diaconie, Miny Veenema
tel. 06-48945700*

kerk in actie

WERELDDIAKONAAT/COLLECTE 17 OKTOBER ***Onze kerk in actie voor een sterke kerk in Kameroen***

Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Als christenen zijn we wereldwijd verbonden. We willen van elkaar leren en met elkaar delen. Daarom zet onze kerk zich via Kerk in Actie in voor het thema Versterk de kerk. Samen met



partnerorganisaties van Kerk in Actie komen we op voor een sterke kerk wereldwijd. Een kerk die zich verzet tegen armoede en onderdrukking.

Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk in het droge Noord-Kameroen in West-Afrika. In een gebied zo groot als Nederland komen 250.000 christenen samen in

1.300 kerken. Ze spreken vijftien verschillende lokale talen. De meeste kerken worden geleid door voorgangers zonder opleiding.

De Lutherse Broederkerk wil de boerengemeenschap houvast bieden, in materieel én in geestelijk opzicht. De kerk traint de bevolking in duurzame landbouw en stimuleert boeren en boerinnen om meer met elkaar samen te werken. Ook kunnen zestig studenten ieder jaar theologische onderwijs volgen, om opgeleid te worden tot goede voorgangers die oog hebben voor wat er speelt in Noord-Kameroen. In vijftig jaar tijd zijn inmiddels ruim 300 voorgangers opgeleid. Wat kan deze kerk doen met uw steun?

- Een geit die melk en mest geeft kost € 45,00.
- Een stevige kruiwagen, voor transport van de oogst, kost € 105,00.
- Een theologiestudent in Kameroen een jaar opleiden kost € 2.000,00.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Namens de commissie ZWO, Ineke Neuteboom-Visser

DANKDAGMAALTIJD 3 NOVEMBER

We hopen dit jaar het ZWO-project, dat we twee jaar hebben gesteund, af te sluiten met een Dankdagmaaltijd op 3 november. Start 18.00 uur.

Petri Hofland van Kerk in Actie neemt ons dan mee in haar ervaringen met het project PEN in Zuid-Afrika in coronatijd.

Als u wilt deelnemen aan deze maaltijd kunt u zich opgeven, bij Ineke Neuteboom-Visser, tel. 3377727; inekenv@gmail.com of Miny Veenema, tel. 8519715; minyveenema@gmail.com . Opgave tot 2 november a.s.

We hopen velen van u dan te treffen.

Namens de ZWO, Ineke Neuteboom-Visser

KLEDINGBANKACTIE

Van 3 oktober tot en met 31 oktober 2021 is de Kledingbankactie

Veel mensen in Zwolle zijn in deze tijd in financiële problemen gekomen en zij kunnen zichzelf en hun kinderen niet meer voorzien van kleding en schoeisel.

Afgelopen maand hebt u misschien alvast uw kledingkasten opgeruimd en kan kleding en schoeisel die u niet meer gebruikt de deur uit. Ook lakens zijn van harte welkom bij de Kledingbank.

U kunt uw spullen inleveren bij De Hoofdhof.

Bent u niet in de gelegenheid om deze naar de kerk te brengen, dan kunt u contact opnemen met één van uw diakenen. De diaconie zorgt ervoor dat de spullen ingeleverd worden bij de Kledingbank.

Namens de diaconie alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

*Namens de diaconie, Miny Veenema
tel.: 06-48945700*

VERANTWOORDING DIACONIE

In het septembernummer van ons mededelingenblad is vermeld dat de collecteopbrengst ten behoeve van de Stichting "InterMezzo" in Zwolle € 191,90 is geweest, dit bedrag is inmiddels echter gestegen tot € 199,40.

In hetzelfde nummer is vermeld dat de opbrengst van de diaconie-collecte een bedrag te zien gaf van € 144,45, ook dit bedrag is inmiddels gestegen tot € 151,95.

Op 22 augustus was het doel van de collecte uw eigen diaconie. Echter vanwege de aardbeving die heeft plaatsgevonden in Haïti, ontving de diaconie een verzoek om financiële steun vanuit Kerk in Actie. Hierop is besloten het collectiedoel van die zondag te wijzigen in hulp voor Haïti. Via de bankrekeningen van de kerk en de diaconie is inmiddels € 685,60 ontvangen en is besloten € 1.000,00 over te maken naar Kerk in Actie, en het verschil zal door ZWO en Diaconie worden bijeengebracht vanuit haar eigen middelen.

Door middel van de collecte gehouden op 29 augustus is uw aandacht gevraagd voor de St. Bartiméus. De collecte-opbrengst voor zover nu bekend is € 151,20 geweest, ook voor deze bestemming heeft de diaconie het bedrag verhoogd naar € 350,00 vanuit haar eigen middelen.

Op 12 september is er gecollecteerd voor uw eigen diaconie, opbrengst € 222,30.

De 1e collecte gehouden op 19 september was bestemd voor de Kledingbank in Zwolle. Voor dit doel is inmiddels € 136,30 ontvangen, en zoals gebruikelijk zal dit bedrag worden verhoogd naar € 350,00. Op dezelfde datum is er een bloemencollecte gehouden, en de opbrengst voor dit doel is geweest € 143,20.

Tot slot heeft de diaconie via één van de contactdames nog een gift ontvangen van € 55,00 met daarbij aangegeven diverse bestemmingen. Ondergetekende heeft deze giften verdeeld via de bekende collectemandjes zoals vermeld.

Ook nu weer namens de diaconie een hartelijk dank voor al deze gaven die wij van u blijven ontvangen via de diverse kanalen, waardoor het mogelijk blijft om naar elkaar om te zien.

*Met vriendelijke groet,
Jan Visscher, penningmeester*

JEUGDWERK



Het Jeugdwerk moet nog een beetje op gang komen. Er is hard gewerkt aan de metamorfose van de ruimte. We hopen daar de jongeren een fijne plek te kunnen geven. Loopt u de ruimte gerust binnen om het eens met eigen ogen te zien.

Wanneer dit stukje geschreven wordt, moet de eerste Jeugdkerk nog plaats vinden. Wij gaan het met de jongeren hebben over het jaarthema: "Van U is de toekomst".

In de volgende Hoofdhof zult u een verslag hiervan kunnen lezen.

Op zondag 3 oktober zal de eerste Meet & Eat bijeenkomst zijn. Ook daar hoort u op een later tijdstip meer over.

Wij hebben zin in het nieuwe seizoen.

Hannah Gerritsen en Margriet Vogel

VAN UW PREDIKANT

Op 11 en 12 september jl. maakten we als gemeente een goede start. Wat was het fijn om zoveel mensen weer te ontmoeten. Het klootschieten was erg geslaagd, en de zondagmorgendienst met activiteiten was ontspannen en goed.

En wat mooi was het dat ook de week erna weer zoveel mensen in de kerk aanwezig waren, en we samen mochten zingen. Het voelt goed dat we ons kerkelijk samenleven steeds meer kunnen oppakken.

In de dienst van 19 september hebt u ook ervaren hoe we de afkondigingen/pastorale voorbeden voortaan hopen te doen. In geval van een gastvoorganger zal de ouderling van dienst of lector deze uitspreken.

Verdiepende geloofsgesprekken

Op vrijdagavond 1 oktober a.s. starten de Verdiepende Geloofsgesprekken met een groepje van ca. 9 jongeren. Niet iedereen zal elke keer aanwezig kunnen zijn door studie/sport, maar dat is niet erg. We maken er een mooie geloofsreis van.

Leesgroep

Met de Genesis-leesgroep zijn we inmiddels een paar weken onderweg. De Joodse lezing van de verhalen uit Genesis brengt nieuwe interpretaties en stof tot goede gesprekken. We ontdekken dat de bijbelverhalen juist in het gezamenlijk lezen en interpreteren tot spreken komen!

Beleid

In de kerkenraad en in de kernteams werken we verder aan het nieuwe beleidsplan en de toekomstbestendigheid van de gemeente. Dat we gáán voor toekomst, heeft invloed op de keuzes in ons gemeentewerk.

In november zal de gemeenteavond plaatsvinden waarop we de plannen met u delen en er graag over in gesprek gaan.

Ons richten op de toekomst is niet mogelijk zonder oppas en kindernevendienst. Daar ligt dus een dringende oproep aan de gemeente.

Wie wil op zondagmorgen op Coen en evt. andere kinderen passen, zodat ouders in de gelegenheid zijn om de kerkdienst bij te wonen?

Voor ieders rust en aandacht is dat van belang, want Coen is inmiddels op een leeftijd dat hij graag van zich laat horen.

En: wie voelt zich verantwoordelijk voor het toerusten van de nieuwe generaties in de kindernevendienst? Want er is dringend behoefte aan nieuwe kindernevendienstleiding.

Kindernevendienstleiding gezocht!

Hilda van der Waal heeft per september afscheid genomen van de Kindernevendienst. Ze heeft sinds 1999 Kindernevendienst gegeven en daar bedanken we haar hartelijk voor!

Ook Irene Heideveld en Gertia Woudsma verzorgen al zo lang de Kindernevendienst in de Hoofdhof. Zij geven aan dat ze eraan toe zijn om hun taak over te dragen aan anderen. Ze willen van harte andere mensen op weg helpen en inwerken, maar het is nodig dat er vervanging wordt gevonden voor hen.

Omdat zij met hun tweeën niet de volledige Kindernevendienst kunnen opvangen, is ervoor gekozen om naar een ritme van om de week Kindernevendienst te gaan. Ze hopen de kinderen op de ‘kindernevendienstzondagen’ bij elkaar te brengen. De andere zondagen is er een tasje waarmee zij tijdens de dienst aan de slag kunnen.

In het Mededelingenblad vind je bij de zondagen of er wel/geen Kindernevendienst zal zijn.

Ook in andere kerkelijke gemeentes worden dergelijke oplossingen gezocht wanneer er minder kinderen in de gemeente zijn. Daarin is de Hoofdhof niet heel bijzonder.

Tegelijkertijd is het blijven aanbieden van Kindernevendienst wel van groot belang voor de vitaliteit en toekomstbestendigheid van de gemeente. Als we gezinnen met kinderen welkom willen heten, moeten we hun ook iets kunnen bieden.

Naast Land van Verwondering is dat de Kindernevendienst op zondagmorgen. Zodat ouders ook de preek kunnen horen en een moment van rust kunnen ervaren tijdens de dienst.

Wie zou er mee willen draaien in het nieuwe rooster? Waarbij gemiddeld keer een beroep op je wordt gedaan, en waarbij je bijdraagt aan geloofsoverdracht aan de volgende generatie? Leeftijd is geen beperking. Kindernevendienst kan worden gegeven door alle leeftijden, als je er maar van geniet om met kinderen om te gaan en geloof te delen.

Neem contact op voor informatie met
Irene Heideveld (ireneheideveld@gmail.com),
Gertia Woudsma (famwoudsma@live.nl), of
Marijn Rohaan (dsmarijnrohaan@gmail.com) .



Land van Verwondering

Marianne Gerritsen en Marijn Rohaan hebben zich laten inspireren voor “Land van Verwondering”.

Liesbeth Jonas, de organisator van de verteltraining waar zij aan meededen, heeft ook de kerkenraad meegenomen in een presentatie over de achtergronden van Land van Verwondering. Ze vertelde over verschillende didactische methodes in geloofsopvoeding.

Waar de oude ‘overdrachtsmethode’ helaas niet leidde tot veel actieve betrokkenheid van kinderen bij het geloof, zijn in de jaren ‘80 nieuwe manieren didactieken ontwikkeld: kindertheologiseren en de verhalen-vertelmethodes Godly Play.

Deze raken inmiddels steeds meer het grondvlak van het werken met kinderen. Wij (Marianne en Marijn) vinden het fijn dat we deze wijze van werken met kinderen ook kunnen inzetten in kerk en school.

Tijdens de gemeentezondag hebt u allemaal een beetje kunnen kennismaken met de wijze van verhalen vertellen. We nodigen u ook van harte uit om een keer op zondagmiddag te komen met uw kinderen of kleinkinderen. Dat kan dit najaar op *zondagmiddag 31 oktober* om 15.00

uur, of *zondagmiddag 28 november* om 15.00 uur. Elke bijeenkomst staat op zichzelf.

Contact school-kerk

De Duyvcencamp heeft, nu de corona weer goeddeels achter ons ligt, contact opgenomen voor een gezamenlijke voorbereiding van de kerstviering van de school. De bedoeling is dat ik daar als predikant aan zal meewerken, zodat de kinderen mij kunnen leren kennen en de band tussen school en kerk kan groeien. Binnenkort bezoek ik de school om aan de schoolkerstviering samen met de leerkrachten invulling te geven. Ik kijk uit naar de samenwerking!

Euthanasie

Op 14 september jl. heb ik in Utrecht meegewerkt aan een lopend onderzoek van Theo Boer en Stef Groenewoud naar de ervaringen van pastores met euthanasie. Een belangrijk onderwerp om aan bij te dragen omdat er nog weinig onderzoek naar is gedaan. De uitwisseling met collega's hierover was zeer waardevol en de bedoeling is dat het onderzoek leidt tot enkele handreikingen aan pastores.

Als dank voor deelname kreeg iedereen een exemplaar van 'Leven met euthanasie, geliefden vertellen over hun ervaringen'.

Wilt u een gesprek over vragen rond het levenseinde, schroom dan niet dat aan te geven. Ik houd dit onderwerp in gedachten voor een pastorale thema-avond in 2022.

Top2000-kerkdienst

Jammer genoeg heeft bijna niemand een stem uitgebracht voor de Top2000-dienst. Dat betekent dat het Top2000-koortje zelf de liederen zal kiezen.

De Top2000-dienst zal plaatsvinden in december, de komende maanden zullen worden gebruikt om de liederen in te studeren.

Eeuwigheidszondag

We naderen alweer het einde van het kerkelijk jaar. Als 'open kerk' willen we iedereen die betrokkenheid voelt bij de Hoofdhof de gelegenheid geven om namen te gedenken van geliefden die in het afgelopen jaar zijn overleden.

Hoe de precieze invulling van de dienst op Eeuwigheidszondag eruit zal zien is nog niet bekend.

Wel nodig ik u uit om, als u graag een naam van een geliefde zou willen gedenken, contact op te nemen met Desiree Lips of Marijn Rohaan.

Families van gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden, ontvangen een brief.

Bij enkele diensten

In de komende periode zullen er veel gastvoorgangers voorgaan, omdat ik enkele diensten heb moeten teruggeven in verband met mijn nascholing.

Op zondag 3 oktober komt *Kinderkoor de Bromvlieg* weer bij ons zingen. Desiree Lips gaat voor. We hopen veel kinderen en kleinkinderen van de gemeente deze zondag in de kerk te mogen begroeten.

Op zondag 24 oktober zullen de lectoren weer een lezingendienst verzorgen. Een groter gedeelte van een Bijbelverhaal krijgt deze zondag de kans om te klinken.

Zondagmiddag 31 oktober is er om 15.00 uur weer Land van Verwondering in de kerkzaal. De kinderen gaan dan aan de slag met een Godly Play verhaal.

Op zondag 7 november nemen we afscheid van Jaap Wagteveld als scriba, en mogen we Johan Neuteboom bevestigen in het ambt. Hij neemt het scribaat van Jaap over. Desiree Lips gaat voor in deze dienst, en ds. Marijn Rohaan verzorgt het afscheid en de bevestiging van ambtsdragers. Dit is zo gekozen in verband met de nascholing.

*Een hartelijke groet aan u allen,
ds. Marijn Rohaan*

ANALYSE ENQUÊTE KERNTTEAM EREDIENST

Gehouden onder leden Hoofdhof in juni 2021

Geliefde vorm van vieringen

Diaconaal/ZWO/groen	
E-meetings	
Regulier	
Christelijke feestdagen	
Taizé	
Kinderdienst	
Top2000 dienst	
Vespers	

Conclusie: In de Hoofdhof worden de reguliere kerkdiensten en die van de christelijke feestdagen het meest gewaardeerd. Bijzondere diensten worden ook op prijs gesteld, vooral Taizédiensten, De Top 2000dienst, ZWO/diaconale diensten en E-meetings.

Geliefde bundels

Tussentijds	
Nieuwe Liedboek	
Liedboek voor de kerken	
Johannes de Heer	
Evangelische Liedbundel	
Opwekking	
Sela/Hillsong/anders	
Zangen voor Zoeken en Zien:	
Andere bundels:	
Wie zingt mee	
Taizébundel	
Top 40 met goede tekst	

Conclusie: In de Hoofdhof worden liederen uit verschillende bundels gewaardeerd. Er is een grote spreiding. Het Oude en het Nieuwe liedboek worden het meest genoemd, maar opvallend vaak ook Opwekking, Johannes de Heer en Tussentijds.

Wat is voor u de belangrijkste reden dat u de kerkdienst bezoekt/volgt?

Een selectie van de genoemde redenen:

- Ontmoeting met geloofsgenoten
- Geloofsversterking / bemoediging
- Gemeentezijn, lofzang en aanbidding
- Contact met de gemeente
- Samen het geloof beleven, geïnteresseerd in goede bijbeluitleg
- Ontmoetingen na de dienst
- Ik word daar geroepen
- Een gemeenschap te zijn in vreugde, zorg en verdriet
- De gemeenschap en ontmoeting
- Gewoonte, geloof, Gods nabijheid
- Gemeenschap
- Luisteren, zingen, verbinding
- Gemeenschap zijn die samen God zoeken
- Zingeving aan ons leven

Conclusie: De onderlinge gemeenschap en de ontmoeting/verbinding met God zijn het meest genoemd. Zij zijn de pijlers waarop de kerkdienst in de Hoofdhof lijkt te rusten.

Suggesties preekvoorzener

Conclusie: Vaak genoemd is het belang van Bijbeluitleg die aansluit bij het heden/de actualiteit. Ook: afwisseling van (leeftijden van) gastvoorgangers, en dat deze passen bij de gemeente.

De suggesties zijn doorgegeven aan de preekvoorzener.

Muziek

Conclusie: Voorwaarde voor het zingen van een koor blijkt te zijn dat zij goed worden ingepast in de liturgie. De indruk van een optreden moet worden vermeden.

Voldoende samenzang is voor de gemeenteleden van belang. Andere muziekinstrumenten worden wisselend gewaardeerd.

Muziekinstrumenten kunnen bijdragen aan de sfeer: feestelijk, meditatief, droeviger en zijn daarmee van waarde voor ons samen vieren.

De aandacht voor de kinderen

Conclusie: Gemeenteleden zouden graag meer kinderen in de kerk zien. De hoeveelheid aandacht voor de kinderen is goed. Kindernevendienst is van belang. Het zou fijn zijn als de gemeente zou oefenen met het meezingen van de kinderliederen.

De aandacht voor de tieners

Conclusie: Het wordt gewaardeerd als de jongeren er zijn. Het zou goed zijn om met de jongeren zelf in gesprek te gaan over wat zij op prijs stellen. Mogelijk vaker een jeugddienst? In de muziekkus kan nog meer rekening worden gehouden met jongeren.

Wat moet behouden blijven

Conclusie: Er zijn zeer diverse antwoorden gegeven op deze vraag. Ze geven een goede indruk van wat belangrijk wordt gevonden aan de kerkdiensten. Dit zal meegenomen in de overwegingen over de eredienst.

Veranderingen die gewenst/nodig zijn

Bedankt voor alle aangedragen suggesties voor veranderingen. Deze betroffen de inrichting van de kerkzaal, het betrekken van kinderen en jongeren, en het hebben van meer interactie tijdens de dienst.

Ook genoemd: het oog hebben voor groepsvorming bij de koffie is een punt van aandacht.

Andere ideeën/suggesties

Ook vele andere ideeën/suggesties werden geopperd. Genoemd werden onder meer: samenwerking, ontmoetingsmogelijkheden doordeweeks, de aanvangstijd van de kerkdienst, en waardering en complimenten voor voorganger en kerkenraad.

Heel erg bedankt voor alle moeite die u hebt gedaan bij het invullen van de enquête. Uw reacties zijn bijzonder waardevol voor het Kernteam Eredienst en voor de kerkenraad, ook bij het vormen van nieuwe beleidsvoornemens.

*Hans Veenema, Els Pierik, Marion Nijenhuis,
Sascha Raaijman en ds. Marijn Rohaan*

Een uitgebreide versie van bovenstaande enquête kunt u opvragen bij Hans Veenema, tel. 06 28152085 of e-mail hans.veenema@gmail.com

WERKGROEP GROENE KERK

Waar staat de werkgroep voor?

De Hoofdhof is een Groene Kerk. Groene Kerk is een initiatief van Kerk in Actie, Tear Fund en Maatschappij van Welstand. Als werkgroep willen we samen met de gemeente invulling geven aan de Bijbelse opdracht van goed en recht doen aan onze naaste en aan God onze Schepper.

Een kerk mag zich groen noemen als zij actief aan de slag wil gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Van een groene kerk wordt verwacht dat zij met haar leden ieder jaar één duurzame stap zet. Dit kunnen stappen zijn op het gebied van inkopen, omgaan met geld, geloof en inspiratie, beleid, energiebesparing, energieopwekking en omgang met natuur.

De Werkgroep Groene Kerk van De Hoofdhof wil door middel van verschillende activiteiten aandacht geven aan bovenstaande opdracht. Niet dat we alles zo goed weten, maar omdat afwachten zo weinig oplevert. Ook niet altijd groot en indrukwekkend, maar vooral ook in kleine dingen als een duurzame tip.

Enquête

In het begin van de zomer ontving u deze als lid van De Hoofdhof van de Werkgroep Groene Kerk. Maar liefst 52 leden namen de moeite om antwoord te geven op 10 vragen. Heel hartelijk dank daarvoor, het was boven verwachting!

Enkele zaken die we uit de enquête kunnen concluderen:

- We nemen allemaal een tas mee voor de boodschappen. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar is toch echt van invloed op onze aarde!
- Vegetarisch eten doen we af en toe, maar we hebben er ook twijfels en vragen bij.
- Afval scheiden doen we zeker, maar minder afval produceren vinden we nog lastig.
- In en om het huis doen we heel veel kleine dingen om het milieu te sparen.
- Wandelen en fietsen wordt heel vaak verkozen boven reizen met de auto.
- Bij aankopen letten we op kwaliteit, maar of iets duurzaam geproduceerd is, heeft minder onze aandacht.

Wat fijn dat veel mensen begaan zijn met duurzaamheid en hun gedrag er op willen aanpassen!

Voor ons als werkgroep vormen de antwoorden op de vragen een uitgangspunt voor activiteiten die aansluiten op onze primaire doelgroep: leden van De Hoofdhof.



We hadden beloofd een prijsje te verloten onder de deelnemers van de enquête.

De namen die zijn ingevuld (de meeste leden hebben overigens anoniem gereageerd) hebben we in een denkbeeldige hoge hoed gegooid en daaruit is gekozen: Joke Luffting. Zij heeft inmiddels een aardigheidje ontvangen als dank voor haar deelname.

Doordat we nu weten wat leden van de Hoofdhof zoal doen en laten voor onze mooie, maar kwetsbare aarde, hebben we als Werkgroep Groene Kerk nieuwe inspiratie opgedaan en gaan we moedig voorwaarts op de groene weg.

Daarbij kunnen we best nog wat hulp gebruiken, dus ben je ook graag met duurzaamheid en milieu bezig: je bent van harte welkom in de werkgroep!

*Namens de Werkgroep Groene Kerk, Jantine Kramer
Jantine.kramer@ziggo.nl*

GEVRAAGD

Sinds enkele jaren is de dienst op Kerstavond een gezamenlijke zangavond. We bereiden deze avond voor in samenspraak met de Ichthus. Voor het vormen van een voorbereidingsgroepje zoeken we mensen die vanuit de Hoofdhof mee willen denken/werken aan deze dienst. Lijkt je dat inspirerend, meld je dan aan bij ds. Marijn Rohaan.

AANGEBODEN

De redactie van Gaandeweg heeft een plaats in de redactie aangeboden aan de Hoofdhof. De hoop is dat door de inzet van een redactielid uit PG de Hoofdhof, de gemeente in Gaandeweg beter zichtbaar wordt. In de redactie zitten ook leden van de Evangelisch Lutherse Kerk. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij ds. Marijn Rohaan.



MUZIEK MET EEN PLUS

Beste muziekliefhebber,

Zoals u weet heeft Muziek met een Plus vanwege de coronatijd een pas op de plaats moeten maken en hebben wij geen concerten kunnen geven.

Daarom zijn wij blij vanaf 10 oktober 2021 om 15.00 uur weer te kunnen beginnen met onze prachtige concerten in het zalencentrum van de Hoofdhof.

Onderstaand een overzicht van onze concerten voor dit seizoen.

10 oktober 2021

Het Nymphaeas Trombone Quartet. Vier jonge Nederlandse trombonisten die als missie hebben, muziek voor de trombone populairder en veelzijdiger te maken.

21 november 2021

Het Zwols Vocaal Ensemble presenteert een prachtig concert dat helemaal past bij de tijd van het jaar o.a. stukken van Purcell, Mendelssohn. In het programma zitten twee premières, composities van Martien Hovestad. Daar zijn we samen met het Zwols Vocaal Ensemble heel trots op!

13 januari 2022

Meisjes van 50. Een lichtvoetig programma dat rond prachtige Nederlandstalige chansons van onder meer Huub van der Lubbe en Ivo de Wijs, ook ontroert en verstilt. Een muzikaal cabaret door Annemiek van Bussel met muzikale medewerking van gitarist Erik Raaijman.

13 februari 2022

Celliste Hanneke Rouw en pianiste Sonja Vasheruk spelen twee cello-sonates van Brahms en Rachmaninoff.

13 maart 2022

De langverwachte Meezing Johannes. Geniet van Musica Vocalis met orkest en solisten of doe weer mee met het projectkoor.

10 april 2022

De bekende organist Mannes Hofsink en het Motus Strijkkwartet met een afwisselend programma voor orgel, viool en cello.

15 mei 2022

Ze stonden al jaren op ons verlanglijstje! Het Hanze Orkest komt ons seizoen afsluiten met een geweldig mooi programma: het vioolconcert van Joh. Brahms in een bijzondere uitvoering.

Op onze website "muziekmeteenplus" kunt u lezen hoe u aan kaarten kunt komen.

Natuurlijk kunt u voor aanvang van het concert ook bij de kassa kaarten kopen. Onze voorkeur gaat uit om dit via de website te doen.

Wij heten u graag welkom bij onze concerten.

*Met een groet,
namens Muziek met een Plus
Jaap Wagteveld, penningmeester*

VAN DE KUNSTCOMMISSIE

De komende maanden mag ik in de Hoofdhof een aantal foto's tentoonstellen, die ik in de afgelopen jaren heb gemaakt.

De liefde voor fotografie zat er al vroeg in. Het begon zo'n 65 jaar geleden met een Agfa Click, zo'n klein boxje waar een rolletje van 12 fotootjes uitkwam.

Later kwamen er meer volwassen camera's, maar altijd nog analoog met een rolletje erin. Die filmrolletjes werden dan ontwikkeld en afgedrukt in een eigen donkere kamer.

De komst van de digitale fotografie heeft alles veranderd. Nu schuif je een geheugenkaartje in je camera en je schiet onbeperkt door. En ontwikkelen doe je op de computer.

Terugkijkend naar al die jaren werd wel duidelijk dat de liefde voor de natuur te zien was in het soort foto's waar ik mee thuis kwam.

Er was geen vakantiealbum waarin niet uitgebreid foto's te zien waren van landschappen en bijzondere planten en dieren.

Die liefde voor natuurfotografie is gebleven. Daarnaast lopen we graag op vakantiebestemmingen mooie kerken binnen; die zijn dan ook een vast onderdeel van mijn portfolio geworden.

Deze expositie laat beelden zien, onderverdeeld in vier thema's:

Reizen – Nederland - Kerkinterieurs - Macro

Ik wens u veel plezier met het kijken.

Voor meer informatie, Ab Kasper

kasperzwolle@gmail.com , tel. 06-26900994

“GRENZELOOS HERDENKEN”

Hoewel het coronavirus nog niet is uitgeroeid en er nog veel voorzorgsmaatregelen van kracht zijn, lijkt het er op dat wij het ergste gehad hebben en dat wij het project “Grenzeloos Herdenken” weer kunnen oppakken.

Op 14 november vorig jaar is in het Reviusplantsoen een walnotenboom geplant als onderdeel van het monument waarmee we de overleden wijkgenoten van vorig en van dit jaar herdenken. Velen van hen stierven aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus.

Deze boom is een uiting van weemoed om het verlies van geliefden en van hoop op een blijvende band met hen die er niet meer zijn.

Het tweede onderdeel van dit monument is een gedenksteen met daarop een gedicht. De steen wordt belangeloos aangeboden door de firma Cuperus.

Dit deel van het monument willen wij onthullen op:

Zaterdag 16 oktober a.s. van 14.30-15.30 in het Reviusplantsoen.

De onthulling is onderdeel van een programma met muziek en declamatie.

Wanneer u deze openluchtbijeenkomst wilt bijwonen, wilt u dan een eigen stoel meenemen, een deken of plaid en evt. een paraplu, afhankelijk van de weersomstandigheden?

Wanneer u wilt dat de naam van een vorig of dit jaar overleden geliefde, familielid, vriend of buurman tijdens deze bijeenkomst wordt genoemd, dan wordt u verzocht dit vooraf te melden bij:

Marion Nijenhuis, te bereiken op mobiel nummer: 06-46311430 of marion_nijenhuis@hotmail.com.

U kunt zich daar ook aanmelden voor het bijwonen van de ceremonie. Waarschijnlijk is een coronatoegangsbewijs verplicht voor dit evenement.

Wees hierop voorbereid en kijk voor de actuele situatie op:

Facebook.com/Grenzeloosherdenken of informeer bij Marion Nijenhuis.

Wij hopen op een waardig herdenkingsmoment.

De organisatoren

CMK ZWOLLE HEEFT DE REPETITIES INMIDDELS HERVAT

Het Christelijk Mannenkoor heeft, na anderhalf jaar, de repetities weer hervat. Anderhalf jaar stilzwijgen is moeilijk voor een zangliefhebber.

Het wordt tijd om weer enig geluid te produceren. Of dat gaat lukken na anderhalf stilzwijgen? Dat gaat het koor proberen.

Een mooi moment om in te stappen. Ook voor vaste zangers is de vraag of de stem weer gaat klinken als “vanouds”.

Kom eens een keer sfeerproeven. Mannen uit Zwolle en omgeving van harte welkom. Wie weet is zingen ook wel wat voor jou.

Uiteraard alles volgens de dan geldende coronaregels.

De repetitie-avonden zijn elke dinsdag vanaf 19.45 uur in de Oosterkerk, Turfmarkt. Voor info zie www.cmkz.nl / 06-23431066.

Arie Borst, voorzitter

COLLECTE-OPBRENGSTEN

Hieronder een overzicht van de collecte-opbrengsten, dit keer over de periode 1 augustus t/m 19 september 2021, volgens de stand op 19 september. Voor de maanden juni en juli zijn geen bijdragen meer ontvangen, die maanden worden boekhoudkundig afgesloten.

01-08	Diaconie Intermezzo Zwolle	€ 183,40
01-08	Jeugd	€ 125,60
08-08	Kerk	€ 142,10
08-08	Diaconie	€ 144,45
15-08	ZWO / Kerk in Actie Zending Pakistan	€ 174,51
15-08	Kerk	€ 111,16
22-08	Kerk	€ 117,90
22-08	Diaconie Aardbeving Haïti	€ 355,60
29-08	Diaconie Bartiméus Fonds	€ 151,20
29-08	Kerk	€ 134,00
05-09	ZWO / Ghana Werelddiaconaat	€ 224,50
05-09	Jeugd	€ 112,40
12-09	Kerk	€ 178,40
12-09	Diaconie	€ 222,30
19-09	Diaconie Kledingbank Zwolle	€ 136,30
19-09	Bloemen	€ 143,20

In deze periode ontvingen we ook enkele giften:

- Voor het toesturen van het Hoofdhofblad: € 45,00
- Voor de Jongerenruimte: € 100,00
- Voor de kosten van de tafel buiten: € 504,57
- Voor een nader te bepalen bestemming: € 150,00

Zoals u inmiddels heeft kunnen zien, zijn er twee banken en een tafel geplaatst in de voortuin van de Hoofdhof.

Dit nodigt uit om even te gaan zitten en van onze kerk en tuin te genieten, of om zo maar eens neer te strijken en een praatje te maken. We hebben gezien dat er al volop gebruik van wordt gemaakt.

Banken en tafel zijn mede mogelijk gemaakt door een anonieme gift van ruim € 500,00, daarvoor willen wij onze hartelijke dank uitspreken, maar dat geldt natuurlijk ook voor de andere ontvangen giften en bijdragen.

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 bonnen à € 2,00 (€ 40,00), 20 bonnen à € 1,00 (€ 20,00) en van 20 bonnen à € 0,50 (€ 10,00). Graag opgave van het aantal vellen per waarde.

Bestellingen vanaf € 50,00 door overboeking op de Rabobankrekening van de kerk: NL 50 RABO 0313.5432.16 t.n.v. "Hoofdhofgemeente inzake collectebonnen", waarna u de bonnen krijgt thuisbezorgd. Levertijd is maximaal 3 weken.

Kernteam Beheer en Financiën, Gerard Gerritsen

MICHAËLSVIERINGEN OKTOBER 2021

Aanvangstijd 17.00 uur.

Thema: De Psalmen, te beginnen bij Psalm 1

3 oktober 17.00 uur	Vesper
10 oktober 17.00 uur	Een muzikale viering.
17 oktober 17.00 uur	Taizé
24 oktober 17.00 uur	Met cantorij, voorganger ds. Evert Jonker
31 oktober 17.00 uur	Vesper

Op de website Michaëlsvieringen is de meest actuele informatie te vinden over de vieringen. www.michaelsvieringen.nl

Christa van Stappen

AGENDA

03-10 t/m

31-10	Kledingbankactie	
03-10	Meet & Eat	
03-10	Michaëlsviering, Grote Kerk	17.00 uur
10-10	Michaëlsviering, Grote Kerk	17.00 uur
12-10	Schrijfactie Amnesty International, in de hal van de kerk, na de dienst	
16-10	Grenzeloos Herdenken, Reviusplantsoen	14.30 –15.30 uur
17-10	Jeugdkerk	09.30 uur
17-10	Michaëlsviering, Grote Kerk	19.00 uur
24-10	Michaëlsviering, Grote Kerk	17.00 uur
31-10	Land van Verwondering, De Hoofdhof	15.00 uur
31-10	Meet & Eat	
31-10	Michaëlsviering, Grote Kerk	17.00 uur
03-11	Dankdagmaaltijd, De Hoofdhof	18.00 uur
28-11	Land van Verwondering, De Hoofdhof	15.00 uur

KOPIJ DE HOOFDHOF

Het volgende kerkblad verschijnt op 28 oktober 2021 en bevat gegevens over de maand november 2021.

U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 CA, tel. 45 47 233 tot **uiterlijk maandag 18 oktober 2021**

De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com



DUURZAME TIP VAN DE MAAND

Maak uw tuin voor de winter niet te netjes.

Als u blad laat liggen en zorgt voor een beschut stukje tuin, kunnen o.a. egels daar een plekje maken om te overwinteren.

