



Mededelingenblad De Hoofdhof Berkum

Jaargang 69, nummer 1
Verschijnt eenmaal per maand
september 2022

DE HOOFDHOF BERKUM

predikant:	ds. J.M. Rohaan-Bisperink, Boogmakerstraat 27, 8043 AP Zwolle dsmarijnrohaan@gmail.com	tel. 06-53203778
kerkelijk bureau:	mw. K. Helder-Corporaal, Erasmuslaan 29, 8024 CT Zwolle phelder@home.nl	tel. 038-4533084
kerkgebouw:	Kerkweg 26, 8024 AN Zwolle hoofdhof@gmail.com	tel. 038-4535045
koster:	mw. T. van Well, Aureliavlinder 36, 8016 HB Zwolle	tel. 038-4214706
scriba:	dhr. J. Neuteboom, Herfter Esweg 1, 8026 RH Zwolle scriba@hoofdhof.nl	tel. 038-3377727
administrateur:	dhr. W. van der Meulen, meulen.wvd@gmail.com	tel. 06-18441966
internet:	www.hoofdhof.nl	
geestelijke verz.		
Berkumstede:	mw. C. Pilon	tel. 038-2001100

KERNTEAM PASTORAAT

Voor pastorale ondersteuning kunt u contact opnemen met de coördinator mw. D. Lips-Makken, tel. 06-42841201.

OPHAALMOGELIJKHEID VOOR KERKDIENT

Indien u niet in staat bent op eigen gelegenheid de kerkdienst te bezoeken, dan bestaat de mogelijkheid opgehaald te worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw wijkdiaken of met Jan Visscher (diaconie), tel. 06-48246470.

KERKTELEFOON

Als u overweegt een abonnement op de kerktelefoon te nemen en u wilt eerst voorlichting, vraag dan uw diaken of ouderling of neem contact op met dhr. W. Hornstra, Glanerbeek 17, tel. 453 71 45 of met dhr. H. Kooijker, Fivel 3, tel. 06-12046348.

LITURGIE GROOT LETTERTYPE

Wilt u in de dienst gebruikmaken van de liturgie met een groter lettertype, dan kunt u deze vinden in de hal.

BANKREKENINGNUMMERS

Voor de Kerk:	PGB De Hoofdhof	NL71 RABO 0377 3508 93
Collectebonnen:	PGB De Hoofdhof	NL50 RABO 0313 5432 16
Voor de Diaconie:	Diaconie PGB De Hoofdhof	NL58 RABO 0387 3804 42
Voor de ZWO:	ZWO Commissie PGB De Hoofdhof	NL05 RABO 0373 7109 92
Voor de Jeugd:	PGB De Hoofdhof	NL71 RABO 0377 3508 93
	o.v.v. Voor het Jeugdwerk	

KERKDIENTEN**Zondag 4 september**

9.30 uur	ds. Anne Zweers uit Zwolle
Organist	Robert Helder
Ouderling van dienst	Desiree Lips
Diaken en lector	Alice Tanis
1 ^e Collecte	ZWO: Kerk in Actie: Myanmar
2 ^e Collecte	Voor de Jeugd
Beamerdienst	Rens van der Waal en Klazien Helder
Kindernevendienst	Irene Heideveld

**Zondag 11 september
10.00 uur**

Voorgangers
Muzikale medewerking
Collecte

Kindernevendienst

Tentdienst Oranjeweek

Tentdienst op grasveld aan Nieuwe Vecht
Erasmuslaan-Reviuslaan
ds. Marijn Rohaan en ds. Gertjan Klapwijk
Muzikanten uit Berkum
Stichting 'Schipper mag ik ook eens varen?' en
Belevingstuin Berkumstede
Voor kinderen van groep 1 t/m 3

Zondag 18 september

9.30 uur	mw. Desiree Lips
Organist	Robert Helder
Ouderling van dienst	Fokje Duursema
Diaken	Miny Veenema
Lector	Theo Zijlstra
1 ^e Collecte	Voor de Diaconie/Kerk in Actie: Zending Syrië
2 ^e Collecte	Voor de Bloemen
Beamerdienst	Peter en Rens van der Waal
Kindernevendienst	Gertia Woudsma

Zondag 25 september

9.30 uur	ds. Marijn Rohaan
Organist	Gert de Jong
Ouderling van dienst	Madeleen Wagteveld
Diaken	Geke Kombrink
Lector	Marianne Gerritsen
1 ^e Collecte	Zending: Colombia 'Vrouwen als vredesstichters'
2 ^e Collecte	Voor de Kerk
Beamerdienst	Aafke en Marjet Zijlstra
Kindernevendienst	Er is geen kindernevendienst. In de hal hangen tasje om mee te nemen naar de kerkzaal.

Zondag 2 oktober

9.30 uur	ds. Ries Nieuwkoop uit Zwolle
Organist	Gert de Jong
Ouderling van dienst	Joke Hoekstra
Diaken	Anne Schippers
Lector	Ab Kasper
1 ^e Collecte	PKN: Kerk en Israël
2 ^e Collecte	Voor de Jeugd
Kindernevendienst	Irene Heideveld

De diensten worden ook uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl

BIJ DE DIENSTEN

Gastpredikanten

Ds. Anne Zweers uit Zwolle, tel. 423 10 74, kunt u zondag 4 september a.s. als predikant verwachten. Hij is geboren op 10 april 1960.

Ds. Zweers heeft de gemeenten Bolsward en Zwolle (in gedeeltelijke dienst) gediend. Vanaf 1 november 2000 tot april 2022 was ds. Zweers predikant met een bijzondere opdracht: hij was luchtmacht-predikant. Sinds juni 2022 is hij een aantal dagen per week werkzaam als Geestelijk Verzorger in het Isala Ziekenhuis.

Mevrouw Desiree Lips-Makken uit Berkum/Zwolle, tel. 06-42841201 zal voorgaan in de dienst van zondag 18 september a.s.. Mevrouw Lips is in onze gemeente Coördinator van het Kernteam Pastoraat. Zij is geboren op 27 juni 1955.

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder

TENTDIENST ORANJEWEEK 2022

“Kerk in de Wijk” houdt in samenwerking met de wijkvereniging op zondag 11 september om 10.00 uur een tentdienst op het grasveld aan de Nieuwe Vecht bij de Erasmuslaan-Reviuslaan.

Het thema is: goeddoen!

Voor de kleinste kinderen is er oppas in de Ichthuskerk.

Voor de kinderen van groep 1 t/m 3 is er kindernevendienst.

Voorgangers zijn ds. Gertjan Klapwijk en ds. Marijn Rohaan.



Muzikale medewerking wordt verleend door muzikanten uit Berkum.
 Er wordt collecte gehouden voor de Belevingstuin van Berkumstede en
 Stichting 'Schipper mag ik ook eens varen?'
 Jong en oud zijn van harte welkom.

Na afloop is er tijd voor ontmoeting onder het genot van koffie, thee en
 ranja. Een mooie gelegenheid om uw burens of vrienden mee te nemen
 naar deze laagdrempelige tentdienst. We hopen op een volle tent, en een
 dienst vol verbinding!

*Gertjan Klapwijk, Marijn Rohaan,
 Ake Sikkema, Anja Pierik (06-3914 6627)*

GEMEENTEWEEKEND 24/25 SEPTEMBER 2022

Net als vorig jaar een heus 'gemeenteweekend.' Er zijn activiteiten op
 zowel zaterdag 24 als zondag 25 september.
 Alles staat in het teken van elkaar weer ontmoeten en de
 gezamenlijkheid wordt dit jaar tot uitdrukking gebracht door het thema

'AAN TAFEL'

- Op zaterdag, aan het eind van de middag gaan we klootschieten.
 Om 16.30 uur starten we bij de Hoofdhof. Te beginnen met een snack
 vooraf (mini pizza, slaatje, flesje drinken, fruit).
 Om 17.00 uur gaan we in groepjes op de fiets naar het startpunt.
 Bij terugkomst staan er hapjes en een drankje klaar in de hal van de
 kerk. Einde uiterlijk 21.30 uur.
 Wil je meedoen? Geef je dan (voor maandag 19 september) op bij
 Marc van der Meulen, marcvdmeulen@hotmail.com
 tel.: 06-50902280.
 We hopen dat er veel Hoofdhoffers mee zullen doen, van jong tot oud!
- PROGRAMMA voor zondagochtend
 - 09.00 uur Inloop + koffie. Van thuis meegenomen bloem plaatsen
 - 09.30 uur Welkom en viering
 - 10.20 uur Uitleg activiteiten
 - 10.30 uur In groepjes uiteen
 - 12.00 uur Terugkomst. Soep + krentenwegge + bijpraten
 - 12.30 uur Einde ochtendprogramma
- PROGRAMMA voor zondagavond (!...in de Weijzenbelt...!)
 - 19.00 uur Musical "Over de Brug" van gospelkoor "Onze Opdracht"
 uit Dwingeloo

TOELICHTING

Op zondagmorgen is de eredienst in de kerkzaal. Deze zal opgeluisterd worden met muziek en zang van een band bestaande uit Hoofdhofjeugdleden.

Vanaf 9.00 uur is er inloop met koffie. In de kerkzaal is een lange tafel geplaatst met daarop glazen jampotjes gevuld met water. Hierin kan ieder gemeentelid een bloem plaatsen zodat een bloemenzee ontstaat.

Bij deze aan iedereen de oproep om een bloem uit eigen tuin (of gekocht bij de bloemist) mee te nemen.

Om 9.30 uur begint de viering in de kerkzaal. Daar komt de muziek van de jeugdband het beste tot zijn recht. De Bijbellezing en overdenking gaan over het thema "Aan Tafel". Na de viering gaan degenen die dat willen uiteen in groepjes voor een activiteit.

Buiten activiteiten:

- Wandelen (ook rolstoelers welkom)
- Geocachen (op de fiets en met smartphone)
- Sportieve activiteiten (met o.a. Kubb, voetbal met kleine doelen voor de kinderen en volleybal)

Binnen activiteiten:

- Speeddaten
- Een lied aanleren

Tijdens de inloop (tussen 9.00 en 9.30 uur) kunt u alvast een kaartje pakken van de activiteit van uw keuze.

Het zondagochtendprogramma wordt afgesloten met het nuttigen van een kop soep en een plakje krentenwegge daarbij.

Met de musical "Over de Brug" wil het gospelkoor "Onze Opdracht" een christelijke boodschap met eigen Nederlandstalige teksten uitdragen.

In de musical nemen mensen van nu een inkijkje in het leven van David, de herdersjongen die koning werd....

Het optreden vindt plaats in de Weijenbelt, maar is een Hoofdhof-activiteit en duurt ruim een uur.

We hopen dat het programma bijdraagt tot geloofsverdieping en dat we elkaar op ontspannen wijze kunnen ontmoeten en spreken.

Hopelijk bent u/ ben jij er bij!

*Met vriendelijke groet, mede namens de voorbereidingsgroep:
Jan Flokstra, Els Pierik, Marianne Gerritsen, Marc van der Meulen,
Gerard Gerritsen, Marijn Rohaan, Johan Neuteboom*

kerk in actie

ZWO-COLLECTES IN SEPTEMBER

Zondag 4 september: Myanmar

Een volwaardige plek voor mensen met een beperking

In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de allerarmsten. Door hun handicap hebben zij nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en werk.

The Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M) verbetert de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen met lepra of een lichamelijke handicap. Zo biedt TLMI mensen met een handicap vaktrainingen en microkredieten. Ook stimuleert TLMI bedrijven om gehandicapten in dienst te nemen.

Tot slot kunnen kinderen en volwassenen bij TLMI-M terecht voor medische zorg, zoals fysiotherapie en logopedie.

Uw gift maakt het mogelijk dat mensen met een handicap vaktrainingen kunnen volgen, een eigen bedrijf kunnen starten en fysiotherapie krijgen.



Zondag 18 september: Syrië

Bouw de kerk in Syrië weer op

In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis.

Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht

hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten.

Met een speciaal herstellfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. In regio's waar mensen voorzichtig terugkeren, worden tientallen gebouwen opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn.



*Zondag 25 september: Colombia
Collecte voor vredeswerk van Colombiaanse vrouwen*

In Colombia leed men 50 jaar lang onder een burgeroorlog met 220.000 doden, 5 miljoen ontheemden en 15 miljoen armen tot gevolg.

Ruim honderd vrouwen van verschillende kerkelijke achtergronden willen zich samen inzetten voor blijvende vrede in hun land, maar ook in hun huis.

Vrouwen en kinderen hebben namelijk nog vaak te lijden onder huiselijk geweld.

Ze volgen samen bijbelcursussen en worden vaak diep geraakt door herkenbare bijbelverhalen waarin geweld voorkomt.

Hoe ga je daarna verder? Wat zegt de Bijbel over vrede en verzoening?
Hoe pas je dat toe in je eigen huis en woonplaats?

Ze verspreiden hun kennis in hun eigen omgeving. Dat geeft vrouwen moed en kracht om diepgeworteld geweld tegen te gaan.

Wij bevelen deze collectes van harte aan.

Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland, in Myanmar en in Colombia.

Hartelijk dank!

*Namens de commissie ZWO,
Ineke Neuteboom-Visser*

VAN DE DIACONIE

In de maand september doet de diaconie een beroep op u voor de volgende collectes:

Zondag 11 september a.s. / Stichting 'Schipper mag ik ook eens varen?'
Op de website van de Stichting staat de volgende tekst:

Je stapt aan boord.
Je voelt je vrij.
Een nieuwe wereld gaat voor je open.
Je ruikt de geur van water.
De schipper vaart rustig naar een mooie plek.
Het anker gaat uit.
Je voelt een zachte bries door je haren,
tijdens een stille zomeravond.
Genietend van de ondergaande zon,
zie je de horizon in goud veranderen.
Terwijl de statige zwanen door het water glijden,
hoor je de golven licht kabbelen tegen de romp van het schip.
En als je 's ochtends waker wordt, kleurt de lucht zachtroze.
De natuur ontwaakt, de vogels fluiten.
Je kijkt vanuit de salon naar buiten.
En ziet de eenden van heel dichtbij, dobberen op het water.
Geduldig wachtend op een stukje brood

Een vertegenwoordiger van de Stichting 'Schipper mag ik ook eens varen?' zal uitleg geven.

*Zondag 18 september a.s. / De eerste collecte van de diaconie
bestemmen we voor Kerk in Actie: zending Syrië*

Hierover kunt u lezen in dit nummer onder het kopje ZWO-collecten september.

De tweede collecte is bestemd voor de *bloemen* die geplaatst worden op de liturgie-tafel in de kerk. Een groep vrijwilligers zorgt ervoor dat er elke zondag een boeket staat dat als groet van de gemeente naar een gemeentelid wordt gebracht.

*Namens de diaconie,
Miny Veenema, tel. 06-48945700*

VERANTWOORDING DIACONIE

Met betrekking tot de op 12 juni gehouden collecte ten behoeve van 'Er is Hoop Eetcafé Zwolle', is er nog een correctie nodig van € 2,75, zodat de eindopbrengst is gestegen naar € 271,17.

De Bloemencollecte die op 19 juni is gehouden, gaf een bedrag te zien van € 186,57.

Op 26 juni is er gecollecteerd voor het Binnenlands Diaconaat voor hulp en perspectief aan mensen zonder papieren; via de collecte is € 165,15 ontvangen en via een gift € 40,00 zodat het eindresultaat nu is vastgesteld op € 205,15.

Op 3 juli is er gecollecteerd voor de Stichting 't Hoefijzer in Zwolle Zuid, de opbrengst van deze collecte gaf een bedrag te zien van € 118,35.

De opbrengst van de collecte gehouden op 10 juli voor uw eigen Diaconie gaf een bedrag te zien van € 151,25, ook op 24 juli is voor uw eigen Diaconie gecollecteerd en was de opbrengst € 105,00, op 7 augustus is er voor ditzelfde doel gecollecteerd en was de opbrengst € 159,30, terwijl de collecte-opbrengst voor hetzelfde doel gehouden op 21 augustus € 172,90 is geweest.

De Diaconie heeft op 17 juli een collecte gehouden ten behoeve van de Stichting IntermeZZo in Zwolle. De opbrengst van deze collecte is geweest € 252,35, voor dit doel zijn ook 2 giften binnengekomen tot een bedrag van € 40,00, zodat het totaalbedrag stijgt naar € 292,35.

Voor het Bartiméus-Fonds heeft uw Diaconie gecollecteerd op 31 juli; de opbrengst van deze collecte was € 214,10; vanwege 2 ontvangen giften met een totaal van € 60,00 wordt het eindbedrag nu € 274,10.

Dan is er via de Diaconie nog een gift ontvangen van € 50,00, ten behoeve van de op 14 augustus gehouden collecte voor Egypte, dit bedrag is inmiddels overgemaakt naar de rekening van onze ZWO.

Voor zover het bestemmingscollectes betreft, de opbrengsten van deze collectes worden zoals gebruikelijk afgerond naar € 350,00 en dit bedrag wordt ook nu naar de betreffende bestemming overgemaakt.

Namens uw Diaconie weer een hartelijk dank voor uw gaven, die uiting geven aan de betrokkenheid van onze gemeente met de noden in de wereld om ons heen.

*Met vriendelijke groet,
Jan Visscher, penningmeester*

GOED BOEREN IN EEN LASTIG KLIMAAT (ZWO PROJECT 2022/2023)



Sparen: voor ons iets waar we mee zijn opgegroeid. Voor veel bewoners van Oeganda is dat niet zo. De meeste mensen wonen veraf van een bank en als je weinig geld bezit is het moeilijk om te sparen.

Het project start en begeleidt spaargroepen. In een spaargroep leert men hoe te sparen en te investeren. Wekelijks komt een spaargroep bij elkaar en moet elk lid een kleine bijdrage geven. Dit wordt nauwkeurig vastgelegd in een boekhouding. Het geld wordt in een schatkist, die

met 4 sloten is beveiligd, bewaard bij 1 van de leden van de spaargroep. Er zijn dus 5 mensen nodig om de schatkist open te krijgen.

Dorothy is lid van een spaargroep

Dorothy (36) is opgegroeid in armoede. Dankzij COU-Teddo is ze nu lid van een spaargroep. Dat heeft haar bestaan behoorlijk verbeterd.

Dankzij uw steun kunnen vrouwen als Dorothy verder komen in hun leven.

Man en kinderen

'Ik was toen 17 jaar en leerde Moses kennen. Hij was aardig en had een baan. Ik raakte zwanger. Ons dochtertje overleed een paar dagen na de geboorte. Na een paar jaar volgden nog twee kinderen: onze zoon die nu 15 jaar is en onze dochter die nu 13 is.

Moses verliet ons voor een andere vrouw, waarmee hij ook een gezin heeft. Gelukkig komt hij af en toe langs en draagt nog iets bij aan de opvoeding en scholing van onze kinderen.'



Ik werd lid van een spaargroep

'Een medewerkster van Kerk van Oeganda bezocht onze buurt en vroeg wie er interesse zou hebben om een spaargroep op te richten.

Het bleek een ideale mogelijkheid te zijn om mijn situatie te verbeteren. Ze leerde ons dat sparen vrijwel nooit lang lukt, als je het in je eentje doet.

Er zijn altijd dringende uitgaven waardoor je je spaargeld opmaakt. Maar als je met zo'n 15 buurvrouwen spaart, mensen die je kent en vertrouwt, dan lukt het veel beter. Ik heb soms moeite om mijn wekelijkse bijdrage te leveren, maar tot nog toe is het steeds gelukt. Twee keer lukte het niet en zou ik een boete moeten betalen, maar beide keren kon ik toen geld lenen van een buurvrouw.'



We leren het zelf te doen

'In het begin was de medewerkster van de kerk steeds bij onze wekelijkse bijeenkomsten. We leerden op tijd komen, besluiten opschrijven, de boekhouding bijhouden van het ingekomen en uitgeleende geld.

Leden van de groep kunnen tegen een lage rente geld lenen. Niet-leden moeten meer rente betalen. De groep moet altijd instemmen met een lening. Er is immers altijd een risico dat er niet terug betaald

wordt.

Sinds we een voorzitter, secretaris en een penningmeester hebben gekozen, komt de medewerkster van de kerk nog maar 1x per maand langs.'

Mijn kinderen een goede toekomst geven

'Ik droom wel eens om mijn gespaarde geld te besteden aan iets waarmee ik geld kan verdienen: een restaurantje bijvoorbeeld. Maar stel dat er geen klanten komen, of ze betalen niet. Wat dan? Dan ben ik al mijn spaargeld kwijt! De komende paar jaar wil ik er voor zorgen dat mijn kinderen naar school gaan en een redelijke toekomst tegemoet gaan.

Ik wil graag dat wat ik zelf heb gemist, voor mijn kinderen wel mogelijk wordt.'

Als Hoofdhof steunen wij dit project van COU-Teddo in 2022 en 2023.

Bedankt voor uw steun aan vrouwen zoals Dorothy!

Namens de commissie ZWO, Ineke Neuteboom-Visser

UIT DE GEMEENTE

De zomertijd ligt achter ons en we beginnen aan een nieuw seizoen. Er staat heel wat te gebeuren!

We bezinnen ons in de komende periode op een goede inrichting van de kerkzaal, nu de banken zijn verwijderd. We gaan ook als gemeente bezig met het project om de middengroep te benaderen onder begeleiding van extern adviseur Bernhard Vosselman.

En Laura Wevers, student HBO Theologie en levensbeschouwing begint dit collegejaar met een stage in onze gemeente. Zij stelt zich in dit mededelingenblad graag aan u voor.

Anne Zweers, ons welbekend o.a. als gastvoorganger, is bezig met de opleiding tot interim-predikant. Hij benaderde onze gemeente voor het uitvoeren van een praktijkopdracht. Ook daar hebben we als kerkenraad positief op geantwoord. Op de kerkenraad zullen we de opdracht waar hij mee bezig gaat in samenspraak formuleren.

Naast alle extra mensen en nieuwe processen, gaat er ook heel veel gewoon door. Er zijn gewoon de diensten en de open-kerk-middagen.

Er zijn de jeugdkerkbijeenkomsten en de avonden van de Meet and Eat. Land van Verwondering gaat weer verder met nieuwe zondagmiddag-bijeenkomsten rond een verhaal van Godly play.

We gaan weer verder met het Hoofdhofcafé onder een nieuwe naam 'Ontmoetingscafé'.

En er staan ook nieuwe dingen op de rol: in oktober komen de kinderen van de Duyvencamp op bezoek in de kerk. Met Kerst hoopt de Duyvencamp weer de kerstviering in onze kerk te houden samen met kinderen, leerkrachten en ouders. Mooie vooruitzichten dus!

We weten natuurlijk niet wat het winterseizoen zal brengen aan coronamaatregelen. Daarop vooruitlopen doen we niet, maar in ons achterhoofd houden we er wel rekening mee dat het anders kan gaan dan gepland.

Op korte termijn is er eerst de gezamenlijke tentdienst in de oranjeweek (11 september) en de gezellige gemeentezondag, 24/25 september.

Op 8 september start de leeskring rond het boek 'Zalige eenvoud'.

Ik hoop dat het een inspirerend jaar mag worden, waarbij we ons gedragen mogen weten door God zelf. Hij is het die ons roept en leidt, en als gemeente bijeenbrengt in zijn huis.

ds. Marijn Rohaan

LEES- EN GESPREKSKRING NIEUWE SEIZOEN

Op 8 september a.s. begint de Lees- en Gesprekskring over 'Zalige Eenvoud' van Hinne Wagenaar.

Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te doen. Voorkennis is niet nodig, we lezen samen gedeeltes en gaan daarover in gesprek.

De volgende donderdagmorgens houden we aan: 8 september, 22 september, 6 oktober, 27 oktober, 10 november, steeds van 9.30 uur tot 11.30 uur.

Wil je meedoen, laat het even weten aan Marijn Rohaan (dsmarijnrohaan@gmail.com/0653203778)

Een keer kijken, of iemand meenemen kan uiteraard altijd.

'Zalige eenvoud' gaat over de zaligsprekingen van Jezus, de beginwoorden van Jezus Bergrede, waarin hij de essentie van zijn geloof en de basisprincipes voor een gelukkig 'zalig' leven formuleert.

De essays in dit boek zijn geschreven door Hinne Wagenaar. Het zijn persoonlijke reflecties, geschreven tegen de achtergrond van zeven jaar pionieren met Nijkleaster, de nieuwe kloosterplek in Jorwert, waar gezocht wordt naar nieuwe wegen voor geloof en spiritualiteit.

ds. Marijn Rohaan

ONTMOETINGSCAFÉ

Op de vergadering met de Ichthuskerk is het plan gemaakt om ons Hoofdhofcafé om te dopen tot 'Ontmoetingscafé' en voortaan gemeenteleden van beide kerken uit te nodigen.

We hopen dat we door ontmoeting en gezelligheid verder kunnen bouwen aan de samenwerking tussen de beide kerken.

Het Ontmoetingscafé vindt maandelijks plaats op de tweede vrijdag van de maand. De eerste bijeenkomst is **op 14 oktober** gepland. Vanaf 21.00 uur is de soosruimte geopend.

Een poster voor op het bord in de hal is in de maak.

Aanspreekpunt voor het ontmoetingscafé is Kees Willemstein.

Ds. Gertjan Klapwijk heeft bij het Ontmoetingscafé de afbeelding "Tweede jeugd" van Marius van Dokkum gekozen. Een grapje.

ds. Marijn Rohaan



OPEN KERK - DE HOOFDHOF

Iedere woensdagmiddag heeft de Hoofdhof van 15.00-17.00 uur haar deuren open voor iedereen om binnen te lopen, om kunst te bekijken, om muziek te luisteren of een

kaarsje aan te steken.

Ook is er een stilleruimte voor meditatie en gebed.

En er is er een speelhoek voor kinderen.

Als de kerk open is staat de beachflag buiten met daarop WELKOM.

Hieronder het rooster voor de maand september 2022

7 september 15.00 - 17.00 uur	Robert Helder op orgel
14 september 15.00 - 16.00 uur	Leo van de Boomgaard en Gerda Sikkema
21 september 15.00 - 17.00 uur	Willem Krabbe, veelzijdig zanger en pianist
28 september 15.00 - 17.00 uur	Helmus Visscher op orgel of vleugel

MUSICAL 'OVER DE BRUG' DOOR GOSPELKOOR 'ONZE OPDRACHT'

Hoe stop je oude, vertrouwde en waardevolle woorden uit de Bijbel in een nieuwe en verrassende verpakking? Gospelkoor 'Onze Opdracht' uit Dwingeloo kan door jarenlange ervaring het antwoord geven op deze vraag, want 'Onze Opdracht' weet op eigen en bijzondere manier mensen van jong tot oud te raken met de Bijbelse boodschap die ook nu nog heel actueel is.

Op 25 september komt Gospelkoor 'Onze Opdracht' onder leiding van Centinus Lubberts naar Berkum met hun musical 'Over de Brug'.

De groep is er opnieuw in geslaagd om met eigen mensen en middelen een musical te produceren en uit te voeren. Samen brainstormen, samen vormgeven en daarmee samen een christelijke boodschap met eigen Nederlandstalige teksten uitdragen, dat is het doel.

Gospelkoor 'Onze Opdracht' uit Dwingeloo staat voor zang, muziek en meer. Het koor dat in 1973 werd opgericht geeft het begrip 'Onze Opdracht' al sinds 1998 vorm door middel van het bedenken, produceren en uitvoeren van eigen musicals en dienst vullende programma's.

In de musical 'Over de Brug' nemen mensen van nu, een inkijkje in het leven van David, de herdersjongen die koning werd. David maakte veel mee in zijn leven en veel gevoelens van hem worden herkend door mensen van nu. Het koor overbrugt in deze musical de tijd door zo nu en dan in gesprek te gaan met David. Wat heeft David beleefd, wat kunnen wij eeuwen later hiervan leren? Welke gevoelens herkennen wij, waarmee zijn we het eens en waarmee oneens?

De rol van David wordt vertolkt door Auke Mennega, die in eerdere musicals achtereenvolgens in de huid kroop van Jozef, het Levende Water en de Spiegel. 'Over de Brug' is een musical met een verrassend decor, dat meegaat in de tijd. De beamerbeelden, geprojecteerde teksten en lichteffecten versterken de boodschap in de zang van het ongeveer 30 leden tellende koor. De melodieën van de liederen komen uit het eigen repertoire, maar er komen in deze nieuwe musical ook verschillende melodieën van bekende popnummers voorbij, zoals van Frank Boeijen, ABBA, LA The Voices en Queen. Het combo bestaat uit piano, slagwerk, gitaar, dwarsfluit en keyboard.

Het Gospelkoor is door het Kernteam Eredienst gevraagd om naar Berkum te komen. De musical zal worden uitgevoerd in de Weijenbelt en is kosteloos te bezoeken.

De uitvoering van 'Over de Brug' begint om 19.00 uur en duurt ruim een uur.

Kom over de brug en laat je verrassen. Iedereen is van harte welkom!

GOSPELKOOR
**ONZE
OPDRACHT**

met de musical 'Over de Brug'

Datum: 25 september
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Wijkcentrum De Weijenbelt

In 'Over de Brug' wordt de tijd overbrugd. Mensen van NU gaan in gesprek met David. De thema's en vragen zijn actueel!

Zang, muziek, licht, toneelspel en beamerbeelden.

Kom over de Brug en laat je verrassen door oude woorden die tijdloos en waardevol zijn.



Muziek met een Plus

MUZIEK MET EEN PLUS

Om alvast te noteren

zondag 18 september 2022

presenteert Muziek met een Plus *HET ZWOLS COLLECTIEF.*

Het Zwols Collectief bestaat uit zeven professionele musici uit Zwolle. In een unieke combinatie van drie blazers en vier strijkers speelt het collectief in wisselende formaties muziek van Beethoven tot Piazzolla. Ook spelen zij arrangementen van moderne popnummers.

Bij een concert van Het Zwols Collectief is de veelzijdigheid van kamermuziek te horen, in soms bijna orkestrale, dan weer intieme klanken.

Alle musici zijn werkzaam als docerend en/of uitvoerend musicus in kamermuziek-ensembles en symfonie-orkesten, zoals Musica Michaelis, het Amsterdam Wind Quintet, Het Gelders Orkest, Het Orkest van het Oosten en het Noord Nederlands Orkest.

Het gezelschap bestaat uit de volgende deelnemers:

Heidi van Loo (hoorn), Hanka Clout (klarinet), Berdien Machiels (fagot), Thirza van Driel (viool), Bas Egberts (altviool), Esther de Boer (cello), Tim Nobel (contrabas)

Het Zwols Collectief zondag 18 september 2022 aanvang 15.00 uur, kaart € 15,00, Livestream via YouTube € 10,00, Jongerenkaart t/m 16 jaar € 7,50.

Tickets zijn online beschikbaar op www.muziekmeteenplus.nl/programma

MAAR.... wij hebben ook voor het komende seizoen 2022 - 2023 weer een prachtig programma voor u klaar staan. De programmaboekjes liggen in de hal. Hierin kunt u uitgebreid lezen over bijvoorbeeld Stabat Mater van Pergolesi die op 13 november wordt uitgevoerd of over het Sallands Bach Koor dat op 19 maart 2023 werken van Bach komt zingen.

Zomaar een greep uit ons programma. Is uw interesse geprikkeld?

Wij nodigen u van harte uit deze bijzondere concerten bij te wonen in ons prachtige zalencentrum van de Hoofdhof.

*Namens Muziek met een Plus,
Jaap Wagteveld*



Wij gaan weer beginnen! De vakantieperiode is bijna voorbij en de leden van gospelkoor D-Vote staan dan ook te popelen om te beginnen. Iedere week repeteren we op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Hoofdhof onder de enthousiaste en vakkundige begeleiding van onze dirigente Anne Verhart.

Lijkt het je leuk om met ons mee te zingen, dan nodigen we je van harte uit om een keer een repetitie mee te doen. Zo kan je laagdrempelig ervaren of ons koor mogelijk ook iets voor jou is. Vooral mannenstemmen zouden we goed kunnen gebruiken.

Dinsdag 13 september ben je van harte welkom om een proefrepetitie bij te wonen. Laat je weten of je belangstelling hebt? Dit kan door een berichtje te sturen naar dvote.zwolle@gmail.com

Wil je niet meezingen maar ons koor wel steunen, dat kan natuurlijk ook. We doen ook dit jaar weer mee met de Raboclub support. Dit jaar sparen we voor een solidariteitsfonds.

Soms kan contributie voor zangers een drempel zijn om zich aan te sluiten bij een koor.

We willen het ook voor die zanger(es) mogelijk maken om mee te kunnen zingen bij ons. Je kunt ons steunen via de Rabobank door je stem uit te brengen op gospelkoor D-Vote.

We hopen je graag te ontmoeten op dinsdag 13 september en anders mogelijk als luisteraar bij een optreden.

Monique van der Beek

COLLECTE-OPBRENGSTEN

Hieronder de opbrengsten van de collecten vanaf 5 juni t/m 21 augustus 2022.

05-06	ZWO en Diaconie / Zuid Afrika	€ 344,75
12-06	Diaconie / Er is Hoop Eetcafé	€ 271,17
12-06	Kerk	€ 241,45
19-06	Kerk	€ 168,15
19-06	Bloemen	€ 186,57
26-06	Diaconie / Binnenlands Diaconaat	€ 165,15
26-06	Kerk	€ 159,55
03-07	Kerk	€ 125,00
03-07	Diaconie / Stichting 't Hoefijzer	€ 118,35
10-07	Diaconie	€ 151,25
10-07	Jeugd	€ 130,75
17-07	Kerk	€ 152,05
17-07	Diaconie / Stichting Intermezzo	€ 252,35
24-07	Diaconie	€ 105,00
24-07	Kerk	€ 110,70
31-07	Kerk	€ 113,41
31-07	Diaconie / Bartiméus Fonds	€ 214,10
07-08	Diaconie	€ 159,30
07-08	Jeugd	€ 115,60
14-08	ZWO / Zending in Egypte	€ 202,65
14-08	Kerk	€ 131,20
21-08	Kerk	€ 104,50
21-08	Diaconie	€ 172,90

Ook de bijdragen in de koffiebusen zijn geteld, in deze periode is daarin € 137,30 gedoneerd, inclusief een gift via de bank.

Ook zijn giften buiten de collecten om ontvangen: voor de ZWO € 34,00 en voor de kerk bij huwelijk en jubileum respectievelijk € 150,00 en € 50,00. Hartelijk dank voor uw bijdragen, klein of groot!

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 bonnen á € 2,00 (€ 40,00), 20 bonnen á € 1,00 (€ 20,00) en van 20 bonnen á € 0,50 (€ 10,00). Graag opgave van het aantal vellen per waarde.

Bestellingen vanaf € 50,00 door overboeking op de Rabobankrekening van de kerk: IBAN: NL50 RABO 0313.5432.16 t.n.v. "Hoofdhofgemeente inzake collectebonnen", waarna u de bonnen krijgt thuisbezorgd.

Kernteam Beheer en Financiën, Gerard Gerritsen

MICHAËLSVIERINGEN GROTE KERK ZWOLLE

Najaar 2022 – Psalmen

Psalmen vormen een eigen genre. Ze geven expressie aan verlangen en vreugde, aan woede en stilte, aan machtigen die zich als (af)goden gedragen en God die bevrijdt, aan grootspraak en waarheid, aan twijfel en vertrouwen.

Psalmen vertolken de stem van de armen, mensen die zonder stok en staf zijn en behoefte aan steun hebben en recht op een beter en vrijer leven. Er spreekt uit sommige Psalmen hoop op een rechtvaardige koning. Bidders willen graag het licht van Gods gezicht zien schijnen.

4 september 19.00 uur Michaëlsviering - Psalm 14, ds. Bert Aalbers

11 september 19.00 uur Vesper - Psalm 15, ds. Harm Bousema
en Christa van Stappen

18 september **17.00 uur** Michaëlsviering - Psalm 16, ds. Margo Jonker

25 september **17.00 uur** Michaëlsviering - Psalm 17, ds. Ad Geerling

Christa van Stappen

JOODS FESTIVAL IN ZWOLLE - JUBILEUMFESTIVAL!!

Driehonderd (en een) jaar Joods leven in Zwolle.

4 t/m 11 september

In de synagoge aan de Samuel Hirschstraat 8 wordt van zondag 4 september tot en met zondag 11 september een Joods festival gehouden. Een zeer divers programma, bestaande uit concerten met Joodse muziek uit allerlei windrichtingen, lezingen, rondleidingen, cabaret, een tentoonstelling - in museum Anno, vanaf 7 september - workshops, eterij uit de diverse Joodse tradities markeert de viering van het moment waarop driehonderd (en een) jaar geleden de lokale overheid voor de eerste keer aan Joden toestemming gaf zich te vestigen in Zwolle.

We hopen dat zoveel mogelijk mensen dit heuglijke feit samen met ons willen vieren.

Het hele programma van die week plus de kaartverkoop vindt u op www.joodsegemeentezwolle.nl

Onder het kopje 'Programmaoverzicht festivalweek' is alle informatie te vinden.

*Met vriendelijke groet en hopelijk tot ziens in de Festivalweek,
Ingrid Petiet*

AGENDA

04-09	Michaëlsviering Grote Kerk	19.00 uur
07-09	Open Kerk	15.00-17.00 uur
08-09	Lees- en Gesprekskring	09.30-11.30 uur
11-09	Michaëlsviering/Vesper, Grote Kerk	19.00 uur
14-09	Open Kerk	15.00-17.00 uur
18-09	Muziek met een Plus, de Hoofdhof	15.00 uur
18-09	Michaëlsviering, Grote Kerk	17.00 uur
21-09	Open Kerk	15.00-17.00 uur
22-09	Lees- en Gesprekskring	09.30-11.30 uur
24-09	Start gemeenteweekend, de Hoofdhof	16.30 uur
24-09	Gemeentezondag, de Hoofdhof	09.00 uur
24-09	Musical "Over de Brug", de Weijerbelt	19.00 uur
25-09	Michaëlsviering, Grote Kerk	17.00 uur
28-09	Open Kerk	15.00-17.00 uur
02-10	Michaëlsviering, Cantateviering, Grote Kerk	17.00 uur
14-10	Ontmoetingscafé, Soosruimte De Hoofdhof	21.00 uur

KOPIJ DE HOOFDHOF

Het volgende kerkblad verschijnt op 29 september 2022 en bevat gegevens over de maand oktober 2022.

U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 CA, tel. 45 47 233 tot **uiterlijk maandag 19 september 2022.**

De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com