



# **Mededelingenblad De Hoofdhof Berkum**

Jaargang 70, nummer 1  
Verschijnt eenmaal per maand  
september 2023

**DE HOOFDHOF BERKUM**

predikant:	ds. J.M. Rohaan-Bisperink, Boogmakerstraat 27, 8043 AP Zwolle <a href="mailto:dsmarijnrohaan@gmail.com">dsmarijnrohaan@gmail.com</a>	tel. 06-11739149
kerkelijk bureau:	mw. K. Helder-Corporaal, Erasmuslaan 29, 8024 CT Zwolle <a href="mailto:phelder@home.nl">phelder@home.nl</a>	tel. 038-4533084
kerkgebouw:	Kerkweg 26, 8024 AN Zwolle <a href="mailto:hoofdhof@gmail.com">hoofdhof@gmail.com</a>	tel. 038-4535045
koster:	mw. T. van Well, Aureliavlinder 36, 8016 HB Zwolle	tel. 038-4214706
scriba:	dhr. J. Neuteboom, Herfter Esweg 1, 8026 RH Zwolle <a href="mailto:scriba@hoofdhof.nl">scriba@hoofdhof.nl</a>	tel. 038-3377727
administrateur:	dhr. W. van der Meulen, <a href="mailto:meulen.wvd@gmail.com">meulen.wvd@gmail.com</a>	tel. 06-18441966
internet:	<a href="http://www.hoofdhof.nl">www.hoofdhof.nl</a>	
geestelijke verz.		
Berkumstede:	mw. C. Pilon	tel. 038-2001100

**KERNTEAM PASTORAAT**

Voor pastorale ondersteuning kunt u contact opnemen met de coördinator mw. D. Lips-Makken, tel. 06-42841201.

**OPHAALMOGELIJKHEID VOOR KERKDIENT**

Indien u niet in staat bent op eigen gelegenheid de kerkdienst te bezoeken, dan bestaat de mogelijkheid opgehaald te worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw wijkdiaken of met Jan Visscher (diaconie), tel. 06-48246470.

**KERKTELEFOON**

Als u overweegt een abonnement op de kerktelefoon te nemen en u wilt eerst voorlichting, vraag dan uw diaken of ouderling of neem contact op met dhr. W. Hornstra, Glanerbeek 17, tel. 453 71 45 of met dhr. H. Kooijker, Fivel 3, tel. 06-12046348.

**LITURGIE GROOT LETTERTYPE**

Wilt u in de dienst gebruikmaken van de liturgie met een groter lettertype, dan kunt u deze vinden in de hal.

**BANKREKENINGNUMMERS**

Voor de Kerk:	PGB De Hoofdhof	NL71 RABO 0377 3508 93
Collectebonnen:	PGB De Hoofdhof	NL50 RABO 0313 5432 16
Voor de Diaconie:	Diaconie PGB De Hoofdhof	NL58 RABO 0387 3804 42
Voor de ZWO:	ZWO Commissie PGB De Hoofdhof	NL05 RABO 0373 7109 92
Voor de Jeugd:	PGB De Hoofdhof	NL71 RABO 0377 3508 93
	o.v.v. Voor het Jeugdwerk	

## KERKDIENTEN

De diensten worden ook uitgezonden via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)

### Zondag 3 september

9.30 uur

Organist

Muzikale medewerking

1<sup>e</sup> Collecte

2<sup>e</sup> Collecte

Jeugd

15.00 uur Berkumstede H.A.

Pianist

Collecte

### Maaltijd van de Heer

ds. Ale Pietersma

Jan Post

Jeroen van Dijk, cello en Rik Hasselman, gitaar

Voor de Bloemen

Voor de Kerk

Oppasdienst en Kindernevendienst

ds. mw. M. Hukubun

Gert Hendriks

Projecten in Suriname

### Zondag 10 september

9.30 uur

Organist

1<sup>e</sup> Collecte

2<sup>e</sup> Collecte

Jeugd

ds. Bert Aalbers uit Zwolle

Gert de Jong

Voor de Kerk

Voor de Jeugd

Oppasdienst en Kindernevendienst

### Zondag 17 september

10.00 uur

Voorganger

Muzikale medewerking

1<sup>e</sup> Collecte

Jeugd

### Tentdienst Oranjeweek

Op grasveld aan Erasmuslaan-Reviuslaan

ds. Marijn Rohaan

Muzikanten uit Berkum o.l.v. Willem Krabbe

Voor de Stichting Present

Oppasdienst in de Ichthuskerk

Kindernevendienst in de minitent

### Zondag 24 september

9.30 uur

Organist

1<sup>e</sup> Collecte

2<sup>e</sup> Collecte

Jeugd

mw. Joke van der Zee uit Zwolle

Gert de Jong

ZWO: Zending: Syrië:

de kerk als plek van hoop en herstel

Voor de Kerk

Oppasdienst en Kindernevendienst

### Zondag 1 oktober

9.30 uur

Organist

Muzikale medewerking

1<sup>e</sup> Collecte

2<sup>e</sup> Collecte

Jeugd

mw. Desiree Lips

Gert de Jong

Hoofdhofkoor o.l.v. Johannes Dijkstra

PKN: Kerk en Israël, onopgeefbaar verbonden

Voor de Jeugd

Oppasdienst en Kindernevendienst

## TENTDIENST ORANJEWEEK 2023

Zondag 17 september om **10.00 uur**

Tentdienst op het grasveld aan de Nieuwe Vecht bij de Erasmuslaan - Reviuslaan.

Thema: **Geloven in Berkum!**

Voorganger: ds. Marijn Rohaan.

Collecte: Stichting Present.

Muzikale medewerking:  
muzikanten uit Berkum onder  
leiding van Willem Krabbe.

Voor de kleinste kinderen is er  
opas in de Ichthuskerk.

Voor de kinderen van de basis-  
school is er Kindernevendienst in de minitent op hetzelfde grasveld.



Na afloop is er tijd voor ontmoeting onder het genot van koffie, thee en ranja. Een mooie gelegenheid om uw burens of vrienden mee te nemen naar deze laagdrempelige tentdienst. We hopen op een volle tent, en een dienst vol verbinding!

*Namens de commissie "Kerk in de wijk",  
Ineke Neuteboom-Visser*

## BIJ DE DIENSTEN

### *Gastpredikanten*

Op zondag 3 september a.s. zal de dienst worden geleid door ds. Ale Pietersma (1948) uit Zwolle, tel. 454 33 81. Ds. Pietersma was tot zijn emeritaat, april 2013, voorganger van de Open Kring in Stadshagen. Hij heeft eveneens de gemeenten Dirkshorn en Veenendaal gediend.

Zondag 10 september a.s. is ds. Bert Aalbers (1946) uit Zwolle de voorganger. Ds. Aalbers heeft eerder de gemeenten Halle, Epe en Maarssen gediend. Tevens was hij een aantal jaren docent aan Ned. Bijbel-Instituut, Hogeschool Theologie Utrecht. Sinds 2010 is ds. Aalbers met emeritaat.

Zondag 24 september a.s. hoopt mevrouw Joke van der Zee uit Zwolle voor te gaan. Vanuit haar (levenslange) belangstelling en bezig zijn voor geloven-en-leven, heeft zij de studie hbo-theologie aan Windesheim gedaan. Zij valt zo af en toe in als kerkelijk werker, maar (veel) vaker als deelgenoot-voorganger.

Joke van der Zee is echtgenote van ds. Siebren van der Zee, emeritus-predikant hier in Zwolle en bekend in De Hoofdhof waar hij regelmatig als gastpredikant voorgaat in de diensten.

*Kerkelijk Bureau / Klazien Helder*

**kerk  
in actie**

**ZENDINGSCOLLECTE  
24 september Syrië:**

*De kerk als plek van hoop en herstel*

In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger.

De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis.

Er is nauwelijks aan eerste levensbehoefte te komen.

Toch is het herstel van kerken het enige wat perspectief biedt. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken:

hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten.



Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. In regio's waar mensen voorzichtig terugkeren, worden tientallen gebouwen opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra.

Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn. De eigenaar betaalt minstens 30 procent van de kosten.

Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, betekent herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst.

Geef in deze collecte aan het eind van de vredesweek en steun het werk van de kerken in Syrië en in het Midden-Oosten. Helpt u mee?

*Namens de commissie ZWO,  
Ineke Neuteboom-Visser*

## **VAN DE DIACONIE**

In de maand september doet de diaconie een beroep op u voor de volgende collectes:

### *Zondag 3 september a.s. / Bloemen*

Elke zondag staat er een boeket bloemen op de liturgietafel. Met een groet van de gemeente wordt deze bij iemand thuis bezorgd die even een extra steuntje in de rug nodig heeft.

Een grote groep vrijwilligers zorgt ervoor dat er elke zondag een vers boeket bloemen vóór in de kerk komt te staan.

### *Zondag 17 september a.s. / Stichting Present*

Stichting Present werkt op diaconaal vlak met diverse kerken in Zwolle samen. Vanuit de Christelijke motivatie gelooft ze dat het goed is om te delen en te ontvangen.

Deze stichting gelooft dat het leven mooier wordt als we naar elkaar omzien.

Zij vormt de schakel tussen mensen die hulp nodig hebben en mensen die willen helpen.

De werkwijze van de stichting zorgt ervoor dat allerlei groeperingen met elkaar worden verbonden en elkaar ontmoeten: vluchtelingen, daklozen, drukke tweeverdieners, jongeren, mensen in een sociaal isolement, etc.

## **Vieringen Maaltijd van de Heer in De Hoofdhof en Berkumstede**

Zondag 3 september a.s. zullen we in De Hoofdhof samen de Maaltijd van de Heer vieren. Ds. Ale Pietersma zal in de viering voorgaan.

's Middags om 15.00 uur zal er een viering zijn in Berkumstede.

Daar bent u ook van harte welkom.

Ds. mw. M. Hukubun, van de Sionskerk, zal in deze viering dienstdoen.

*Namens de Diaconie,*

*Miny Veenema, tel. 06-48945700*

## **VERANTWOORDING DIACONIE**

Op 4 juni is gecollecteerd voor de Voedselbank in Zwolle en kon een bedrag van € 329,60 worden doorgegeven. In verband met nagekomen giften tot een bedrag van € 7,25 wordt het eindbedrag nu € 336,85.

Naar aanleiding van een eerder gehouden collecte voor de Diaconie op 18 juni jl. dient te worden vermeld dat het eindbedrag van € 182,50 wordt gecorrigeerd naar € 190,75.

Dan nu hieronder een overzicht van de opbrengsten van de in juli gehouden collectes, voor zover nu bekend:

Zondag 2 juli is gecollecteerd voor uw eigen Diaconie, op dit moment kan het bedrag worden vastgesteld op € 182,70.

Op dezelfde datum is er ook een Bloemencollecte gehouden, voor dit doel is een bedrag ontvangen van € 151,70.

Er is op 9 juli gecollecteerd voor het doel 'Vakantie met Aandacht', de opbrengst van deze collecte geeft een bedrag te zien van € 174,00.

Op 16 juli hebben we onze kerkdienst in de open lucht mogen houden, samen met de inwoners van Berkumstede. Tijdens deze viering is gecollecteerd voor de Stichting 'Schipper mag ik ook eens varen?', waarbij door Mirjam Peters, vrijwilligster van deze Stichting, werd verteld dat het schip haar activiteiten moest staken en aan de wal ligt wegens machinepech. Of dit mede oorzaak is van een mooie opbrengst is niet bekend, wel kunnen we doorgeven dat de opbrengst kan worden vastgesteld op € 398,40.

Op 23 juli jl. is voor uw eigen Diaconie gecollecteerd en hiervoor kan een bedrag worden genoteerd van € 173,30. Daarnaast zijn in de achterliggende periode nog giften ontvangen tot een bedrag van € 37,50 waaronder € 10,00 voor Indonesië.

In de dienst van 30 juli is gecollecteerd voor Land van Verwondering. Voor dit doel is door u € 132,55 gegeven, ook is er nog een gift ontvangen van € 20,00 waardoor het eerder genoemde bedrag eindigt op € 152,55.

Zoals te doen gebruikelijk bij een bestemmingscollecte wordt, wanneer deze minder is dan € 350,00, het eindbedrag op dit bedrag vastgesteld en overgemaakt naar de betreffende bestemming.

Namens de Diaconie weer hartelijk dank voor het ontvangen van al deze gaven, zodat financiële steun kan blijven worden gegeven op plekken waar hulp nodig is.

*Met vriendelijke groet,  
Jan Visscher, penningmeester*

## UIT DE GEMEENTE

Vlak voor ik op vakantie ga, lever ik deze bijdrage al aan voor het Mededelingenblad dat eind augustus uitkomt. Een aantal vooruitblikken en terugblikken.

Het jaarthema 2022/2023 “Aan Tafel” sloten we goed af met een avondvullende gemeente-maaltijd in de tuin van Johan en Ineke Neuteboom. Zoveel mensen, zoveel plezier, zo’n fijne sfeer. Dankbaar dat het weer kon, na jaren.

Het jaarthema voor het nieuwe seizoen 2023/2024 zal zijn: Ga mee! Met dit jaarthema worden we als Protestantse gemeente uitgedaagd om samen op te trekken met andere gelovigen en mensen van goede wil.

Scriba van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) René de Reuver: *“De kerk van Christus is kleurrijker dan we denken. Die diversiteit maakt dat het evangelie in alle talen en alle culturen doorklinkt. Door elkaar als volgelingen van Jezus te zoeken en de hand te reiken, zijn we gezamenlijk krachtige getuigen van Gods goedheid in de wereld. Ik wil gemeenten daarom uitdagen om contact te leggen met andere christenen in de eigen omgeving en te verkennen hoe je samen Gods liefde kunt leven.”*

Tijdens de gemeentezondag op 8 oktober zullen we meer horen over dit jaarthema.

Ook heeft u een brief ontvangen die u informeert over de samenwerking met de Ichthuskerk. Het jaarthema past dus mooi bij de weg die wij al waren ingeslagen bij het zoeken van samenwerking en contact.

### *Kerkdienst op locatie*



Op 16 juli gingen we de zomer in met een kerkdienst op locatie. Wat hadden we een prachtige morgen in de tuin van Berkumstede!

Met zoveel mensen samen vieren was een groot cadeau.



We hoorden ook terug dat het voor bewoners bijzonder was geweest om weer een zondagse kerkdienst mee te maken.

Dankzij het voorbereidende werk van Klazien Helder, Els Pierik en anderen kon dit alles plaatsvinden.

Gerben Grotenhuis en Gert de Jong verzorgden de muziek.

Bedankt allemaal.

### *Lees- en gespreksgroep*

Graag vertel ik iets meer over de lees- en gespreksgroep, die in oktober zal beginnen. Ik heb vier dinsdagmorgens gepland om samen door te praten over het boek van Tish Warren: *Bidden in de nacht*.

De datums zijn: 3 oktober, 17 oktober, 31 oktober en 14 november, steeds van 9.30 uur -11.30 uur

'Bidden in de nacht' is een toegankelijk geschreven boek, dat het kwetsbare geleefde leven verbindt met geloof en gebed. Zie toelichting hieronder.

Heb je interesse om mee te doen, of het eens te proberen, meld je dan aan bij ds. Marijn Rohaan [dsmarijnrohaan@gmail.com](mailto:dsmarijnrohaan@gmail.com) / 06-11739149.

### **Bidden in de nacht**

Hoe kunnen we God in het donker vertrouwen? Tish Warren, de schrijfster van *Liturgie van het alledaagse* (3e druk oktober 2020), behandelt in haar nieuwe boek thema's als menselijke kwetsbaarheid, lijden en Gods schijnbare afwezigheid. Ze doet dat aan de hand van de nachtelijke liturgische gebeden van de kerk, de completeen.

In een tijd van twijfel en verlies gaven de gebeden van de kerk haar grond onder de voeten.

'Ieder gebed dat ik ooit gebeden heb is deels een belijdenis geweest:

"Ik geloof, kom mijn ongelooft te hulp." Dat was mijn gebed, terwijl ik de versleten woorden van de completeen bad.

En de kerk antwoordde te midden van mijn zwakheid, met haar oude stem: "Hier zijn een paar woorden. Bid ze. Ze zijn sterk genoeg om je te dragen. Ze zullen je helpen in je ongelooft."

Waar vinden we troost als we 's nachts piekerend wakker liggen? Dit boek biedt een gelovige en openhartige benadering van de moeilijkheden in ons gewone leven, in een wereld vol onzekerheid.

"Ik ken maar weinig hedendaagse schrijvers die zo pastoraal, profetisch en poëtisch schrijven als Tish Warren. Ik ken maar weinig schrijvers die met zoveel hoop, gratie en schoonheid over de diepe, duistere dingen van het leven schrijven." (Karen Swallow Prior)

Janneke Burger-Niemeijer over Warrens eerste boek: "Dit heb ik nodig: schrijvers die eerlijk zijn over zichzelf, het leven en God. En-toch-boeken."

Tish Harrison Warren is priester in de Anglicaanse kerk in Noord-Amerika.

Ze is verbonden aan de Church of the Ascension in Pittsburgh, Pennsylvania.

Ze schreef eerder 'Liturgie van het alledaagse' (3e druk).

Haar artikelen en essays verschijnen in de New York Times, Christianity Today, Comment Magazine en elders.

Ze woont met haar man en drie kinderen in Pittsburgh, Pennsylvania.

### *Terugblik Omdraaipastoraat*

Dank aan iedereen die de maandagmorgen van het Omdraaipastoraat heeft aangegrepen om binnen te lopen voor ontmoeting en gesprek.

Het was fijn om kennis te maken met nieuwe gemeenteleden, geloofsgesprekken te voeren, ideeën en plannen aangereikt te krijgen.

Ook het groepsgesprek en de onderlinge ontmoeting was waardevol.

Het was een succes, omdat u bent gekomen.

Ik vond het een goede invulling van pastoraat in de zomertijd, en het krijgt ook zeker een vervolg. Maar Omdraaipastoraat kan nooit in de plaats komen van het brengen van bezoeken aan kwetsbaren en zieken. En dat is wel waar het zich (buiten de zomerperiode) voor mij in de beschikbare tijd wringt. Ik zou graag wekelijks de maandagmorgen aanwezig zijn in de kerk, maar kan dat dagdeel niet structureel missen. Aan de andere kant: ik verwacht ook niet dat als het permanent zou zijn, er nog wekelijks mensen zouden blijven komen.

Denkt u daar anders over? Dan hoor ik het graag!

Van ouderen in de hoge ouderdom heb ik teruggehoord dat het lastig is om altijd alles te moeten vragen. Die informatie neem ik mee naar ons pastoraal overleg, waar we samen invulling gaan geven aan het pastorale beleid.



### *Zomeravondontmoetingen*

Wie de lezingen van de zomeravondontmoetingen van mij en o.a. Jan Oegema wil teruglezen, verwijst ik naar [www.thomasakempiszwolle.nl](http://www.thomasakempiszwolle.nl)

De zomeravondontmoetingen zijn inmiddels geweest.

Ik kijk er met erg veel plezier op terug.

### *Inspiratiefestival Terschelling*

De kerkenraad heeft het plan opgevat om met een delegatie van acht personen samen naar het Inspiratiefestival op Terschelling te gaan van 20-23 oktober a.s. . Een heel mooi idee om samen het jaar mee te beginnen en om opnieuw geïnspireerd te raken.

Het landelijke Inspiratiefestival wordt voor de vierde keer georganiseerd, en heeft een gevarieerd programma aan lezingen, workshops, theater en mediatie. Ik kijk ernaar uit daar samen naartoe te gaan.

### *Meeleven met*

In onze gedachten en gebeden zijn de zieken in onze gemeente.

### *Bij enkele bijzondere diensten*

Op zondag 17 september is de jaarlijkse tentdienst aan het einde van de Oranjeweek. De tentdienst wordt voorbereid door de Commissie Kerk in de Wijk. Voorganger is ds. Marijn Rohaan, samen met leden van de commissie.

Die morgen is er geen ochtenddienst in de Hoofdhof, maar ontmoeten we elkaar in de tent. Voor de kinderen is er kindernevendienst. Voor de jongste kinderen is er oppas in de Ichthuskerk.

### *In Wijthmen*

Op zondag 1 oktober hoop ik voor te gaan in de Rehoboth-kerk in Wijthmen. In dat kerkje worden wekelijks kerkdiensten gehouden die worden bezocht door een trouwe groep gemeenteleden. Ook gemeenteleden van onze kerk zijn daar actief betrokken.

Bij het verschijnen van dit Mededelingenblad ben ik inmiddels weer terug van vakantie. Graag hoor ik het als u/jij te maken hebt met vreugde of verdriet; of mij wilt spreken, om welke reden dan ook.

*Hartelijke groeten, ds. Marijn Rohaan*

## IMPROVISEREND DOOR DE BIJBEL

Op woensdag 20 september om 19.30 uur mag ik een workshop geven waarin ik een groep mag leren om te improviseren. Improvisatie is een theatervorm waarbij uit het niets iets ontstaat.

Deze theatervorm kan een verhaal in een ander perspectief zetten en dat is precies wat we gaan doen.

Aan de hand van improvisatie gaan we kijken naar verschillende Bijbelverhalen.

Op deze manier neem ik jullie mee door de Bijbel.

Wil je meedoen, geef je dan op via [laura.wevers@windesheim.nl](mailto:laura.wevers@windesheim.nl).

*Groet, Laura Wevers,  
stagiaire van De Hoofdhof*



## GEMEENTEWEEKEND 7 EN 8 OKTOBER 2023

Het gemeenteweekend valt laat dit jaar. Wel is de voorbereidingsgroep voor dit weekend al een keer bij elkaar geweest. Er is al een globaal programma voor zaterdag 7 en zondag 8 oktober.

We laten ons leiden door het thema "Ga mee!" waarin kerken worden aangemoedigd om samen op te trekken

met andere kerkgenootschappen in de buurt.

We zijn dan ook erg blij dat de Ichthuskerk medewerking verleent aan dit weekend. Een mooie gelegenheid om elkaar beter te leren kennen.

Wat is er tot nu toe bekend?

Zaterdag: activiteiten voor jong en oud (middag/avond).

Binnen- en buitenactiviteiten. We starten in de Ichthuskerk met na afloop een gezellig samenzijn in diezelfde kerk.

Zondag: kerkdienst binnen met muziekgroepje. De leden van de Ichthuskerk komen na afloop van hun dienst bij ons koffiedrinken.

Dus dat wordt uitgebreid samen koffiedrinken. Het zou mooi zijn als leden van onze gemeente iets bakken voor bij de koffie/thee/limonade.

Daarna is er tijd voor gezamenlijke activiteiten met o.a. wandelen en speeddaten en sportieve activiteiten voor de jeugd.

Afsluiten met soep en krentenwegge.

Het definitieve programma maken we bekend via de wekelijkse nieuwsbrief.

*Namens de voorbereidingsgroep,  
Johan Neuteboom*



## KERKEN MET STIP

U heeft het vast al wel gezien, dat bordje bij de ingang van de Hoofdhof waarop staat: Kerken met Stip.

Het bordje dat aangeeft dat wij als geloofsgemeenschap ons best willen doen om mensen te helpen die, om wat voor reden dan ook, buiten de samenleving beland zijn.

Dit kunnen mensen zijn die na het uitzitten van een gevangenisstraf hun leven 'buiten' weer moeten oppakken. Het kunnen ook mensen zijn die de snelheid en de complexiteit van het leven niet goed aankunnen en (soms mede door een aantal verkeerde keuzes) naar de rand van de samenleving zijn gegleden.

Hulp is er vaak wel voor deze mensen. Maar ze 'moeten' hierin zo vaak iets. Voor de reclassering 'moet' dit, van de psycholoog 'moet' dat. En altijd op basis van een zekere ongelijkwaardigheid tussen hulpverlener en hulpvrager.

Daarom kan het zo belangrijk zijn dat er ook mensen zijn die zich, op basis van wederkerigheid, als gelijke willen opstellen. Niet als hulpverlener, maar als iemand die naast de ander wil staan. Iemand met wie je kunt sparren, met wie je een kopje koffie kunt drinken op een terras, iemand die je wekelijks een kaartje stuurt. Iemand die..... vul zelf maar in wat nodig kan zijn en wat iedereen soms nodig kan hebben.

Nu valt het in de praktijk niet mee om een goed contact op te bouwen met mensen die het vertrouwen in de ander en in zichzelf kwijt zijn geraakt. Dit gaat vaak met vallen en opstaan en soms gaat het helemaal niet. Maar het kan óók goed gaan!

En dan kan de ander mentaal weer wat weerbaarder worden, stabiel in het leven staan en opnieuw vertrouwen krijgen in zichzelf en de medemens. Weer zin in het leven krijgen en wellicht weer de zin van het leven gaan zien.

De vereniging 'Kerken met Stip' organiseert op woensdag 27 september een symposium over dit onderwerp in de Mattheüskerk, Hendrika van Tussenbroeklaan 1a in Utrecht. Van 10.30 tot 15.30 uur.

Ik ben van plan om daar heen te gaan en het zou fijn zijn als er een paar gemeenteleden met mij mee willen.

Opdat wij goed geïnformeerd worden over wat gevraagd kan worden en dat we dan ook beter kunnen nadenken over wat we te bieden hebben.

Ik hoor graag wie er mee gaat. Laat het weten!

*Desiree Lips*

[desireelips@kpnplanet.nl](mailto:desireelips@kpnplanet.nl)



**Muziek**

met een Plus

## HET SEIZOEN 2023-2024

De Stichting Muziek met een Plus in Zwolle presenteert komend seizoen zeven maal een concert op de zondagmiddag:

een gevarieerd muziekprogramma in het zalencentrum van De Hoofdhof in Zwolle-Berkum. Ook voor dit seizoen is het weer gelukt om een divers programma samen te stellen waarin voor een publiek met een verschillende muzieksmaak weer veel valt te genieten.

Daarnaast komen veel bezoekers niet alleen voor de muziek, maar ook voor een moment van ontmoeting onder het genot van koffie, thee of een drankje.

*1<sup>e</sup> concert op 17 september 2023 aanvang 15.00 uur*

Het kamerorkest **Combattimento** speelt muziek uit de barokperiode met bekende en minder bekende Venetiaanse werken uit de 17<sup>e</sup> – en 18<sup>e</sup> eeuw.

Het programma, onder de titel 'Harmonia Parnassia' geeft aan dat de meeste werken hun oorsprong hebben van Italiaanse bodem.

Vivaldi en Bach zullen ook niet ontbreken.

We hebben de toegangsprijzen bewust laag gehouden.

De basistoegangsprijs voor dit concert is €17,50.

Livestream via YouTube is €10,00 en jongeren t/m 16 jaar € 7,50.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website:

[www.muziekmeteenplus.nl](http://www.muziekmeteenplus.nl) of op de site van de Hoofdhof.

Wij kijken naar u uit en verwelkomen u graag.

*Het bestuur:*

*Peter van Zwieten, Peter Bareman,  
Jaap Drupsteen, Andries Westerholt  
en Jaap Wagteveld*

## ONTMOETINGSCAFÉ SEIZOEN 2023/2024

*Start vrijdag 8 september 2023*

De deuren gaan weer open. En de bar. Vanaf 21.00 uur. Vooraf reserveren is niet nodig, maar: 'vol = vol'.

Dresscode: casual. Je wordt, qua consumpties, op je wenken bediend door een getraind vrijwillig gastechtpaar. Of gaststel, dat kan ook. Leden van de Hoofdhof en Ichthus, jong en oud, zijn van harte welkom. De verbouwing van de ruimtes in de Hoofdhof is op vrijdag 8 september waarschijnlijk nog niet achter de rug. Dus zitten we vooralsnog in dezelfde ruimte als vorig jaar. In feite de jeugdruimte. Goed voor de wat ouderen onder ons, voelen zich dan gelijk tien jaar jonger. Daar kan geen wellness-resort tegenop.



Wie wil er nou niet met een glas wijn of biertje op deze banken plaatsnemen en in gesprek gaan met de andere bankzitters

Het Ontmoetingscafé gaat in principe op de oude voet verder. Maar zoals we toppers in de landelijke politiek zien verdwijnen, is ook de topper van ons Ontmoetingscafé niet meer beschikbaar, Kees Willemstein. Hij stond aan de wieg van het Hoofdhof- annex Ontmoetingscafé en was verantwoordelijk voor de coördinatie en het beheer.

We willen Kees (en zijn vrouw Adrie) namens alle nuchtere cafébezoekers hartelijk bedanken voor zijn inzet voor het Ontmoetingscafé dat hij beheerd heeft als ware hij zijn leven lang een echte kroegbaas geweest.

Hij geeft het stokje na vele jaren over aan Aart & Anne Schippers die een contract hebben van een jaar met een optie op nog iets langer.

Dit kalenderjaar zal het Ontmoetingscafé geopend zijn op elke tweede vrijdag in de maand ofwel:

vrijdag 8 september - vrijdag 13 oktober  
vrijdag 10 november - vrijdag 8 december

Jullie zijn van harte uitgenodigd!

*Namens het Ontmoetingscafé,  
Aart en Anne Schippers*



### HOOFDHOF – OPEN KERK

Elke woensdagmiddag 15-16.30 uur.

*WELKOM IN DE KERK*

Voor ontmoeting, om kunst te bekijken,  
muziek te luisteren of een kaarsje aan te steken.

- 06-09 Dia-presentatie in de kerkzaal over Moderne Devotie met Thomas a Kempis, ingesproken door Bert Pierik
- 13-09 Op de vleugel speelt Ton Wismeijer, ook liederen op verzoek
- 20-09 Open Kerk voor ontmoeting en gesprek (muziek onder voorbehoud)
- 27-09 Open Kerk voor ontmoeting en gesprek (muziek onder voorbehoud)

### OOST-EUROPA NIEUWS

Roma-voorganger Alex Subotin uit Servië schreef ons dat vorige maand een flinke storm met windstoten tot wel 120 kilometer per uur, samen met hagelbuien, tot grote schade heeft geleid. Omgevallen bomen vernietigden het dak, de ramen en de elektrische leidingen van het kamphuis. Ook het dak van de houten overkapping die onze bouwploeg maakte werd getroffen.



De reparatiekosten schat hij op € 700,00 en zijn vraag is of wij hiermee kunnen helpen?



Hij bedankt tevens voor de donatie voor kleding- en schoenenhulp en stuurde een foto mee. De twee jongens wonen met acht anderen in een klein huisje met slechts 2 bedden wat betekent dat voor 5 personen slechts één bed beschikbaar is. De rest slaapt op de grond.

Hun vader stierf drie maanden geleden aan tuberculose. De beide jongens hebben schurft.

Zoals gebruikelijk, als je de basisschool afmaakt, is er een feest waar alle leerlingen en juffen bij elkaar komen. Je wilt dan mooie kleding en schoenen dragen. Omdat zij zo arm zijn, vroeg het schoolhoofd hun om niet te komen. Zij waren daar verdrietig over en deelden dit probleem met de voorganger die hen kon helpen dankzij uw giften. Hij wenst ons Gods zegen toe!



Ds. József Székely uit Roemenië schreef dat het goed met hen gaat ondanks de steeds stijgende inflatie. Hij en zijn twee enthousiaste zonen wilden met de Romakinderen uit Band enkele dagen kamperen. De kinderen eventjes weghalen uit hun armoedige kamp. Dat werd mogelijk dankzij uw giften, die wij regelmatig ontvangen. Daarvoor onze hartelijke dank.

Ds. Sándor Kovács verdeelt hulpgoederen onder de bevolking in Oekraïne. Hij brengt met zijn bus mensen naar de opslag waar vrachtwagens van de Stichting Oekraïne Projecten uit Hatterm hulpgoederen gebracht hebben, waaronder breiwerk uit Zwolle.

Uw giften zijn en blijven welkom op NL26RABO0413550745 t.n.v. Protestantse Gemeente Zwolle-commissie Oost-Europa.

*Namens de Oost-Europacommissie,  
Dineke Rohaan, Herman Lammersen en Jan Flokstra*

## **MICHAËLSVIERINGEN**

In 2021 begonnen we met het lezen van de psalmen. We zetten nu, in 2023, de cyclus voort tot aan Advent.

- 03-09 19.00 uur Voorganger ds. Ad Geerling
- 10-09 19.00 uur Voorganger ds. Bert Aalbers
- 17-09 **17.00 uur** Vesper. Voorganger ds. Harm Bousema
- 24-09 **17.00 uur** Cantateviering met cantorij. Voorganger ds. Evert Jonker

*Christa van Stappen*

## COLLECTE-OPBRENGSTEN

Hieronder de (gecorrigeerde) opbrengsten van de collecten vanaf 4 juni t/m 30 juli 2023 (stand per 21 augustus):

04-06	Kerk	€ 166,40
04-06	Diaconie / Voedselbank	€ 324,35
11-06	Kerk	€ 118,50
11-06	Jeugd	€ 108,45
18-06	Kerk	€ 209,77
18-06	Diaconie	€ 190,75
25-06	ZWO / Kerk in Actie Colombia	€ 189,95
25-06	Kerk	€ 139,75
02-07	Diaconie	€ 182,70
02-07	Bloemen	€ 151,70
09-07	Kerk	€ 147,50
09-07	Diaconie / Vakanties met aandacht	€ 174,00
16-07	Diaconie / Schipper mag ik ook eens varen	€ 398,40
16-07	Jeugd	€ 178,15
23-07	Kerk	€ 98,90
23-07	Diaconie	€ 173,30
30-07	Kerk	€ 120,10
30-07	Diaconie / Land van Verwondering	€ 132,55

In de afgelopen periode zijn afzonderlijke giften binnengekomen voor de Diaconie, de Kerk en het Kerkblad voor een totaal bedrag van € 100,=.

Hartelijk dank voor alle bijdragen!

### *Collectebonnen*

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 bonnen á € 2,00 (€ 40,00), 20 bonnen á € 1,00 (€ 20,00) en van 20 bonnen á € 0,50 (€ 10,00). Graag opgave van het aantal vellen per waarde.

Bestellingen vanaf € 50,- door overboeking op de Rabobankrekening van de kerk: IBAN: NL50 RABO 0313.5432.16 t.n.v. "Hoofdhofgemeente inzake collectebonnen", waarna u de bonnen krijgt thuisbezorgd.

### **GEBRUIK VAN DE HOOFDHOF: RESERVEREN!**

Iedereen die gebruik wil maken van ruimte in De Hoofdhof, dient tevoren bij onze beheerder (hoofdhof@gmail.com) te controleren of er ruimte beschikbaar is en vervolgens te reserveren

*Kernteam Beheer en Financiën,  
Gerard Gerritsen*



### **DUURZAME TIP**

Zie je de buurvrouw die zwerfafval opraaft?

De campingeigenaar die zijn afval scheidt?

De burens in het vakantiehuisje naast  
jullie die vegetarisch bbq-en?

Als je goed kijkt, zie je heel veel kleine  
duurzame stapjes van mensen om je heen.

Benoem ze. Verspreid positiviteit.

**Strooi met complimentjes!**

**AGENDA**

03-09	Michaëlsviering, Grote Kerk	19.00 uur
04-09	Vraagmoment gemeenteleden aan voorzitter Kerkenraad	19.00-19.30 uur
04-09	Kerkenraadsvergadering, de Hoofdhof	19.30 uur
06-09	Open Kerk	15.00-16.30 uur
08-09	Ontmoetingscafé, de Hoofdhof	21.00 uur
10-09	Michaëlsviering, Grote Kerk	19.00 uur
13-09	Open Kerk	15.00-16.30 uur
17-09	Tentdienst, grasveld Erasmuslaan-Reviuslaan	10.00 uur
17-09	Muziek met een Plus, de Hoofdhof	15.00 uur
17-09	Michaëlsviering, Vesper, Grote Kerk	17.00 uur
20-09	Open Kerk	15.00-16.30 uur
20-09	Improviserend door de Bijbel, de Hoofdhof	19.30 uur
21-09	Inloopavond samenwerking, de Hoofdhof	19.00 uur
24-09	Michaëlsviering, Cantateviering, Grote Kerk	17.00 uur
25-09	Inloopavond samenwerking, Ichthuskerk	19.00 uur
27-09	Open Kerk	15.00-16.30 uur
03-10	Lees- en gespreksgroep, de Hoofdhof	09.30-11.30 uur
7/8-10	Gemeenteweekend, Ichthuskerk en de Hoofdhof	

**KOPIJ DE HOOFDHOF**

Het volgende kerkblad verschijnt op 28 september 2023 en bevat gegevens over de maand oktober 2023.

U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 CA, tel. 45 47 233 tot **uiterlijk maandag 18 september 2023.**

*De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren via e-mail: [jaapwagteveld@hotmail.com](mailto:jaapwagteveld@hotmail.com)*