



Mededelingenblad De Hoofdhof Berkum

Jaargang 71, nummer 1
Verschijnt eenmaal per maand
september 2024

DE HOOFDHOF BERKUM

predikant: ds. J.M. Rohaan-Bisperink,
Boogmakerstraat 27, 8043 AP Zwolle
dsmarijnrohaan@gmail.com tel. 06-11739149

kerkelijk bureau: mw. K. Helder-Corporaal,
Erasmuslaan 29, 8024 CT Zwolle
phelder@home.nl tel. 038-4533084

kerkgebouw: Kerkweg 26, 8024 AN Zwolle tel. 038-4535045
hoofdhof@gmail.com

koster: mw. T. van Well,
Aureliavlinder 36, 8016 HB Zwolle tel. 038-4214706

scriba: dhr. J. Neuteboom,
Herfter Esweg 1, 8026 RH Zwolle
scriba@hoofdhof.nl tel. 038-3377727

administrateur: dhr. W. van der Meulen, tel. 06-18441966
meulen.wvd@gmail.com

internet: www.hoofdhof.nl

WAT TE DOEN

bij verhuizing, geboorte, huwelijk of mededeling van overlijden?

Bij geboorte, huwelijk of mededeling van overlijden kunt u contact opnemen met ds. Marijn Rohaan, tel. 06-11739149; dsmarijnrohaan@gmail.com.

Bij afwezigheid van de predikant kunt u bij mededeling van overlijden contact opnemen met Desiree Lips, tel. 06-42841201.

Geef uw verhuisbericht en andere wijzigingen ook alstublieft door aan het Kerkelijk Bureau: Klazien Helder, Erasmuslaan 29, 8024CT Zwolle, tel. 038-4533084, 06-40503273, phelder@home.nl

BANKREKENINGNUMMERS

Kerk:	PGB De Hoofdhof	NL71 RABO 0377 3508 93
Collectebonnen:	PGB De Hoofdhof	NL50 RABO 0313 5432 16
Diaconie:	Diaconie PGB De Hoofdhof	NL58 RABO 0387 3804 42
ZWO:	ZWO Commissie PGB De Hoofdhof	NL05 RABO 0373 7109 92
Jeugd:	PGB De Hoofdhof	NL71 RABO 0377 3508 93

o.v.v. Voor het Jeugdwerk

KERKDIENTEN

De diensten worden ook uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl

Zondag 1 september

9.30 uur

Organist

1^e Collecte

2^e Collecte

Jeugd

ds. Nelleke Eygenraam uit Zwolle

Robert Helder

Voor de Kerk

Voor de Diaconie/Noodfonds

Er is geen kindernevendienst.

Kinderen mogen een tasje uit de hal meenemen de kerk in.

Zondag 8 september

9.30 uur

Organist

1^e Collecte

2^e Collecte

Jeugd

ds. Ale Pietersma uit Zwolle

Martin van Heerde

Voor de Diaconie/Rode Kruis Afdeling Zwolle

Voor de Bloemen

Kindernevendienst

Zondag 15 september

10.00 uur

Voorganger

Muzikale medewerking

Collecte

Jeugd

Tentdienst Oranjeweek

weiland Kuyehuislaan,

toegang via brug Reviusplantsoen

Cor van den Belt uit Zwolle

Muzikanten uit Berkum o.l.v. Willen Krabbe

Hart voor Zwolle

Kindernevendienst

Zondag 22 september

9.30 uur

Organist

1^e Collecte

2^e Collecte

Jeugd

ds. Rein Bos uit Harderwijk

Robert Helder

ZWO: Bouw de kerk in Syrië weer op

Voor de Jeugd

Kindernevendienst

Zondag 29 september

9.30 uur inloop met koffie

10.00 uur aanvang dienst

Startzondag

Ichthuskerk

ds. Marijn Rohaan

Verdere informatie volgt via de wekelijkse nieuwsbrief.

De dienst wordt uitgezonden via

www.ngk-zwolle-berkum.nl/kijken-en-luisteren



*Ichthuskerk en Hoofdhof gezamenlijk
startweekend*

Doe mee en voel je als nieuw

Zaterdag 28 september

18:00 Samen eten in De Hoofdhof

19:00 Pub quiz voor jong en oud

20:00 Napraten onder genot van hapje / drankje

Zondag 29 september

09:30 Inloop met koffie in de Ichthuskerk

10:00 Gezamenlijk kerkdienst,

Na afloop koffie in de Hoofdhof

Daarna een activiteitenprogramma

voor jong en oud:

- *Bezinningswandeltocht*
 - *Lied instuderen*
 - *Kinderpuzzeltocht*
 - *Tafeltennis*
 - *Speeddaten*

BIJ DE DIENSTEN

Gastpredikanten

De dienst van zondag 1 september a.s. zal worden geleid door mevrouw ds. Nelleke Eygenraam (1958) uit Zwolle, tel. 452 52 23. Zij is sinds mei 2004 verbonden aan de Adventskerk Oosterkerk in Zwolle. Eerder heeft zij de gemeenten Warffum-Breede en Zuidhorn gediend.

Op zondag 8 september a.s. hoopt ds. Ale Pietersma (1948) uit Zwolle, tel. 454 33 81, in de dienst voor te gaan. Ds. Pietersma was tot zijn emeritaat, april 2013, voorganger van de Open Kring in Stadshagen. Hij heeft eveneens de gemeenten Dirkshorn en Veenendaal gediend.

Ds. Rein Bos (1955) uit Harderwijk hoopt voor te gaan in de dienst van 22 september a.s. Ds. Bos heeft de gemeenten Giessenburg en Putten gediend. Sinds zijn emeritaat woont hij in Harderwijk. Naast zijn werk als fulltime predikant is hij betrokken gebleven bij onderzoek en onderwijs in het vak homiletiek. Het vak dat zich bezighoudt met inhoud en vormgeving van de prediking. Ds. Bos is daarin gepromoveerd en is ook in wetenschappelijk opzicht bezig gebleven, in binnen- en buitenland en onder andere als docent aan de PKN-academie. Daarnaast vervult hij enkele adviseurschappen in landelijke commissies binnen de PKN.

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder

UIT DE GEMEENTE

Vlak voor mijn vakantie begon, ontving ik de vraag om als ziekenhuis-predikant/geestelijk verzorger in het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk te komen werken. Het werd een week vol gedachten en overwegingen. Na overleg met de voorzitter van de Kerkenraad heb ik besloten om de functie aan te nemen. Met verdriet om alle goede dingen en lieve mensen die ik los zal moeten laten in de Hoofdhof, maar met vreugde om deze geboden kans om verder te groeien in een nieuwe context.

Ik denk dat het voor de Hoofdhofgemeente ook positief kan zijn om in de zoektocht naar verdergaande samenwerking ongehinderd te zijn. Ik hoop dat het samen kerk zijn in Berkum, mét ruimte voor verschil, waar in alle interne toekomstgesprekken steeds op wordt uitgekomen, verder mag doorgroeien onder de leiding van de beide Kerkenraden.

Ik zal per 1 oktober beginnen in het St Jansdal Ziekenhuis en per medio november afscheid nemen van de Hoofdhof. Veel dingen daarover zijn op dit moment nog niet duidelijk, maar worden dat vast in de loop van september.

In de komende maanden ga ik bezig met het overdragen van verschillende taken. Er staan ook nog heel mooie dingen op het programma: het gemeenteweekend met de Ichthuskerk, een belijdenisdienst (!) en een waardevolle lezing over breuken in de familie. Bovendien maken we de start met het pastoraat, georganiseerd in buurten.

Buurtjes

Ik ben blij dat we nu de start gaan maken met het vormen van de buurtjes. Desiree Lips geeft er in dit mededelingenblad meer uitleg over. Ik hoop dat het lukt om samen tot een datum te komen, en dat bij de eerste buurtbijeenkomsten in de komende maanden we mogen ontdekken dat het fijn is om elkaar (beter) te (leren) kennen.

Op woensdag 28 augustus was de buurtbijeenkomst van de gemeentelieden die wonen in Berkumstede en de aanleunwoningen. Coby Bartels en Truus Lubben hebben deze buurt onder hun hoede en er een mooie naam aan aangegeven: "Over en weer". Zij ondersteunen de bewoners van deze buurt, die omwille van hun leeftijd dat zelf minder gemakkelijk meer kunnen.

Omdraaipastoraat

Op maandagmorgen 2 september ben ik weer in de Hoofdhof voor Omdraaipastoraat. Loop op deze morgen gerust bij mij binnen tussen 10.00 en 11.30 uur om iets tegen me te zeggen of iets te vragen. En als het handig is, maken we een individuele afspraak.

Meeleven met

We denken aan mensen die een geliefde hebben verloren en weer het leven proberen op te pakken.

We zijn dankbaar voor de mensen die herstellen. En we bidden voor wie minder krachten krijgt door ziekte of leeftijd. Dat God in alles nabij is.

Belijdenis

Op zondag 10 november vind de Top-2000 dienst plaats, waarin Hannah Gerritsen, Marjet Zijlstra en Tijmen Buijs openbare belijdenis van hun geloof zullen doen. In de komende tijd gaan zij zich daarop voorbereiden. Wil jij ook meedoen of overweeg je of belijdenis iets voor je is? Laat het

weten aan ds. Marijn Rohaan. De voorbereidende bijeenkomsten vinden plaats op 22 september, 13 oktober en 3 november.

Bij enkele (bijzondere) diensten

Gemeenteweekend

In het weekend van 28 en 29 september a.s. wordt het startweekend weer gehouden. Dit jaar organiseren wij het volledig samen met de Ichthuskerk. Op zaterdagavond is er gezelligheid voor jong en oud met een maaltijd en een pub quiz. Op zondag is er een viering met aansluitend activiteiten. Een en ander zal plaatsvinden in de beide kerken. De dienst zal worden gehouden in de Ichthuskerk en ds. Marijn Rohaan zal de dienst leiden. Het thema is "Als nieuw".

Vanuit de beide kerken worden muzikanten gevraagd. We hopen op een prachtig gezamenlijk gemeenteweekend.

Voor het zover is, is er eerst nog *op 15 september de jaarlijkse tentdienst*. De feesttent in de Oranjeweek staat ditmaal op een andere locatie. Ongewijzigd is dat er een zondagse kerkdienst wordt georganiseerd door Kerk in de Wijk. Het is heel fijn dat deze commissie is uitgebreid met leden van de CGK. Vanuit onze kerk is Ineke Neuteboom betrokken bij de viering. Marijn Rohaan verleent medewerking. De overdenking wordt gedaan door Cor van den Belt van de VEZ. Ashley Diepman doet de lezing. De kindernevendienstleiding is in handen van Jennifer Diepman en vanuit onze gemeente zullen Gerben Grotenhuis en Sascha Raaijman muzikale medewerking verlenen. Het is geweldig dat zoveel mensen betrokken zijn bij de tentdienst voor de hele wijk.

Op 13 oktober is er weer een *groene kerkdienst*. Voorganger is ds. Marijn Rohaan en het Hoofdhofkoor verleent haar medewerking.

*Hartelijke groeten,
ds. Marijn Rohaan*

BEZINNING EN INSPIRATIE - PROGRAMMA 2024

Het aanbod van Bezinning & Inspiratie is door het vertrek van ds. Marijn Rohaan gewijzigd.

17 SEPTEMBER: FRITS DE LANGE

OVERWELDIGEND - *Leven met wat je niet in de hand hebt*

Dit is de titel van het boek, geschreven door Frits de Lange, emeritus hoogleraar Ethiek aan de PThU te Groningen. Er verschenen diverse boeken van zijn hand. Daarnaast schrijft hij regelmatig voor Trouw en doceert hij aan de filosofische Academie op Kreta.

De oorlog in Oekraïne, de coronapandemie, het klimaat, etc. - het besef dat de wereld niet maakbaar is, dringt zich steeds meer aan ons op. Wij hebben het leven niet in de hand.

Dat maakt ons onzeker, bezorgd en bang. Hoe kun je nu nog voluit ja blijven zeggen tegen het leven?

Op 17 september a.s. zal Frits de Lange een muzikale lezing geven over zijn boek.

De lezing is een combinatie van zorgvuldig gekozen liedjes, gezongen door Eessa Friedman, en prikkelende teksten, waarmee hij probeert de inhoud van het boek dichter bij de ervaring van mensen te brengen. Zijn lezing is een pleidooi voor hernieuwde afstemming met het leven dat we niet in de hand hebben.

Eessa Friedman zingt liedjes over kwetsbaarheid, pijn, maar ook over geloof, schoonheid en geluk. Frits de Lange begeleidt haar op de gitaar.

Een programmaboekje met teksten wordt verstrekt. De lezing begint om 19.30 uur en duurt 1,5 uur. De toegang is gratis.

Bij de uitgang kunt u eventueel een bijdrage geven.

LEES- EN GESPREKSGROEP JONATHAN SACKS - DEUTERONOMIUM

Of de lees- en gespreksgroep weer van start kan gaan is nog even onzeker. Ds. Marijn Rohaan is niet meer in staat om deze leesgroep te begeleiden i.v.m. de afronding van haar werk. Wel wordt gekeken of het mogelijk is dit op een andere manier te organiseren, in samenspraak met de deelnemers.

Op het programma staat het samen lezen en in gesprek gaan aan de hand van het nieuwste deel van de commentarenreeks van Jonathan Sacks: Deuteronomium.

De datums voor de bijeenkomsten zijn:

26 september - 10 oktober - 24 oktober - 7 november

Steeds van 9.30 - 11.30 uur.

Heb jij/u ook interesse, of wil je op de hoogte blijven over deze leeskring, meld je dan bij ds. Marijn Rohaan. (dsmarijnrohaan@gmail.com)

KERK MET STIP

Op 24 oktober zal een avond worden gehouden over ons “Kerk-met Stip” zijn. Wat betekent dat? En hoe is het leven in de PI eigenlijk? Een forensisch therapeutisch werker uit de gevangenis, die in Berkum woont, zal daarover meer komen vertellen. Meer informatie: Desiree Lips.

BREUKEN IN DE FAMILIE

Op donderdagavond 14 november organiseren Desiree Lips en Marijn Rohaan een avond over ‘breuken in de familie’.

In veel families lopen breuken, het is iets dat vaak veel verdriet doet, en waar je niet gemakkelijk over spreekt. In het contextuele gedachtengoed zit veel wijsheid over dit onderwerp, zo hebben Desiree en Marijn ervaren.

Voor deze avond hebben zij Annette Melzer bereid gevonden om haar kennis te delen.

Zij was tot voor kort docent van de opleiding Contextueel Pastoraat, en richt zich met haar praktijk ‘Inzicht’ op het aanbieden van leer-retraites en individuele begeleidingsvragen.

We hopen deze avond iedereen die meer wil begrijpen over breuken en hoe je daarmee om kunt gaan, ook in het uithouden ervan, een handreiking te bieden.

Het is niet nodig om persoonlijke verhalen te delen, en opgave voor deze avond is niet nodig.

UITNODIGING GROTE LUNCHBIJEENKOMST VOOR GEZINNEN

(voor gezinnen met kinderen 0-12 jaar)

Beste gezinnen van Land van Verwondering en van de Hoofdhof,

De zomer ligt achter ons en het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Voor het nieuwe seizoen hebben we nieuwe plannen gemaakt. Het lijkt ons fijn om met alle gezinnen te lunchen en elkaar informeel te ontmoeten.

Dat hebben we gepland op zondagmiddag 20 oktober.

We nodigen jullie van harte uit van 12.00-14.00 uur in de Hoofdhof. Na de lunch is er een nieuw Godly Play verhaal.

Een mooie manier om als ouder te zien wat er zoal gebeurt bij Land van Verwondering.

Zijn jullie erbij? Geef je dan in verband met de boodschappen op vóór 14 oktober.

Dat kan door een berichtje te sturen aan dsmarijnrohaan@gmail.com of een appje in de appgroep.

Oudere broers en zussen (12+) zijn ook van harte welkom voor deze bijeenkomst. We hopen op een fijn samenzijn!

Hartelijke groeten,

Marianne Gerritsen en Marijn Rohaan

PS: alle gezinnen ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging!

OMDRAAIPASTORAAT OF BEHOEFTE AAN GESPREK?

Ds. Marijn Rohaan zal regelmatig een morgen in de Hoofdhof aanwezig zijn voor ontmoeting en gesprek. Via de wekelijkse nieuwsbrief zullen datums en tijdstippen worden doorgegeven.

Heeft u behoefte aan een bezoekje, een gesprek of zomaar even bijpraten, dan kunt u/jij contact opnemen met één van de ambtsdragers of predikant om een afspraak te maken. U/jij mag zelf een keuze maken. Onze contactgegevens staan hieronder vermeld:

ds. Marijn Rohaan, tel. 06-11739149 / dsmarijnrohaan@gmail.com

Desiree Lips, tel. 06-42841201 / desireelips@kpnplanet.nl

Alice Tanis, tel. 06-12030013 / alice-tanis@planet.nl

Miny Veenema, tel. 06-48945700, / minyveenema@gmail.com

Madeleen Wagteveld, tel. 06-38197766 / mcjwagteveld@outlook.com

VAN DE DIACONIE

In de maand september 2024 doet de Diaconie een beroep op u voor de volgende collectes:

Zondag 1 september a.s. / Noodfonds

De tweede collecte deze zondag wordt bestemd voor de Diaconie ten behoeve van het Noodfonds.

Als Diaconie reserveren we een bedrag voor dit fonds. Als er in ons land, in de wereld of dichtbij huis een calamiteit plaatsvindt, kunnen we gelden gebruiken uit het Noodfonds.

Zondag 8 september a.s. / Rode Kruis afdeling Zwolle

De eerste collecte wordt bestemd voor het Rode Kruis.

Het Rode Kruis helpt mensen wereldwijd met voedsel, onderdak en medische zorg.

In Zwolle zijn er ongeveer honderd vrijwilligers die zich voornamelijk bezig houden met hulpverlening bij evenementen.

Zij verzorgen ook opleidingen voor de jeugd en volwassenen zodat meer mensen in Zwolle hulp kunnen verlenen.

Zij staan klaar bij calamiteiten en de opvang van vluchtelingen.

De tweede collecte wordt bestemd voor *de Bloemen*.

*Namens de Diaconie,
Miny Veenema, tel.06 48945700*

DAGDROMEN

Alle mensen dromen van een dag
dat zij vrede vinden in hun hart.
Zoals een kind zijn vreugde vindt
in al het moois en goeds dat hem omringt.
Zo wil ik blij, gelukkig zijn,
zo zou ik heel mijn leven willen zijn.

Alle mensen hopen op een dag,
dat er iemand is die op je wacht.
In ieder mens, een stille wens
al roepend vragen om een medemens,
die jou ziet staan en jou verstaat,
die luisterend jouw pijn en vreugde draagt.

Alle mensen bidden op een dag,
dat God inspeelt op hun vragend hart.
God zie mij aan, ik roep uw naam,
ik voel mij soms zo leeg en eenzaam staan!
Ik ben nabij, zo antwoordt Hij,
als jullie voor elkaar wat liefde zijn.

Alle mensen dromen van een dag,
dat Gods vrede in ons leven mag.
Al wie zich geeft, zijn liefde deelt,
bouwt aan een nieuwe wereld onverdeeld.
Waar vrede wacht en liefde lacht,
waar God herleeft in mensen onverwacht.

Bron onbekend

VREDESWEEK ZENDINGSCOLLECTE 22 SEPTEMBER

Syrië - kerk als plek van hoop en herstel

Milad Simo (61) is diaken in de Presbyteriaanse Kerk in Aleppo. De oorlog tekende zijn leven. De kerk, waar hij zo graag komt om te bidden en anderen te helpen, werd volledig verwoest. Nu het geweld is gestopt, is de heropbouw begonnen. En dat biedt hoop op een betere toekomst.

"Ik woon in de wijk Al Serian. Voor de oorlog was het er veilig en vredig. Maar de oorlog veranderde alles. Onze buurt lag in de frontlinie, gewapende groepen waren overal. Onze wijk werd geraakt door mortieren. De bevolking was voortdurend in paniek, het leven werd erg moeilijk. Voortdurend was er die doodsangst. We waren bang dat een van de raketten het gebouw waar we woonden zou raken en dat we levend zouden worden begraven onder het puin.

Voor de oorlog hadden we een levendige kerkelijke gemeente met veel jeugdactiviteiten. We kwamen elke zondag naar onze kerk om te bidden. Tijdens de crisis werden we gedwongen te vertrekken naar het Al Azizieh-gebied. Daar konden we in een heel klein appartement bij elkaar komen om te bidden. Omdat er geen elektriciteit was, baden we net als vroeger bij kaarslicht.

Niets, maar dan ook niets weerhield ons ervan om te blijven bidden. Oudere gemeenteleden konden met veel moeite het kleine appartement op de vijfde verdieping van een flatgebouw bereiken.

Veel gemeenteleden verloren in de oorlog hun huis, werk en zelfs kinderen. De zoon van een van de families werd ontvoerd en ze moesten al hun bezittingen verkopen om hem weer terug te krijgen. De oorlog had een enorme weerslag op het psychische welzijn van veel gemeenteleden.



Er was niets van ons kerkgebouw over toen gewapende groepen een bom lieten ontploffen. Ons kerkgebouw is ons zo dierbaar. Hier liggen onze herinneringen. Ondanks alle moeilijkheden, zijn we vastbesloten om op deze plaats God te blijven dienen en aanbidden. Het herstel van onze kerk biedt hoop, want dan kunnen we ons leven hier in Aleppo weer oppakken. Toen we begonnen met de wederopbouw, hebben de lokale autoriteiten ons gelukkig snel een bouwvergunning verleend.

Tijdens de oorlog ondersteunde de kerk veel gemeenteleden in nood, maar eigenlijk werd aan de hele samenleving in Aleppo hulp geboden. Als diaconie deelden we voedselpakketten en water uit aan de noodlijdende bevolking. Ook gaven we onderwijs aan kinderen die niet naar school konden. Toen de watervoorziening werd afgesloten, deelden we dagelijks 16.000 liter water uit aan arme gezinnen. Als we weer als kerk kunnen functioneren, willen we die hulp ook blijven bieden.

Ondanks alle moeilijkheden willen we onze hoop nooit verliezen. Door Zijn lijden en sterven gaf Jezus ons uitzicht op nieuw leven. Wij zijn dankbaar dat onze broeders en zusters in Nederland ons steunen in de heropbouw van onze kerk. Samen zijn we Christus' wereldwijde gemeente.”

In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen.

Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten.

Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Tientallen gebouwen worden opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra.

Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn.

Hartelijk dank!

*Namens de commissie ZWO,
Ineke Neuteboom-Visser*

ANDERS ORGANISEREN - OMZIEN NAAR ELKAAR

Buurtjes / Pastoraat en diaconaat 'in de buurt'

Eindelijk is het dan zover! De buurtjes zijn naar ons beste kunnen ingedeeld en als het goed is, heeft u bij deze 'Hoofdhof' een brief ontvangen waarin u kunt lezen bij welk buurtje u bent ingedeeld.

Hoe was het ook al weer?

Nog even een korte schets over het hoe en waarom van de vorming van deze buurtjes.

Alles wat leeft verandert, zo ook de samenleving en het samen kerk zijn. Daarom was het nodig om de organisatie van het omzien naar elkaar in een andere vorm te gieten. Niet meer de bezoeken van de contactpersonen of de jaarlijkse wijkbijeenkomst, maar gemeenteleden die dicht bij elkaar wonen en iets van hun dagelijkse leven met elkaar delen. Op een manier die zij zelf prettig vinden.

De indeling

We hebben alle gemeenteleden ingedeeld in zogenaamde 'buurtjes'. Binnen Berkum gaat het om straten die dicht bij elkaar liggen, buiten Berkum om stadswijken die aan elkaar grenzen. De mensen in de directe regio van Zwolle zijn ook bij elkaar ingedeeld.

In de bijgaande brief staat bij welk buurtje u hoort. Daarin staat ook de naam vermeld van degene die het eerste contact zal organiseren. We rekenen erop dat ieder buurtje zelf regelt hoe ze het onderlinge contact gaan vormgeven.

We hopen dat mensen elkaar op deze manier wat beter leren kennen en er goede contacten zullen ontstaan.

Wat hetzelfde blijft

Wat blijft is dat u natuurlijk altijd contact op kunt nemen met ambtsdragers als u daar om welke reden dan ook behoefte aan heeft. Hun namen staan elders in dit mededelingenblad.

*Namens de voorbereidingsgroep,
Miny Veenema en Desiree Lips*

TENTDIENST BERKUMWEEK 2024

Zondag 15 september 10.00 uur

Op het weiland aan de Kuyerhuislaan.

Toegang via een brug vanaf het Reviusplantsoen.



Thema: **Verbinding!**

Voorganger: Cor van den Belt, jeugdwerker in Zwolle.

Collecte: Hart voor Zwolle.

Muzikale medewerking:

muzikanten uit Berkum onder leiding van Willem Krabbe.

Voor de kinderen van de basisschool is er kindernevendienst op hetzelfde terrein.

Na afloop is er tijd voor ontmoeting onder het genot van koffie, thee en ranja. Een mooie gelegenheid om uw burens of vrienden mee te nemen naar deze laagdrempelige tentdienst. We hopen op een volle tent met een dienst vol verbinding!

*Namens de Commissie "Kerk in de wijk",
Ineke Neuteboom-Visser, tel. 06 29525659*



DE HOOFDHOF ZONDAG 22 SEPTEMBER 2024
15.00 UUR

Muziek met een Plus start het seizoen 2024-2025 met **Blent** uit Zwolle. Prachtige liederen worden door vijf zangers a capella ten gehore gebracht!

Blent brengt oude en nieuwe klassiekers in een modern jasje. Mannen- en vrouwenstemmen gemixt tot een heerlijke blend.

Zoals de zangers zelf aangeven: “Al zo’n 20 jaar zijn we samen, drie vrouwen- en twee mannenstemmen. Met de menselijke stem kun je steeds weer, *zonder instrumenten*, mooie gevarieerde muziek maken.

De variatie van nu eens prachtige Nederlandstalige arrangementen, dan weer popmuziek of cabarettteksten: het verveelt nooit. En ons publiek gelukkig ook niet! “

Eén van de leden van Blent is de dirigent van het Hoofdhofkoor, Johan Dijkstra.

En daarna???????

Ook in oktober, november en december kunt u genieten van schitterende concerten in zalencentrum De Hoofdhof in Zwolle-Berkum. De flyer met informatie over deze concerten van september-december 2024 kunt u vinden in de hal van de kerk.

Voor de eerste maanden in het jaar 2025 zijn we druk bezig gezelschappen te contracteren. Vanaf 2025 gaan we verder met in het voor- en najaar twee concerten!

We zien uit naar uw komst voor de start van weer een mooi seizoen!

Kaarten kunt u bestellen via www.muziekmeteenplus.nl

Toegangskaat Blent € 16,50; livestream € 7,50; Jongeren t/m 16 jr. €7,50. Of een arrangement met diner of een vriendenkaart. Voor verdere informatie zie de website. Prijzen incl. consumptie.

Graag tot 22 september bij **Blent**.

*Namens het bestuur van Muziek met een Plus:
 Andries Westerholt, Peter Bareman, Peter van Zwieten,
 Jaap Drupsteen, Mark Heideveld en Jaap Wagteveld*

HET ONTMOETINGSCAFÉ

Het nieuwe seizoen (2024-2025) van 'Het Ontmoetingscafé' staat weer op het punt van beginnen.

We openen het nieuwe seizoen op vrijdag 13 september a.s. En we gaan iets vroeger de deur openen dan gebruikelijk, namelijk om **20.30 uur**. Sommige bezoekers willen niet te laat naar huis en als we dan pas om 21.00 uur openen, wordt het wat kort.

We nodigen jullie hierbij, gasten van de Ichthus en de Hoofdhof, van harte uit op vrijdag 13 september aanstaande.

*Met vriendelijke groeten,
Gastheer resp. gastvrouw Ontmoetingscafé*



HOOFDHOF – OPEN KERK

Elke woensdagmiddag
van 15.00-16.30 uur

WELKOM IN DE KERK

11-09 Namens de Oost-Europa Commissie komen Aly Jurjens-Eikenaar en Erika Stoffer-Mouw vanaf 15.00 uur vertellen over het kinderwerk en de Vakantie Bijbelweken in Oost-Europa.

Informatie over eventuele andere activiteiten van Open Kerk in september zullen in de wekelijkse nieuwsbrief worden opgenomen.

OOGSTEN

Ik hou van de zomer, de lente, de winter
maar het meest van de herfst, van binnen begint er
zo'n rust en tevredenheid in me te komen
bij het kleurende blad en de kalende bomen.
Niet langer de drang van de groei, het presteren
maar de tijd en de rust tot mezelf in te keren
het kleine belang zien, de simpele dingen
de blijheid en zin om voor God wat te zingen.

de herfst is voor mij als het oogsten van dagen
die ik hollend en haastend had overgeslagen.

Uit: Horizon van Joke Verweerd



GROENE KERK - DUURZAME TIP

Vaak heb je meerdere afvalcontainers in huis. In veel gevallen zit daar een binnen-emmer in. Dat betekent dat je er geen plastic zak in hoeft te doen, maar het afval rechtstreeks in de container of grote afvalzak kunt kiepen.

Af en toe de emmer een klein sopje geven en je hebt weer veel plastic bespaard! Er zijn natuurlijk ook biologisch afbreekbare zakjes, maar wat niet geproduceerd hoeft te worden, spaart het milieu.

OOST-EUROPA NIEUWS

Degenen die wel eens een reis naar Roemenië gemaakt hebben zullen hem vast nog wel herinneren: ds. Berszan István uit Aita Medie.

Begin dit jaar is door zogenaamde hackers geld van de rekening van zijn kerk doorgesluisd naar Dublin. Hij moest nu persoonlijk, al maanden zonder traktement zijnde, als eerstverantwoordelijke, het ontbrekende geld aanvullen, van verzekering is hier geen sprake en zijn vraag aan ons was: hoe dan? Hoe mooi was het toen zijn hulpkreet beantwoord werd en hij het geld (via een andere bank) kon ontvangen. Zijn dank is groot.

Uitnodiging

Op woensdagmiddag 11 september om 15.00 uur zullen Aly Jurjens-Eikenaar en Erika Stoffer-Mouw iets vertellen over het kinderwerk in Oost-Europa dat we als commissie in 1986 zijn begonnen.

Na de omwenteling richtten Aly en Erika de stichting KOEN op. Deze stichting organiseerde VakantieBijbelWeken in die landen. In 2011 is het werk verzelfstandigd en namen de jeugdwerkers daar het werk van de stichting over.

Van harte uitgenodigd voor deze interessante middag!

Giften zijn welkom op: NL26RABO0413550745 Diaconie Protestants Gemeente Zwolle Ontwikkelingswerk commissie Oost-Europa.

Dineke Rohaan, Herman Lammersen en Jan Flokstra

MICHAËLSVIERINGEN EN – VESPERS

Dit najaar openen we in de Michaëlsvieringen en -vespers weer het rijke boek met de Psalmen. Het is voor de vierde keer dat wij dit doen.

We laten ons in de komende tijd leiden door de verzameling die de Van der Leeuwstichting rond het jaar 2000 in de bundels 'Voor de kinderen van Korach' uitbracht.

'Van de Korachieten' (NBV21). Dit opschrift slaat waarschijnlijk op de zingende priesterkoren die de liturgie gaande hielden door te klagen en te loven. En, of zij er zich bewust van waren of niet: telkens wordt de enkeling in verband gebracht met God, en met dingen die alle mensen treffen. Ja, psalmen kun je hoogst individualistisch lezen en zingen, maar ze zijn nooit egoïstisch. Binnen een psalm wordt voortdurend 'gereflecteerd' op het verlangen van een enkeling om verbonden te mogen blijven met God, en met elkaar of anderen: bondgenoten, lotgenoten.

Tot en met oktober lezen we uit de bundel 'De weg van de rechtvaardige', de Psalmen 1-8 en 42-49, waarvan de psalmen 1-8 al aan bod zijn geweest. Het gaat dus om de psalmen 42-49. Vanwege de thematiek laten we psalm 46 voorafgaan aan psalm 45 omreden van het feit dat 46 goed bruikbaar is op de laatste zondag van de vredesweek.

- | | | |
|-------|-----------|---|
| 01-09 | 19.00 uur | Orgelvesper. Toon Hagen heeft de vrije hand inzake de keuze van muziek en het vinden van passende teksten in samenwerking met de cantorij |
| 08-09 | 19.00 uur | Voorganger ds. Bert Aalbers, Psalm 42/43 |
| 15-09 | 17.00 uur | Voorganger ds. Margo Jonker, Psalm 44 |
| 22-09 | 17.00 uur | Afsluiting van de vredesweek
ds. Liesbeth van Es, Psalm 46 |
| 29-09 | 15.00 uur | <i>Michaëlsdag</i>
<i>Bijzondere Michaëlsviering over St. Michaël met meerdere medewerkers en in samenwerking met het Academie-Huis.</i> |

Christa van Stappen

COLLECTE OPBRENGSTEN

Hieronder het overzicht van de (herziene) opbrengsten van de collecten vanaf 2 juni jl. (stand per 28 juli):

02-juni	Diaconie / St. Bartimeüs	€ 171,75
02-juni	Kerk	€ 142,70
09-juni	Kerk	€ 144,50
09-juni	Diaconie	€ 170,60
16-juni	Diaconie / Stichting Intermezzo	€ 321,41
16-juni	Diaconie / Stichting Intermezzo (Berkumstede)	€ 146,51
16-juni	Kerk	€ 127,80
23-juni	ZWO / Kerk in Actie	€ 260,27
23-juni	Kerk	€ 221,35
30-juni	ZWO / Kerk in Actie	€ 236,90
30-juni	Bloemen	€ 139,00
07-juli	Diaconie / Land van Verwondering	€ 163,30
07-juli	Kerk	€ 204,30
14-juli	Kerk	€ 219,42
14-juli	Jeugd	€ 198,43
21-juli	Diaconie / Leger des Heils Zwolle	€ 171,20
21-juli	Kerk	€ 117,00
28-juli	Kerk	€ 153,70
28-juli	Diaconie / Stichting Present Zwolle	€ 180,00

Er zijn naast de collecten ook andere giften ontvangen:

- inhoud koffiebusen € 104,40
- voor Kerk en Diaconie, samen € 30,00
- voor het Verjaardagsfonds € 5,00

Hartelijk dank voor alle bijdragen!

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 bonnen á € 2,00 (€ 40,00), 20 bonnen á € 1,00 (€ 20,00) en van 20 bonnen á € 0,50 (€ 10,00). Graag opgave van het aantal vellen per waarde.

Bestellingen vanaf € 50,- door overboeking op de Rabobankrekening van de kerk: IBAN: NL50 RABO 0313.5432.16 t.n.v. "Hoofdhofgemeente inzake collectebonnen", waarna u de bonnen krijgt thuisbezorgd.

GEBRUIK VAN DE HOOFDHOF: RESERVEREN!

Iedereen die gebruik wil maken van ruimte in De Hoofdhof, dient tevoren bij onze beheerder (hoofdhof@gmail.com) te controleren of er ruimte beschikbaar is en vervolgens te reserveren

*Kernteam Beheer en Financiën,
Gerard Gerritsen*

AGENDA

01-09	Michaëlsviering, Orgelvesper, Grote Kerk	19.00 uur
02-09	Omdraaipastoraat, De Hoofdhof	10.00-11.30 uur
02-09	Moderamenvergadering, de Hoofdhof	20.00 uur
04-09	Open Kerk	15.00-16.30 uur
08-09	Michaëlsviering, Vesper, Grote Kerk	19.00 uur
11-09	Open Kerk, lezing over kinderwerk in Oost Europa, De Hoofdhof	15.00-16.30 uur
13-09	Ontmoetingscafé, De Hoofdhof	20.30 uur
15-09	Tentdienst Berkumweek, weiland Kuyehuiscan	10.00 uur
15-09	Michaëlsviering, Grote Kerk	17.00 uur
16-09	Kerkenraadsvergadering, De Hoofdhof	19.30 uur
17-09	Muzikale lezing Frits de Lange, De Hoofdhof	19.30 uur
18-09	Open Kerk	15.00-16.30 uur
22-09	Muziek met een Plus, Blent, de Hoofdhof	15.00 uur
22-09	Michaëlsviering, Grote Kerk	17.00 uur
25-09	Open Kerk	15.00-16.30 uur
26-09	Lees- en gespreksgroep, De Hoofdhof	09.30-11.30 uur
28-09	Startweekend, samen eten in De Hoofdhof	18.00 uur
28-09	Startweekend, Pub quiz en napraten	19.00 uur
29-09	Startweekend, Kerkdienst, de Ichthuskerk	09.30 uur
29-09	Michaëlsviering, afsluiting vredesweek, Grote Kerk	15.00 uur
20-10	Lunchbijeenkomst voor gezinnen, De Hoofdhof	12.00-14.00 uur

KOPIJ DE HOOFDHOF

Het volgende kerkblad verschijnt op 26 september 2024 en bevat gegevens over de maand oktober.

U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 CA, tel. 45 47 233 tot **uiterlijk maandag 16 september 2024.**

De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com