



Liturgie Gemeentezondag zondag 29 september 2024 in de Ichthuskerk,
aanvang 10.00 uur
Voor de dienst koffiedrinken vanaf 9.30 uur

Voorganger: ds. Marijn Rohaan
Organist: Gert de Jong
Band o.l.v. Hanneke Kanis
Cantorij o.l.v. Englyke Baksteen

Voor de dienst speelt de band 'Breng ons samen'

Welkom

Intochtslied: 'Breng ons samen' van Sela

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Refrein: Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Refrein: Breng ons samen

Refrein: Breng ons samen

Stilte – Bemoediging en groet Gebed

Zingen: Lied 670: 1, 3, 6 en 7

1 Kom Schep-per God, o hei-lige Geest,
daal in de men-sen-har-ten neer,
zij zijn uw schep-se - len ge-weest,
her-schep hen in ge - na - de, Heer.

Liedboek O

3
Ontsteek een licht in ons verstand
en maak tot liefde ons hart bereid,
geleid met milde vaste hand
ons zwakke vlees in zekerheid.

6
Maak ons geloof zo vol en schoon
dat het de Vader leert verstaan
en Jezus Christus, 's Vaders Zoon,
o Geest van beiden uitgegaan.

7 Lof zij de Vader, lof de Heer
die uit de dood is opgestaan,
de Trooster ook zij lof en eer
en heerlijkheid van nu voortaan.

Inleidende woorden

Zingen: 'Alles is nieuw' – Make some noise kids (YouTube)

De nacht is voorbij, het licht schijnt over de horizon.
Ik voel me zo vrij, en ik weet wel hoe dat komt,
want U bent opgestaan, opgestaan.
Alles is nieuw, alles is nieuw

U bent mijn Vriend, U gaf Uw leven op voor mij.
Zo onverdiend. Ik dank U dat U stierf voor mij
U bent opgestaan, opgestaan.
Alles is nieuw, alles is nieuw.

Een nieuw begin, een nieuwe kans.
Dank U, Jezus, alles is volbracht. U bent opgestaan.
Een nieuwe weg, een nieuwe start.
Dank U, Jezus, voor het lege graf. U bent opgestaan.

We vieren feest want Jezus leeft!

Alles in kleur, alsof ik zonder een filter kijk.
U geeft mij hoop, nooit meer hoef ik bang te zijn, want Uw licht komt op
De duisternis voorgoed voorbij.
Het is zo speciaal. Wat Uw liefde deed voor mij.

Kinderen naar de kinderkring

Bijbellezing: Romeinen 12: 1 - 21

Kijken welke talenten in ons aanwezig zijn. Uitslag woordwol

Vervolg Bijbellezing

Zingen: 'Familie' (Opwekking 767)



Hoe mooi en hoe heer - lijk
als wij als fa - mi - lie,
als broers en als zus - sen
om el - kaar ge - ven,

En open en eerlijk
met elkaar omgaan.
De vrede bewaren
en eensgezind leven.

En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven.
De zegen van God
een eindeloos leven.

Overdenking

Zingen: Lied 858 Cantorij: 1



1 Ver-nieuw in ons, o God,
uw lief-de, len - te - licht.
Her - stel ons naar uw beeld en strijk
het kwaad uit ons ge - zicht.

Allen: 2

Beadem ons, o Geest,
met wonderlijke kracht,
dan opent zich het leven weer,
een bloem in volle pracht.

Cantorij: 3

Geef ons, o Christus, deel
aan levenslang geluk.
Gedoopt in U, een nieuw bestaan –
dat slaat geen dood meer stuk.

Allen: 4

Drie-enig God, vervul
wat U ons hebt beloofd,
na al ons zoeken U te zien,
dan staan wij oog in oog.

Collecte - *De bestemming van de collecte is voor de wijkbrunch*

Gebeden - Onze Vader (Lied 1006)

Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.

En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen.

Uitleg over de activiteiten

Slotlied: Lied 1014: Allen 1, cantorij 3 en 4 Allen



1 Geef vre - de door van hand tot hand,
je moet die schat be - wa - ren;
be-scherm haar als een te - re vlam,
be - hoed haar voor ge - va - ren.

Cantorij: 3

Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen;
kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.

Allen: 4

De sterke, zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven:
als woorden stokken, spreekt de hand
in vriendschap, steun en zegen.

Zegen

Antwoord: Lied 1014: 5

Allen: 5

Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.

Muziek na de dienst door de band

Namens de kerkenraden een goede zondag toegewenst.